



Ross Newsletter.

No. 96 april 2020

Beste naamgenoten,

Het is 1 april geweest en dus wordt het weer hoogtijd voor de volgende Ross Newsletter.

De feestdagen zijn voorbij en dat brengt me er op de velen van u die de beste wensen voor de feestdagen en/of het nieuwe jaar stuurden van harte te bedanken.

Het carnaval (waar ikzelf overigens niets aan doe) is ook voorbij. Op datzelfde moment begon echter ook de narigheid van het coronavirus zich te manifesteren. Gelukkig zijn er in onze familie tot nu toe geen besmettingen of slachtoffers gevallen. Laten we hopen dat het zo blijft.

Een leuke ervaring in de afgelopen maand was de kennismaking met Erik Harinck. Het waarom zal u verderop duidelijk worden. Ook waren er weer een paar belangstellenden die vroegen de Newsletter ook te mogen ontvangen. Dat zijn altijd leuke dingen.

Veel leesplezier !!

George Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Email: georgeross@home.nl
Facebook: Clan Ross-Nederland

Tain.

INTERNATIONALE CLAN ADRESSEN

U.S.A.

Internet: <http://clanross.org/>

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-USA/169618266382904?fref=ts>

Newsletter editor: Elizabeth Cooper: elizabethcooprt@Yahoo.com

Genealoogist: Fran Bumann: fbumann@earthlink.net

Canada

Internet: <http://www.greatclanross.org>

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Association-of-Canada/142686969087810>

Nederland

Internet: <http://clan-ross.nl/>

Genealogische gegevens zijn te vinden via de “Nederlandse Site” en “genealogie”

Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Clan-Ross-Nederland/529810883756336>.

Uiteraard mag u deze pagina “Leuk vinden”. Graag zelfs.

In Schotland is er weliswaar geen clan association maar het **Tain and District museum** fungeert daar als zodanig: Op het internet vindt u het museum onder de link:

<http://www.tainmuseum.org.uk//>

Normaal opent het museum haar deuren op 1 april. Vanwege de coronacrisis is dit tot nader order uitgesteld.

Het museum heeft ook een eigen Facebookpagina:

https://www.facebook.com/Tain-District-Museum-and-Clan-Ross-Centre-222578941260401/?_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARD-iuZU0XZOSu--utjm-

[gL260UIyczAlvVcu1LxP_PWYEpHCp3r5BHH0wnooZI4MkZOYvu_v7Unsky](https://www.facebook.com/Tain-District-Museum-and-Clan-Ross-Centre-222578941260401/?_tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARD-iuZU0XZOSu--utjm-gL260UIyczAlvVcu1LxP_PWYEpHCp3r5BHH0wnooZI4MkZOYvu_v7Unsky)

6



Het Tain and District museum

INTERNATIONAL (CLAN) NEWS

SCHOTLAND.

Schotland bereidt zich voor om de 700ste verjaardag van de Declaration of Arbroath te vieren

De Declaration van Arbroath werd dit jaar 700 jaar geleden ondertekend. Ter ere van deze gedenkwaardige mijlpaal zal het National Museum of Scotland het document voor het eerst sinds lange tijd publiekelijk tonen. Vanaf 27 maart tot 26 april kan het publiek het historische document gratis bekijken.

Dit is slechts een van de vele evenementen die het publiek mag verwachten ter ere van het belangrijkste document in de Schotse geschiedenis.

Geschiedenis van het document:

Hoewel de Schotten de Engelsen versloegen in de Slag bij Bannockburn, weigerden zowel de Engelse koning Edward II als paus Johannes XXII Robert de Bruce te erkennen als de heerser van Schotland.

Op 6 april 1320 schreven Schotse baronnen een brief aan paus Johannes XXII. Geschreven zes jaar na Bruce's overwinning in Bannockburn, hoopten ze dat de paus Schotland als een onafhankelijke natie zou erkennen en Robert the Bruce zou erkennen als zijn wettige koning. Deze brief, genaamd "Letter of Barons of Scotland to Pope John XXII", werd uiteindelijk de Declaration van Arbroath.

Het doel van de verklaring was het vastleggen van het recht van Schotland om militaire actie te gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen een onrechtvaardige aanval van Engeland.

Acht graven en ongeveer veertig baronnen gaven hun zegel aan het document. Er zijn nog maar 19 zegels over. Een van de ondertekenaars was William II, graaf van Ross. William was de leider van de provincie Ross en een belangrijke figuur in de Wars of Scottish Independence.

De Declaration van Arbroath wordt door velen beschouwd als een gepassioneerde verklaring over vrijheid. Het wordt ook beschouwd

als een van de eerste voorbeelden van democratie in actie. Vanwege de kwetsbaarheid toont het museum het origineel slechts af en toe. In de Verenigde Staten staat 6 april bekend als National Tartan Day.

Er zouden in de week van 4 t/m 11 april in Arbroath meerdere festiviteiten plaats vinden, waaronder de uitvoering van een nieuw koorstuk door 300 zangers bij de ruine van Arbroath en een duurloop van 13.20 mijl door Arbroath en directe omgeving. Al die festiviteiten zullen vanwege corona ongetwijfeld niet door gaan.

Edinburgh Military Tattoo.

Vanwege het coronavirus is de Tattoo van dit jaar volledig geschrapt. Bestelde toegangsbewijzen worden volledig terugbetaald.

GENEALOGIE

Persoonslijsten

Kort geleden ontving ik van het Centraal Bureau voor Genealogie de Persoonslijsten van de in 2018 overleden naamgenoten: 4 van families Ross en 43 van families Ros.

Van de 47 personen heb ik er 45 in mijn Haza21-database kunnen terugvinden. De gegevens van de 2 niet gevondenenen staan hieronder. Als één van de lezers weet wie het zijn dan ontvang ik graag een berichtje:

Catharina Aleida Maria Ros, geboren 12-07-1959 te Ambt Delden, overleden 05-08-2018 te Almelo dochter van Henricus Antonius Ros en Maria Aleida Catharina ten Thijs. Ze is niet gehuwd geweest.

Janna Maria Ros, geboren 08-09-1946 te Krimpen aan den IJssel, overleden 03-07-2018 te Krimpen aan den IJssel, dochter van Jan Ros en Jannigje de Groot. Ze is gehuwd geweest met en gescheiden van Gijsbert Slingerland.

Engelandvaarder.

Door René Ros werd ik in januari opmerkelijk gemaakt op het feit dat het archief van het Ministerie van Justitie in Londen per 1 januari 2020 openbaar gemaakt is.

In de beschrijving van het archief komt één naamgenoot voor: F.K. Ross in 1944.

De gegevens zijn niet digitaal beschikbaar maar een scan zou besteld kunnen worden, maar dat was toen om een of andere reden niet mogelijk. Vanwege de corona-problemen ook nu niet omdat het archief gesloten is.

Het onderzoekje blijft dus op de wachtlijst staan.

Uitgewist.

In de inleiding vermeldde ik al dat ik verheugd was contact gekregen te hebben met Erik Harinck. Waarom zult u zich afvragen. Eigenlijk heel simpel: We zijn familie van elkaar. Hij is een z.g.n. 3e neef dat wil zeggen dat we beiden George Ross en Sarah Milne als betovergrootouders hebben.

Dat echtpaar had in Nederland drie zoons: George Spalding Ross, David Cornelis Hendrik (Cees) Ross en Robbert Ross. George Spalding had geen volwassen nakomelingen, Cees wel en daar ben ik er één van en Robert ook, daar is Erik er één van.

Schematisch ziet dat er zo uit:

George Ross & Sarah Milne

Cees Ross	Robbert Ross
George Ross	George Ross
Cor Ross	Erremina Sarah Ross
George Ross	Erik Harinck

Ik wist al veel langer van zijn bestaan maar had hem nooit ontmoet tot ik hem via Facebook-vrienden op het spoor kwam. Al bij het eerste contact vertelde hij dat hij een roman geschreven had naar aanleiding van de dramatische dood van zijn grootvader George.

Aan mijn verzoek een inleidend verhaaltje te schrijven voor de Ross Newsletter voldeed hij graag.

Die inleiding en een plaatje van de omslag vindt u op de volgende pagina.

UITGEWIST

Na een zoektocht vindt Philip Grant op een kerkhof te Alblasserdam het graf van zijn Schotse opa Thomas Grant. Hij weet niet meer van hem dan dat hij in 1920 uit Dundee naar Alblasserdam emigreerde en na het faillissement van zijn bank zelfmoord pleegde.

In de familie wordt beschaamd en soms met verdriet gezwegen over deze opa. Ook in Alblasserdam kunnen ze hem niet meer vertellen over de raadselachtige zelfmoord. Tot de bejaarde kerkvoogd van de begraafplaats in Philip zijn oude vriend herkent en besluit een geheim te delen. Een geheim dat zijn oorsprong vindt in de jeugd van Thomas Grant.

Deze roman is interessant voor de lezers van deze Ross-newsletter. De schrijver - een kleinzoon van George Ross - heeft voor dit verhaal elementen uit de levens van George en Robbert Ross samengevoegd in de persoon van Thomas Grant. Het verhaal heeft niet de pretentie van een historisch reconstructie, maar zoekt een verklaring voor het mysterie rondom het drama dat zich in 1931 afspeelde in Alblasserdam.

Het boek verschijnt 17 april. Vanwege de maatregelen voor de bestrijding van het Coronavirus, is er geen openbare presentatie. Dat wordt later in het jaar goedge maakt. Op de Facebook pagina van Erik Harinck verschijnt op 17 april een filmpje. Er is dan ook een podcast - Uitgewist - waarin Erik enkele hoofdstukken van de roman voorleest.



Het boek is vanaf 17 april verkrijgbaar via bol.com of via de boekhandel

PAPERS
ILLUSTRATING THE HISTORY OF
THE SCOTS BRIGADE
IN THE SERVICE OF THE
UNITED NETHERLANDS
1572-1782.
EDITED BY JAMES FERGUSON.
VOLUME III

Dit deel van het rond 1900 verschenen drieluik onder deze naam bevat de "Regimental records" van de gedoopte kinderen en van de huwelijken van het eerste (old), tweede (second) en derde (third) Regiment van de Schotse Brigade.

Het boekje heeft wel een alfabetische index maar is toch slecht toegankelijk. Het is een belangrijke bron omdat de gegevens die er in staan in principe niet voorkomen in de archieven van de betreffende (garnizoens) plaatsen. Vandaar dat ik de records ben gaan "klapperen". Dit resulteerde in een lijst van 1607 gedoopte kinderen en 303 gesloten huwelijken.

Het is uiteraard logisch dat de klappers inmiddels opgenomen zijn in de website "Caledonian Connecties." (<http://www.rossgen.nl/caledonianconnecties/index.html>) Ook de gescande versie van het boekwerkje komt op die website omdat in het boekje meer gegevens staan dan in de klapper. We raden derhalve aan altijd de oorspronkelijke inschrijving in het boekje te raadplegen.

Het is wel duidelijk dat de gegevens genoteerd zijn door iemand van het betreffende regimenten.

De manier waarop met namen (en niet alleen Nederlandse namen) is omgegaan is niet te volgen

De meest simpele namen zijn op alle mogelijke manieren "verschreven". Vooral de Nederlandse namen moesten het nogal eens ontgelden.

Ook de plaats van geboorte/doop of huwelijk is niet altijd duidelijk.

Het voordeel van de klapper is nu dat als je gaat sorteren, b.v. op de achternaam van de vader veel duidelijk gaat worden, zoals de naam van de moeder die in een record niet vermeld was.

Hieronder de links naar de klappers:

[Doopregister:](#)

[Trouwregister:](#)



december 2019:

Erik Harinck,
Capelle aan den IJssel (Familie Ross Arbroath)

Winy Ros
(Familie Ros, Geertruidenberg)

Agada Ros
Katwijk (Familie Ros, Scheveningen)