



# Ross Newsletter.

No. 5.november 1987.

Beste naamgenoten.

Ook deze keer moeten we ons weer verontschuldigen voor de late toezending van de Ross-Newsletter. Kennelijk is het na de vakantie te druk om op tijd aan de inhoud te gaan denken.

Enkelen van u dachten zelfs al dat we ermee waren gestopt!! Niets is minder waar, doch soms ontbreekt de tijd wel eens.

In de vorige Newsletter beloofden we een vraag voor te leggen aan de Chief, Mr. David Ross of Ross.

Betrekkelijk kort na het verschijnen van deze newsletter liet Mr.David weten dat hij met echtgenote en dochters een korte vakantie in Nederland en België wilde doorbrengen en van die gelegenheid gebruik wilde maken ons in Roosendaal te bezoeken.

In juli j.l. mochten we de familie Ross inderdaad bij ons thuis ontvangen, hetgeen uiteraard een mooie gelegenheid was persoonlijk een aantal zaken te bespreken. De onderwerpen die aan de orde kwamen zullen we op een ander plaats in deze Newsletter in het kort behandelen.

George en Wil Ross  
Susannadonk 39,  
4707 WN ROOSENDAAL  
Tel. 01650-56811

LET OP ONS GEWIJZIGDE TELEFOONNUMMER !!!

## Bekende leden van Clan Ross

William Ross, Gaelic Bard of the Highlands.  
(1762-1790).

---

Deze William Ross wordt over het algemeen als één van de grootste Gaelic dichters beschouwd en, zo schrijft John Robert Ross in zijn boek The Great Clan Ross "we kunnen er trots op zijn dat zo iemand tot de Clan Ross behoord heeft".

Hij werd geboren in Broadford op het eiland Skye in 1762 als zoon van John Ross. Zijn moeder kwam van Gairloch in Ross-shire en was een dochter van de bekende dichter John Mackay. Na zijn schoolopleiding in Forres en hun huwelijk, vestigde het gezin zich in Gairloch, waar William op 24-jarige leeftijd tot schoolmeester werd benoemd. Hij was auteur van zeer veel gedichten in het Gaelic. Om de verschillende dialecten van die taal beter te kunnen doorgronden reisde hij veel door het noordelijk deel van Schotland. Naar zijn mening (en hij was een kenner) werd Gaelic het best gesproken in het westen van Skye. Hij was ook zeer muzikaal en begeleidde zichzelf op de viool als hij zijn eigen liederen ten gehore bracht.

Op 28-jarige leeftijd is hij reeds overleden aan tbc, maar heeft in zijn korte leven zeker naam gemaakt.

Jammer genoeg is een groot deel van zijn werk verloren gegaan. In 1937 is een aantal van zijn gedichten en songs verzameld en in het Engels vertaald door John Mackenzie en Dr. George Calder.

Twee coupletten van één van z'n gedichten zijn hiernaast afgedrukt, in de oorspronkelijke Gaelic-vorm en in het Engels.

Moladh Na-H-Oighe Gaidhlich

Highland Maid

A nighean bhuidheach  
An or-fruith bhachalaich,  
Nan gorm-shull mlogach,  
'S nam min bhas sneachda-gheal,  
Gu'n slubhlainn reidhleach  
A's sleibhtean Bhreatainn leat,  
Fo earradh sgaoilte  
de dh'aodach breacain orm.

'S e sud an t-eideadh  
Ri 'n elreadh m'aigne-sa,  
'S mo nighean Ghaidhleach,  
Aluinn agam ann;  
O beheil na h-oidche  
Gu soills' na madainne,  
Gu'm b' alt nar sugradh  
Gun duiseal cadail oirnn.

My pretty Highland maiden,  
With tresses golden bright,  
And blue eyes softly shading,  
And soft hands snowy white;  
O'er Schotland's hills and plains  
With thee I fain would go,  
Wrapped in our native tartan plaids  
That in the breezes flow

Give me my Highland dress,  
'T is grand, beyond compare;  
Give me my Highland maid,  
Sweet, smiling, young and fair;  
Then bannish sleep and care,  
From eve to rosy morn,  
In happy love beneath our plaid,  
The proudest dress that's worn.

## GENEALOGIE

LIJNTJE HOOGWERF  
HUISVROUW VAN WILLEM ROSS  
overleden 6 - 1 - 1822  
oud 74 jaar, 3 maanden en 23 dagen  
en  
Willem Ross  
stadsbaas en koster te Brielle  
overleden 4-2-1829  
oud 71 jaar, 10 maanden en 30 dagen  
\*\*\*\*\*

Dit is de tekst van een grafzerk, aanwezig in de Grote-of St.Catherijnekerk te Brielle. We werden op het bestaan van de zerk opmerkzaam gemaakt door een gezelschap dat dit voorjaar de kerk bezocht. Vanzelfsprekend moesten we hier meer van weten en zijn we zelf naar Brielle getrokken om een en ander met eigen ogen te aanschouwen.

Thuisgekomen hebben we uiteraard in ons documentatiemateriaal gezocht of we van hem of zijn familie iets konden terugvinden. In onze kaartenbak kwam Willem niet voor. Wel een echtpaar dat in 1756 in Brielle was getrouwd. Bij een kort bezoek aan het Algemeen Rijksarchief te Den Haag vonden we de akte van overlijden van Willem, waarin dat echtpaar inderdaad als zijn ouders vermeld stonden.

Alhoewel de gegevens nog zeer sumier zijn laten we datgene wat we nu hebben hierna volgen:

I. DANIEL ROSS, soldaat in de compagnie van Capiteyn Gordon onder Marjoribanks (Kolonel van het 1e Regiment van de Scots Brigade), in 1756 in garnizoen te Doornik, trouwt te Brielle op 7-9-1756 (ondertrouw 15-8-1756)

JACOBA VERHEIJDE(N), geboren te Gorinchem, weduwe van Robert Mackintosh.

(Het echtpaar Mackintosh-Verheijde ging op 25-6-1752 te Brielle in ondertrouw met attestatie naar Gorinchem, waar op 14-7-1752 het huwelijk werd gesloten).

Van Daniel en Jacoba zijn tot nu toe geen andere kinderen bekend dan:

II. WILLEM ROSS, geboren te Brielle (teruggerekend volgens de gegevens op de grafzerk) op 4-3-1757, stadsbaas en koster te Brielle en aldaar overleden op 4-2-1829.

Hij trouwt (1) JOHANNA NIEUWERF en

(2) LIJNTJE HOGERWERF, geboren te Brielle (teruggerekend) op 13-2-1747 en aldaar overleden op 6-1-1822.

Het is duidelijk dat nog veel gegevens ontbreken. Wat de functie van stadsbaas inhoudt weten we ook nog niet. Een bezoek aan het Gemeentearchief van Brielle zal meer duidelijkheid moeten brengen.

Dat bezoek zullen we zeker afleggen. Mogelijk dat we daarna dan ook weten of de familie thans nog bestaat.

Mocht iemand van u daarover gegevens bezitten, dan houden we ons uiteraard van harte aanbevolen.

## SCHOTLAND.

In Schotland staat het jaar 1987 in het teken van de herdenking van het feit dat 400 jaar geleden MARY, QUEEN OF SCOTS werd onthoofd. Op alle mogelijke manieren wordt daaraan dit jaar aandacht besteed.

In Edinburgh liepen deze zomer tegelijkertijd twee herdekings-exposities. Eèn ervan, "The Queen and the Scots" in het Scottish Record Office (vergelijkbaar met het Algemeen Rijksarchief te Den Haag) bezochten we.

In hetzelfde gebouw liep tegelijkertijd een andere en voor ons zeker zo interessante expositie n.l. "Scotland and the Netherlands".

De expositie was opgezet ter gelegenheid van het feit dat in 1587 door het Schotse Parlement een wet is goedgekeurd die de groei van de plaatselijke (Schotse) textielindustrie moest bevorderen, door het laten overkomen van Vlaamse wevers. Men vond dit 400 jaar later een goede aanleiding wat meer over de relatie Schotland - Nederland te laten zien.

Behalve handelsaspecten werden uiteraard de Scots Brigade en een aantal culturele zaken behandeld.

Het zal u niet verbazen dat wij het erg leuk vonden daar ook een foto aan te treffen van de recent ontdekte Schotse muurschilderingen op kasteel Loevestein, bij de ontdekking en met name de restauratie waarvan wij persoonlijk nogal betrokken geweest zijn (zie ook Newsletter no. 3).

Mr. David Ross of Ross bezoekt Nederland.

---

Tijdens het bezoek dat de Chief bij ons aflegde zijn uiteraard meerdere onderwerpen aan de orde geweest en we zullen deze in kort bestek de revue laten passeren:

Clansmen/clanswomen of niet?

---

De vraag die wij beloofden voor te leggen betrof het feit of kinderen van een "meisje" Ross, die om welke reden dan ook onder moeder's naam verder door het leven willen gaan, tot de Clan behoren. Mr. David's antwoord was volmondig "Ja". Uiteraard moet wel vastgesteld worden dat hun moeder van Schotse oorsprong is.

Waarom geen Clan-association in Schotland?

---

In de periode dat Mrs. Rosa Ross of Pitcalnie Chief van de Clan was, kwamen in veel clans dergelijke activiteiten van de grond. Gezien haar hoge leeftijd was zij niet bij machte ook voor de Clan Ross iets dergelijks tot stand te brengen.

Mr. David zou een dergelijk verband ook in Schotland wel graag zien, maar vindt dat een Clan met een eigen association dan wel een vast "home" zou moeten hebben, een plaats die in het verleden van de clan een belangrijke rol heeft gespeeld, zoals een kasteel of het huis waar chiefs gewoond hebben en die daaraan herinneren. Clan Ross heeft iets dergelijks niet. Zo u weet is Balnagown Castle, waar eeuwen lang de Chiefs gewoond hebben niet meer in bezit van een Ross en kan derhalve een dergelijke rol in het clangebeuren niet vervullen.

Desondanks blijft hij uitzien naar mogelijkheden om ook in Schotland tot een wat meer gestructureerde organisatie te komen.

De Chief's Commissioner in Nederland.

---

In veel landen waar Ross-families wonen en die nog contact met het moederland en de Chief hebben, benoemt de Chief een vertegenwoordiger. Drie jaar geleden viel mij de eer te beurt die functie voor Nederland te mogen gaan vervullen voor een periode van drie jaar. Zoals u uit de hierna volgende gedeeltelijke copie van een brief dd. 26 september jl. zult zien, is die benoeming met eenzelfde periode verlengd.



The Old School House,  
Fettercairn,  
Laurencekirk AB3 1DL,  
Scotland.

26th September, 1987

Mr. George Ross,  
Susannadonk 39,  
470& WN ROSENDAAL,  
The Netherlands.

Dear George,

I am sorry it has been so long since we saw you in Roosendaal, before I have at last got round to thanking you and your family for making it such a memorable and enjoyable evening.

As I explained, nowadays, all Commissioners are appointed on a three year or less basis, and I am very happy you should continue to be the Commissioner for The Netherlands for another three years.

With Best Wishes to you all,

Yours sincerely,

*David Ross of Ross*

David Ross of Ross