



# Ross Newsletter.

No. 6. maart 1988.

Beste naamgenoten.

Aan het begin van deze Newsletter allereerst hartelijk dank aan degenen die hebben gereageerd, ieder op hun eigen wijze, op onze vorige uitgave. Leuk dat blijkt dat lezers meeleven met hetgeen in het blad wordt opgenomen.

De reactie in verband met de familie Hoogewerff was precies op z'n plaats, niet alleen vanwege het artikel betreffende Willem Ross (zie ook de huidige achterpagina) maar ook in verband met onze eigen kwartieren waarin deze, zeer uitgebreide, familie ook voorkomt.

Het verzamelen van gegevens inzake de families Ros(s) in Nederland betreft niet alleen archiefmateriaal maar ook gegevens over de huidige generaties. Daarom een oproep aan alle lezers om ons b.v. geboortekaartjes, rouwbrieven, krantenartikelen te sturen. Vanzelfsprekend behoeven dat geen originele exemplaren te zijn. Het mag gerust in de vorm van fotocopies zijn. Zijn er kosten aan verbonden dan nemen wij die uiteraard voor onze rekening.

George en Wil Ross,  
Susannadonk 39, 4707 WN Roosendaal  
Telefoon 01650-56811

## ROSS in Denemarken.

Een toevallige lezer van onze Newsletter maakte ons er op attent dat hij een publicatie had gezien van de hand van Drs. B.M. Sweers te Oosterbeek handelend over de familie van zijn echtgenote, Karen Auguste Nyegaard, waarin ook de naam Ross voorkomt.

Uiteraard hebben wij contact met de genoemde schrijver gezocht en daarbij bleek dat in de kwartierstaat van zijn echtgenote de naam Ross voorkomt, echter niet in Nederland maar in Denemarken.

Uit het ons toegezonden materiaal bleek een directe aansluiting tussen deze familie en de Schotse familie Ross of Pitcalnie.

De aansluiting begint bij Malcolm, de stamvader van de Rosses of Kindeace, jongste zoon van David, 2e Laird of Pitcalnie. Hij had uit zijn eerste huwelijk met Catherine Corbet 5 kinderen en uit zijn tweede huwelijk met Jean McCulloch een zoon Alexander (1659-1722). Deze trouwde met de Nederlandse Catharina Elisabeth Abbestee (1675-1735), dochter van Michael Abbestee en Maria Tengnagel. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren, Maria (1690-1715). Er waren geen zoons, dus het geslacht hield in de mannelijke lijn op te bestaan. Was dat niet het geval geweest dan was de opvolging van het Chieftship in de Clan geheel anders verlopen dan nu het geval geweest is.

Hun dochter Maria trouwde Daniel Walker. Hun zoon Alexander Walker, die kennelijk graag de naam Ross droeg werd in Denemarken geadeld en kreeg daarbij toestemming zich Alexander Walker Ross te noemen. Hij was "Generalkrigskommissaer" eerst onder Frederik V en later onder Christian VII, koningen van Denemarken.



Het is niet bekend of er van deze Rossen thans nog mannelijke nakomelingen in Denemarken wonen. Nakomelinge uit de vrouwelijke is de hierboven reeds genoemde Karen Auguste Nyegaard.

## Bekende leden van Clan Ross.

### Generaal Charles Ross of Invercharron (1729-1797)

Deze zeer gewaardeerde officier was de tweede zoon van David Ross, negende in de lijn van Invercharron, een klein plaatsje ten westen van Bonar Bridge, aan het eind van de Dornoch Firth.

In 1747 kreeg hij toestemming als vaandrig in het 32e Regiment of Foot te gaan dienen.

Hij werd regelmatig in rang verhoogd en werd in 1781 benoemd tot commandant, in de rang van Generaal-Majoor, van het 72e Regiment Foot or Royal Manchester Volunteers, dat toen in Gibraltar gelegd was.

Op 27 november van dat jaar commandeerde hij een 2000 man die door een uitval vanuit het garnizoen de vijandelijke stellingen rond Gibraltar vernietigde.

Generaal Ross keerde naar Engeland terug en werd gekozen tot Parlements lid voor het gebied rond Wick in het uiterste Noorden van Schotland, een functie die hij tot 1784 bekleedde.

In 1793 werd hij benoemd tot Luitenant-Generaal en overleed, ongehuwd, in 1797.



## Onze ROSS NEWSLETTER in de U.S.A.

Kort na het verschijnen van onze vorige Newsletter ontvingen wij uit de U.S.A. de Clan Ross Newsletter van de Clan Ross Association aldaar.

Wie schetst onze verbazing toen wij daarin onder het kopje "From Tain, Ross-shire, Scotland", het volgende berichtje aantreffen:

"There is another Clan Ross, in Holland. Dutch Rosses visited the Museum and left Rosemary (Mackenzie, red.) their Newsletter in Dutch! One of their members, George Ross of Susannadonk (sic), The Netherlands is also a member of our Clan Association."

Wie van onze lezers zijn Ross Newsletter in Tain had achtergelaten wisten wij toen nog niet.

Niet zo lang daarna kregen wij van de heer A.J.A. Ross uit Babberich een verzoek om vervangende exemplaren van de nummers 2,3 en 4 omdat hij die had afgegeven aan Mrs. Mackenzie. Op dat moment was voor ons het "raadsel" opgelost.

Van Mevr. B.A. Ross uit Zeist ontvingen wij de afgelopen zomer een kaartje rechtstreeks uit Schotland. Het doet ons goed dat onze Newsletter kennelijk meerderen stimuleert het "homeland" te bezoeken.

Deze stimulans zou wellicht nog versterkt kunnen worden door ons een iets van uw reiservaringen te laten weten. Iedereen ervaart Schotland op zijn eigen manier en door die ervaringen aan het papier toe te vertrouwen om op te nemen in de Newsletter kunt u anderen soms een dienst bewijzen.

## "TOUCHE ROSS TARTANS" FINEST SCOTCH WHISKY.

Dit voor Rossen uiteraard zeer interessante opschrift siert een leuk label op de flessen whisky die door Touche Ross International als relatiegeschenk worden weggegeven.

Touche Ross International is een van de leidende accountantskantoren in de wereld en in Nederland o.m. vertegenwoordigd door de Nederlandse Accountants Maatschap. Een van de leiders van de Belgische vestiging verblijdde mij met deze fles, een geste die uiteraard zeer op prijs gesteld werd.

Touche Ross International is ontstaan uit een fusie van de firma's George A. Touche & Co. en P. S. Ross & Sons.

De oprichter van de laatstgenoemde firma was Philip S. Ross, die in 1858 uit Schotland naar Canada emigreerde en in Montreal een accountantskantoor stichtte, aanvankelijk onder eigen naam. Hij had 5 zoons, waarvan er vier na hun opleiding in het bedrijf van vader gingen werken, hetgeen aanleiding werd de hierboven reeds genoemde firmanaam te gaan voeren.

De whisky is afkomstig uit de bekende Tomatin Distillery, Inverness-shire in Schotland, ]jn van de klanten van Touche Ross, die naast de door mij ontvangen blended whisky ook een uitstekende malt whisky produceert.



## GENEALOGIE.

De vroegst bekende Ros(s)en in Nederland waarvan bekend is dat zij uit Schotland kwamen.

Toen wij de genealogie nog maar kort als hobby ontdekt hadden, hoorden wij vaak van anderen dat in de vroege tijden alleen Schotten uit de Laaglanden van Schotland naar Nederland kwamen. Pas na 1700 zouden ook hooglanders zich hier gevestigd hebben.

Nu wij al enige tijd bezig zijn met genealogie zijn we toch eens in onze kaartenbakken gedoken, op zoek naar de oudst bekende Rossen in Nederland. Daarbij ontdekten we dat ook voor 1700 Rossen, dus Highlanders reeds in Nederland woonden.

De voorbeelden:

Thomas Ross otr. 29-1-1594 te Amsterdam met Tanneken van Hoeick.

Daniel Ros tr. Rotterdam 8-9-1598 Syntgen Hendriks.

Jacques Ros tr. Nijmegen 10-5-1601 Christina Coebberts.

Daniel Ros tr. Bergen op Zoom 28-8-1611 Sijnken Verduijns.

Willem Ros tr. Amsterdam 19-3-1633 Lijsbeth Zanders.

Walter (Wouter) Ross tr. Gorinchem 2-6-1634 Lijsken Aarts.

Jan Ros tr. Heusden 22-12-1634 Jenneken Peters.

Daniel Ros tr. Amsterdam 1-9-1640 (otr.4/8) Lijsbeth Doncken.

Davit Ros tr. Den Bosch 10-6-1646 Margrietgen Thomas.

Willem Ros tr. Den Bosch 14-2-1649 Engeltien Rutgers.

Bij de huwelijksaantekeningen van deze Rossen wordt is steeds vermeld dat zij uit Schotland afkomstig waren. Of zij rechtstreeks uit de Highlands kwamen is niet bekend.

Wel weten we dat in 1657 een Jacob Ros trouwt waarbij in de akte staat dat hij geboren is in Tain.

Tussen 1650 en nu zijn nog vele clansmen naar Nederland gekomen en we mogen zonder meer aannemen dat van enigen van hen nog nakomelingen in Nederland wonen.

Zeker gezien het feit dat de naam van de oudst bekenden met een s geschreven wordt zullen we in de toekomst ons onderzoek nog verder moeten uitbreiden.



#### De legende van Balnagown Castle.

Volgens de legende bevinden zich op Balnagown Castle tenminste twee geesten nl. 1) die van een vermoorde Schotse prinses en 2) die van de slechte "Black Andrew".

De werkelijke naam van Black Andrew was Andrew Munro. Deze Laird was de schrik van het district. De Chieft van Clan Ross maakte hier een eind aan door hem eenvoudigweg uit het raam van Balnagown Castle te gooien.

Andrew was tijdens zijn leven een plaag voor de vrouwen en sinds zijn dood, zo wil de legende, komt hij iedere keer als er een nieuwe vrouwelijke loge is, spoken op het kasteel.

## GATHERING OF THE CLANS.

Nu we het toch over Schotland hebben willen wij u nu reeds attent maken op een bijzondere gebeurtenis die in het voorjaar 1989 gaat plaatsvinden. Dan wordt n.l. in Schotland de jaarlijkse International Gathering of the Clans gehouden. Een unieke gelegenheid in contact te komen met clansmen uit de gehele wereld. Veel bijzonderheden zijn ons ook nog niet bekend maar wij zullen trachten die op een zo vroeg mogelijk tijdstip te weten te komen en ze dan aan u doorgeven.

## K E N N I S M A K I N G .

Door het maken van deze Newsletter komen we steeds meer ook in rechtreeks contact met naamgenoten. Zo konden we in oktober 1987 kennismaken met de familie A.M. Ross uit Hoorn, met wie we reeds eerder via correspondentie kennis hadden gemaakt.

Wat denkt u dat een van de onderwerpen van het gesprek was? Natuurlijk onze afstamming !!

## WILLEM ROSS, Brielle.

In het vorige nummer schreven we over deze Willem en zijn vrouw Lijntje Hoogwerf.

We hebben inmiddels een bezoek gebracht aan het Gemeentearchief te Brielle en hebben daar inderdaad nadere gegevens gevonden.

In een volgende Newsletter zullen we daarop terugkomen.