



Ross Newsletter.

No. 7 oktober 1988.

Beste naamgenoten.

Zoals u in de kop van deze pagina kunt zien, zijn we al weer toe aan no 7 van onze Newsletter en dat betekent dat we al weer ruim drie jaar op deze manier contact met elkaar onderhouden.

Zijn we op deze manier op de goede weg of verwacht u er iets anders van? Laat het ons eens weten!!

International Gathering.

In het vorige nummer kondigden we deze gathering al aan. De definitieve datum is inmiddels bekend: 7 t/m 14 mei 1989 in Inverness en omgeving.

Ons verzoek om nadere informatie omtrent het programma bij de Scottish International Gathering Trust is op dit moment nog niet beantwoord, zodat wij u daarover nog niet kunnen informeren.

Omdat het volgende nummer, dat wij in maart a.s. hopen te verzenden, wat laat is zouden wij diegenen onder u die idee hebben Schotland in die periode te bezoeken willen vragen vanaf ca. 1 januari a.s. contact met ons op te nemen. Wij gaan er van uit dan in staat te zijn u nader te kunnen informeren.

George en Wil Ross,
Susannadonk 39, 4707 WN Roosendaal
Telefoon 01650-56811

W E L K O M

De lezersgroep begint zich langzaam maar zeker uit te breiden.

De laatste maanden kwamen wij in contact met een tweetal leden uit de familie ROS, waarvan de oudst bekende voorvader uit het Noord-Brabantse Sprang-Capelle komt.

Uit gesprekken en correspondentie bleek dat zij elkaar niet kennen. Dit is niet zo verwonderlijk als u weet dat de stamouders, Jan Ross en Hendrina Vervoort, een zeer uitgebreid nageslacht hebben.

We verwachten in de loop van de tijd met nog meer leden van die familie kennis te kunnen maken.

1

De nieuwe lezers zijn:

De Heer M.Ros, Drift 16 te Harderwijk en
Mevr. A.Westrup-Ros, Rozenpad 8 te Vuren.

Over hun oudst bekende voorvader schreven we al eens in de ROSS-NEWSLETTER no. 2 van maart 1986.



John Ross.
1790 - 1866.
(zie pag.3)

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

John ROSS, Chief of the Cherokees.

Een lid van Clan Ross, hoofd van de Cherokee-indianen! Ongelofelijk? Toch is dit gebeurd toen in 1828 John Ross werd gekozen tot Chief van het Cherokee volk.

Wie was deze John Ross?

Hij was een zoon van Daniel Ross, een handelaar, die trouwde met Mollei Mary MacDonald, dochter van John MacDonald en Anne Shoratt, een 1/2 Indiaanse.

John groeide op in een familie van zakenlieden en slavenhoudende planters en zijn opvoeding ontving hij van blanke leraren op "missie-scholen" en op particuliere kostscholen.

Via de familie van zijn moeder was hij betrokken bij het wel en wee van de Cherokee-indianen. Hun taal sprak hij wel, maar gebrekkig en ook het lezen en schrijven daarvan gaf hem problemen. Waarom werd dan juist hij in 1828 tot Chief van dit volk gekozen?

De indianen hadden het in 1828 al moeilijk om zich te handhaven in de Amerikaanse samenleving. John kende door zijn afstamming zowel de blanke als de indiaanse cultuur en hij benutte zijn blanke opleiding, vakkennis en zaken-ervaring om het Cherokee-volk te helpen in hun strijd tegen de blanke overheersing. Toen er sprake van was dat het volk middels een volksverhuizing naar het huidige Oklahoma verplaatst zou worden probeerde hij dat tegen te houden door een vakkundige combinatie van "passieve weerstand" en wettige acties bij de federale gerechtshoven. Door deze acties ontwierp het "Supreme-Court" dan ook gunstige regelingen voor de Cherokees, maar de toenmalige President Andrew Jackson weigerde deze te aanvaarden.

De volksverhuizing ging toch door en tijdens de omzwervingen in 1838/39, in de U.S.A. bekend als de "Trail of Tears", vond een kwart van de bevolking van ca. 17.000 Cherokees, de dood.

Ondanks zijn gebrekkige kennis van hun taal, werd John Ross toch tot aan zijn dood op 1 augustus 1866 steeds opnieuw als Chief van de Cherokees herkozen.

REACTIES VAN LEZERS.

In de vorige ROSS-NEWSLETTER riepen wij lezers op iets te schrijven over hun eventuele reiserservaringen in Schotland. Mevr.E.T.Sint-Ross te Amstelveen reageerde daarop met de navolgende brief:

"In uw laatste Newsletter vraagt u naar eventuele belevissen in het land van onze voorvaders en daarop wil ik graag even ingaan.

Mijn liefste wens was eenmaal het land van mijn Schotse voorouders te bezoeken. Tien jaar geleden ging die wens in vervulling. Mijn man en ik maakten toen een touringcar-tocht door de Schotse Hooglanden. Van Hull ging het noordwaarts langs de oostkant tot John O'Groats in het uiterste noorden (Jan de Groot, die hier ooit een veerdienst naar de Orkney-Eilanden exploiteerde). Terug langs de westkust. Van Ullapool uit een bezoek aan de Hebriden (Lewis). De havenplaats Stornoway ligt erg mooi en is uiteraard zeer modern en levendig, maar het eiland zelf is naargeestig en armoedig. Bovendien was het die dagen druilerig weer, zodat we daar niet zulke prettige herinneringen aan hebben.

Verder langs de zuidzijde van de Hooglanden, langs meerdere lochs en o.a. met een stop in Fort William weer richting Hull. (Via het lake-district en York, maar dat doet hier niet terzake.)

Ik moet zeggen dat onze verwachtingen ruimschoots overtroffen werden. Het is een adembenemend mooi land, soms liefelijk en rustgevend, soms ruig en onherbergzaam. En zo rijk aan interessante geschiedenis en tradities. De bevolking is hartelijk, gastvrij en altijd klaar voor een gezellige babbel. De keuken is prima, veel visgerechten zoals zalm en forel. In Edinburgh bezochten we de library om de Ross-tartan uit te zoeken. Van de reisleidster hoorden we dat alle

clan-ruiten te koop waren in Moffat, bij Moffat-weavers. Dat was wel even geduld oefenen, omdat we daar pas tegen het einde van de reis waren, maar het klopte precies en ik kon daar mijn egen kilt kopen en dezelfde stof per meter. Zuiver wollen stof natuurlijk. Ik draag hem nog steeds met veel trots. Onze reis is een geweldig succes geweest en het is heerlijk een indruk te hebben gekregen van dit prachtige, interessante land van mijn stamvaders. Als bijkomstigheid wil ik nog zeggen dat ik graag de boeken lees van Jane Duncan (pseudoniem van Janet Sandison) die in haar "My friend-serie" haar jeugd in Ross-shire, in de nabijheid van Ben Wyvis, op kostelijke wijze beschrijft."

Een onverwachte vondst te Breda.

Bij onderzoek in het notarieel archief te Breda naar stukken betreffende naamgenoten stuitte wij op een akte van 24 januari 1821. In die akte verleent Michiel Cornelis Bastiaansen, Luitenant de Eerste Klasse bij de Marine van het Rijk, wonende te Breda, toestemming tot royement van een hypothecaire inschrijving ten laste van Johannes Ross, Meester Timmerman te Goes. Het op dat moment vrijgegeven onderpand bestond uit een viertal woningen te Goes resp. aan de Molendijk, Korte Vosstraat en Nieuwstraat(2x).

Uit de akte blijkt niet waarom het onderpand werd vrijgegeven. Wellicht was de lening afgelost.

De genoemde Johannes Ross is de in onze eerste ROSS-NEWSLETTER genoemde John Ross, gedoopt te Ieperen op 9.6.1774, zoon van William Ross en Elisabeth Ross. Dergelijke vondsten tonen duidelijk aan dat gegevens overal vandaan kunnen komen en dus niet alleen uit de plaats waar men woonde.

GENEALOGIE.

WILLEM ROSS EN LIJNTJE HOOG(ER)WERF.

In de ROSS-NEWSLETTER van november 1987 schreven we over een grafzerk in de Grote Kerk te Brielle, laatste rustplaats van het bovengenoemde echtpaar. Een bezoek aan het Gemeentearchief te Brielle heeft opgeleverd dat wij Willem thans kunnen plaatsen in zijn familie, die thans helaas is uitgestorven (althans in de mannelijke lijn).

Het familieoverzicht ziet er als volgt uit:

I. Daniel ROSS, geb. ca. 1717, soldaat in de Compagnie van Captain Gordon in het Schotse Regiment van Luitenant Generaal Alexander Marjoribanks, begraven te Brielle 26.1.1801 (overleden in het Gasthuys aan een beroerte, ¹oud 84 jaar), otr./tr. Brielle 15.8/7.9.1756
Jacoba VERHEYDE, weduwe van Robbert Macintoff (bij zijn huwelijk in 1752 vermeld als "jongeman van Schotland").

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Willem ROSS, ged. Brielle 6.3.1757, volgt II.
2. Jenneke ROSS, ged. Brielle 30.8.1761, begraven aldaar 20.2.1762.

II. Willem ROSS, ged. Brielle 6.3.1757, stadsbaas en koster te Brielle, overl. ald. 4.2.1829, begr. Grote Kerk te Brielle, tr. 1e Brielle 23.5.1779 Johanna NIEUWERF, geb. ca. 1752, begr. Brielle 6.9.1788 (doodsoorzaak: tering), tr. 2e Brielle 8.11.1789
Lijntje HOOG(ER)WERF, geb. ca. 1748, kinder schoolhoudster te Brielle, overl. ald. 6.1.1822, begr. Grote Kerk te Brielle, dr. van Leendert Hoogewerff en Bastiaantje Kruyt.

Kinderen (uit het 1e huwelijk):

1. Jacoba, ged. Brielle 6.2.1780, begr. ald. 15.7.1785.
2. Clazina, ged. Brielle 21.4.1782.
3. Jacoba, ged. Brielle 20.8.1786, overl. ald. 27.1.1857, tr. Cornelis SCHUITMAN, koster en doodgraver te Brielle.

De functie van Stadsbaas is enigszins te vergelijken met het huidige hoofd van Gemeentewerken, met dien verstande dat hij min of meer voor eigen rekening werkte. In ieder geval betaalde hij bv. de (stads-) timmerlieden en metselaars als die een bepaald karwei gedaan hadden. Later declaréerde hij dan de door hem voorgeschoten kosten bij het Stadsbestuur.

Op een van de gevonden stukken uit 1818 troffen we zijn handtekening aan, vergezeld van een attestatie "dat de levering deugdelijk is geschied". Zie hieronder.

Attestatie bij die dat de
Levering deugdelijk is geschied
W. R. van Stads Baas

TAIN AND DISTRICT MUSEUM.

In de ROSS-NEWSLETTER no. 1 meldden wij reeds het bestaan van dit museum, waar veel te vinden is over de geschiedenis van Clan Ross.

De afgelopen winter kreeg het museum, met geldelijke steun van The Ross and Cromarty District Council en The Scottish Museum Council een facelift, dat het lieve sommetje van 36.000,- Pound Sterling kostte.

Dit voorjaar, om precies te zijn op 6 april 1988 werd het museum heropend tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door The Ross and Cromarty District Council. Naast een afvaardiging van het bestuur van die organisatie was daarbij de Chieftain van Clan Ross en zijn echtgenote, Mr. Joy MacLeod, museumassistent en uiteraard Mrs Rosemary Mackenzie, oprichtster van het museum en presidente van de Stichting die het museum beheert, aanwezig.

Vanwege ruimtegebrek in het museum zelf vindt de plechtigheid plaats in de ROSS-ROOMS van het Royal Hotel te Tain.

Onderstaande foto verscheen op 7 april jl. in de Press and Journal. Geheel rechts Mrs. Ross en, het gastenboek tekenend, onze Chieftain, Mr. David Ross of Ross.

