



Ross Newsletter.

No. 9. oktober 1989.

Beste naamgenoten.

Voor u ligt nummer 9 van onze Ross Newsletter. Naast enkele inmiddels bekende rubrieken deze keer aandacht voor de Crest Badge in een artikel van de Schotse Lord Lyon (zie blz. 6 en 7).



WAARSCHUWING.

In de vorige Newsletter schreven we over de traditionele kleding voor heren. Daartoe behoort o.a. de Skean Dhu, het in de kous gestoken mes. Mocht iemand van u tijdens een vakantie in Schotland een dergelijk mes gekocht hebben, dan is het raadzaam na te gaan of het in bezit hebben en dragen er van nog is toegestaan op grond van de nieuwe Wapenwet. Ons is dat nog niet duidelijk.

George en Wil Ross,
Susannadonk 39, 4707 WN Roosendaal
Telefoon 01650-56811

ONZE VAKANTIE IN SCHOTLAND.

We waren in de gelukkige omstandigheid deze zomer 10 dagen in Schotland door te brengen. Omdat het er nog niet van gekomen was een bezoek aan de Chieft van onze Clan te brengen, was, mede daarom ons eerste reisdoel Aberdeen, "the granite city". Deze stad en omgeving bood veel meer dan wij er van verwacht hadden. Een bezoek zeker waard!

Vanuit Aberdeen brachten wij een bezoek aan de Chieft, Mr. David Ross of Ross, die daar een 40 mile vandaan woont. Bijna het voltallige gezin was aanwezig en wij vonden het erg prettig om bij dit bezoek ook kennis te kunnen maken met de zoon, Hugh en zijn verloofde. Opvallend was de zeer ontspannen en vriendschappelijke sfeer, waarin over allerlei onderwerpen gesproken werd, zowel clan-aangelegenheden, waarbij duidelijk alle leden van het gezin betrokken zijn, als normale dagelijkse zaken. De warme ontvangst maakte deze dag voor ons tot het hoogtepunt van ons bezoek aan Schotland.

TAIN AND DISTRICT MUSEUM.

In de Newsletter van vorig jaar oktober schreven we over de heropening van het Tain and District Museum. Toen we deze zomer dan ook enige dagen in Inverness waren, zijn we natuurlijk ook naar Tain geweest. Daar werden we enthousiast ontvangen door een medewerkster van Mrs. Mackenzie. Zij vertelde over de vernieuwing in het museum. Jammer is dat alleen de inrichting vernieuwd is en er geen uitbreiding mogelijk was.

Wat voorheen niet aanwezig was en nu wel, is een dia-presentatie over Clan Ross. Mocht u ooit in Tain komen en daar het museum(pje) bezoeken, vraag dan beslist naar die dia-presentatie. Het geeft goed een stuk geschiedenis van Clan Ross weer. We zijn het wel eens met Mrs. Eileen Ross, de echtgenote van de Chieft, die vindt dat op een bepaald moment te sterk de nadruk

wordt gelegd op Balnagown Castle, juist in een tijd dat daar geen "echte" Ross' en meer woonden, waardoor de clan geschiedenis wat op de achtergrond raakt.

Uiteraard hebben we tijdens ons bezoek aan het museum de daar nog ontbrekende Newsletters afgegeven. Het was leuk te zien dat onze eenvoudige newsletter, toch bestemd voor een kleine groep mensen, gevoegd werd bij de Newsletters van de grote Clan Associations in de U.S.A. en Canada. Op die manier spelen we op bescheiden wijze toch mee in het veel grotere clangeburen.

GENEALOGIE.

Nog een "Zeeuwse " familie Ros.

Omdat hij wist dat wij op zoek waren naar personen met de familienaam Ros(s) kregen we ooit van de heer Witte, van de N.G.V. afd. Zeeland, gegevens over drie kinderen met de familienaam Ros, die opgenomen waren in het weeshuis van Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). Gegevens over de vader hadden we al. Omdat er helaas in Zeeland veel archiefmateriaal verloren is gegaan dachten we dat het bij deze losse gegevens zou blijven, totdat tijdens ons onderzoek naar de nakomelingen van de "Goese" familie Ross we gegevens in handen kregen, waaruit bleek dat in ieder geval één van de drie weeshuis-kinderen in Zeeland getrouwd was en nakomelingen had gekregen.

Uit verder onderzoek o.a. met behulp van in Den Haag gevonden familieadvertenties en een copie van een persoonskaart, kwamen we tot de ontdekking dat er ook heden nog nakomelingen van een ooit in Sluis overleden soldaat Ros(s) in Zeeland wonen.

We hopen ooit nog eens met hen in contact te komen en gaan ondertussen door met ons onderzoek naar de families Ros(s) die ooit in Zeeland woonden.

Stamreeks Alexander Ros(s), van Sluis (Zld.).

- I. Alexander Ros, overl. voor 1785
tr. 1) Maria Odo (Hodo)
tr. 2) otr. Utrecht 1769
Anna Schouten.
- II. Alexander Ros, 1764-1804
tr. Sara van Laere
- III. Johannes Ros, 1794-1847
tr. Aardenburg 1821
Johanna Boogaard, 1793-1866.
- IV. Alexander Ros, 1822-1900
tr. 1) Aardenburg 1850
Johanna de Ridder, 1821-1850
tr. 2) Aardenburg 1856
Magdalena Orlebeke.
- V. Alexander Ros. * 1863
tr.
Anna Suzanna Boodt * 1862
- VI. Alexander Jacob Ros, 1894-1981
tr. Vlissingen 28-8-1923
Neeltje Mudde, 1898-1978
- VII. a. Alexander Jacob Arie Ros, * Vlissingen 1931,
tr. Vlissingen 1955
E.M.Brasser
b. Anna Magdalena Ros, * Vlissingen 1932,
tr.Vlissingen 1954
H.M.de Visser.

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

David Ross, acteur, (1728-1790)

David, zoon van Alexander Ross wordt vaak aangeduid als de "vader van het Schotse theater". Hij bracht het eerste echte toneelstuk op het podium in Edinburgh. Toen hij besloot carrière te maken op het toneel besloot zijn vader, die het kennelijk met deze beslissing niet eens was, zijn toelage in te houden. Zijn portret als Hamlet, uit het gelijknamige toneelstuk van Shakespeare, geschilderd door Zoffany, hangt in de Garrick Club in Londen.

In 1767 werd het eerste echte theater in Edinburgh geopend en David werd tot manager benoemd. Velen bewonderden hem om zijn moed om een nieuwe weg op toneelgebied in te slaan. Daartegenover was er in de stad echter ook veel oppositie tegen de opening van het nieuwe theater en tegen David zelf. Het theater in Canongate werd echter op de vastgestelde tijd geopend en David bezette zelf de hoofdrol als Essex in de premiere van "The Earl of Essex", welk stuk beschouwd wordt als het eerste officiële toneelstuk dat in Schotland opgevoerd werd.

Ondanks veel oppositie van Rev. Whitefield slaagde David er in in 1769 nog een nieuw theater in Edinburgh te openen, waar het stuk "Conscious Lovers" opgevoerd werd.

Daarna vinden we hem terug in het Convent Garden Theater in Londen waar hij zeer succesvol een seizoen speelde. In 1778 werd hij getroffen door een ongelukkig voorval: hij brak een been. Daarna verscheen hij niet meer op het toneel. Hij was een goed verteller en maakte veel invloedrijke vrienden, zowel in Schotland als in Engeland, maar door zijn extravagante gewoontes lag hij altijd overhoop met zijn schuldeisers. Hij werd begraven in St. James, Piccadilly (Londen).

WEAR IT WITH PRIDE

Scottish Crest Badges.

Er zijn altijd veel vragen over het gebruik van de zogenaamde Crest Badges.

De Lord Lyon, een door de kroon officieel benoemde Schotse functionaris, belast met het verlenen van toestemming tot het voeren van een wapen en tevens belast met de registratie daarvan, heeft in verband met die steeds terugkerende vragen enige jaren geleden een artikel gepubliceerd. Graag laten wij de vertaling daarvan hier volgen:

Inleiding.

Er bestaat veel verwarring over de betekenis, gebruik en rechten verbonden aan het dragen van Schotse Crest Badges (Crest is het helmtteken, onderdeel uitmakend van een volledig wapen), welke verwarring alleen maar toeneemt door goed bedoelde maar niet altijd juiste uiteenzettingen.

Dit artikel is bedoeld u op de hoogte te brengen van de juiste omschrijvingen.

Zelfs de populaire naam "Clan Crest" is misplaatst omdat er niet iets bestaat als een "Clan"-crest. De crest die in zijn wapen voorkomt is het persoonlijk bezit van de Clan Chieft en hij wordt daartoe volledig beschermd door de Schotse Wet. De crest van de Chieft mag gedragen worden door:

ALLE CLANSMEN EN CLANWOMEN,

d.w.z. de familie van de Chieft, inclusief zijn eigen gezinsleden, zelfs zijn oudste zoon en alle leden van de "uitgebreide" familie, ook wel Clan genaamd, hetzij dragend de clan-achternaam of één van de sept-achternamen, anders gezegd, allen die trouw betuigen aan de Chieft en hun band met de Clan willen uiten.

Zij mogen de crest echter slechts dragen indien deze wordt omgeven door een z.g.n. "STRAP AND BUCKLE"

(riem met gesp) met daarin de wapenspreuk (het motto) van de Chief (voor Clan Ross dus 'Spem Successus Alit'). De "strap and buckle" is het teken voor een lid van een Clan en hij demonstreert zijn lidmaatschap van de clan waartoe hij behoort door de Crest van zijn Chief binnen de "Strap and Buckle" te dragen.

Alhoewel de Crest Badge door de clansman wordt gekocht en hij er daarom eigenaar er van is, behoort het daarin voorkomende Crest en het motto niet aan hem, maar aan de Chief. Deze zijn het exclusieve heraldisch eigendom van de Chief, de clansmen zijn slechts gerechtigd het op de voorgeschreven wijze te dragen.

Het is clansmen niet toegestaan de Chief's Crest en Motto voor zichzelf te gebruiken, zoals b.v. voor decoratie van eigen zilver, briefpapier of zegelring. Het zou n.l. betekenen dat deze voorwerpen aan de Chief zouden behoren.

Officials en clansmen die er reden voor hebben de Crest badge te voeren op b.v. briefpapier moeten aan de badge toevoegen "Crest Badge van een lid van Clan ...", in ons geval dus "Crest Badge van een lid van Clan Ross", om duidelijk te maken dat de Crest Badge door hen niet misbruikt wordt. Ieder lid van de Clan is gerechtigd de badge op deze wijze te dragen. Lidmaatschap van een Clan Society is daarbij niet van belang.

Het artikel spreekt o.i. duidelijke taal. Er is dus geen enkel bezwaar gebruik te maken van de vele uitvoeringen van de Crest Badge die in de handel zijn, zolang maar wordt voldaan aan de voorwaarden.

Dat het hier gaat om de crest badge die ook voorkomt in de kop van onze Newsletter, zal iedereen wel duidelijk zijn.

ADVERTENTIES.

Wellicht hebt u er nooit bij stilgestaan dat een zeer belangrijke bron voor genealogie bestaat uit simpele advertenties uit dag- en weekbladen. Toch is dat zo. Zowel het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag als de Nederlandse Genealogische Vereniging in Naarden beschikken over uitgebreide collecties van deze "familie-annonces". Behalve aankondigingen van geboorten, huwelijken en overlijden vindt men veelal ook bekendmakingen betreffende faillissementen, oproeping van erfgenamen etc. Hieronder een kleine greep uit de advertenties die wij aantreffen:

Heden overleed plotseling, in den ouderdom van bijna 60 jaar, onze geliefde echtgenoot en moeder,

MARIA RISSEEUW.

Uit aller naam

Vlissingen, A. J. ROSS, te Schoondijke.
7 Maart 1893. *Algemeene kennisgeving.*

1863. 1913.
Den 18^{en} September hopen onze geliefde Ouders, Behuwd-, Groot- en Overgrootouders, WILLEM ROSS en MARIA ELISABETH DE KONINGH, hunne 50-jarige Echtvereniging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Klein- en Achter-Kleinkinderen. 's-Gravenhage, 4 Sept. 1913. Ontvangdag Zondag 14 September van 3—5 uur. Zuidwal 7. 7846

Getrouwd: CHRISTOFFEL HENDRIK ROSS, van Sloten
MET
ELISABETH ANTONIA LOGGERE, van Amsterdam
EN
GERRIT FREDERIK ADOLF ROSS, van Sloten
AMSTERDAM, 20 Februari 1873. MET
ANNA ELISABETH DE RING, Weduwe van
JAN WILLEM VAN BEEK, van Amsterdam.
(5897)