



Ross Newsletter.

No. 13. oktober 1991.

Beste naamgenoten.

De vakanties zijn voorbij, Nederland leeft weer! Voor ons betekent dat o.m. werken aan de samenstelling van de ROSS-Newsletter en met plezier!

Ditmaal ook een bijdrage uit onze lezerskring. De Heer Leenman, een door ons zeer gewaardeerde (amateur) genealoog met betrekking tot de, inmiddels bij u bekende familie Ross uit Sprang-Capelle, zond ons een alleraardigst artikel over afkomst van de Schotten en zelfs een bespiegeling over de mogelijke afkomst van de naam ROSS.

In april j.l. bezochten wij Schotland. Na een week-end met de familie in Edinburgh brachten wij drie dagen door in het Register House om onderzoek te doen naar onze eigen familie. Jammer genoeg hebben we niet gevonden wat we verwachtten, maar zijn toch niet geheel met lege handen teruggekomen.

We hebben ook "The Ross" (onze Chief David Ross of Ross) en zijn echtgenote ontmoet. De plannen voor het Clan Ross Centre, waarover wij al eerder schreven zijn nog verre van duidelijk. Het lijkt er op dat de initiatiefnemers zelf nog niet goed weten wat ze willen. We zullen dat dus maar rustig afwachten.

We hebben inmiddels een begin gemaakt met de plannen voor de beloofde ROS(S)-bijeenkomst. Meer daarover op pagina. 6

George en Wil Ross,
Susannadonk 39, 4707 WN Roosendaal.
Telefoon 01650-56811.

GENEALOGIE

Ros(s) in Rotterdam.

Al wordt Rotterdam nooit genoemd in het rijtje van Stapelplaatsen waar Schotse kooplui hun wol verkochten, toch wonen er in deze stad al eeuwenlang Schotten. Hoewel er over het algemeen aangenomen wordt dat in vroege tijden alleen laaglanders als kooplui of als militairen naar Nederland kwamen, toch zien we dat al in 1642 William Ross en zijn vrouw Sarah Aiken hun zoon Willm in Rotterdam lieten dopen. Daaruit blijkt dus wel dat ook hooglanders, wat Rossen toch zijn, al vroeg naar de Nederlanden kwamen.

Tot nog toe is ons bekend dat er tussen 1640 en 1750 negen families (gezinnen) met de naam Ross in Rotterdam woonden:

1. William Ross, gehuwd met Sara Aiken. Waar zij getrouwd zijn is niet bekend, maar zij lieten zes kinderen in Rotterdam dopen. Uitgezonderd de oudste zoon, werden alle kinderen in de Schotse Kerk gedoopt.
2. William Ross, gehuwd met Margaret Rowan. Ook van hun huwelijk is niets bekend. Zij lieten acht kinderen in de Schotse kerk dopen.
3. Thomas Ross, trouwt 6-6-1692 in de Schotse Kerk met Barbara Eaddis en op 28-8-1707 met Margaret Brijan.
4. David Ross, gehuwd met Elisabeth Ross. Zij laten op 12-6-1707 een zoon David dopen in de Eng.Presbyteriaanse Kerk te Rotterdam.
5. Sander (Alexander) Ross, trouwt 5-11-1720 met Marietje Willems en zij laten in Rotterdam 2 zoons dopen.
6. Alexander Ross, was gehuwd met Agnes Steven (Stivenson). Hij hertrouwt op 12-9-1736 met Mary Wallace, weduwe van William Hamkin.

Uit het eerste huwelijk worden 4 kinderen geboren. Na het overlijden van Agnes Stevenson op 5-12-1735 wordt er door de Weeskamer een inventaris opgemaakt en worden voogden aangewezen voor "het nagelaten weeskind van voornoemde Agnes Stevenson" Hieruit blijkt dus dat er op dat moment nog maar een kind in leven is.

7. Thomas Ross, trouwt op 28-2-1725 in de Schotse Kerk met Margaret Strang. Zij laten in Rotterdam 1 dochter dopen.
8. Alexander Ross, trouwt 22-3-1729 met Elisabeth Guylingh en op 21-10-1733 met Cecilia Stone.
Alexander wordt op 23-3-1747 te Rotterdam begraven en bij de inschrijving in het begraafregister staat de aantekening "Schots diaken".
Over kinderen (uit beide huwelijken) is tot nu toe niets bekend.
9. Peter Ross, geboren in "Nieuw Casteel" trouwt 11-6-1742 met Mary Jameson. Zij laten in de Schotse Kerk drie kinderen dopen.

Opvallend is dat veel van de genoemde families lid waren van de Schotse kerk. Kennelijk wilden zij op die manier de band met hun moederland (Schotland) bewaren. Mogelijk is dit ook de reden waarom later enige militairen uit de Schotse Brigade zich na hun pensionering in Rotterdam vestigden.

Van de hierboven genoemde families is tot nu toe bij ons weinig bekend. Welke families zijn in Nederland gebleven en welke zijn weer teruggegaan naar Schotland? Van welke families wonen er mogelijk nu nog nakomelingen hier? Vragen waarop we ooit nog eens een antwoord hopen te vinden en die we daarna zeker ook in de Ross-Newsletter zullen publiceren.

De oorsprong der Schotten.

Al is stamboomonderzoek een boeiende uitdaging, toch komt men steeds bij een bepaald jaartal waarin het onderzoek vast loopt.

Voor de meesten ligt dit omstreeks 1650. Men kan zich hierop beroemen, maar dan volgt de vraag: "en wat dan nog?"

Stamt men uit een riddergeslacht en kan men aantonen dat jouw stamboom al begint omstreeks het jaar 1100 (van Amstel), dan klinkt nog de vraag "en wat dan nog?"

Wie kan antwoord geven op de vraag waar onze verste voorouders vandaan kwamen? De geschiedenisboekjes vermelden: 100 jaar voor Christus kwamen de Batavieren in ons land, zij dronken bier uit de schedels van verslagen vijanden. Rauw volk !! Maar als men de grafvondsten bekijkt dan blijken zij een hoge graad van ontwikkeling gehad te hebben. Natuurlijk moesten ze gebruik maken van de aanwezige grondstoffen en deze waren beperkt. We leerden van: Friezen, Franken en Saksen, maar niet dat dit laatste woord betekent: Zonen van Isaak.

De afkomst van deze stammen valt buiten het bestek van dit artikel, want nu gaat het om de afkomst van de Schotten.

In het Registerhouse te Edinburgh bevindt zich de Schotse onafhankelijkheidsverklaring, ondertekend en voorzien van linten waaraan de zegels zijn bevestigd van Koning Robert the Bruce en 24 Schotse edelen, leden van het Parlement.

Het stuk -geschreven in het Latijn- is geadresseerd aan Paus Johannes XXII in het jaar 1320 na Christus. Het eerste deel van de verklaring luidt als volgt:

"Wij weten, Heiligste Vader en Heer, en ontlenen dit ook aan de kronieken en boeken van onze voorvaderen, dat onder andere voorname volken, het onze, te weten het volk der Schotten, met veel eerbetoon is onderscheiden en dat, na uit Groot-Scythie en langs de Zuilen van Hercules te zijn getrokken en een lange tijd in Spanje te hebben verbleven onder de wildste

stammen en door geen enkel volk kon worden onderworpen, het vandaar is vertrokken, 1200 jaar na de uittocht van het volk Israel, waarna het vele overwinningen en zeer grote inspanning, bezittingen voor zich heeft verworven in het Westen, die thans behoudt, na de Britons te hebben verdreven en de Picten te hebben verjaagd ...

Wij zijn altijd vrij van elke dienstbaarheid gebleven, wat de geschiedenissen van onze voorvaders bevestigden.

In ons koninkrijk hebben onafgebroken 113 koningen uit een en hetzelfde huis geregeerd zonder dat een vreemdeling het verstoorde."

Opmerkelijk is de relatie van de Schotten met Israel, omdat zij hun jaartelling begonnen met Exodus uit Egypte. Waarom de Israelitische jaartelling gebruikt en niet de Christelijke? Ook wijzen de Schotten op hun 113 koningen uit een huis, heeft dit te maken met Psalm 89 : 5 "Voor altoos zal ik uw (David's) nakroost bevestigen en uw troon bouwen van geslacht op geslacht."

Wat de Clan ROSS betreft, stammen zij misschien af van één der zonen van Benjamin, genaamd Rosh, hetgeen betekent "stamhoofd of leider". In elk geval zijn zij oorspronkelijk van Israelitische afkomst !

en wat dan nog?

Is dat niet genoeg?

ROSS-Bijeenkomst.

Deze al enige tijd geleden beloofde bijeenkomst zal, onder voorwaarde dat we voldoende aanmeldingen krijgen, gehouden worden op:

ZATERDAG 9 MEI 1992
in
Restaurant De Oude Tram,
Stationsplein 4 te Amersfoort.

We hebben deze locatie uitgezocht omdat deze zeer centraal ligt, goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en er ruim voldoende parkeergelegenheid is (op het NS-Parkeerterrein).

We beginnen om 14.00 uur met een kopje koffie en denken de bijeenkomst af te sluiten om ca. 17.00 uur.

Het volledige programma zullen we opnemen in de Ross-Newsletter van maart 1992. Wel beloven we nu al dat er gelegenheid zal zijn met elkaar kennis te maken en dat we zoveel mogelijk materiaal uit onze gegevensverzameling en bibliotheek zullen meebrengen.

Om de kosten, die uiteraard verbonden zijn aan het huren van een zaal, te dekken vragen wij per persoon een bijdrage van f.5,--, te voldoen tijdens de bijeenkomst.

Bij deze Ross-Newsletter treft u een aanmeldingsformulier aan, dat wij, om organisatorische redenen, graag zo spoedig mogelijk (liefst voor 15 december a.s. van u terug ontvangen. U kunt ons uiteraard ook even bellen.

U weet ons telefoonnummer: 01650-56811.

Bekende leden van Clan Ross

Sir John Ross, Arctic Explorer, (1777-1856). (Slot)

Deze tweede reis was, gezien de geografische ontdekkingen die gedaan waren, toch niet geheel tevergeefs geweest. Meer dan 500 mijl tot nu toe onbekende kustlijn in Noord Canada waren in kaart gebracht, men had King William Island (genoemd naar Koning William IV) ontdekt en men had de juiste plaats van de magnetische noordpool vastgesteld. Na zijn terugkeer in Engeland in 1833 moest Captain Ross voor een onderzoekscommissie van het Lagerhuis verschijnen om te rapporteren over de ontdekkingen die hij en zijn navigator gedaan hadden en om te kunnen vaststellen wat aan vergoeding gegeven zou kunnen worden omdat hij gedurende de expeditie geen enkele vergoeding had ontvangen. De Commissie stelde vast dat, alhoewel de expeditie een prive-karakter had, men toch de zeer waardevolle ontdekkingen op het gebied van de wetenschap waardeerde. Het resultaat was dat John Ross geridderd werd en bovendien een vergoeding ontving van 5.000 Pond.

In 1835 publiceerde hij een interessant en informatief rapport over zijn tweede reis naar het Arctisch gebied, met speciale aandacht voor de ontdekking van de magnetisch noord-pool door Commander James Ross. Hij schreef later nog een interessant artikel over "Navigatie per stoomschip", ondanks het falen van zijn eigen stoommachine gedurende de reis.

John ondernam zijn laatste expeditie naar het noordpoolgebied in 1850. Hij zeilde toen met de "Felix" tijdens een vergeefse poging Sir John Franklin op te sporen, die ook trachtte de Noord-West Passage te vinden.

In 1851 werd hij benoemd tot Schout-bij-nacht, waarna hij zich terugtrok op North West Castle in Stranrear in Galloway. In 1959 werd dit kasteeltje nog bewoond en bevatte het een kamer die ingericht was als een exacte replica van de "Captain's Cabin" van zijn schip Victoria.

Zijn portret, gemaakt door Benjamin Faulkner, hangt in de National Portrait Gallery in Edinburgh. Hij overleed in 1856.

Familieberichten.

Nairn, Schotland, 21 december 1990:

Gehuwd, C. Paul Ross, wonend te Leidschendam, met Patricia M. MacLeod.

Elst, 1 maart 1991:

Gehuwd, Ben Ross met Mia Versteeg.

Uithoorn, 18 april 1991:

Gehuwd, Ilonka Ross met Andre Boden.

Hoorn, 10 augustus 1991:

Geboren, Alexander Milan, zoon van Jos en Barbara Ross.

Welkom in onze lezerskring:

Marijn Ros, Schweitzerstraat 76, 2131 RH Hoofddorp.

MR. & MRS. T. W. MACLEOD
request the pleasure of the company of

at the marriage of their daughter
PATRICIA MERCEDES

with

C. PAUL ROSS

at St Mary's R.C. Church

on Friday, 21st December, 1990 at 2.30 p.m.

and afterwards at

"Domus Auriæ", 4 Duncan Drive, Nairn

"Domus Auriæ",
4 Duncan Drive,
Nairn

R.S.V.P.