



Ross Newsletter.

No. 14. maart 1992

Beste naamgenoten

In deze 14e editie van de ROSS-NEWSLETTER treft u de gegevens aan over de eerste Ross-bijeenkomst op zaterdag 9 mei as.

In de serie "Bekende leden van Clan Ross" deze keer iets over een wel heel aparte familie Ross op de Cocos-eilanden. Tijdens een van de laatste TV-uitzendingen van Boudewijn Bnch hebt u reeds met die familie kunnen kennismaken. In zijn boek "The Great Clan Ross" schrijft Dr. John Robert Ross ook over deze familie en het leek ons aardig, mede vanwege de actualiteit, daarop in te gaan.

In de Ross Newsletter van november 1990 hebben we beloofd nader in te gaan op de verschillende Ross-tartans. Dankzij gegevens die we in december j.l. in Schotland vonden kunnen we die belofte thans waarmaken.

De rubriek "Genealogie" is, evenals vorige keer gewijd aan Rotterdam.

Al met al weer een, naar onze mening, gevarieerde inhoud. Veel plezier er mee !!

George en Wil Ross,
Susannadonk 39, 4707 WN ROSENDAAL.
Telefoon 01650-56811

ROSS-Bijeenkomst.

In de vorige Ross-Newsletter hebben we u uitgenodigd tot het deelnemen aan een bijeenkomst van naamgenoten in Nederland. We hadden daartoe in het Restaurant De Oude Tram te Amersfoort een zaaltje gereserveerd waarin voor maximaal 40 personen plaats was.

Er kwamen zoveel aanmeldingen binnen dat de gereserveerde ruimte te klein was. Een poging bij genoemd restaurant een grotere ruimte te reserveren strandde. Alle grotere zalen leken aanvankelijk vol. We zaten dus duidelijk met een probleem. We moesten besluiten naar een andere datum te gaan, of naar een andere zaal. Het laatste had onze voorkeur omdat u op deze zaterdag rekende. Gelukkig zijn we toch nog geslaagd en ook nog op dezelfde datum. Nu we duidelijk meer ruimte hebben kunnen we ook meer personen ontvangen. Hebt u zich nog niet aangemeld en wilt u toch nog komen: U bent uiteraard van harte welkom. Laat u wel even van te voren weten of u komt en met hoeveel personen. Ons telefoonnummer vindt u op pagina 1.

De bijeenkomst wordt nu gehouden in:

Congrescentrum DE EENHOORN,
Koningin Wilhelminalaan 33 (hoek Stationsplein)
te AMERSFOORT.

Het congrescentrum ligt praktisch recht tegenover de uitgang van het Station Amersfoort, op ca. 75 meter afstand. Mocht er bij het centrum zelf niet voldoende parkeergelegenheid zijn dan is er zeker plaats op het grote parkeerterrein naast het Station.

Met onderstaand plaatje er bij moet het geen moeite kosten DE EENHOORN te vinden.



Het programma ziet er als volgt uit:

- Ontvangst met koffie of thee, vanaf ca 14.00 uur.
- 14.30 uur : Opening.
- Clan Ross en Nederland.
- Pauze.
- Dia-presentatie over Schotland.
- Pauze.
- Beantwoording van vragen en gelegenheid tot het doen van suggesties over alles wat onze gezamenlijke belangstelling heeft, zoals de Ross-Newsletter, Clan Ross, genealogie etc.
- Sluiting, ca. 17.00 uur.

We hebben met opzet twee pauzes ingelast om u gelegenheid te bieden met elkaar (en met ons) kennis te maken en met onbekende familieleden in contact te komen. Ook zullen wij ons genealogisch documentatiemateriaal, per familie gerangschikt, ter inzage leggen, zodat u daarvan kunt kennis nemen. Ook algemeen Schots materiaal is beschikbaar in de vorm van video en boeken.

Tijdens deze pauzes is in de zaal ook de bar open.

GENEALOGIE

Ros(s) in Rotterdam.

In de vorige uitgave van de Ross-Newsletter schreven we over families met de naam Ross die in Rotterdam woonden. Bij onze speurtocht in de Rotterdamse archieven kwamen we o.a. ook het gezin tegen van Andries Ros, waarvan later bleek dat hij eigenlijk Andries Ross heette.

Ooit ontvingen wij van de Heer C.L. van Otterlo te Zeist, een trouwe lezer van onze Newsletter, gegevens over een Andries Ros, die beschreven werd als "varensman" en die, voor hij uitvoer, in 1743 door de Classis Delft en op 9-3-1746 door de Classis Schieland geëxamineerd werd. Wij hebben deze gegevens toen genoteerd, maar konden er op dat moment niets mee doen want we kenden geen Andries Ros, die varensman was.

In onze gegevens kwam wel een Andries Ros voor, een jongeman van Rotterdam, die op 14-11-1724 in Rotterdam trouwde met Willemijna (ook wel Jacomijntje genoemd) van Selle, een jongedochter van Delft.

Dit echtpaar kreeg twee dochters n.l. Susanna, gedoopt te Rotterdam op 8-12-1726 en Adrijana, gedoopt te Rotterdam op 17-10-1728.

Was onze Andries Ros dezelfde als de varensman Andries Ros die door de heer van Otterlo werd genoemd?

De oplossing vonden we in het Notarieel Archief van Rotterdam. Hierboven vermeldden wij reeds dat Andries op 9-3-1746 door de classis Schieland geëxamineerd werd "om te varen op de landsvloot".

Op 20-3-1746 laat een Andries Ross, wonende te Rotterdam door Notaris Jan Swinnes een volmacht maken ten gunste van zijn vrouw Jacomijntje van Selle.

Op 20-9-1747 wordt door dezelfde notaris opnieuw een akte opgesteld, waaruit blijkt dat de varensman en de ons bekende Andries Ros dezelfde zijn en waaruit tevens blijkt dat zijn familienaam Ross is. De akte heeft ongeveer de volgende inhoud:

Jan Gran ?? mr. loodgieter en Kaatje Halfkaak, huisvrouw van Dingeman Bernardus zijn getuigen voor Jacomijntje van Sell, weduwe van Andries Ross en zij verklaren dat zij Andries Ross hebben gekend, die in 1746, in dienst van de Oostindische Compagnie, met het schip de Dieshoek naar Oostindie gevaren is en die, op de thuisreis met dit schip, is overleden. De getuigen verklaren tevens dat Susanna Ross en Adriana Ross de enige kinderen van Andries zijn.

Uit bovenstaande blijkt weer hoe gemakkelijk de naam Ross in Ros veranderd werd en ook hoe belangrijk "losse" gegevens uit verleden en heden kunnen zijn. Andries Ros(s) was niet de enige zeevarende Ross die in die tijd in Rotterdam woonde.

Op 28-3-1725 trouwden in Rotterdam (zie ook de Ross-Newsletter no.13) Thomas Ross en Margaret Strang (weduwe van Kenneth Mackgriger). Helaas staat in de huwelijksinschrijving niet waar Thomas vandaan kwam. Wel wordt vermeld dat hij een zoon was van Thomas Ross.

Drie jaar na hun huwelijk, op 8-11-1728, gaan Thomas jr. en Margaret naar de notaris om een acte te laten opmaken waarbij Thomas, "zeevarentman wonende binnen deze stad" aan zijn echtgenote volmacht geeft om zijn zaken waar te nemen. Kennelijk gaat hij weer langere tijd op reis.

Gelukkig dat het onder zeevarenden gewoonte was om notarieel aan hun vrouw volmacht te verlenen hun zaken waar te nemen. Op deze manier kunnen we heel wat meer te weten komen over hun leven dan alleen uit de summiere gegevens die we in de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken vinden.

Wear It With Pride.

Onder deze titel hebben we in voorgaande edities (voor het laatste in no. 11, november 1990) geschreven over de Schotse kleding. De belofte in het laatste artikel om iets te schrijven over de Ross- tartans was gemakkelijker gedaan dan uitgevoerd. Eerst tijdens ons laatste bezoek aan Schotland in december jl. zijn we er in geslaagd de hand te leggen op het boek "The setts of the Scottish Tartans" van Donald C. Stuart, uitgegeven door Shephard Walwyn Ltd., Londen 1974. Een sett wordt uitgeschreven in een vorm die in volgorde aangeeft het aantal draden van een bepaalde kleur. De kleuren in de normale (=dress) tartan zijn: groen (G), rood (R) en blauw (B). Ook wordt slechts de helft van het gehele patroon uitgeschreven. In werkelijkheid wordt, na de laatste kleur herhaald in tegenovergestelde richting. We zullen trachten dat weer te geven.

Het normale patroon ziet er als volgt uit:

G R G R G R G R B R B R B R B R B R
36 4 36 36 4 8 4 36 36 4 36 36 2 2 4 2 2 36

B R B R B R G R G | R G R etc.
2 2 4 2 2 36 36 4 36 | 4 36 36 etc.

De modern Hunting-Ross heeft een geheel ander patroon en bevat de kleuren Rood (R), Groen (G) Zwart (Z) en Licht Groen (LG):

R G R G Z G Z G LG G LG G LG G | LG G LG etc.
2 4 2 24 4 4 4 6 2 2 2 4 8 4 | 8 4 2 etc.

Een wijdverbreid misverstand is dat de grootte van de ruit afhankelijk is van het aantal draden. De grootte is uitsluitend afhankelijk van de dikte van de draden. Het aantal draden volgens de sett blijft altijd gelijk. Logisch is uiteraard dat naarmate de draden dikker zijn de ruit in omvang toeneemt.

Het onderscheid is duidelijk waar te nemen: Bij een stropdas b.v., die van dun garen wordt geweven is het patroon aanzienlijk kleiner dan van een kilt.

Bekende leden van Clan Ross

George Clunies Ross (1797-1848)

George is geboren op de Orkneys, de bekende eilandengroep ten Noorden van Schotland. Omdat het voor een groot gezin (hij kwam uit zo'n gezin) op deze rotssige eilanden niet eenvoudig is in de levensbehoeften te voorzien kreeg hij toestemming naar zee te gaan. In zeer korte tijd presteerde hij het kapitein te worden op een koopvaardijship van de Oost India Compagnie. Een Engelse expeditie werd uitgezonden om het eiland Java in bezit te nemen. De expeditie stond onder commando van Sir Stamford Raffles en Kapitein George Ross was tweede man. Een rapport waarin uitvoerig werd beschreven hoe Java was en wat het voor Engeland zou kunnen betekenen, dat door Raffles en Ross was opgesteld, werd via Calcutta naar Engeland verzonden. In Calcutta is het echter zoekgeraakt en heeft Engeland nooit bereikt. Het resultaat was dat Java voor een "schijntje" aan Nederland werd overgelaten. Tijdens zijn verblijf op Java hield George Ross zich bezig met de bouw van een vier-master voor de Oost India Compagnie en op een gegeven moment vernam hij dat, als hij voor een bepaalde datum met het nieuwe schip de haven niet had verlaten, het door de Nederlanders in beslag genomen zou worden. Daags voor de fatale datum liet hij het schip naar buiten de haven slepen. Op open zee werd het schip verder in gereedheid gebracht, waarna hij richting Calcutta zeilde. Daar wachtte hem echter een ramp: De Oost India Compagnie was failliet en Sir Stamford Raffles was geruineerd. De Compagnie was aan George 20.000 Pond schuldig. Dat geld was er uiteraard niet. Tenslotte kwam men overeen dat George het schip dat hij gebouwd had als betaling zou beschouwen. Hij bemande het met Maleisiërs en vertrok naar zee.

Ross Newsletter

In 1820 (hij was toen 26) deed hij zijn grote ontdekking. Varend in de Indische Oceaan ontdekte hij een groep van 7 onbewoonde eilanden. Hij ging er aan land en nam het in bezit, aanvankelijk onder eigen naam. De volgende dag echter hees hij de Britse vlag en nam de eilanden in bezit in de naam van Z.M. George III van Engeland. Die beslissing was maar goed ook. Enkele dagen later landde in het lagoon een Russisch oorlogsschip en men plantte de Russische vlag. George confronteerde hen echter met de Britse claim en de teleurgestelde Russen vertrokken. Vanaf die tijd de werden de leden van de familie Clunies-Ross de feitelijke Koningen van de Cocos Eilanden.

(wordt vervolgd)

Familieberichten.

Zevenaar, 27 januari 1992:

Overleden, Antonius Hermanus Ross, op de leeftijd van 70 jaar, echtgenoot van Wilhelmina Theodora Peters, zoon van Hermanus Ross en Maria Grada Wanders.

Welkom in onze lezerskring:

De Heer P.J.Ros, Coeshoeck 13, 8303 XE, Emmeloord.

De Heer J.C.Ros, Tjalk 35-17, 8332 MP, Lelystad.

Beiden zijn uit de familie Ros(s) uit Sprang-Capelle.