



Ross Newsletter.

No. 15. oktober 1992

Beste naamgenoten

Het "Herfstnummer" van de ROSS-NEWSLETTER ligt weer voor u.

Het bevat allerlei informatie over de clan, zowel uit het heden als het verleden.

Aangename verrassing voor ons was het bezoek van David Ross of Ross, Chief van de Clan, aan Nederland. Meer bijzonderheden daarover op pag.3.

Inmiddels heeft ook de eerste Ross-bijeenkomst plaats gevonden. Een verslag vindt u op pagina 4.

In de rubriek GENEALOGIE deze keer iets naar aanleiding van een vraag aan ons over een Jan Ros(s) in Rotterdam.

Ook de rubriek WEAR IT WITH PRIDE is er weer, nu met iets speciaals voor de dames.

Wegens ruimtegebrek blijft het vervolg op het verhaal over de Rossen op de Cocos Eilanden staan tot een volgende keer.

Veel plezier !!

George en Wil Ross,
Susannadonk 39,
4707 WN ROOSENDAAL.
Telefoon 01650-56811

INTERNATIONAAL CLAN NIEUWS.

- Fiona Ross of Ross, de oudste dochter van de Chief, treedt op zaterdag 7 november a.s. te Edzell (Schotland) in het huwelijk met David Anderson. Uiteraard zullen we hen, mede namens Clangenoten in Nederland, onze hartelijke gelukwensen zenden
- De Clan Ross Association U.S.A. hield op 11 juli jl. haar 16e Jaarvergadering tijdens de 37e Grandfather Mountain Highland Games & Gathering of Scottish Clans te Linville, North Carolina. Tot nieuwe president werd gekozen Howard R. Ross. Hij woont in Arlington, Virginia.
- De bestaande Dia-serie die op verzoek wordt gedraaid in het Tain and District Museum te Tain schijnt binnenkort overgezet te worden op video. Zodra de video-tape beschikbaar is zullen we u daarvan in kennis stellen.
- Van 15 t/m 18 oktober a.s. worden in Atlanta, Georgia de 20e STONE MOUNTAIN HIGHLANDGAMES gehouden. Traditie is dat één van de clanchiefs als gastheer optreedt. Dit jaar is dat John MacLeod of MacLeod, Chief van de Clan MacLeod. Ook onze Chief David Ross of Ross, zal, vergezeld van zijn echtgenote, Lady Eileen, als één van de ere-gasten aanwezig zijn.
- Een honderdjarige !!
Georgina Simpson Ross werd geboren op 4 juli 1892 in Quebec (Canada). Na haar opleiding in Canada en Engeland ging ze kort na het uitbreken van de eerste Wereldoorlog voor het Rode Kruis werken. Met haar zuster en broer Arthur werd ze in Frankrijk geplaatst. Arthur heeft het einde van de oorlog niet mogen meemaken. Hij sneuvelde in 1918.
In 1921 trouwde Georgina met Carlyne Roy, die woonde in Iron Mountain. Via Michigan en Quebec City kwam ze uiteindelijk in Montreal terecht, waar ze nu nog woont. Ze heeft 4 dochters.

Bezoek van Chieff David Ross of Ross aan Nederland.

Nog geen week nadat we op de Ros(s)-bijeenkomst vertelden dat David Ross of Ross, Chieff van de Clan zeer tot zijn spijt niet in Amersfoort aanwezig kon zijn, kregen we bericht dat hij en zijn echtgenote, Lady Eileen een gecombineerd zakelijk- en privé-bezoek aan Nederland en België zouden brengen.

Voor ons uiteraard een uitgelezen mogelijkheid hen op een meer informele wijze te ontmoeten en hen het een en ander van Nederland te laten zien.

Op vrijdagmiddag 22 mei hebben we een bezoek gebracht aan Slot Loevestein. "Waarom Loevestein?" zult u zeggen. Het antwoord is vrij eenvoudig: Op het voorterrein van het slot staat het voormalige "Officiers-Logement" waarin enkele jaren geleden muurschilderingen zijn ontdekt van Schotse personen, bijna zeker vervaardigd door een daar gelegeerde Schot omstreeks 1755. Na die ontdekking is in de betreffende kamer (op het terrein aangeduid als de "Schotse Kamer") een kleine expositie ingericht die geheel in het teken staat van de Schotse regimenten in Nederland. Gezien de belangstelling van onze Chieff voor geschiedenis, een leuk onderwerp.

Op zaterdag hebben we hen iets typisch Nederlands laten zien n.l. de Deltawerken en met name de stormvloedkering in de Oosterschelde en het voormalige werkeiland Neeltje Jans.

Uiteraard zijn er ook Clan-zaken aan de orde geweest:

- Sedert enige tijd zijn er weer besprekingen gaande om het museum in Tain in een ruimere behuizing te vestigen. De ontwikkelingen schijnen nu zeer serieus te zijn. In ieder geval heeft The Ross beloofd ons op de hoogte te houden omdat er dan waarschijnlijk ook een soort Clan documentatie-centrum komt.
- Er is nu ook een Clan Ross Association in Nieuw Zeeland. Initiatiefnemer en tevens eerste president is Mr. Donald Ross in Tauranga, Nieuw-Zeeland. Op 19 mei j.l. hielden zij hun eerste bijeenkomst.

ROS(S)-bijeenkomst te Amersfoort.

Eindelijk was het dan 9 mei 1992, de datum van de eerste Ros(s)-bijeenkomst in Nederland. Het stroomde van de regen, maar dat weerhield een kleine 70 man/vrouw er niet van naar Amersfoort te komen. Het min of meer officiële gedeelte begon weliswaar wat later dan gepland maar dat was geen probleem. Juist omdat er zeven verschillende families vertegenwoordigd waren nam het met elkaar kennis maken meer tijd in beslag dan we gedacht hadden. Na een korte inleiding van George over het "waarom e.d." van deze bijeenkomst was het woord aan Wil die dieper inging op de redenen waarom Schotten naar Nederland kwamen en op de vraag van velen of alle Ros(s)en wel van Schotse afkomst zijn. Uit haar betoog werd zeer zeker duidelijk dat iedereen die Ross of Ros heet geacht wordt tot de Clan te behoren.

Voorts werd nog ingegaan op het genealogisch onderzoek en op het belang van het in de familie bewaren en goed registreren van allerlei familiepapieren, foto's e.d.

Tijdens de daarop volgende pauze verdiepten velen zich in het aanwezige genealogische materiaal. Gelukkig konden de meesten zich daarin terugvinden. Was dat niet zo, dan was via b.v. ouders of grootouders al snel duidelijk waar men thuis hoorde en leverde dat voor ons weer aanvullende gegevens op.

Ook de uitgestalde en gedragen Schotse kleding alsmede het aanwezige materiaal over whisky en de videotapes over Schotland trokken de nodige aandacht.

Na de pauze was er een dia-presentatie over Schotland. Aanvullend commentaar uit het publiek werd in dank door de presentator aanvaard. Een "geboren" Schot weet nu eenmaal meer van zijn land dan een bezoeker!

De hierna volgende pauze begon op een zodanig tijdstip dat die overgang in een gezeilig informeel slot aan de bijeenkomst, waarbij ook de barkeeper niet werd vergeten.

Ook het boekje met daarin, voor zover bekend, de afstamming van ieder aanwezige Ros(s), dat aan het eind werd uitgedeeld, werd zeer op prijs gesteld.

Uiteraard kunnen wij niet namens alle aanwezigen spreken. Wij, d.w.z. ons gezin hebben het in ieder geval een zeer plezierige middag gevonden, die wat ons betreft te kort was omdat velen vragen aan ons hadden. Mochten er vragen zijn overgebleven die niet beantwoord zijn, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen. Ook uw commentaar op de bijeenkomst is uiteraard van harte welkom. Wij kunnen daarmee dan een volgende keer rekening houden.

GENEALOGIE.

Ros(s) in Rotterdam.

Dit onderwerp is reeds eerder aan de orde geweest. Er hebben in die stad zoveel Rossen gewoond dat daarover nog veel meer geschreven kan worden.

Deze keer iets over een Jan Ros(s) naar aanleiding van een vraag van Mart Ros uit Nieuw-Beijerland.

Hij heeft in het Gemeentearchief te Rotterdam een studie gevonden over een Jan Ross die vertaler was van een groot aantal Schotse theologische werken in het Nederlands, w.o. het bekende "De Christenreis" van Bunyan.

De vertalingen zijn verschenen in de periode van 1740-1767.

Degenen die de betreffende studie gemaakt hebben hebben niet met zekerheid kunnen aangeven wie die Jan Ross dan wel was. Er was wel een zeker vermoeden doch men bleef met de vraag zitten of de betreffende Jan Ros(s) wel van Schotse afkomst was.

Men veronderstelt dat het gaat om een Jan Ros(s) die gehuwd was met Pieterella van Vliet. Uit de z.g.n. "basisgegevens", d.w.z. de Doop-, Trouw- en Begravenisboeken is inderdaad niet af te leiden dat hij van Schotland afkomstig is. Aanvullend onderzoek in de notarieel archief in Rotterdam toont echter aan dat dat wel het geval moet zijn:

Op 26 april 1753 wordt door notaris Adriaan Schadee een akte verleden betreffende een testament van Lijsbeth LittleJohn, weduwe van Duncan Macloud. Erfgenaam is Lena Ros(s), weduwe van Daniel Mackloud. Mocht Lena eerder komen te overlijden dan gaat de erfenis naar haar broer Jan Ros en zijn vrouw Pieterella van Vliet.

Alleen al de Schotse namen duiden op het feit dat ook Jan wel van Schotse afkomst moet zijn. Bij zijn zuster (He)Lena komen echter nog meer aanwijzingen. Zij trouwt in Rotterdam 2 keer: 1) op 18-12-1737 met de reeds genoemde Daniel Macloud, waarbij wordt vermeld dat zij een dochter is van John Ross. en 2) op 10-10-1753 met Angus Cameron, j.m. van Argylshire (Schotland). Alle relaties met Schotse namen duiden er o.i. zonder meer op dat de betreffende familie Ross zeker van Schotse afkomst geweest moet zijn. Vreemd blijft echter dat de huwelijken niet zijn gesloten in de Schotse Kerk in Rotterdam, doch in de Nederlandse Gereformeerde Kerk.

Hieronder de bekende genealogische gegevens op een rijtje:

- I. John Ross, tr. NN.
Uit dit huwelijk (wellicht niet volledig):
 1. Jan Ros, volgt II.
 2. Helen/Helena/Lena Ross, woont te Rotterdam, Op de Dijk tegenover de Zevenhuizensteeg, overl. aldaar 20-9-1766.
tr. 1) Rotterdam 18-12-1737 Daniel Macloud, geb./ged. Rotterdam 4/7-8-1715, zoon van Duncan Mackloud en Lijsbeth Little John,
tr. 2) Rotterdam 10-10-1753 Angus Cameron, j.m. van Argylshire (Schotland), overl. Rotterdam 8-9-1766.
- II. Jan Ros(s), j.m. van 's-Hertogenbosch, woont in 1741 in de Jacobsstraat te Rotterdam en in 1766 aan het Quaker-naat eveneens te Rotterdam, overl. aldaar 18-1-1766, otr./tr. Rotterdam 26-4/2-5-1739 Pieterella van Vliet,

j.d. van Giessen-Nieuwkerk, testeert 26-4-1753, overl.
Rotterdam 18-1-1774 (Bagijnstraat).

Uit dit huwelijk:

1. Johannis Ros, ged. Rotterdam 23-2-1741, doopgetuigen
Lena Ros en Ary en Elisabeth van Vliet (tante resp. groot-
ouders)

Het feit dat na 1767 geen vertalingen meer zijn uitgegeven klopt
wel duidelijk met de datum van Jan's overlijden.

Uiteraard zijn hiermee niet alle vragen opgelost, zoals: "Was deze
Jan Ross werkelijk de vertaler" en "Is hij in Schotland geboren of
woonden z'n ouders al in Nederland" ? Mocht iemand van de
lezers nog meer licht over deze zaak kunnen laten schijnen dan
houden wij ons uiteraard van harte aanbevolen.

WEAR IT WITH PRIDE.

Velen van diegenen die op 9 mei jl. in Amersfoort aanwezig wa-
ren hebben met belangstelling gekeken naar de door de heren
gedragen "highlanddress".

Minder opvallend was de door Mary gedragen "sash". Toch is het
dragen van een sash specifiek voor de "outfit" van de dames.

Wat is een sasn en hoe wordt deze gedragen?



As worn when it is
of her clan.

Het woord "sash" kunnen we min
of meer vertalen met shawl. De
sash is voor de dames wat de
"plaid" is voor de heren.

De sash wordt op verschillende
manieren gedragen. Wij houden
het echter op de manier zoals
Mary hem droeg op 9 mei., omdat
ons dit zo door een "Schotse lady"
is geleerd.

Eén ding is echter een "must": de sash wordt altijd over de rech-
ter schouder gedragen!. Vergist u zich daar nooit in, want alleen

de echtgenote van de Chieft, in onze Clan, Lady Eileen, mag de shash over de linker schouder dragen.
De sash is ongeveer 240 cm lang en 30 cm breed. Hij wordt, dubbelgevouwen, met een sierspeld op de rechter schouder vastgezet. De onderliggende helft wordt, bijna onzichtbaar, met een kleine speld in de linker taille bevestigd.

De opgenomen plaatjes zijn overgenomen uit "Clan Ross News" van de Amerikaanse Clan Ross Association.

As worn by wives of
chiefs, or Colonels
of Scottish Regiments.



FAMILIEBERICHTEN.

Getrouwd: Zevenaar 26 augustus 1992:

Antoine Ross
en
Anita Dukkerhof

Middag 4, 6909 CD Babberich.

Onze hartelijke gelukwensen !!!

WELKOM IN ONZE LEZERSKRING:

Mechteld Ross, Grote Kamp 3, 6662 TA ELST.
A.W.Ross, Hobokenstraat 10, 1312 KT ALMERE.
Mischa Ross, Mosterdpotsteeg 2, 1012 SV AMSTERDAM.
Martijn Ross, Staringplein 2 II, 1054 VK AMSTERDAM.
J.H.van Kouterik-Ros, Vossebes 13, 3892 XT ZEEWOLDE.
George Ross jr., P.O.Box 645, WINFIELD B.C., Canada.