



# Ross Newsletter

No.16. maart 1993 (1993 no. 1)

Beste naamgenoten.

Aan de nummering hierboven hebt u wellicht reeds gezien dat er een verandering op komst is. Dat is ook inderdaad het geval. Het is nl. onze bedoeling voortaan de ROSS-NEWSLETTER drie maal per jaar te laten verschijnen. Het is al regelmatig voorgekomen dat we informatie of artikelen niet kwijt konden wegens plaatsgebrek. Er zijn dan twee mogelijkheden: of het aantal pagina's vergroten, of het aantal nummers per jaar uitbreiden. We hebben voor het laatste gekozen omdat we dan ook beter de actualiteit kunnen volgen.

Het is de bedoeling de volgende nummers te laten verschijnen in augustus en december. Het voorjaarsnummer van 1994 zal dan in april volgen.

Dit betekent dat we per jaar 8 pagina's A5 extra hebben. Het is uiteraard niet noodzakelijk dat wij die extra pagina's alleen opvullen. Zoals ook tot nu toe het geval was kunt ook u uw bijdrage leveren (b.v. over in de familie voorkomende oude beroepen, huize die lang in het bezit geweest zijn van familieleden etc.) Ook zijn wij altijd "in" voor bijdragen in de vorm van vakantie-ervaringen in Schotland etc.

Mogen wij op uw copij rekenen?

George en Wil Ross,  
Susannadonk 39,  
4707 WN ROSENDAAL.  
Telefoon 01650-56811

### INTERNATIONAAL CLAN NIEUWS.

- Op 16 september 1992 werden Hugh Ross (zoon van de Chief) en zijn vrouw Jennifer verblijd met de geboorte van een dochter: Catriona Xante. Onze gelukwensen !
  
- Op 7 november 1992 is te Edzell (Schotland) Fiona Ross of Ross, de oudste dochter van de Chief, getrouwd met David Anderson.  
Eind januari jl. ontvingen we een erg hartelijk bedankbriefje naar aanleiding van onze felicitaties.
  
- In het vorige nummer maakten we gewag van de nieuwe Clan Ross Association in Nieuw Zeeland. In december 1992 ontvingen we een zeer enthousiaste reactie op onze brief aan Mr. Donals Ross, Tauranga, New Zealand. Hij schreef o.a. dat zij ook graag onze Ross Newsletter zouden ontvangen. In het Nederlands? Jazeker. Het blijkt n.l. dat zij onder hun leden er twee hebben die afkomstig zijn uit Zuid-Afrika en die het Nederlands (Zuid-Afrikaans) zodanig beheersen dat zijn de inhoud kunnen vertalen. Bijzonder aardig om te vernemen. Wij krijgen ook hun publicatie, zodat we ook u op de hoogte kunnen houden van het Ross-gebeuren in Nieuw Zeeland.
  
- Onze Chief, David Ross of Ross en zijn echtgenote, Lady Eileen bezochten in oktober jl. de Stone Mountain Games in de U.S.A.
  
- De Toronto Police Pipe Band, uiteraard uit Toronto, Canada waren ook aanwezig op die Stone Mountain Games. Zij droegen kilts in de Red Ross-tartan.
  
- De volgende jaarvergadering van de Clan Ross Association of the USA wordt gehouden op 4 en 5 september 1993 tijdens de Scottish Games te Santa Rosa, Californië.

## BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

George Clunies Ross (1797-1848). (vervolg)

Niet lang na zijn 'inname' van de Cocos-eilanden besloot Capt. Ross zijn thuisland, Schotland te bezoeken. Hij voer in Zuid-wes-telijke richting, rondde Kaap de Goede Hoop en bereikte 6 maanden na zijn vertrek het Britse Liverpool. Van daaruit meldde hij zich bij het Colonial Office in Londen, deed daar gewag van zijn ontdekking en kreeg van de Britse Regering de bevestiging dat hij zich eigenaar van de door hem ontdekte eilandengroep mocht noemen. In feite bleken de eilanden al eerder ontdekt te zijn door een kapitein Keeling, maar deze had ze weer onbewoond achtergelaten. Capt. Ross zeilde vervolgens door naar zijn thuishaven op de Orkneys, waar hij door de familie uitbundig werd verwelkomd.

Toen hij op de eilanden terugkeerde, wachtte hem een nieuwe teleurstelling. Gedurende zijn afwezigheid van een jaar had een zekere Hare, die hij nog kende uit zijn Javaanse tijd, zich op de eilanden gevestigd, met een aantal oorspronkelijke bewoners van omliggende eilanden, die hij als slaaf voor zich liet werken. De 'nieuwkomer' werd uiteraard weggestuurd en toen deze weigerde werd hij met zijn 'volgelingen' naar het naburige eiland Pulu Selma verbannen. Zijn volgelingen liepen na verloop van tijd over naar Capt. Ross en hijzelf ontsnapte. De Captain begon hierna zijn 'Koninkrijk' op orde te brengen. Hij bracht 500 Javanen naar zijn paradijselijke eilanden over, niet als slaven, maar als betaalde werknemers. Er werden cocospalmen geplant en al spoedig werd een uitstekende kwaliteit cocos en olie naar havens in India geexporteerd.

Capt. Ross trouwde op latere leeftijd en had één zoon, die naar de Universiteit van Aberdeen ging. Nadat hij daar afgestuderrd was keerde hij naar de eilanden terug en na het overlijden van zijn vader (in 1847) werd hij de nieuwe eigenaar. Over hem volgende keer meer.

### ROSSMEEUW VOOR DE DERDE KEER IN NEDERLAND.

Onder deze titel verscheen in het Algemeen Dagblad van 27 november jl. een artikel in de Rubriek Natuur. Een opmerkelijk titel, zeker als je Ross heet. Wat was het geval? In no. 11 van onze Ross-Newsletter schreven we over John Ross, Arctic Explorer. Nu blijkt dat deze naast allerlei andere ontdekkingen in 1823 de ontdekking van een onbekende arctische meeuwesoort wereldkundig gemaakt heeft.

Burturlin, een Russische vogelkundige ontdekte in 1905 als eerste mens een broedkolonie van deze door John Ross ontdekte soort, in het moerasgebied in noordoostelijk Siberië. In november jl. zat er dus één op het strand bij IJmuiden, mogelijk geboren op Spitsbergen, het zuidelijkste zomerverblijf van de soort. Volgens de geschreven geschiedenis van de Nederlandse vogelkunde was dat voor de derde maal sinds de ontdekking door John Ross.

Het gaat om een 'kleine charmante' meeuw, die sommigen meer aan een tortelduifje doet denken dan aan een meeuw. In het broedseizoen hebben ze prachtige rode pootjes en een zwart ringetje om de nek. Het exemplaar dat in november werd gezien was in winterkleed. Het rood van de pootjes is dan niet zo helder meer, geen nekstreep en op de vleugels heel vaag een bruin streepje dat aangeeft dat het dier in zijn tweede winter is. Het mooiste aan het meeuwetje is het hoofd: zwart snaveltje en het oog lijkt groter dan het is, met stoffig zwart is er een lijn onder gezet die eindigt in een oorvlek. Het geeft de Rossmeeuw een vriendelijk uiterlijk. En vriendelijk is-ie, zeker voor de vogelaars, die met een naar schatting 400 man/vrouw naar IJmuiden kwamen om deze meeuw van Ross te bekijken. Tot op 30 meter konden ze naderen, toen vloog hij/zij op, zeilde langs de groep vogelaars en liet hen zijn wigvormige staart zien. Ook al een bijzonderheid omdat geen meeuw op aarde, behalve deze, een wigvormige staart heeft.

De vogelaars hebben ongetwijfeld genoten!! Het nieuws over deze vogel werd bekend gemaakt via de Vogellijn van de Dutch Bird Association: 06-320.321.28.

### SEPTS VAN CLAN ROSS.

Zoals bijna alle Highland clans heeft ook Clan Ross septs. Dit zijn families met een andere naam die om welke reden dan ook zodanige relatie hebben met de clan dat zij beschouwd worden daarbij te behoren.

Uiteraard geldt dat ook voor Nederlandse families met die namen, voor zover enigszins kan worden aangenomen dat zij van Schotse afkomst zijn.

De volledige lijst van die septs is als volgt:

Andrew	Fearn	MacTyre
Anderson	Gillanders	Mitchell
MacAndrew	MacCulloch	Taggart
Corbett	Maclulich	Tarrel
Denoon	MacTaggart	Vass
Dingwall	MacTear	Wass

De families Dingwall, MacCulloch en Vass hadden vroeger relaties met andere clans, hoofdzakelijk met de Clan Munro, met wie zijn regelmatig, tijdens onderlinge clan-onenigheden, optrokken. In 1487 voerde Alexander Ross of Balnagown, chieft van de clan, een leger aan tegen het gecombineerde leger van de Sutherlands en de Mackays. De Rossen werden verslagen bij Alt a'Charrais en veel mannen met de naam Vass/Wass sneuvelen aan de zijde van de Rossen. In dezelfde strijd sneuvelde, ook aan de kant van de Rossen een Angus MacCulloch of Tarrell. De Lord Lyon King of Arms verleende een wapenvergunning (heraldisch wapen) aan Sir Hugh MacCulloch als 'zijnde een afstammeling van de familie van Cadboll in Ross.

De families Dingwall, Gillander, Mac Andrew en MacTaggart kwamen op geheel verschillende momenten tot een relatie met de Rossen.

De Gillanders zijn nooit een grote tak geweest. Zij hebben echter een familiegeschiedenis die net zo respectabel is als de geschiedenis oud is.



## GENEALOGIE.

### Sprokkelingen:

Vondst in Gorinchem.

Een van de nakomelingen van Jan Ros en Hendrina Vervoort (Sprang), Hendrik Ros, trouwde in 1807 in Gorinchem met Aaltje de Keijzer.

Toen Hendrik in 1814 overleed, stond er in zijn overlijdensakte dat hij bakker van beroep was. Kennelijk was hij een goed vakman en zakenman, want vijf dagen na zijn huwelijk, op 18 oktober 1807 kocht hij voor f.300,- een woonhuis aan de "oostzijde van de Kortedijk" en nog geen vier jaar later kocht hij voor f.420,- een pakhuis aan de westzijde van de Kortedijk (de zaken gingen dus kennelijk goed).

We hebben nog niet kunnen achterhalen wat er na zijn overlijden in 1814 met dit onroerend goed is gebeurd. Ook van de weduwe en de kinderen weten we na 1814 bijna niets. We hopen ooit nog meer gegevens te vinden, zodat we een compleet verhaal over dit gezin kunnen schrijven.

### Zoekplaatje te Gorinchem.

Thomas Ross, zoon van Huybert Ross (Schots militair) en Maria de Moor en zijn echtgenote Johanna Matler, laten op 16 november 1787 in Gorinchem een dochter Maria dopen.

Tot zover niets bijzonders. Dan komt er een vondst in het Stadsarchief van Gorinchem en zitten we met een aantal vragen. Wat is het geval?

In 1816 komt een Thomas Ross met zijn gezin naar Gorinchem en omdat het winter gaat worden krijgt hij van de Raad toestemming in Gorinchem te blijven. Vervolgens is er in het Stadsarchief te vinden dat Thomas Ross in januari 1817 vertrokken is naar Zwitserland.

We blijven dus met de volgende vragen zitten:

- Was deze Thomas Ross dezelfde als de Thomas die in 1787 in Gorinchem liet dopen? Niet onmogelijk, want na 1787 vinden we niets over hem en zijn gezin in Gorinchem. Kennelijk is hij dus vertrokken naar elders.
- Waar kwam Thomas die in 1816 genoemd werd vandaan?
- Is Thomas voorgoed naar Zwitserland vertrokken of zullen we hem ooit als "Zwitser" in Nederland terugvinden?

Het zou leuk zijn als we op deze vragen ooit een antwoord zouden kunnen geven.

Onvermoede bronnen:

Teveel denkt men als men op zoek is naar familiegegevens: "Ik kan niet meer vinden".

De gegevens die we van de Heer B.Mötter uit Spijkenisse ontvingen bewijzen weer eens temeer dat er vaak bronnen zijn die we nog niet kenden en die voor de familiegeschiedenis een welkome aanvulling zijn, of die een vastgelopen onderzoek weer op gang kunnen helpen.

De Heer Mötter stuurde ons gegevens uit her Rijnschepen-Register en een lijst van emigranten. In beide stukken stonden gegevens over leden van de familie Ross in Zevenaar.

In het Rijnschepen-Register van 1892, 1896 en 1910 komen als Rijnschippers voor de zoons van Henricus Bernardus Ross. Zij hadden hetzelfde beroep als hun vader, want toen deze op 20-1-1881 te Emmerik overleed werd er in zijn overlijdensakte vermeld dat hij gestorven was aan boord van zijn schip JOHANNA.

Wie waren die zoons en wat is er over hen en hun schip bekend?

- I. Hermanus Johannes Ross, geb. Nijmegen 25-8-1859. Hij voer met de ELISABETH, een schip dat in 1882 te Kinderdijk gebouwd was en 3 bemanningsleden had. In 1910 was zijn waladres in Wamel.
- II. Johannes Wilhelmus Ross, geb. te Nijmegen 21-8-1864. Hij voer met de ST ANTONIUS, gebouwd in 1904 in Alphen a/d Rijn. Het schip had 3 bemanningsleden. In 1910 was zijn waladres in Rotterdam.

- iii. Hendrikus Wilhelmus Ross, geb. Kieef 14-4-1867. Hij was schipper op de GERTRUD en op de HELENA. Beide schepen werden te Slikkerveer gebouwd in resp. 1882 en 1892. Beide schepen hadden 3 bemanningsleden. In 1910 was zijn waladres in Millingen.

In de door de Heer Mötter gestuurde lijst van emigranten vonden we ook een aanwijzing over een lid van dezelfde familie:

In 1821 trouwde Johannes Gerardus Ross met Maria Catharina Korfje. Tot 1830 vonden we in de Burgerlijke Stand aktes van geboorte van kinderen van dit echtpaar. daarna niets meer, noch geboortes noch overlijdens.

In de oudste gegevens van het bevolkingsregister kwamen ze ook niet meer voor. Toen liepen we dus vast, tot de heer Mötter ons zijn gegevens stuurde.

Wat bleek? Johannes Gerardus Ross en zijn gezin emigreerde naar de U.S.A. en kwamen op 3-11-1831 te New York aan.

Misschien kunnen we ooit nog eens meer gegevens over dit gezin te weten komen via de Clan Ross Association in de Verenigde Staten. We doen ons best.

#### FAMILIEBERICHTEN.

Overleden:      Wilhelmina Johanna Ross-van Kessel,  
                    weduwe van Johannes Antonius Ross.

Geboren:         George Martinus Theodoor (Joris), zoon van  
                    George Harinck en Marieke Harinck-Quak.

Verhuisd:        C.Paul Ross, van Leidschendam naar  
                    "Sunny Side", Tradespark Road,  
                    NAIRN, IV12-5NF, Schotland.

#### WELKOM IN ONZE LEZERSKRING:

Clan Ross Association of New Zealand inc.  
p/a Mr. Donald Ross, 8 Henderson Crescent, Tauranga, New Zealand.