



Ross Newsletter.

No. 17. augustus 1993 (1993/2)

Beste naamgenoten.

Voor u ligt de eerste 'zomer-editie' van de Newsletter. Het ontstaan van deze editie hebben wij vorige keer al uiteengezet.

Wij hebben inmiddels onze vakantie (in Schotland) achter de rug. Iets meer daarover en over de ontmoeting met The Ross vindt u op pagina 4.

Op de pagina's 6 en 7 vindt u het een en ander over reacties van lezers die wij ontvingen naar aanleiding van vorige Newsletters. U kunt zich voorstellen dat wij dat soort reacties erg leuk vinden en zeer nuttig bovendien. Het geeft ons allen meer inzicht in het doen en laten in het verleden van onze naamgenoten. Blijf a.u.b. met deze reacties doorgaan.

Vorig jaar hebben we beloofd opnieuw een Ros(s)-bijeenkomst te organiseren. We hebben er de kalender eens bijgehaald. Rekening houdend met enkele privé-omstandigheden kwam de datum 11 juni 1994 naar voren. De bedoeling is dit weer in Amersfoort, maar dan op een andere locatie, te organiseren, mede gezien de goede bereikbaarheid. In het volgende nummer hoort u er meer van. De (voorlopige) datum kunt u echter al vast noteren.

George en Wil Ross,
Susannadonk 39,
4707 WN ROSENDAAL.
Telefoon 01650-56811

INTERNATIONAAL CLAN NIEUWS.

- In de vorige Ross-Newsletter schreven wij dat Paul Ross uit Leidschendam zich in Schotland gevestigd heeft. Mede in het kader van de afronding van zijn studie Engels heeft hij het initiatief genomen in Schotland een ROSS-JOURNAL te gaan uitgeven.
Wij wensen hem en zijn echtgenote Patricia veel succes.
- Op 4 september 1993 houdt de Clan Ross Association of the United States haar Annual Meeting tijdens de Santa Rosa (Californië) Highland Games. David Ross of Ross en zijn echtgenote Lady Eileen zijn voor die bijeenkomst ook uitgenodigd.
- De Annual Meeting in Nieuw-Zeeland is gehouden op 22 mei jl. Of de bijeenkomst is voorgezeten door Donald Ross, de president van de Nieuw-Zeelandse Clan Association is een vraag. Tijdens ons bezoek aan Schotland vernamen wij nl. dat Donald (als passagier) een vrij ernstig auto-ongeluk gehad heeft.
Wij wensen hem vanaf deze plaats van harte beterschap toe.
- Howard Ross, president en Marilyn Ross, membership secretary van de Clan Ross Association in de U.S.A. zijn beiden verkozen tot Fellow of the Society of Antiquaries (Scot). Onze gelukwensen.
- Uit de Newsletter van Nieuw-Zeeland:
Hun president, Donald Ross, beveelt het guesthouse aan van George en Maureen Hutcheson (geboren Ross), 37 Kenneth Street, Inverness, telefoon 09.44.463.231005.
Wij hebben getracht die aanbeveling te 'testen'. Dat ging echter niet door omdat het guesthouse juist in de periode dat wij in Inverness waren, gesloten was in verband met een opknopbeurt.
Volgende keer wellicht beter.

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

De familie Clunies Ross (vervolg)

John Ross, de zoon van George Ross (zie o.a. No. 16, maart 1993) besteedde veel van zijn tijd aan het perfectioneren van de wetten voor het eiland die door zijn vader gemaakt waren. Hij had ook medische kennis. Er wordt nl. beweerd dat hij veel van de eilandbewoners genas en regels vastlegde om ziekten te voorkomen.

Zijn oudste zoon, George was een waardig opvolger van zijn grootvader. Hij regeerde met vriendelijke maar wel strenge hand. Hij ontwikkelde industrie op de eilanden waarvan het aantal bewoners inmiddels was ^{tegen} gestegen tot 2.000, afgezien van het flinke aantal clansmen die door George I naar het eiland waren gebracht. George III overleed in 1912 tijdens een bezoek aan Engeland en werd opgevolgd door zijn zoon John Sidney, vierde in de lijn. In de records van het Colonial Office wordt hij aangeduid als "eigenaar en chieft van de Cocos Keeling Eilanden".

Cocos Keeling Eilanden is inderdaad de officiële aanduiding, maar de zeelui op de Indische Oceaan spreken altijd over de "Ross Islands".

Tijdens de eerste wereldoorlog zette het Duitse oorlogsschip Emden zeelieden af op het eiland met de opdracht het radiostation van het eiland en het privéjacht van de Rossen, de Ayesha, te vernietigen. Kapitein Müller werd echter gedwongen zich over te geven aan het Australische slagschip Sydney dat in de omgeving kruiste. De slag tussen beide schepen vond plaats vlak voor de kust van de eilanden en werd vanaf het strand door vele eilandbewoners gadegeslagen.

In 1952 werden de eilanden bezocht door Koningin Elisabeth II en Prins Philip tijdens hun wereldreis naar Sydney. Zij kregen een warm onthaal van zowel de aanwezige Schotten als van de oorspronkelijke eilandbewoners.

In de volgende Ross-Newsletter de "ondergang" van het Ross-Koninkrijkje in de Stille Oceaan.

ONS BEZOEK AAN SCHOTLAND EN AAN DE CHIEF.

Enigszins vroeger in het jaar dan aanvankelijk de bedoeling was hebben we in Mei jl. een 10-daagse vakantie in Schotland doorgebracht. Gingen we voorheen meestal met de boot/trein of het vliegtuig, nu besloten we met de boot/auto te gaan. Om in Engeland niet in het allerdrukste verkeer terecht te komen (voor het eerst links rijden leek vooraf toch wel wat griezelig) gingen we op zaterdagavond met North-Sea Ferries over naar Hull. Aanvankelijk was het wat winderig maar dat was nog voordat we te bed gingen over. Zondagmorgen was het in Hull prachtig weer en konden we op ons gemak kennis maken met het Britse verkeers-systeem. Dat leverde werkelijk geen enkel probleem op. Rond twee uur die zondag arriveerden we bij ons 'stam'-hotel in Edinburgh.

We zijn daar gebleven tot woensdagmorgen. Die dag op weg naar het Westen van Schotland. Via Glasgow en Loch Lomond reden we naar Oban, de bekende, maar wel toeristische plaats tegenover Mull. De volgende dag verder: Naar Inverness, via (met een omweg) Glen Coe, Forth William en Loch Ness. Vooral tijdens dat soort ritten, dwars door Schotland, besef je dat het ontdekken van Schotland eigenlijk niet anders kan dan per auto. Natuurlijk is de trein een zeer praktisch voermiddel maar treinen komen nu eenmaal niet overal.

Vanuit Inverness hebben we een bezoek gebracht aan Tain. Op ons programma stond, uiteraard, het Tain and District Museum en de Glenmorangie distilleerderij. Het museum, dat ook wordt aangekondigd als 'THE CLAN ROSS CENTRE' was inderdaad open, maar daar bleef het dan ook eigenlijk wel bij. De aanwezige mevrouw, overigens zeer aardig, wist eigenlijk niets van het hele gebeuren af. Jammer, zeker als er onbekenden komen. Het Clan Ross Centre bestaat uit niets meer dan een drietal ordners waarin wat zeer slecht materiaal (fotocopieën) over de Clan. We kunnen ons voorstellen dat niemand van de Schotse Rossen echt enthousiast wordt om hieraan mee te doen. Na de aankondiging van 'The Clan Ross Centre' hadden we eigenlijk verwacht dat er deze keer meer gegevens over de clan zouden zijn dan

het weinige wat we er de vorige keer aantroffen. Met weinig moeite zou er veel meer van te maken zijn. Wel bleek dat de dia-serie inmiddels omgezet is naar video-tape en daar gekocht kon worden (wat we uiteraard gedaan hebben).

De Glenmorangie-distillery was gesloten vanwege overproductie. We hebben een erg leuk gesprek gehad met een van de managers, maar konden de distilleerderij in werking niet bekijken.

✓
Zaterdagmorgen lieten we Inverness achter ons om af te zakken naar Ballater in de Grampian Mountains. Een prachtige tocht, dwars door het gebied waar in de winter veel wintersport beoefend wordt. Ook nu nog lag de sneeuw op de toppen, terwijl wij tussen de middag een heerlijke pick-nick onderweg hielden.

De zaterdagavond was bestemd voor een bezoek aan David Ross of Ross en zijn echtgenote. Uiteraard kwamen daar weer allerlei clan-zaken aan de orde. We hebben o.a. gesproken over de voortgang in het Museum-project in Tain. De medewerking van de autoriteiten is nog niet zo bijzonder groot, zodat op een spoedige realisering van de plannen niet gerekend hoeft te worden.

Zondag moesten we afscheid nemen van de Highlands met een prachtige rit van Ballater via Edinburgh naar Melrose in het Border-district. Maandagavond wachtte de boot van North Sea Ferries weer op ons in Hull. De Schotland-vakantie voor dit jaar zat er weer op. Jammer uiteraard. We hopen echter weer spoedig terug te gaan.

WIE HEEFT ER OOK VAKANTIE-ERVARINGEN IN SCHOTLAND ?
LAAT ANDERE 'ROSSEN' ER OOK VAN MEEGENIETEN !!!

GENEALOGIE.

Onvermoede bronnen:

✓ ✓
In de vorige Ross-Newsletter schreven we over onvermoede bronnen waarin ook familiegegevens te vinden zijn. Ook nu kunnen er weer presentieren, dankzij Peter Ros uit Emmeloord en de Heer B.Mötter uit Spijkenisse. Uit hun gegevens volgt hierna het een en ander. De Heer Leenman te Nuland zond ons ook een overzicht van geëmigreerde naamgenoten naar Amerika. De Heer F.A.M.-van Gorkun uit Doesburg stuurde ons gegevens betreffende de familie Ross uit Zevenaar en Mevr. B.A.Ross uit Blaricum inzake Schotse zaken uit Schiedam. Op deze beide laatste inzendingen komen we de volgende keer terug.

✓
De gegevens van de heer Mötter zijn afkomstig uit gegevens betreffende de Bokkenrijders, een misdadig gezelschap in Limburg. Het betreft een Zander (Alexander) Ross, die geboren is te Heerlen in 1703. ^{Woonde} Woonde te Eijgelshoven en later in Kohlberg. Hij was 'geleterd' en paardenkoopman van beroep. Hij werd omschreven als een 'grote sterke man'; bij diefstallen altijd gekleed in een blauwe kiel en een 'paruk op zijn ^{hoofd} hoofd', die hij overdag niet droeg. Waarschijnlijk was hij (volgens onze gegevens) Alexander Ross die te Heerlen gedoopt is, zoon van Cornelius Ross en Catharina Schils.

Hij werd gearresteerd op 12 februari 1772 en dezelfde dag overgebracht naar Kasteel Herzogenrath; 'scherper examen' op 3 en 4 april en op 1 mei.; nader scherp examen op 12 en 13 mei. Hij legde geen bekentenis af. Niettemin werd hij veroordeeld. Het vonnis luidde: galg en werd uitgevoerd op 1 juni 1772.

Peter Ros uit Emmeloord stuurde ons gegevens betreffende 'weerbare mannen boven de 21 jaar' te Leeuwarden in 1811. De tussen haakjes geplaatste gegevens komen uit ons eigen materiaal.

- ✓ 1. Jacobus Ros, geb. 1789. armurier (wapensmid, zoon van Pieter Ros en Neeltje Heeres, echtgenoot van Margarethe Rodenrijs. Later verhuist hij naar Leiden).

- ✓ 2. Jan Ros, geb. 1776, orfèvre (goudsmit).
- ✓ 3. Jan Ros, geb. 1784, valet orfèvre (goudsmitsk~~necht~~^{necht} ~~necht~~, ouders onbekend, was in 1811 gehuwd met Anna Jurjens).
- ✓ 4. Karst Ros, geb. 1733, gardien pension (conciierge of houder van een kostschool of pension. Voor ons onbekend. Wel bekend is een Carst Ros zoon van Claas Ros en Geertje Aukes, gedoopt te Leeuwarden op 11-4-1728) ✓
5. Claas Ros, geb. 1761, 'taisseur de vergettes' (vertaling van het beroep niet kunnen achterhalen. Een 'vergette is, volgens het woordenboek, een kleeborstel. Is er iemand die ons de juiste vertaling van het beroep kan bezorgen?)
6. Meindert Ros, tourneur, geb. 1774 (draaiier, zoon van Minkes Ros en Margriet Willems, gehuwd met Trijntje Fokke van der Woude).
- ✓ 7. Pieter Ros, valet chaudronnier (koperslagersk~~necht~~^{necht} ~~necht~~, zoon van Jan Ros en Japikje Pieters, gehuwd met Neeltje Heeres).
8. Rintje Ros, geb. 1749, Directeur de la Maison de Conection (vertaling niet duidelijk, geb. te Zwolle, zoon van Meindert Doedes Ros en Anna Metta Molaan, echtgenoot van Cornelia Arends).



Schotland: kleurrijk als de regenboog

FAMILIEBERICHTEN.

Geboren:

Zevenaar 12 maart 1993, Nicolaas
Antonius Stefanus (Nico) Ross, zoon
van Joop en Maria Ross.

Babberich 16 juli 1993, Veerle Ross,
dochter van Antoine en Anita Ross.

Huwelijksaankondiging:

Roosendaal 15 september 1993,
Alexander George (Alec) Ross en Eli-
sabeth Christina (Evelien) Schuur-
biers.

INGEZONDEN MEDEDELING:

"Zouden er 'familie'-leden zijn die in het Rijks-
archief Noord-Brabant nasporingen willen doen, maar
niet over voldoende tijd en kennis beschikken, dan
stel ik mij hiervoor gaarne disponibel, waarbij alleen
die kosten in rekening gebracht worden, die men zelf
ook gemaakt zou moeten hebben.

Ik ben reeds correspondent van een Streekarchivariaat
en heb zo'n 25 jaar ervaring, ook wat betreft heral-
diek en het lezen van oud schrift"

W.Leenman,
Driekoningenstraat 12,
5392 NA NULAND.
telefoon 04102-21800.