



Ross Newsletter.

No. 20 augustus 1994. (1994 /2)

Beste naamgenoten,

Als U deze Ross Newsletter ontvangt zijn de vakanties al weer bijna voorbij.

Ook onze verhuizing is achter de rug en dus kunnen we weer volledig aandacht schenken aan de genealogie.

We hopen weer een "van alles wat" nummer samengesteld te hebben. Een kleine greep uit de inhoud:

- Een reactie op de deze winter in Schotland gevonden nieuwe tartan.
- Een verslagje over de Ros(s) bijeenkomst in Amersfoort.
- Hoe genealogie, maar vooral "clanship" kan leiden tot het terugvinden van verloren gegane familie.
- Een vervolg op de Diana Ross-story.
- Internationaal clan nieuws.

Regelmatig krijgen we reacties van lezers, niet alleen naar aanleiding van de Newsletter maar ook spontaan. Het is uiteraard onze bedoeling aan die inzendingen aandacht te besteden. Dat kan echter wel eens even duren. We beloven dat echt iedere inzending aan de beurt zal komen.

Ook voor nu weer: Veel leesplezier. U weet waar u met uw reacties terecht kunt.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal.
Telefoon 01650 56811

ROSS NEWSLETTER

Internationaal Clan nieuws.

CANADA.

Al meerdere keren hebben wij tevergeefs getracht in contact te komen met de Clan Ross Association van Canada. Juist na het verschijnen van onze vorige Ross-Newsletter ontvingen we een exemplaar van hun periodiek.

Daarin was ook opgenomen het feit dat George de Chief's Commissioner is voor Nederland en dat wij ook een Ross Newsletter uitgeven. Zo kome er toch langzamerhand wereldwijd steeds meer contacten en naar we hopen, ook wat meer uitwisselingsmogelijkheden.

GENEALOGIE.

Alle Ross Newsletters, of welke titel de Clan-bladen dan ook hebben, hebben een rubrick waarin leden vragen kunnen stellen omtrent hun genealogisch onderzoek.

In CLAN ROSS NEWS van de Association, in de USA heet de rubrick GENEALOGY... en staat onder redactie van Gloria S. Ross in Nathalie, VA., de U.S.A. - Clan Historian/ Genealogist.

In Newsletter, het periodiek van de Ass. van Nieuw-Zeeland zijn de vragen opgenomen in de Rubrick 'Clan Member Requests' onder redactie van de secretaris. De Clan Genealogist is Jennifer Mahoney in Hamilton.

In het Canadese periodiek, dat geen aparte naam heeft, is een rubrick die wordt aangeduid met FAMILY HISTORY CORNER. Niet vermeld is wie de genealogist van de Society is. Het periodiek staat onder redactie van Ian Mackay Ross in Winnipeg.

Uiteraard zijn wij bij onze onderzoeken ook regelmatig terecht gekomen bij emigranten vanuit Nederland. We zijn van plan al die gegevens te verzamelen en ze door de spelen naar de vragenrubrick van het betreffende land.

Mocht u bij uw onderzoek dat probleem ook tegenkomen, neem gerust contact met ons op. Wij zullen uw vragen dan 'meenemen' bij de vragen die wij naar Nieuw Zeeland, Canada of Amerika gaan doorspelen.

Verslag van de Ros(s)-bijeenkomst in Amersfoort.

Op 11 juni jl. was het weer zover. In Amersfoort kon iedereen die iets met Ross of Ros te maken had elkaar weer ontmoeten.

Het was nog geen 11.00 uur, de geplande aanvangstijd, of de eerste Rossen kwamen al binnen, gevolgd door een 25-tal anderen. In de ochtend was er veel gelegenheid met elkaar kennis te maken (of de kennismaking te vernieuwen). De belangstelling was weliswaar wat minder dan twee jaar geleden maar de stemming was er zeker niet minder om. Ook nu weer waren veel verschillende families vertegenwoordigd. Het is voor ons altijd weer leuk om mee te maken hoe elkaar niet kennende familieleden via onze gegevens aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Vele aanwezigen hadden familiegegevens of gegevens over Clan Ross en Schotland meegebracht of gestuurd.

Gelukkig hadden we een TV-toestel bij ons. Een van de aanwezigen had nl. in Schotland een CLAN ROSS-videotape (een andere dan de onze) gevonden en meegebracht.

Na de lunch (die vanwege een wat ongelukkig management van De Oude Tram niet vlekkeloos verliep) was Jan Sterrenburg aan de beurt met een diaserie in twee delen over "Schotland in de winter". De serie was door Jan zeer zorgvuldig uit vele vakantereizen samengesteld, wat wel bleek uit opnamen van bepaalde plaatsen op zeer verschillende momenten. Korte items over persoonlijke belevenissen verlevendigden het geheel.

Jammer dat de zaal niet goed te verduisteren was, waardoor de licht-kwaliteit van de beelden minder was.

Al met al toch weer een geslaagde Ros(s)-dag. Afspraken voor een volgende meeting, maar dan geheel anders van opzet, zijn al gemaakt. Te zijner tijd hoort u daar meer over. Hebt u ideeën voor een volgende Ros(s)-bijeenkomst, laat het ons weten. Hoe meer ideeën hoe beter.

De nieuwe Ross-tartan.

Als reactie op het artikeltje in de vorige Ross-Newsletter ontvingen we van Patricia Ross uit Milton, Kildary, Schotland, een brief waarin zij schreef dat zij ook de Dress Hunting Ross-tartan gevonden hadden en wel gedragen door een van de aanwezigen op een Ceilidh van de plaatselijke Seaforth

ROSS NEWSLETTER

Highlanders Club. De Dress Hunting Ross- tartan is speciaal ontworpen om te dragen bij het dansen (Highland-dancing). Zij was in de gelegenheid een staal te bemachtigen waarvan ze een stukje opstuurde. We kunnen u dat niet laten zien, maar terecht maakte ze de opmerking dat de tartan geen rode ruiten (vierkanten) heeft maar rode strepen. Uiteraard: Many thanks Paricia !!

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

Diana Ross, een wereldster van allure (vervolg).

In 1971 krijgt ze haar eigen TV-show: 'DIANA', waarin ze onder meer wordt begeleid door de bekende Bill Cosby. Haar relatie met Berry Gordy wordt steeds minder en op 20 januari 1971 trouwt Diana in het geheim met de joodse Robert Ellis Silberstein, een manager. Ze trouwen in Las Vegas, zonder vrienden en familie, in hun gewone kleren. Twee weken later verklaart Diana dat ze zwanger is; een maand en vier dagen na hun huwelijk wil ze scheiden. Het huwelijk houdt uiteindelijk acht jaar stand, met Berry als een soort derde wiel aan de huwelijkswagen.

Op aanraden van Berry maakt Diana een film over het leven van de beroemde zwarte jazz- zangeres Billie Holiday. De filmopnamen begonnen na de geboorte van Diana's eerste dochter Rhonda Susan in 1971. Berry bemoeit zich zoveel met de film, dat de filmmaatschappij zich terugtrekt. Desondanks gaat de film "Lady sings the Blues" op 12 oktober 1972 in première. Diana kan er zelf niet bij zijn, omdat ze op het punt staat te bevallen van haar tweede dochter Tracee Joy. Door haar succesvolle filmdebuut krijgt ze veel aanbiedingen. Uiteindelijk wordt gekozen voor "Mahogany", maar de kritieken zijn beduidend minder lovend. In 1975 wordt de derde dochter, Chudney Lane, geboren. In 1977 loopt het huwelijk met Robert geheel op de klippen. Robert zegt bitter "Ze wordt gedomineerd door een man die in zijn hele leven nog nooit een boek gelezen heeft", daarbij doelend op Berry. Toch wil ze van Berry af en in haar strijd om onafhankelijkheid tegen Berry besluit Diana voortaan haar eigen zaken te regelen. Ze neemt personeel aan en start haar eigen bedrijf: Diana Ross Enterprises. Ze heeft inmiddels een relatie aangeknoopt met Ryan O'Neill en vervolgens met Gene Simmons, de basgitarist van de hard-rockgroep Kiss. Hij staat bekend om zijn vrouw-onvriendelijke houding. Maar Diana is gek op hem. In die periode maakt ze een nieuwe elpee, "Diana", waarop ze alle nummers zelf heeft gemixed. Het wordt een van de beste verkochte albums in haar carrière. In

maart 1981 besluit ze haar platencontract met Motown (van Berry) niet te verlengen, en tekent een contract met het label RCA. Haar eigen bedrijf loopt uitstekend en er zijn inmiddels al wat dochtermaatschappijen ontstaan, die het ook goed doen.

Ondertussen treedt ze nog steeds op voor volle zalen, met een uitzinnig publiek. In juli 1983 geeft ze een groots concert in Central Park, New York. De opbrengst van het concert is voor een goed doel. Net nadat ze begonnen is, begint het te stormen en te regenen. "Hier heb ik altijd op gewacht" roept ze naar het juichende, drijfnapte publiek. De show is fantastisch. Uiteindelijk vraagt de politie of ze wil stoppen, omdat het park in een moeras verandert. Ze belooft het publiek dat ze de volgende avond gewoon nog een keer komt. Het worden twee fantastische concerten. Door de tweede avond was het financieel echter niet zo'n succes.

In de zomer van 1985 ontmoet ze tijdens een vakantie de tien jaar oudere Arne Naess, een zeer rijke Noorse scheepsmagnaat. Nadat Diana ontdekte dat hij een even sterke persoonlijkheid heeft als zijzelf, trouwen ze. Het feest vindt plaats op 1 februari 1986. Binnen 16 maanden krijgt ze twee kinderen: Ross Arne Naess en Evan.

In 1988 verkoopt de inmiddels 59-jarige Berry zijn bedrijf. In dezelfde tijd verloopt Diana's contract bij RCA en in februari 1989 tekent ze weer bij Motown. De platenverkoop gaat niet al te best. De elpee "Working overtime" heeft de slechtste verkoopcijfers van al haar albums in 21 jaar. De platenverkoop mag dan wel teruglopen, op het podium is ze nog steeds 'supreme'. Een weergalozе lichtshow, een uitgekiende selectie van haar grootste successen en haar natuurlijke talent om het publiek naar haar hand te zetten zorgen er voor dat haar shows vrijwel altijd uitverkocht zijn. Van stoppen wil ze niet horen. Elke ster weet wat-ie wil: een nog grotere ster worden. Er is maar één plaats voor een ster: de top. En daar staat Diana Ross al jaren.

ROSS- "gedoe" in HARRODS.

Bij een korte vakantie dit voorjaar in Kent (Zuid-Engeland) brachten we ook een dagje door in Londen en bezochten daar het wereldberoemde warenhuis Harrods. Op een gegeven ogenblik hoorden we in de verte doedelzak spelen, maar konden niet ontdekken waar het vandaan kwam. Later, op weg naar de uitgang, verscheen plotseling bewakingspersoneel, werd het pad vrijgemaakt en kwamen 2 bagpipers en een drummer al spelend aanlopen. Op zich best een aardig gezicht. Tot onze verbazing droegen de spelers kilts van de Ross-Hunting tartan. Uiteraard waren

ROSS NEWSLETTER

we daarover verbaasd. We wilden er een foto van maken, maar dat was niet toegestaan (nergens in Harrods trouwens). Bij de uitgang pauzeerden ze even en dat was voor ons de gelegenheid hen te vragen waarom ze de Ross-kilt droegen. 'Och', zei een van hen, 'dat is vrij simpel. De eigenaar van Harrods is ook de eigenaar van Balnagown-Castle in Schotland, het kasteel van de Clan Ross'. Op dat moment ging er bij ons een lichtje branden. Jaren geleden hadden we nl. een krantenartikelletje van iemand ontvangen waarin dat verhaal inderdaad was opgenomen. Zowel Balnagown als Harrods zijn in het bezit van de familie Al Fayed, een steenrijke, oorspronkelijk Arabische familie, die fortuin gemaakt heeft in Egypte met de verbouw van katoen. Het huidige hoofd van de familie is Mohammed Al Fayed. Naast de reeds genoemde bezittingen bezitten ze ook nog veel land in Sutherland en veel Britse bedrijven. Vooral in het begin hebben clangenoten zich nogal geërgerd aan zijn gedrag. Hij durfde zelfs de persoonlijke banier van de Chieft op het kasteel te hijsen. Clangenoten hebben hem er op gewezen dat dat toch echt niet kon. Het dragen van een Ross-kilt kan wettelijk niet verboden worden en daar is hij, ook voor z'n personeel, mee doorgestaan.

GENEALOGIE.

U kent ongetwijfeld allen het K.R.O.-programma "Spoorloos". Dat het Centraal Bureau voor Genealogie voor dat programma vrij regelmatig onderzoek verricht is bij velen ook niet onbekend. Op een avond in februari jl. had Clan Ross z'n eigen Spoorloos-programma.

In de late namiddag werden we gebeld door de heer J. Seitzinger uit Zwaag. Hij had ons adres gekregen van Ton Ross uit Hoorn. Beiden zitten op dezelfde kaartclub.

Het bleek dat hij al vele jaren op zoek was naar zijn moeder, Henderika Frederika Kouwenhoven, die (in tweede huwelijk) getrouwd zou zijn met een Frits Ross, afkomstig uit Den Haag. Dit echtpaar was ca. 20 jaar geleden geëmigreerd naar Zuid-Afrika. De heer Seitzinger had al jaren moeite gedaan zijn moeder terug te vinden. Hij had diverse pogingen gedaan via allerlei officiële instanties en Ambassades, echter tevergeefs. Toen hij dat probleem voorlegde aan Ton Ross in Hoorn had die gezegd dat hij maar eens contact met ons moest opnemen omdat wij alles afwisten van Rossen. Dat is uiteraard zeer overdreven, maar we hebben toch kunnen helpen. De Frits Ross die in ca. 1931 in Den Haag geboren zou moeten zijn moest dezelfde zijn die bij ons bekend was als Frits Willem Ross, geboren Den Haag 29.6.1932, en die deel uitmaakte van de familie Ross uit Sprang. Na onze avondmaaltijd zijn we verder in de gegevens gedoken en toen bleek dat in het computerbestand reeds was opgeslagen dat Frits Willem Ross drie

maal gehuwd was en de derde keer inderdaad met Hendrika Kouwenhoven. We wisten in ieder geval ook dat zijn vader naar Zuid-Afrika was vertrokken. Wij hadden deze gegevens ontvangen van Paul Ross, eveneens een lid van dezelfde familie. Paul woont echter in Schotland en we waren niet in het bezit van zijn telefoonnummer. We hebben met deze gegevens gewapend de Heer Seitzinger teruggebeld en hem op de hoogte gebracht van onze vondsten. Hij was daarmee uiteraard al zeer tevreden en zou contact opnemen met Paul. Het was toen ca. 20.00 uur.

Rond de klok van 22.30 uur gaat bij ons de telefoon: de Heer Seitzinger. Hij was op dat moment nog eigenlijk helemaal "ondersteboven", van de ervaringen van die avond. Na ons telefoontje heeft hij via PPT-Telecom het telefoonnummer van Paul Ross gevonden en hem gebeld. Die wist precies waar de familie in Zuid-Afrika woont en was zelfs in het bezit van hun telefoonnummer. De Heer Seitzinger heeft direct de koe bij de hoorns gevat en Zuid-Afrika gebeld en zowaar: zijn moeder gesproken. Frits Ross bleek vorig jaar overleden te zijn, moeder was echter, 62 jaar oud, nog in goede gezondheid. Er zijn zelfs direct afspraken gemaakt voor een bezoek van moeder aan Nederland in de loop van dit jaar.

Een zoekgeraakt familielid wordt, na jaren tevergeefs zoeken via de officiële kanalen, in enkele uren tijds opgespoord via een hobby. Zo blijkt maar weer dat een hobby als genealogie niet alleen interessant is voor de geschiedenis, maar ook voor de huidige generaties. Hier is echter naar onze mening ook een duidelijk staaltje van CLANSHIP getoond. Drie verschillende Rossen, van evenzoveel families, maar allen behorend tot één CLAN waren bij de oplossing betrokken. Waar zal dat onder "gewone" naamgenoten voorkomen? Dit hele, zeer gelukkig afgelopen, verhaal toont ook weer eens duidelijk aan hoe belangrijk het is dat familiegegevens ergens op een centraal punt vastgelegd worden. Had Paul zijn vorig jaar opgedoken gegevens niet aan ons doorgegeven, dan had de heer Seitzinger nu zijn moeder niet gevonden !! Uiteraard betekent dit niet dat met behulp van onze gegevens iedereen teruggevonden kan worden, maar een redelijke kans op aanwijzingen zit er toch wel in.

ROSS NEWSLETTER

Nieuw Zeeland.

In de Newsletter no. 12 uit Nieuw Zeeland was een artikeltje opgenomen waarin melding werd gedaan van het feit dat zij ene Mrs. Jessy Hansen uit Wellington bereid hebben gevonden onze Nederlandse Ross-Newsletter te vertalen, waardoor zij ook uit onze Newsletters kunnen putten. Leuk idee.

The Claymore Hotel

6 Royal Terrace,
EDINBURGH, EH7 5 AB
Telefoon (uit Nederland) 00.44.31.5 56 26 93
Fax 00.44.31.5 58 15 95

Het Claymore Hotel is een betrekkelijk klein hotel gelegen aan het mooiste terrace in Edinburgh, in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum.

Alle kamers hebben een eigen badkamer of een douchecabine. Kleuren-TV en thee/koffie-faciliteiten. Het echte Britse ontbijt wordt geserveerd in de dining-room. Er is ook een plezierige loungebar (waar u ook de plaatselijke bevolking kunt treffen) en een afzonderlijke televisie-lounge.

Eigenaren: Fiona en Mike Pirie

Welkom in onze lezerskring

Alinda en Annick Ross, James Wattlaan 6, Heerenveen

FAMILIEBERICHTEN

Gehuwd: Amsterdam, 3 juni 1994, Marianne Elisabeth (Mischa) Ross met Nicolaas Andreas Blom.

Vlaardingen. Op 18 juli 1994 herdachten Kees en Leni Ross dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden.

Op zaterdag 15 oktober 1994 hoopt te Roosendaal David Ross in het huwelijk te treden met Marion Bogers.