



# Ross Newsletter.

Nº. 22. april 1995 (1995 no. 1)

Beste naamgenoten,

In dit eerste nummer van 1995 willen we graag beginnen met velen van u te bedanken voor het sturen van goede wensen voor de feestdagen rond kerstmis in 1994 en voor het jaar 1995.

Sommigen onder u hebben de bewoners van ons vorige huis nogal wat overlast bezorgd, door uw wensen naar het oude adres te sturen. Wilt u bij het sturen van post er rekening mee houden dat wij tegenwoordig in de Evelindeflat 55 in Roosendaal wonen? Mede namens de bewoners van ons "oude" huis: bij voorbaat dank.

In dit nummer nadere bijzonderheden over de Ros(s)-bijeenkomst in Tilburg op 20 mei a.s. (zie pag 3)

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse onderdrukking. Op pagina 4 en 5 zullen we daar aandacht aan besteden.

Uiteraard ook nu weer de langzamerhand bekende rubrieken Genealogie, Clan-nieuws en Bekende leden van Clan Ross.

Veel plezier bij het lezen van deze 22e uitgave.

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX Roosendaal.

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### International Clan news

- \* Wist u dat we in de Clan ook een ruimtevaarder hebben? Colonel Jerry L. Ross, werkend bij de U.S. Air-Force is inderdaad een NASA-astronaut. In juli 1994 bezocht hij Schotland. Hoogtepunt was zijn ontmoeting met onze Chief David Ross of Ross en zijn echtgenote Lady Eileen. Jerry overhandigde een fotocollage van zijn 3e space-shuttle mission. Zijn volgende ruimte-reis is gepland voor oktober 1995.
- \* Clan Ross U.S.A. beleefde in september 1994 een groepsreis naar Schotland. De groep was zeer enthousiast en ten eerste te spreken over de ontmoeting met onze Chief.
- \* Op 20 mei 1995 komt de Clan Ross Association in Nieuw-Zeeland bijeen. Grappig is dat zij op dezelfde datum bij elkaar zijn dan wij in Nederland.
- \* De Clan Ross Association in Canada heeft in het weekend van 14-16 juli 1995 haar jaarlijkse Algemene Vergadering.
- \* Van 19 tot 27 augustus organiseert de U.S.A.-Ass. opnieuw een Schotlandreis.

#### **GEZOCHT:**

Een in Nederland zoekgeraakte Schotse familiebijbel met voorin op de blanco pagina's gegevens over de familie Ross, o.a. uit Arbroath.

Als u een antiekbeurs of antiquair bezoekt, wilt u dan eens kijken? Wij zijn uiteraard vooral geïnteresseerd in de gegevens die door de familie in die Bijbel geschreven zijn.

We zouden al heel gelukkig zijn met een afschrift van deze gegevens.

George en Wil Ross.

### Ross-bijeenkomst.

Het Nederlands Textielmuseum in Tilburg houdt van 1 april tot en met 28 mei 1995 een speciale expositie onder de titel:

#### TARTANS: Schotse Tradities in Ruiten

In samenwerking met het museum is er een speciale middag georganiseerd voor de lezers van de Ross-Newsletter en hun familieleden. Het programma ziet er als volgt uit:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 12.00 uur:         | Het museum gaat open.   |
| 13.00 - 13.30 uur: | Ontvangst in het Museumcafé (koffie/thee met "iets").   |
| 14.00 uur:         | Ontvangst in de vergaderzaal voor een korte formele bijeenkomst van Clan Ross met een woord van welkom door Fred van Oss, directeur van het museum. |
| 14.30 - 15.00 uur: | Rondleiding door de Tartanexpositie door Fred van Oss.  |
| 15.00 - 16.00 uur: | Vrije bezichtiging van het museum.  |
| 16.00 - 17.00 uur: | Afscheidsdrankje in het Museum café.  |
| 17.00 uur:         | Het museum sluit.   |

De toegangsprijs voor deze middag bedraagt f.10,— per persoon, te betalen bij de ingang van het Museum. ( U meldt u bij de balie aan als Ross-deelnemer). In de prijs is inbegrepen de entreprijs voor het museum en bonnen voor de te verstrekken consumpties.

Wilt u voor de aanvang van de bijeenkomst een lichte lunch gebruiken dan biedt het museum-café daarvoor goede mogelijkheden.

Het museum is gevestigd aan de Goirkestraat 96, 5046 GN Tilburg. Vanaf de invalswegen in Tilburg wordt de route naar het museum met bordjes aangegeven. Vanaf het NS-station is het museum (zonder overstappen) bereikbaar met bus 43, richting Noord via Quirijnstok, halte Textielmuseum. Het museum wil uiteraard graag weten hoeveel personen aan deze bijeenkomst meedoen. Vandaar het verzoek ons (telefoon 01650-56811) uiterlijk 20 mei te melden of, en zo ja met hoeveel personen u van plan bent te komen.

Er is uiteraard nog veel over de expositie te vertellen, dat doen we niet: **Kom gewoon naar Tilburg !!! (zie ook nog pag. 8)**

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### NEDERLAND 50 JAAR BEVRIJD.

Het jaar 1995 en met name de maand mei staat in het teken van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog 50 jaar geleden (althans in Nederland).

Alhoewel lang niet iedereen van de lezers die wereldoorlog heeft meegemaakt is het toch wel bekend dat met name door de inzet van Amerikaanse en Britse troepen wij op 5 mei 1945 de Bevrijding mochten meemaken.

U zult er echter niet bij stilgestaan hebben (wij aanvankelijk ook niet) dat aan die bevrijding van Nederland ook clangenoten meegewerkt hebben en dat er ook clangenoten het leven verloren hebben in de strijd tegen de Duitse overheersing.

Bij een bezoek aan de Commonwealth begraafplaats te Bergen op Zoom enige tijd geleden ontdekten we enkele oorlogsgraven van Schotse en Canadese Rossen.

We hebben contact opgenomen met de Commonwealth War Graves Commission en hen gevraagd of zij ons meer inlichtingen konden verstrekken. Dat bleek inderdaad het geval te zijn.

Gebleken is dat er ongeveer 620 Commonwealth-slachtoffers met de naam Ross geregistreerd zijn, waarvan er 34 in België en Nederland begraven zijn. Het gaat hier dus om clangenoten uit Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en uit de daarbij aangesloten landen als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland etc. Dus niet uit de U.S.A..

Van de War Graves Commission ontvingen we vrij uitvoerige gegevens omtrent de in Nederland en België begravenen.

Beperken we ons tot Nederland dan blijkt dat er in 1944 elf en in 1945 negen clansmen gesneuveld zijn. In de jaren daarvoor vier in totaal. De in de vroege oorlogsjaren gesneuvelde militairen behoorden merendeels tot bemanningen van vliegtuigen. In de latere oorlogsjaren behoorden de meesten tot landmacht-regimenten.

Acht gesneuvelden zijn begraven in Groesbeek, vier in Uden, twee in Bergen op Zoom, Holten en Nijmegen. De overigen zijn begraven in Ede, Epe, Valkenswaard, Brunssum, Venray en Olst.

Van de 24 in Nederland begravenen kwamen er 2 uit Australië, 9 uit Canada, 4 uit Engeland, 1 uit Wales en 8 uit Schotland.

Hun namen vindt u op de volgende pagina.

Wij herdenken de in Nederland gevallen  
clansmen in de Tweede Wereldoorlog:

Uit Australië:

Flt.Sgt.David Ross. 23 jaar. of Narrandera.  
Sgt.Joseph Beaddie Ross.

Uit Canada:

Sgt.Ian Murray Ross. 21, of New Brunswick.  
Pte.Reginald Ross. 20, of Deroche.  
Flt.Sgt.Douglas MacRae Ross. 29, of Inverness Co.  
Cpl.Edgar Ross.  
Pte.Roy Ross.  
Pte.Donald Ross,  
Pte John Archibald Ross. 30, New Glasgow.  
Pte. Malcolm Arthur Ross.  
Cpl.Peter Ross, 24, of Toronto.

Uit Engeland:

L.A.C.Albert Ross. 30, of Woolton,  
Spr.Joseph Ross, 27, of Haddenham  
Sgr.William Lynch Ross. 29,  
Pilot Offr.Alan George Ross. 31 of Southgate.

Uit Wales:

Fus.William Downie Ross

Uit Schotland:

Rfn Duncan Cook Ross. 19.  
Cpl.James McGregor Ross. 21, of Glasgow.  
Pte.William Anderson Ross. 32, of Edinburgh,  
Flt.Sgt.Robert Alexander Ross, 25, of Elgin,  
Pte.William Ross, 38, of Milngavie,  
Piper Leslie Ewing Ross, 23, of Eccles,  
Pte.John Mackay Ross, 20,  
C.S.M.George Ross, 36, of Glasgow.  
en alle andere voor ons onbekenden.



---

## ROSS NEWSLETTER

---

### GENEALOGIE.

Ook in de genealogie stuiten we soms op vreemde toevalligheden.  
Tussen 1791 en 1893 trouwt er 4 maal een Ros(s) met een jongen of meisje  
**MEEDER** uit Leerdam.

Het eerste huwelijk vindt plaats in Rotterdam op 27-11-1791 tussen Willem  
Ross (van de familie uit Sprang) en Johanna Francina Meeder, jongedochter  
van Leerdam.

Het tweede huwelijk vindt plaats in Leerdam op 12-5-1855 tussen Jacobus  
Petrus Ros en Willemina Meeder, geboren te Leerdam.

Het derde huwelijk vindt ook plaats in Leerdam op 15-1-1859 tussen  
Cornelis Johannes Ros en Anna Maria Meeder. Ook zij is geboren in  
Leerdam.

Het vierde huwelijk vindt plaats in Breda op 20-11-1893. Johanna Adriana  
Ros trouwt dan met Johannes Martinus Meeder, ook weer geboren in  
Leerdam.

Van deze vier Rossen behoren er drie tot dezelfde familie. Zij zijn allen  
afstammelingen van Jacobus Ros en Jacoba de Moes, die in 1745 in  
Heeswijk een zoon lieten dopen die zij de naam Gerrardus Johannes gaven.  
Van dit gezin is alleen bekend dat de vader militair van beroep was.

Een kleinzoon van Jacobus trouwde in 1821 in Gorinchem en voor zover ons  
nu bekend wonen er nog steeds nakomelingen in Gorinchem.

Graag zouden we in contact komen met een van die nakomelingen, want tot  
op heden hebben we nog geen leden van deze familie in onze lezerskring.

Mocht u iemand ontmoeten die in die omgeving woont en die mogelijk tot die  
familie behoort geef ons dan een seintje, zodat wij contact kunnen opnemen.

### BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

In de vorige aflevering van deze rubriek hebben we een vervolg aangekondigd over de tweede houtzagerij in de familie Ross uit Zevenaar.

Bernardus Ross, geboren in Pannerden op 4-3-1816 en jongere broer van Antonius Ross (zie vorige Ross-Newsletter) vestigde zich te Oud-Zevenaar aan de Babberichseweg en stichtte daar het **Houtzagersbedrijf ROSS**. Bernardus overleed in 1892, waarna het bedrijf over ging op zijn oudste en enige zoon Hendricus, geboren te Zevenaar op 19-4-1842.

In de verschillende akten van de burgerlijke stand wordt zijn beroep omschreven als "plankenzager", een niet alledaagse beroepsaanduiding. Hendricus overleed in 1922 op 80-jarige leeftijd.

Zijn oudste (en ook weer enige) zoon Hermanus was geboren in 1882 en zette de traditie van het houtzagersvak voort. Hij was (althans volgens de akten van de burgerlijke stand) "houthandelaar" en overleed te Zevenaar (als oudste inwoner van de Gemeente) op 29-7-1978, in de leeftijd van 96-jaar.

In 1933 al had zijn zoon Gerardus Antonius (Gerrit), die toen 16 jaar was, het bedrijf van zijn vader overgenomen. Op dat moment was de eerste bomenzaagmachine al lang geïnstalleerd, een gebeurtenis waar "heel Zevenaar" warm voor was gelopen.

In de 'Gelderlander' van 18 november 1983 verscheen een artikeltje naar aanleiding van het vellen van een 130 jaar oude iep met een ontrek van 160 cm. Gerrit en zijn medewerkers waren wel wat gewend maar een iep van een dergelijke omvang hadden ze niet eerder meegemaakt. De boom moest wegens ziekte van het (voormalige) Turmac-terrein verdwijnen en was naar Gerrit's mening zeker een van de oudste bomen in Zevenaar.

Het artikeltje is al weer ruim 10 jaar oud en inmiddels zal de meubelmaker in Dieren, die de boom destijds kocht, deze zeker al tot fraai meubilair verwerkt hebben.

Gerrit, inmiddels 77 jaar is nog steeds eigenaar van de houtzagerij. Daarnaast is hij een enthousiast jager, bezoeker van Schotland en bovendien een geïnteresseerd lezer van de Ross-Newsletter.

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### NEDERLANDS TEXTIELMUSEUM TILBURG

Open: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur, 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Gesloten: maandag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 30 april en 5 mei.

In verband met de Tartan-expositie beschikt de museumwinkel over vrij veel clan-materiaal zoals shawls, speldjes etc.

Op bestelling is ook tartanstof te koop van een zeer bekende Schotse weverij. Van de Ross-tartan zijn meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.

Hebt u weinig nodig dan is het wellicht mogelijk op de Ross-bijeenkomst afspraken te maken om gezamenlijk in te kopen.

Naar ons idee een kans die u in Nederland niet vaak zult aantreffen.



Logo van G.A. Ross' *HOUTBEDRIJF, ZAGERIJ en HOUTHANDEL*,  
Baberichseweg 43. 6905 JK. Zevenaar.

### FAMILIEBERICHTEN

Geen opgaven ontvangen.

### WELKOM IN ONZE LEZERSKRING:

De heer Paul Ros, Sprechtstraat 58 te Maassluis.  
(De Heer Ros behoort tot de familie Ros(s) uit Sprang.)