



# Ross Newsletter.

No. 24. APRIL 1996 (1996 no. 1)

Beste naamgenoten,

Voor u ligt de 24e editie van de Ross-Newsletter en we hopen dat u er weer plezier aan beleeft.

In dit nummer, naast de bekende rubrieken, de uitnodiging voor de volgende Ros(s)-bijeenkomst, op Loevestein. U vindt er meer over op pagina 3 en 5. Omdat Slot Loevestein een nogal bijzondere rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland willen we niet nalaten op die geschiedenis wat verder in te gaan.

In de rubriek Genealogie gaan we o.a. in op een bezoek dat Bram Ross bracht aan Indonesië.

Deze keer ook het vervolg op het verhaal over de bekende zuidpoolreiziger Sir James Clarck Ross (zie voor het eerste deel Newsletter no. 22).

De lezerskring blijft uitbreiden !! Op pagina 8 vindt u de namen en adressen. Opnieuw hebben we weer contact met een nieuwe familie Ros. Deze keer een Amsterdamse familie. Hartelijk welkom in de kring.

Tenslotte onze dank voor alle goede wensen die wij van u mochten ontvangen ter gelegenheid van Kertmis en Nieuwjaar.

George en Wil ROSS,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX ROSENDAAL.  
Telefoon 0165-556811

### International Clan News.

#### **Schotland.**

De onbegrijpelijke moordpartij op woensdag 13 maart 1996 in Dunblane ligt nog vers in het geheugen. Ook onze Clan was daarbij betrokken. Een van de slachtoffertjes was de 5 jarige Joanna Ross, dochter van Kenneth Ross. Zij is op maandag 18 maart begraven.

Alle laatste nummers van de newsletters van de Clan Associations in de U.S.A., Canada en Nieuw Zeeland stonden in het teken van een artikel van David Ross of Ross, Chief van de clan, handelend over het wezen van clans, de plaats van clan-societies/associations binnen de clan-organisatie, zoals die is vastgelegd in het zeer bekende boekwerk van Frank Adam "The Clans, Septs and Regiments of the Scottish Highlands " en tenslotte zijn eigen visie over de verhouding van Clan Ross Societies ten opzichte van de Chief.

Wij zullen het artikel opnemen in onze Clan Ross documentatiemap.

#### **Verenigde Staten van Amerika.**

De jaarlijkse bijeenkomst van de Clan Ross Association in de U.S.A. is gepland in het weekend van 19/20 oktober 1996. De bijeenkomst is gekoppeld aan de Stone Mountain Highland Games in Atlanta.

De Clan Ross Heritage Foundation heeft een bedrag van £ 240 geschonken aan het Tain & District Museum te Tain. De gift is bedoeld om speciale Ross-items aan te kunnen schaffen.

#### **Nieuw-Zeeland**

Tijdens een korte vakantie is op 1 januari jl. overleden Louise Margaret, echtgenote van Allan Ross, de huidige president van de Clan Ross Association in Nieuw-Zeeland.

**ROS(S)-BIJEENKOMST.**

In de vorige Newsletter vond u reeds een vooraankondiging. Thans de definitieve gegevens:

Datum: 11 mei 1996.

Plaats: De Koepelzaal van de Taveerne op het voorplein van Slot Loevestein te Poederloijen.

Programma:

Wilt U vroeg komen dan kunt u al vanaf 12.00 uur terecht in de Koepelzaal. Voor wie daarvoor belangstelling heeft wordt er om ca. 13.00 uur een lunch geserveerd. Het "officiële" gedeelte begint om ca. 14.00 uur. Tegen 14.30 uur is er een georganiseerde bezichtiging van het kasteel. Voor de begeleiding daarvan hebben we beslag kunnen leggen op de vrije tijd van de heer Henk Hovenkamp, één van de oprichters van de Werkgroep Loevesteyn en kenner van het kasteel bij uitstek.

Aansluitend bezoeken we de Schotse Kamer in het Officiersverblijf. Ook daar zal Henk u verder informeren.

Na afloop is er tot ca. 17.00 uur nog gelegenheid bij elkaar te zijn in de Koepelzaal.

Kosten:

Toegangsprijs kasteel (volwassenen) f. 5,00

(Tot 18 jaar en 65+ f. 4,00)

Lunch (soep, broodjes en koffie/thee) f. 12,50

De kosten kunnen in de Koepelzaal afgerekend worden. Het is dus niet nodig zich bij het kaartverkoopkantoor te melden.

**We hebben voor u ook nog een echt Schotse verrassing in petto!!**

Wij hopen dat u ook dit jaar (het is immers op uw verzoek dat er dit jaar weer een bijeenkomst is) weer met velen de Ros(s)-bijeenkomst komt bezoeken. Ook als u nog niet eerder geweest bent: Kom kennis maken met uw clan-genoten en wellicht ook met familieleden die u nog niet eerder ontmoet hebt.

De gehele dag zijn uiteraard onze genealogische- en clan gegevens ter beschikking in de Koepelzaal.

Voor de bereikbaarheid, zowel per auto als met openbaar vervoer zie elders.

U begrijpt dat de catering-service moet weten hoeveel personen (in ieder geval tijdens de lunch) aanwezig zullen zijn.

Wilt u ons daarom spoedig (uiterlijk 3 mei), schriftelijk of telefonisch (0165-556811) laten weten:

- a. met hoeveel personen u van plan bent te komen,
- b. hoe laat u wilt arriveren,
- c. of u al dan niet blijft lunchen en het aantal personen en
- d. of u vervoer nodig hebt van Gorinchem naar Loevestein en terug en voor hoeveel personen (zie elders)

### SLOT LOEVESTEIN.

Op de landtong tussen Maas en Waal stichtte Dirk Loef van Hoorne rond 1360 een huis: Loevestein. Nog geen 30 jaar later kwam het 'huys' onder bestuur van de graven van Holland, die er een grenspost tegen Gelre van maakten. Hoewel de verdedigingswerken rondom het slot herhaaldelijk werden uitgebreid, verloor Loevestein al snel zijn strategische waarde. In 1570 werd het tijdelijk bezet door de Geuzen van Herman de Ruyter. Twee jaar later werd het slot definitief op de Spanjaarden heroverd. Prins Maurits gaf Loevestein in 1617 officieel de status van staatsgevangenis. Tot de meest bekende gevangenen sindsdien behoren Hugo de Groot, die in 1621 in een boekenkist wist te ontsnappen, en Jacob de Witt, die na zijn gevangenschap met zijn 'Loevesteinse Factie' de aanstelling van een nieuwe stadhouder wist tegen te houden.

In de vorige eeuw kreeg Loevestein weer een volledig militaire functie. Als 'blindeerbaar reduit' ging het deel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1952 werd het door het Ministerie van Oorlog overgedragen aan de civiele autoriteiten. Een langdurige restauratieperiode werd in 1986 voltooid.

In 1984, tijdens de restauratie van het zgn. Officiersverblijf gebeurde er iets bijzonders. Bij het schoonmaken van de muren in een van de kamers bleken er achter de kalklagen oude muurschilderingen aanwezig te zijn. Mede door toedoen van de Werkgroep Loevesteyn is al het mogelijke gedaan de muren zo voorzichtig mogelijk schoon te maken. Wat er tevoorschijn gekomen is kunt u zien bij een bezoek aan de Schotse Kamer. Nader onderzoek heeft aangetoond dat het moest gaan om muurschilderingen die zijn aangebracht rond 1750, op welk moment een deel van het Schotse Regiment van Alexander Marjoribanks op Loevestein gelegerd was

In de kamer van de muurschilderingen is een interessante permanente tentoonstelling ingericht. Niet alleen kunnen de gerestaureerde muurschilderingen worden bezichtigd, maar ook levensgrote poppen in Schotse kleding. Ook de in de tentoonstelling aanwezige maquette van de legeringsgebouwen op Loevestein, zoals die er in de 18e eeuw moeten hebben uitgezien is bijzonder fraai en vertoont de opstelling van het regiment in nauwkeurig (door onze zoon David) beschilderde figuurtjes van ca. 1 cm. groot. Ook zijn replica's van vaandels van de Schotse Brigade en een herinneringsplaquette aan de Schotse Regimenten in Nederland te zien.

Werkelijk een bezoek waard.

**De weg naar Loevestein:**

Komt u met de auto, dan vindt u de route op onderstaand kaartje;



Bent u aangewezen op het openbaar vervoer: ook geen probleem.

Uit Utrecht vertrekt er een stoptrein om 10.52 richting Tiel. U stapt over te Geldermalsen op de trein van 11.21 richting Dordrecht. U arriveert dan om 11.45 in Gorinchem.

Uit Rotterdam vertrekt de Intercity richting Vlissingen om 11.02. U stapt over te Dordrecht op de trein die om 11.22 richting Geldermalsen vertrekt. U arriveert dan om 11.45 in Gorinchem.

Komt u met één van beide treinen dan brengen wij u per auto naar Loevestein. Wilt U ons laten weten of u inderdaad met die trein komt ?

Er is ook nog een alternatief : Er vaart vanaf Gorinchem (vertrekpunt: BUITEN DE WATERPOORT) een pont via Woudrichem rechtstreeks naar het Slot Loevestein. Zeker als het mooi weer is is het een zeer leuke vaartocht over de Merwede. Als u de lunch op Loevestein wilt bijwonen moet u de pont van 11.15 of 12.15 uur uit Gorinchen nemen. Luncht u niet op Loevestein dan is de pont van 13.15 uur de laatste om op tijd voor de rondleiding te zijn.

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### GENEALOGIE.

In onze vorige Ross-Newsletter hebben we een oproep geplaatst over Joan Ros(s) die in Indonesië woont of gewoond heeft. Bram Ross uit Amstelveen kreeg ooit van een Indonesische vriend foto's van een huisje met de naam ROSS er op en toen hij eind vorig jaar samen met Fred en Corrie van Oss-Ross naar Indonesië ging, besloot hij zelf een kijkje te gaan nemen (misschien had het iets met de familie van Joan te maken ?)

Helaas liep het op een teleurstelling uit. De eigenaar van het huisje, tevens Mini-Markt, had een zoon die Ros heette. Een naam die daar in de omgeving regelmatig als voornaam gebruikt wordt. Maar die 2e S dan ? Die was er alleen maar achter geplakt om het geheel wat Britser te maken.

Bram schreef ons dat de voornaam Ros een gewone Sundanese jongensnaam is.

Toch blijft het voor ons de vraag waar die naam vandaan komt. Uit onze schaarse gegevens over Ros(s) in Indië blijkt dat er al in 1663 een Ros in Batavia woonde. De weinige gegevens die we hebben gaan alleen maar over Rossen die uit Nederland naar Oost-Indië gingen, maar hoeveel Schotse Rossen hebben zich daar gevestigd?

Dat de naam Ros(s) als voornaam gebruikt wordt is niet vreemd. Dit gebeurt tenslotte over de gehele wereld. In onze eigen familie hebben we een Ross Carson. Hij woont in Nieuw-Zeeland en zijn moeders meisjesnaam was Ross. Om de naam in de vrouwelijke lijn niet te laten uitsterven werd de achternaam van de moeder vaak als voornaam gegeven.. Een bekend voorbeeld is ook de Amerikaanse zakenman en presidentskandidaat Ross Perrot. Als zijn familie uitgezocht zou worden zou men zeer waarschijnlijk ook op een Ross stuiten.

Er zijn dus nog vragen genoeg, maar hoe komen we aan de antwoorden ? We hebben zelf ondervonden dat schriftelijk vragen om inlichtingen aan het Nationaal Rijksarchief in Djakarta niets oplevert. Er komt gewoon geen antwoord We zullen daarom op zoek moeten gaan naar andere ingangen in de Indiscghe gegevens.

### Bekende leden van Clan Ross.

Sir James Clarck Ross (1800-1862) (vervolg).

Captain Ross zeilde na de ontdekking van Ross-Eiland terug naar Hobart (Australië) maar keerde in november van hetzelfde jaar (1841) terug naar de Antarctische wateren.

Ten Zuidoosten van Nieuw-Zeeland passeerde hij het pakijns en in 1842 bereikte hij een nieuw "Zuid-record "n.l. 78° 10', in de buurt van de Bay of Whales in de Ross Zee. Op dit punt had hij de Ross-ijskap weer bereikt, een geweldige ijsoppervlakte, 600 tot 1.000 voet dik.

Omdat de ijskap zich enigszins in noordelijke richting verplaatst breken er aan de zeezijde grote platte ijsbergen af. Het is de grootste drijvende ijskap in Antarctisch gebied en is qua oppervlakte ongeveer zo groot als Frankrijk. De zuidzijde zit vast aan het vaste land van Antarctica.

Later werd vastgesteld dat via deze ijskap de zuidpool het gemakkelijkst te bereiken is.

Het was James' grootste ambitie naast de magnetische Noordpool ook de magnetische Zuidpool te ontdekken. Mede door het pakijns heeft hij die ambitie niet kunnen realiseren.

Tijdens zijn terugtocht in 1843 werd James geridderd in de Order of Bath en in 1847 publiceerde hij "A Voyage of Discovery and Research in the Southern and Antarctic Regions during the years 1839-1843".

Hij werd vervolgens nog begiftigd met de Gouden Medailles van de Geographical Society van Londen, het Geographical Institute van Parijs en werd benoemd tot lid van de Royal Society.

Zijn laatste reis was in 1848. Hij was toen gezagvoerder op de Enterprise tijdens een Antarctische expeditie, samen met Sir John Franklin.

Sir James was gehuwd met Ann Coulman uit Whitgift Hall, Yorkshire. Het echtpaar had 4 kinderen, 3 zoons en een dochter.

Een portret van hem is te vinden in het Franklin Museum te Greenwich.

Het is geschilderd door Stepen Pearce.

Sir James overleed in 1862 in Aylesbury.



*Tekening in Oost-Indische inkt van het slot zoals dat er in het midden van de 16e eeuw uitgezien moet hebben. (Tekening H. Hovenkamp jr., 1983)*

# TOT ZIENS OP LOEVESTEIN !!

## **Familieberichten:**

Op 14 februari is in Apeldoorn overleden een Arie Ros (1928-1996).

Wij ontlenen deze gegevens aan een advertentie. Wij kunnen deze Arie in onze documentatie niet vinden. Hij is waarschijnlijk gehuwd met Mevr. M.J.Ros-Maat en heeft broers en zusters wonen in Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Rhoon.

Heeft iemand van u contact met deze familie?

## **Welkom in onze lezerskring:**

André Marcel Ros, Prinses Wilhelminastraat 6 te Leiden en Mireille Yvonne Ros, Tannhäuserdreef 296 in Utrecht, zoon en dochter van de in de vorige Ross-Newsletter vermeldde Feike Ros te Woerden.

Corrie de Waal-Ros, Melkdistel 26, Middenmeer. (zie pagina 1).