



# Ross Newsletter.

No. 25. augustus 1996 (1996 no. 2)

Beste naamgenoten,

Voor u ligt thans het VIJFENTWINTIGSTE nummer van de Ross Newsletter. Eerlijk gezegd hebben wij bij het schrijven van de eerste niet kunnen bevroeden dat er zo lang en zoveel belangstelling zou zijn. Uiteraard zijn wij erg blij met deze belangstelling voor het "Clan-gebeuren" en met de interesse voor de genealogie, die daar toch zeer nauw mee verwant is.

We hopen er nog lang mee door te kunnen gaan.

We zijn deze maand enigszins aan de late kant. Naast het feit dat degene die het copieëerwerk voor ons doet nog met vakantie was, was er nog een andere reden: We wilden graag wachten tot we de geboorteaankondiging van ons eerste kleinkind konden meenemen. Dat dat gelukt is ziet u op pagina 8.

In deze editie vindt u uiteraard weer enkele "vaste" rubrieken. Ook andere onderwerpen komen echter aan de orde. De inhoud ziet er als volgt uit:

pag 2: International Clan News

pag 3: Een verslag(je) over de Ros(s)-bijeenkomst op Loevestein.

pag 4: Een reisje naar Schotland. Hoe wij, d.w.z. Wil, Mary en ikzelf dit jaar Schotland ervaren hebben.

pag 5: Genealogie.

pag 7: Bekende leden van Clan Ross.

pag 8: Familieberichten en Welkom aan nieuwe lezers.

George en Wil ROSS,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX ROSENDAAL.  
Telefoon 0165-556811

### Bekende leden van Clan Ross.

**John Ross, een 18e eeuwse klokkenmaker.**

In de 18e en 19e eeuw werkten in Tain nogal wat klokkenmakers. Een van hen, John Ross, genoot nationale bekendheid. In de archieven verschijnt zijn naam voor het eerst in 1763, afschoon hij op dat moment al een gevestigde naam had. Hij vervaardigde klokken in allerlei maten en vormen. Van zak-horloges via grote staande klokken tot torenklokken. De klok in de toren van het gerechtsgebouw in Cromarty (enkele mijlen ten zuiden van Tain) werd door hem in 1782 vervaardigd. Hij maakte ook de oorspronkelijke klok in de Tolbooth in Tain. Deze klok had slechts één wijzerplaat, zwart met goudkleurige cijfers. De klok werd in 1877 vervangen door een klok met drie wijzerplaten. In 1763 was John betrokken bij een opmerkelijk werkstuk. Hugh McLeod of Geanies sloot een overeenkomst met Gavin Skeoch, een klokkenmaker uit Glasgow om een "muzikale" acht-dagenklok te maken. De klok moest 12 melodien bevatten, die iedere drie uur gedurende een dag moesten spelen, waarna de volgende melodie aan de beurt kwam. De prijs bedroeg 10 guineas (ca. £ 200), waarvan drie te betalen bij oplevering, drie enkele weken na oplevering en de rest na een jaar "als de klok nog zou functioneren". Skeoch ging voor het bouwen van deze klok een compagnonschap aan met John Ross. Er werd in Tain aan de klok gewerkt, maar Skeoch werd om een of andere reden opgesloten in de Tolbooth. De opdrachtgever wilde de klok, die nog niet helemaal gereed was, opgeleverd hebben, maar John Ross weigerde de klok over te dragen. Het eind van het verhaal en wat er met de klok gebeurd is is jammer genoeg niet bekend.

De naam van John Ross verschijnt regelmatig in de notulen van het gilde in Tain. In het begin wordt hij regelmatig genoemd omdat hij graag in de gildebanken in de kerk wilde verhuizen van de tweede naar de (meest belangrijke) eerste rij. Uiteindelijk lukte dat in 1772, na een extra betaling van 2 Shilling en 6 Pence. John overleed in 1794.

Na hem zijn er nog meerdere Ross-horlogemakers in Tain geweest: George, van 1776 tot 1856, drie William's, resp. geboren in 1821, 1833 en 1865 en Donald, geboren in 1872.

De schrijfster van het oorspronkelijke artikel ontdekte nog niet zo lang geleden een originele lange staande John Ross-klok in perfect werkende staat in het huis van een nakomeling van een reeds lang in Tain gevestigde familie.

(Overgenomen uit de Newsletter van Clan Ross Ass., Canada, geschreven door Estelle Quick, curator van het Tain & District Museum.)

### Ros(s)-bijeenkomst Slot Loevestein, 11 mei 1996.

Zoals ook vóór de vorige bijeenkomsten keken wij ook nu weer belangstellend uit naar de aanmeldingen voor die dag. Het begin was zeer aarzelend, maar langzamerhand kwamen de aanmeldingen binnen. Zoals meestal, kwamen de meeste telefoontjes pas tegen of zelfs na de sluitingsdatum. Geen probleem. De accommodatie was vrij flexibel.

Al voor de geplande aanvangstijd arriveerden de eerste Rossen. Jammer dat het weer wat minder goed was dan gewenst. Het was echter de gehele dag droog en dat is zeker op Loevestein prettig. Je kunt dan beter genieten van de omgeving op het kasteel-terrein.

Het liep al snel vol met diegenen die ook zouden blijven lunchen. Er was gezorgd voor gekleurde "familiestickers", zodat iedereen al snel (opnieuw) kon kennismaken met de clangenoten uit de eigen familie.

Het was niet de eerste keer dat familieleden die elkaar niet kenden elkaar voor het eerst tijdens een Ross-dag ontmoetten. In die gevallen is onze collectie genealogische gegevens vanzelfsprekend van belang. Daarin kan men over het algemeen terugvinden "hoe" men familie van elkaar is. Zoals ook bij andere gelegenheden het geval was kregen we ook nu weer aanvullende familiegegevens.

Er was één vreemde eend in de bijt wat betreft de gedragen kilt: Jaap den Boer, onze bagpiper. Hij had met veel genoegen ja gezegd op ons verzoek te komen spelen. Zeker buiten kon hij het gezelschap laten horen hoe hij z'n kostbare instrument beheerst. Het zou mij niet verbazen dat z'n zoon(tje) Patrick, ook in volledige Schotse outfit aanwezig. een even zo grote liefhebber van de bagpipe wordt dan z'n vader.

Aardig op tijd konden we aan de goed verzorgde lunch beginnen. Het zaaltje was maar net groot genoeg om de 37 aanwezigen te herbergen.

Reeds tijdens en direct na de lunch arriveerde de rest van het gezelschap en toen rond 14.00 uur Henk Hovenkamp, onze gids voor Loevestein, op een andere plek dan normaal aan de rondleiding begon waren er zo'n kleine 50 Rossen en aanhang rond hem verzameld.

Op de van hem bekende wijze (voor ons althans) loodste hij het gezelschap door het kasteel: van het voorplein, via de binnenplaats, de kemenade, de ridderzaal, de Hugo de Groot-kamer, de zolder en de keuken weer terug naar buiten. Daar wees hij de aanwezigen de weg naar de andere gebouwen en met name naar de

---

## ROSS NEWSLETTER

---

Schotse Kamer met de daar aanwezige muurschilderingen. Dat je voor het bezichtigen van een kasteel als Loevestein vrij goed ter been moet zijn hebben enkele deelnemers ervaren. Zij moesten vóór de trappen naar de hoger gelegen verdiepingen jammer genoeg afhaken.

Tijdens het gezellig samenzijn in de taveerne werd zowel aan Henk Hovenkamp als aan Jaap den Boer een vloeibare Schotse versnapering overhandigd als dank voor hun inbreng tijdens deze dag.

Rond 17.00 uur was het echt gedaan en vertrokken de laatsten richting huis, terugkijkend op een, naar wij hopen, informatieve, maar zeer zeker ook gezellige Ros(s)-bijeenkomst.

### Een reisje naar Schotland.

Toen we besloten dit jaar met vakantie naar Schotland te gaan, maakten we één afspraak: GEEN GENEALOGIE !!

Maar ja, dan moet je eigenlijk niet naar Arbroath gaan, de plaats waar vandaan je bet-overgrootvader naar Nederland vertrok.

Onze eerste stop was in Forfar, dicht bij Arbroath. Ons guesthouse was een boerderij, gelegen aan een éénbaansweggetje, maar beslist de moeite waard. In een hotel hadden we het niet beter kunnen treffen. Wat het een extra dimensie gaf, was het persoonlijk contact, de voortreffelijke Schotse maaltijden en het leven op de boerderij.

De volgende dag natuurlijk naar Arbroath, met uiteraard een bezoek aan de haven. Daar vind je nog min of meer iets terug van de tijd dat je voorouders er woonden. Nog steeds varen er vanuit de haven kleine houten vissersboten. Ook zagen we hoe zo'n houten bootje voor onderhoud op de helling getrokken werd.

Wat valt er nog meer in Arbroath te beleven? Veel is er nieuw, maar wat nog aan de oude tijd herinnert zijn natuurlijk de ruïnes van de oorspronkelijk roodzandstenen Abbey (gesticht in 1178 door koning Willem de Leeuw, waar in de veertiende eeuw het eerste Schotse parlement bijeenkwam, nadat Robert the Bruce I er in 1320 de onafhankelijkheid had uitgeroepen) en de begraafplaats er naast, waar nog steeds voorouders begraven liggen. Tja en dan is er nog tijd over, dus op naar de bibliotheek. Misschien kunnen we toch nog iets vinden over onze voorouders. Helaas viel dat tegen. Wel een bevestiging van wat we al wisten, maar geen aanwijzingen om verder te zoeken.

Van de Rossen in Arbroath naar het Ross-gebied in het noorden van

Schotland. Als verblijfplaats hebben we gekozen voor Inverness. Van daaruit natuurlijk naar Tain, want al waren we er al een paar keer geweest, het was Mary nog nooit gelukt de Glenmorangie-distillery van binnen te bekijken. Deze keer mislukte het bijna weer. 's-Morgens waren we te laat voor de rondleiding en 's-middags was de rondleiding al volgeboekt. Gelukkig waren er een paar mensen die in Tain logeerden zo vriendelijk hun plaats aan ons af te staan, zodat we toch met de rondleiding mee konden.

Wilt u ooit de Glenmorangie-distillery bezoeken, bel dan eerst even om een afspraak te maken.

Wat ons bij ieder bezoek aan Schotland weer opvalt is de natuur, die in ieder jaargetijde steeds anders maar altijd prachtig is. Deze keer waren we er eind mei en omdat het voorjaar was, lag de sneeuw hier en daar nog op de bergen.

Tot slot van ons bezoek aan Schotland, natuurlijk een lang weekend Edinburgh. Op maandag splitst het gezelschap zich. De dames hebben een lange boodschappenlijst en gaan dus shoppen en pa vermaakt zich intussen uitstekend in de genealogische afdeling van de National Library.

Deze keer hadden we echt een bijzondere afsluiting van de vakantie, want in het Playhouse in Edinburgh, vlak bij ons hotel draaide "The Phantom of the Opera" en de kans de Phantom in de oorspronkelijke taal te zien en te horen lieten we natuurlijk niet aan onze neus voorbij gaan.

*Schotland, tot ziens, we komen zeker weer terug !!*

### **Genealogie.**

Omdat dit de vijf en twingste Ross Newsletter is hebben we ons genealogisch materiaal eens op een rijtje gezet om na te gaan hoeveel verschillende families Ros(s) er op dit moment in Nederland wonen. Dat zijn er tenminste 23, mogelijk 24, maar van deze laatste zijn we nog niet helemaal zeker.

Met negen van die families hebben we contact via de Ross Newsletter. Graag zouden we ook in contact komen met de andere families. Mocht u derhalve iemand tegenkomen die niet hoort bij een van de hieronder opgesomde families, aarzel dan niet ze te wijzen op het bestaan van de Ross Newsletter.

De families Ros(s) waarmee we op dit moment contact hebben:  
(met achtereenvolgens vermelding van de plaats waar de oudst bekende voor het



---

## ROSS NEWSLETTER

---

eerst gesignaleerd is, andere plaatsen waar familieleden gewoond hebben (niet uitputtend) het jaar van de oudste vastlegging en daaronder het oudst bekende echtpaar:)

**1. Alblasserdam (afkomstig van Arbroath Schotland), Oudewater (1855)**

Ross, George x Sarah Milne.

**2. Amsterdam (afkomstig van Hamburg) (1698)**

Ross, Hans x Anna Margaretha Giels.

**3. Amsterdam (afkomstig van Schuttof, Dld.) (1773)**

Ros(z)(t), Michael x Catharina van Steenbeek.

**4. Berkel, Zoetermeer, Delft, Rotterdam (1737)**

Ros, Barend x Anna Cruup.

**5. Goes (afkomstig van Schotland), Amsterdam, Den Haag (1766)**

Ross, William x Elisabeth Ross.

**6. Maastricht, Breda, Amsterdam, Kampen (1753)**

Ross, Antonius x Maria Anna Caberg.

**7. Schoonhoven en omgeving (1680)**

Ros, Ary Willemse x Adriaentie Natzeijl .

**8. Sprang-Capelle, Rotterdam, Amersfoort, Den Haag (1713)**

Ros(s) Jan x Hendrina Vervoort.

**9. Zevenaar, Den Haag (1725)**

Ross, Bernardus x Henrica Sebus.



Het huis (The Cottage) van de voorlaatste Chief van Clan Ross, Miss Rosa R.W. Ross of Pitcalnie in Tain.

Foto M.W. Ross

### Bekende leden van Clan Ross.

**John Ross, een 18e eeuwse klokkenmaker.**

In de 18e en 19e eeuw werkten in Tain nogal wat klokkenmakers. Een van hen, John Ross, genoot nationale bekendheid. In de archieven verschijnt zijn naam voor het eerst in 1763, afschoon hij op dat moment al een gevestigde naam had. Hij vervaardigde klokken in allerlei maten en vormen. Van zak-horloges via grote staande klokken tot torenklokken. De klok in de toren van het gerechtsgebouw in Cromarty (enkele mijlen ten zuiden van Tain) werd door hem in 1782 vervaardigd. Hij maakte ook de oorspronkelijke klok in de Tolbooth in Tain. Deze klok had slechts één wijzerplaat, zwart met goudkleurige cijfers. De klok werd in 1877 vervangen door een klok met drie wijzerplaten.

In 1763 was John betrokken bij een opmerkelijk werkstuk. Hugh McLeod of Geanies sloot een overeenkomst met Gavin Skeoch, een klokkenmaker uit Glasgow om een "muzikale" acht-dagenklok te maken. De klok moest 12 melodiën bevatten, die iedere drie uur gedurende een dag moesten spelen, waarna de volgende melodie aan de beurt kwam. De prijs bedroeg 10 guineas (ca. £ 200), waarvan drie te betalen bij oplevering, drie enkele weken na oplevering en de rest na een jaar "als de klok nog zou functioneren". Skeoch ging voor het bouwen van deze klok een compagnonschap aan met John Ross. Er werd in Tain aan de klok gewerkt, maar Skeoch werd om een of andere reden opgesloten in de Tolbooth. De opdrachtgever wilde de klok, die nog niet helemaal gereed was, opgeleverd hebben, maar John Ross weigerde de klok over te dragen. Het eind van het verhaal en wat er met de klok gebeurd is is jammer genoeg niet bekend.

De naam van John Ross verschijnt regelmatig in de notulen van het gilde in Tain. In het begin wordt hij regelmatig genoemd omdat hij graag in de gildebanken in de kerk wilde verhuizen van de tweede naar de (meest belangrijke) eerste rij. Uiteindelijk lukte dat in 1772, na een extra betaling van 2 Shilling en 6 Pence. John overleed in 1794.

Na hem zijn er nog meerdere Ross-horlogemakers in Tain geweest: George, van 1776 tot 1856, drie William's, resp. geboren in 1821, 1833 en 1865 en Donald, geboren in 1872.

De schrijfster van het oorspronkelijke artikel ontdekte nog niet zo lang geleden een originele lange staande John Ross-klok in perfect werkende staat in het huis van een nakomeling van een reeds lang in Tain gevestigde familie.

(Overgenomen uit de Newsletter van Clan Ross Ass., Canada, geschreven door Estelle Quick, curator van het Tain & District Museum.)

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### Familieberichten:

*Er is een kind geboren  
zo weerloos en zo klein  
het werd door U gezonden  
om hier bij ons te zijn  
wilt U hem met Uw stralen  
verlichten op zijn pad  
houdt U hem met Uw handen  
steeds liefdevol omvat*

**George**

*geboren op 13 augustus 1996*

*zoon van*

*David en Marion Ross*

*Lijsterbeslaan 15  
4702 AN Roosendaal  
Tel. (0165) 54 57 64*



---

### Welkom in onze lezerskring:

Mevr. C.Tunissen - Ross,  
Rigelstraat 85,  
1223 AS HILVERSUM.

(Zij behoort tot de familie Ross uit Amsterdam/Hamburg, zie familie 2 op pag.6.)

De Heer H.Ross,  
van Spaanweg 29,  
6862 XJ OOSTERBEEK.

(Behoort tot de familie Ross, Zevenaar , zie familie. 9 op pag. 6)