



Ross Newsletter.

No. 26. december 1996 (1996 no. 3)



**Wij wensen
u allen
zeer prettige
feestdagen
en een
zeer
voorspoedig
en gezond
1997**



**We wish
all the
members of
Clan Ross
a merry
Christmas
and a very
happy
1997**

*George en Wil ROSS,
Evelindeflat 55,
4707 EX ROOSENDAAI.
Telefoon 0165-556811*

ROSS NEWSLETTER

Enigszins later in de maand dan onze bedoeling was ligt hier toch weer de volgende Ross Newsletter voor u. We hebben het samenstellen van dit nummer tussen gelijktijdige verhuisactiviteiten van onze twee dochters moeten realiseren. Belofte maakt echter schuld, dus tussen sloop-, behang- en schilderwerkzaamheden door toch nog maar even in de pen geklommen of achter de P.C. gaan zitten om u op de hoogte te houden van het Clan-gebeuren. Onze beste wensen voor de komende feestdagen hebben we reeds in woord en beeld op pagina 1 zichtbaar gemaakt. Ook deze keer weer een bijdrage van enkele lezers: Henk Ross en Brigit Jansen hebben dit jaar opnieuw Schotland bezocht en hebben hun ervaringen voor ons op papier gezet. Voorts zijn er weer bekende rubrieken, uiteraard met (naar ons idee) weer interessante inhoud.

International Clan News

CANADA:

Overleden:

Henry Urquhart Ross, Toronto. 21 augustus 1996, 83 jaar oud.

Hugh Robert Ross, Toronto, 30 augustus 1996, 73 jaar.

CANADA/U.S.A.:

R.F. (Sandy) Ross en zijn vrouw **Gloria** uit Brookneal, Virginia U.S.A. zijn door de ledenvergadering van de Clan Ross Association van Canada benoemd tot ereleden van hun association.

De waardering voor het werk van Sandy en Gloria dateert nog uit de tijd dat er in de U.S.A. nog geen eigen organisatie was. In die tijd hebben Sandy en zijn vrouw veel werk verzet om de Canadese association uit te breiden.

U.S.A.:

Opnieuw is een zeer vooraanstand lid van de Clan Ass. in de U.S.A. overleden: **Col. William O. (Bill) Ross**, F.S.A.Scot.

Hij was een van de medeoprichters en begon in de association als secretaris. Vervolgens is hij nog ledenadministrateur, vice-president en president geweest. In die laatste functie hebben wij persoonlijk contact met hem gehad toen wij jaren geleden in contact wilden komen met clangenoten in de U.S.A.

Bekende leden van Clan Ross.

Onder deze kop hebben we tot nu toe hoofdzakelijk afzonderlijke personen ten tonele gevoerd. We willen nu echter eens aandacht besteden aan een Ross-familie De familie waar het om gaat is de familie Ross of Balblair. Alhoewel dat in de literatuur niet duidelijk wordt vermeld nemen we aan dat het gaat om het plaatsje Balblair in het Noorden van het Black Isle, aan de Cromarty Firth. Meerdere van hen zijn zeer bekend geworden, met name in Amerika, waarheen enkele leden van de familie emigreerden in de vroege jaren van de 18e eeuw. Een Amerikaans historicus heeft geschreven dat deze Ross-familie in die dagen waarschijnlijk een van de meest notabele families in de Amerikaanse kolonie was

De eerste Ross van de familie van Balblair was

I. Andrew Ross.

Hij was een jongere zoon van George Ross, 5th laird of Balmuchy. Hij had een zoon:

II. David Ross,

David was de oudste zoon (de anderen worden niet genoemd) en had zelf een viertal kinderen: 1) **Andrew Ross.**(volgt III a.) 2) **George Ross.**(volgt IIIb.) 3) **Hugh Ross** en 4) **Elisabeth Ross** die gehuwd was met **David Munro.**

IIIa . Andrew Ross.

Hij werd opgevolgd door zijn enige zoon Andrew.

IV. Dr. Andrew Ross,

Dr Ross practiseerde geneeskunde op Jamaica, waar hij ongehuwd overleed. Zijn Balblair-titel ging over op zijn oom Rev. George Ross, tweede zoon van David Ross, tweede of Balblair.

IIIb. Rev. George Ross.

Deze werd in 1679 geboren op het ouderlijk landgoed en zou een van de belangrijkste vertegenwoordigers van zijn familie worden en de clan-lijn overbrengen naar "de nieuwe wereld".

In 1703 behaalde hij zijn diploma aan de theologische Hogeschool in Edinburgh. Vanaf dat moment brak hij met de Schotse traditie en werd lid van de Church of England. Door Londen werd hij benoemd tot aalmoezenier bij de Royal Navy. Al snel daarna werd hij benoemd in de "Royal Society for Propagating the Gospel in Foreign Parts" en werd in 1705 als missionaris gestuurd naar New Castle, in Pennsylvania. Daar stichtte hij een nieuwe parochie en bleef daar de leider tot zijn overlijden in 1753.

ROSS NEWSLETTER

George bezocht Schotland in 1710 en tijdens de terugtocht in 1711 werd hij op zee gevangen genomen (waarom is ons niet duidelijk) door Fransen en werd enige tijd in Frankrijk gevangen gehouden. Na zijn vrijlating en terugkeer in Amerika werd hij een van de belangrijkste leden van de Church of England in Amerika.

Ds. George Ross trouwde eerst **Johanna Williams** van Delaware in 1706. Zij kregen zes kinderen:

(1) **David Ross**, die huwde met **Sarah Rolfe** (hij overleed voor zijn vader),
(2) **Margaret Ross**. Zij trouwde eerst met Rev. **Walter Hackett** en daarna met Rev. **William Currie**. Beide echtgenoten waren bekende geestelijken, geboren in Schotland, maar in dienst van de Church of England.

(3) **John Ross**, (1711 - 1776) die trouwde met **Elisabeth Morgan**. Hij werd in eerste instantie door zijn vader opgeleid en ging vervolgens rechten studeren.. Hij vestigde zich in Philadelphia, waar hij een zeer bekend advocaat werd

(4) Rev. **Aneas Ross**, die trouwde met **Sarah Leach**. Hij was de opvolger van z'n vader in de parochie en tevens als Rector van de kerk in New Castle, waar hij tot zijn dood verbleef.

*(Hij had een zoon **John Ross**, die in 1774 trouwde met **Elizabeth Griscom**. John overleed in 1776 tijdens de verdediging van Philadelphia in de Amerikaanse burgeroorlog, een kinderloze weduwe achterlatend. Het was John's weduwe **Betsy Ross** die voor het Congres de eerste Stars and Stripes (de Amerikaanse vlag) maakte.)*

(5) **Susanna Ross** en

(6) Dr. **Jacob Ross**, die trouwde met **Jane Sayre**.

Al deze kinderen hadden nageslacht.

George trouwde voor de tweede maal met **Catherine van Gezel** van Delaware, kleindochter van **Cornelius van Gezel**, een Nederlander, die een neef en tevens secretaris was van **Jacob Alricks**, de Gouverneur van de Nederlandse kolonie in Delaware.

Bij deze vrouw had George vijf kinderen:

(1) Kolonel **George Ross**, die trouwde met **Ann Lawer**. Hij studeerde rechten en verhuisde in 1751 naar Lancaster, waar hij werd benoemd tot Procureur namens de Kroon en vestigde al spoedig de reputatie als een zeer kundig procureur.

George werd gekozen als afgevaardigde in de assemble van Pensilvania. In 1774 werd hij verkozen in het verenigde Congres en bezette die zetel tot 1777, toen zijn gezondheid hem noodzaakte zich terug te trekken. In 1776 was George een van de 56 Amerikanen die hun leven, hun fortuin en hun eer verbonden aan de

historische *Onafhankelijkheids Verklaring*.

- (2) **Gertrude Ross**. Zij trouwde met **Thomass Till** en na zijn overlijden met **George Read** in zijn dagen één van de bekendste staatslieden van Amerika. George Read volgde zijn zwager John Ross op als procureur in Delaware en zat in de beide eerste verenigde congressen. Hij was een van de weinige Amerikanen die de drie belangrijkste Amerikaanse staatsstukken ondertekende, waarop de Amerikaanse regering rust: de oorspronkelijke petitie aan de Koning in 1774, de Verklaring van Onafhankelijkheid en de Grondwet.
- (3) **Catherine Ross**, die trouwde met Generaal **William Thompson**
- (4) **Elizabeth Ross** en
- (5) **Mary Ross**. Ook deze kinderen hadden allemaal nageslacht.

(wordt vervolgd)

Scotland Revisted

In Newsletter no. 23 brachten we verslag uit van onze kennismaking met Schotland. In dit nieuwe artikel een korte impressie van ons tweede bezoek aan dit indrukwekkende land.

Tijdens ons eerste bezoek hadden we zo ongeveer het gehele land doorkruist. Deze keer besloten we ons te beperken (nou ja, beperken !!) tot de "Highlands en Islands".

Na een vlucht vanuit Amsterdam van iets meer dan een uur, landden we op Aberdeen Airport, waar we onze huurauto in ontvangst namen. Vanuit een plaatsje in de buurt van Aberdeen hebben we gedurende een paar dagen Grampian verkend, een fraai en bosrijk gebied.

Vervolgens werd overgestoken naar de Westkust, waar, na het verplichte bezoek aan Eilean Donan Castle. Skye werd bezocht. Dit eiland is geweldig mooi, zeker het noord-oostelijk deel. Ook werd Raasay bezocht, een redelijk groot, doch nauwelijks bewoond eiland tussen Skye en het vasteland. Toeristen komen er nauwelijks en dat zou eigenlijk zo moeten blijven want de rust is er nu volmaakt.

Hierna werd koers gezet naar Ullapool, van waaruit de mooie noordwest kust werd verkend., waaronder het Inverpolly natuurreserveaat.

In ons eerste verslag was te lezen dat een voorgenomen bezoek aan de Orkney-eilanden de mist in ging. Dit jaar is het wel gelukt en we moeten zeggen dat het de moeite meer dan waard was. Al na een kort verblijf op Orkney verlies je het idee dat je in Schotland bent volkomen. Men kent er geen clans, tartans en doedelzakken (dus ook niet de bijbehorende prullaria) en ook het landschap is volkomen anders: zacht glooiend, boomloos, erg vruchtbaar en dus intens

ROSS NEWSLETTER

groen en boordevol koeien. Verder zijn de bezienswaardigheden uit het Neolitisch tijdperk indrukwekkend, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Hierna zakten we weer af richting zuiden, waarbij nog even werd gestopt in Tain waar in geen enkel opzicht iets was veranderd (hoewel....., dat is niet helemaal waar, want in het centrum zit tegenwoordig een zaak waar ze verschrikkelijk lekkere "broodjes gezond" verkopen).

Na een kort verblijf in het Cairngorm-gebied (volop wintersport mogelijkheden) werd via een omweg over Fife, Edinburgh bereikt. Zowel in de stad als de omgeving werd nog een aantal aangename dagen doorgebracht, met o.a. bezoeken aan het Schots luchtvaartmuseum te East Fortune (een must voor iedere "spotter"), Hopetoun House ("Scotland's finest stately home"), het Royal Museum of Scotland en de Edinburgh Zoo. In de stad zelf was het, met name ook vanwege het Festival, weer erg gezellig. Ook nu werd na 15 dagen (en deze keer zo'n 2.500 kilometer) de huurauto weer ingeleverd, waarna vanaf Edinburgh Airport werd teruggevlogen.

We konden tot ons genoegen vaststellen dat er genoeg was blijven liggen voor een derde bezoek.

Henk Ross en Brigit Jansen,
Duiven.



Eilean Donan Castle,
foto M.W.Ross

OPSPORING VERZOCHT.

ROS FLOWERS

Samen met onze dochter Mary zijn wij lid van het kerkkoor van de "Scots International Church" in Rotterdam. Eénmaal in de veertien dagen hebben we op zondagmorgen repetitie en uitvoering. We moeten dan om kwart over negen in Rotterdam zijn.

Al maandenlang komen we op weg daar naar toe, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht om ongeveer negen uur een vrachtwagen tegen, met op de zijkant geschilderd: **ROS FLOWERS** en uiteraard wil je dan weten:

Welke Ros verhandelt en/of kweekt bloemen, waar woont de eigenaar van de auto en van welke familie Ros is hij/zij afkomstig.

Er staat geen plaatsaanduiding op de auto (althans niet voor ons leesbaar) dus onderweg kunnen we niets te weten komen.

De vraag is wie ons kan helpen aan gegevens te komen van deze, voor ons onbekende, **ROS**.

GENEALOGIE

OPROEP.

Sommige families met de naam ROS/ROSS kunnen bewijzen dat hun oudst bekende voorvader afstamt van een Schot met die naam.

David Ross of Ross, de Chieff van de Clan vertelde ons dat hij er van uit gaat dat iedereen met de naam ROS of ROSS, waar ook ter wereld behoort tot de Clan Ross. Wij hebben voor wat Europa betreft hiervan echter geen enkel schriftelijk bewijs en willen nu graag ons onderzoek richten op de vraag of iedereen in Europa met de naam Ross en/of Ross inderdaad Schotse voorouders heeft. Veel voorouders van Nederlanders met deze naam kwamen uit andere landen van Europa. Is in deze landen hetzelfde gebeurd dan in Nederland nl. dat Schotten emigreerden om als visser, handelaar of soldaat ergens anders te gaan leven? We hebben gegevens gevonden waaruit bleek dat mensen met de naam Ross/Ros leven of leefden in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Spanje, Zwitserland Zweden, Polen en Rusland.

In Nederland is er over Schotse militairen en handelslieden geschreven. Is dat ook in andere landen het geval?

Onze vraag is nu : mocht u ooit een artikeltje of een boek tegenkomen, waarin over Schotten in Europa geschreven wordt, wilt u het ons dan laten weten?

Wilt u dan zo vriendelijk zijn om de naam van het boek of blad en de naam van de schrijver te vermelden?

ROSS NEWSLETTER

Uiteraard vermelden we ontvangen titels in de Ross Newsletter, zodat er geen dubbel werk wordt gedaan.

Tot nu toe is er ons maar één boek bekend nl.:

"Scotsman in the service of the Czars", geschreven door Jan. G. Anderson.

Kunt u ons verder helpen?

Rossen in het grensgebied met Duitsland.

Meerdere van de in Nederland wonende families Ross/Ros hebben voorouders die woonden in het grensgebied met Duitsland. Voorbeelden daarvan zijn de families uit Zevenaar, en Amsterdam/Schuttorp.

In de eerstvolgende Newsletter hopen we daarover met meer gegevens te komen.

The Claymore Hotel

6 Royal Terrace,

EDINBURGH, EH7 5AB

Telefoon (uit Nederland) 00.44.131.5562693

fax 00.44.131.5581595

Het Claymore Hotel is een betrekkelijk klein hotel, gelegen aan het mooiste terrace in Edinburgh, in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum.

Alle kamers hebben een eigen badkamer of douchecabine, kleuren TV en thee/koffie-faciliteiten. Het echte Britse ontbijt wordt geserveerd in de dining-room. Er is ook een plezierige lounge-bar (waar u ook de plaatselijke bevolking kunt treffen) en een afzonderlijke televisie lounge.

Fiona en Mike Pirie, de eigenaren, willen u graag verwelkomen.

FAMILIEBERICHTEN

"Het leven is een wonder, maar je moet uitkijken dat je niet aan het wonder gewend raakt".

Deze tekst vermeldden Karen en Bert Ross, Monnickendamstraat 2 te Zaandam op het geboortekaartje van Marieke Riëlle, hun dochter. Marieke is geboren op 17 oktober 1996.

Uiteraard hebben wij onze felicitaties reeds overgebracht. Een felicitatie namens Clan Ross is hier zeker op z'n plaats !!