



Ross Newsletter.

No. 27. april 1997 (1997 no. 1)

Beste naamgenoten,

Het nieuwe jaar is al weer bijna vier maanden oud. Het is dus de hoogste tijd weer een Ross Newsletter te ontvangen.

We willen beginnen met u te bedanken voor de grote hoeveelheid goede wensen die we mochten ontvangen ter gelegenheid van de Kerstdagen in 1996 en het nieuwe jaar 1997.

We hopen ook deze keer weer een interessante inhoud gemaakt te hebben.

We beginnen met de langzamerhand bekende pagina met nieuws over Clan Ross in andere landen. We hebben daarin ook opgenomen een (klein) lijstje met Internet-adressen voor zover die iets te maken hebben met Clan Ross. Dit voor de fanatieke computeraars onder u. Wijzelf "doen daar nog niet aan". Mocht iemand daar iets interessants vinden, dan horen we dat graag.

De rubriek **BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS** bevat naast het vervolg over de Balblair-Rossen een begin over Thomas Ross, een architect in Schotland. Enkele gebeurtenissen in onze eigen familie in Nieuw-Zeeland brachten ons er toe over die tak van de familie eens iets te schrijven.

In de rubriek **GENEALOGIE** deze keer iets over Rossen in de grensstreek met Duitsland.

Op pagina 8 tenslotte de familieberichten en een nieuwe lezer.

George en Wil ROSS,
Evelindeflat 55,
4707 EX ROSENDAAL.
Telefoon 0165-556811

International Clan News

Verenigde Staten van Noord-Amerika.

De Clan Association heeft **Danny Ross**, McGraw, NY gekozen tot President.

Onze Chief, David Ross of Ross liet aan onze Amerikaanse clangenoten weten dat hij nu echt met pensioen gegaan is. Hij en Lady Eileen gaan volgend jaar verhuizen naar de omgeving van Perth, waar zij grond gekocht hebben.

De jaarvergadering van de Association zal dit jaar op 30 augustus gehouden worden in Altamont, N.Y.

De Association in de U.S.A. groeit gestaag. De laatste 5 maanden zijn er 100 nieuwe leden bijgekomen.

Nieuw Zeeland.

Tijdens de laatste Jaarvergadering van de Clan Association is Douglas Fake te Paraparamu gekozen tot President. Een nieuwe Commissioner van Chief David moet nog benoemd worden. Dat gebeurt uiteraard door de Chief zelf, maar in dit geval wel op voordracht van de Clan Association.

De Newsletter wordt thans verzorgd door June Cave te Tangimoana.

De Clan-genealoge, Jennifer Mahoney heeft zich door verhuizing naar Australië uit haar functie moeten terugtrekken. Haar opvolger is nog niet bekend.

Canada.

Ian Mackay Ross, de president en tevens de Newsletter-editor, vermeldde in de maart 1997-editie van de Newsletter dat Chief Davis en Lady Eileen in oktober a.s. de zeer bekende Stone Mountain Games in de buurt van Atlanta zullen bezoeken.

INTERNET

Clan Ross, U.S.A.:

[http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan Ross/welcome.html](http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan%20Ross/welcome.html)

Tain & District Museum, Tain, Schotland:

<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>

Niet direct met Clan Ross te maken, maar misschien wel leuk: "A Dutch tourist's photo journal of Scotland:

<http://tnj.phys.tue.nl:80/users/jos/scot/index.html>

(Wie komt er achter wie deze toerist is?)

BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.

De familie Ross of Balblair. (vervolg)

In de vorige editie van de Ross Newsletter hebben we een overzicht gegeven van Andrew Ross of Balblair en zijn nageslacht. Nu nog wat bijzonderheden over twee nog niet genoemde nazaten uit deze familie:

James Ross.

James werd geboren in York County, Pennsylvania op 12 juli 1762. In 1782 ging hij Rechten studeren en werd in 1784 toegelaten tot de balie. In 1789 werd hij gekozen in het comité dat de grondwet voor de nieuwe staat moest voorbereiden. In april 1794 werd hij gekozen in de Senaat en in 1797 werd hij herkozen. In 1799 werd hij genomineerd voor de verkiezing tot Gouverneur, maar werd door zijn opponent verslagen. Toen in 1808 zijn verkiezing tot gouverneur weer mislukte besloot hij z'n politieke carrière te beëindigen. Hij overleed in Allegheny City op 27 november 1847.

Edmund Gibson Ross.

Edmund Gibson werd geboren op 7 december 1826 in Ashland, Ohio. Na z'n schoolopleiding kwam hij terecht in de drukkers/uitgevers-wereld. In 1847 verhuisde hij naar Wisconsin en vervolgens naar Kansas waar hij de Kansas "Tribune" ging uitgeven.

In 1862 nam hij dienst in het National Army en werd in 1865 benoemd tot majoor. Na de oorlog volgde hij James H. Lane op als lid van de senaat. Hij oefende die functie uit van 1866 tot 1871.

Hij overleed in Albuquerque, New Mexico op 8 mei 1907.

Thomas Ross, architect (1839-1930)

Het volgende onderwerp gaat over twee Schotse architecten, David MacGibbon en **Thomas Ross**, die een zeer belangrijke rol hebben gespeeld bij het behoud van het Schotse architectonisch erfgoed.

Bekend is uiteraard dat Schotland zeer rijk is aan architectonisch erfgoed in de vorm van (land)huizen, kastelen, kerken etc. Veel daarvan staat vandaag de dag nog overeind, terwijl een ander deel inmiddels vergaan is tot ruïnes. Bijna allen hebben één ding gemeen: eind 19e eeuw werden zij bezocht door David MacGibbon en Thomas Ross. Hun missie was simpelweg : het opmeten,

ROSS NEWSLETTER

tekenen en catalogiseren van alle historische kastelen, huizen en kerken, voor zover van enig belang. in Schotland, inclusief de Western Islands, Orkney en Shetland.

Zij voltooiden die missie en het resultaat werd vastgelegd in vijf delen van *The Castellated and Domestic Architecture of Scotland*, uitgegeven tussen 1887 en 1892 en de drie delen van *The Ecclesiastical Architecture of Scotland*, uitgegeven in 1896 en 1897. Alhoewel het inmiddels 100 jaar geleden is dat het laatste boek gepubliceerd werd zijn deze uitgaven nog steeds de meest complete bron betreffende het architectonisch erfgoed.

Als beide heren hun gehele leven aan deze missie besteed zouden hebben zouden zij er al een behoorlijke dagtaak aan gehad hebben. Zij klaarden de klus echter binnen 10 jaar en deden dat naast het normale werk in hun architectenkantoor.

David MacGibbon, de oudste van de twee werd in 1831 geboren. Zijn vader was een bekende bouwer in Edinburgh en David ging na z'n opleiding in Lanarkshire en Edinburgh en na omzwervingen in Frankrijk en Londen voor hem werken. In 1858 begon hij voor zichzelf in het pand 89 George Street in Edinburgh. De praktijk liep zo goed dat hij in 1862 een jonge architect in dienst nam die op dat moment in Glasgow werkte:

Thomas Ross.

Thomas (zie foto) werd in 1839 geboren in Errol in Perthshire, zoon van een boer aldaar.

Hij studeerde aan de Kinnoull Academy en ging in 1855 voor een architectenbureau in Glasgow werken.

MacGibbon was de meest welgestelde van de twee. Vanaf 1878 kwamen voor hem de tegenslagen. Eerst in de geldelijke sfeer (de City of Glasgow Bank ging failliet) en later ook in de persoonlijke sfeer (een 12 jarige zoon werd gedood en een dochter werd levenslang invalide door een zandinstorting)



Het was tegen die tragische achtergrond dat de beide collega's besloten aan hun missie te beginnen.

Beiden hadden altijd al interesse gehad in de architectuur van hun geboorteland. Het was Thomas echter die er het meest door gefascineerd was. In 1883 was er al een proeve tot publicatie gemaakt onder de titel *Scottish Castles and Houses*. Die publicatie was zeer goed aangekomen bij de Edinburgh Architectural Association en MacGibbon besloot het concept te verfijnen voor definitieve publicatie. In overleg met Thomas Ross werd echter besloten de zaak grondig en systematisch uit te breiden. Ze begonnen in 1884, in oktober 1886 waren ze klaar en in 1887 verscheen het eerste van de 5 delen.

Al het onderzoek, de opmetingen, het tekenen en beschrijven gebeurde in de weekenden en in de vakanties. De beide heren, toen al van middelbare leeftijd, trokken met hun materiaal het hele land door. Men reisde per trein, te voet, per fiets of per paard, al naar gelang het het beste uit kwam

Tijdens de normale werkdagen waren beiden bezig in hun praktijk of met hun eigen publicaties. Zo schreef Macgibbon in 1888 een boek over de architectuur in de Provence en de Rivièra en Thomas Ross publiceerde in 1891 een boek over zonnepijlers in Schotland. Tijdens hun omzwervingen in Schotland hadden ze ook veel aantekeningen en schetsen gemaakt over kerkelijke gebouwen, maar die waren in de eerste serie niet verwerkt. Na het verschijnen van het laatste deel van *The Castellated and Domestic Architecture of Scotland* in 1892 besloten ze opnieuw aan de slag te gaan om ook alle kerkelijke gebouwen te inventariseren.

Daarover een volgende keer.

(wordt vervolgd)

Onze familie in Nieuw-Zeeland.

Kort geleden ontvangen correspondentie bracht ons op het idee eens iets te schrijven over onze familie in Nieuw-Zeeland.

Mijn bet-overgrootvader's oudste zoon, Alexander Milne Thomson Ross, geboren in Arbroath, Schotland is al op zeer jeugdige leeftijd geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Het is mogelijk dat hij nog enige tijd in Alblasterdam gewoond heeft (hij was 10 jaar toen zijn ouders naar Holland kwamen). Lang kan dat niet geweest zijn want op 31 december 1859 schreef zijn vader dat hij op reis was naar Kaap de Goede Hoop. In 1873 trouwde hij in Nieuw-Zeeland

ROSS NEWSLETTER

met Abia Dobbs. In de familiepapieren wordt vermeld dat hij trouwde in Grahamstown. Dit plaatsje was op geen enkele kaart van Nieuw-Zeeland te vinden. Een raadsel dus. De oplossing werd gevonden in een boekje dat we van de familie aldaar kregen. Daarin werd geschreven dat het huidige Thames een samenvoeging is van de locaties Grahamstown, Tararu, Shortland en Parawai. Het "waarom" van zijn vertrek naar Nieuw Zeeland is ook niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat z'n technische opleiding hem er toe bracht, of het avontuur. Hoe dan ook, hij kwam daar terecht in de goudmijnen op het Coromandel-schiereiland (op het Noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland). In 1852 werd daar voor het eerst goud gevonden. Dit veroorzaakte uiteraard een gold-rush. In 1867 werd er voor het eerst goud gevonden in Thames, een plaatsje met 200 inwoners, waarvan de meesten in tenten woonden. Al snel na de eerste goudvondst trokken duizenden die richting uit. Al na drie jaar had Thames 20.000 inwoners. Toen de goldrush voorbij was werd Alexander kruidenier in Thames, de plaats waar een deel van de familie nu nog woont. Hij had vier kinderen. De oudste, dochter Annie, trouwde met William Carson, een boekverkoper in Thames. De boekwinkel is tot enkele jaren geleden voortgezet door hun twee kinderen, Beryl en William Ross. Met hen beiden hadden we steeds contact. Deze maand kregen we bericht dat na enkele jaren van minder goede gezondheid William Ross in februari jl. is overleden. Zijn zuster Beryl, inmiddels 87 jaar oud houdt ons nog steeds op de hoogte van het wel en wee van de familie in Nieuw-Zeeland.

De jongste zoon van Alexander en Abia Dobbs heeft het geslacht in de mannelijke lijn voortgezet. Ook met kleinzoon Alexander George en zijn vrouw Winnifred hebben we nog steeds contact. Zij zijn ook geïnteresseerd in het Clan-gebeuren en zijn ook lid van de Clan-Association in hun land

Van Winnifred ontvingen we kort geleden een krantenartikel uit Nieuw Zeeland. Het gaat over haar dochter Helen Mary, die in Roturua, in het overbekende "geiser-gebied" van Nieuw-Zeeland, woont. Zij is getrouwd met William Parsons een schapenfokker en ze heeft zelf een job in het onderwijs. In Nieuw-Zeeland kent men een National Excellence in Teaching Award, een prijs voor de beste onderwijzer van het land. Helen werd vorig jaar door drie ouderparen genomineerd voor deze prijs. Jammer genoeg ging de hoofdprijs (\$NZ 5.000) aan haar neus voorbij. Van de 50 genomineerden was zij echter wel de enige die drie keer genomineerd was.

Van haar 25 jaar bij het onderwijs heeft ze 12 jaar les gegeven aan de Lynmore Primary School in Rotorua. 's-Morgens heeft ze de jongste groep van de school onder haar hoede en in de middag besteed ze haar tijd aan individueel onderwijs aan kinderen van alle leeftijden

In het schema op de volgende pagina vindt u een volledig overzicht van de Nieuw-Zeelandse tak van onze familie:



GENEALOGIE.

Duits-Nederlandse Rossen.

Al eeuwenlang zijn er wat de Rossen betreft verbindingen geweest tussen Nederland en Duitsland en omgekeerd. Ondanks het in onze ogen slechte vervoer reisde men regelmatig van het ene naar het andere land. Je kunt dit bijvoorbeeld lezen in de lidmatenregisters van de Nederlands Hervormde Kerk in Leiden. Daar kwam men uit Duisburg en liet zich in Leiden inschrijven als lid van de kerk en na een jaar of langer lees je dan dat men weer naar Duisburg vertrok. Helaas heeft de Rooms Katholieke Kerk, waar toch ook velen lid van waren, dergelijke registers niet. Hierdoor ontbreekt een stuk informatie.

Omgekeerd gebeurde het natuurlijk ook dat Rossen uit Nederland voor langere

ROSS NEWSLETTER

tijd of permanent naar Duitsland vertrokken. We komen dan natuurlijk met de vraag te zitten waar de Rossen het eerst waren: in Nederland of in Duitsland (dit lijkt een beetje op de vraag van de kip en het ei).

In beide landen komen al vroeg Rossen voor. Het is echter wel opmerkelijk dat van de bij ons tot nog toe bekende Rossen de meesten langs de grens Nederland-Duitsland woonden of langs de grote rivieren, of in of dichtbij havenplaatsen. Er is één familie die elders in Duitsland woonde en die claimt van Schotse afkomst te zijn (in het boek "The History of Clan Ross" wordt over hen geschreven).

Dat er langs de grote rivieren (zowel in Nederland als in Duitsland) Rossen woonden is natuurlijk niet zo verbazingwekkend. In een tijd waarin er nog geen auto's etc. bestonden, was de boot toch zeker één van de betere vervoersmiddelen.

Wat de grensstreek betreft, komt de vraag naar voren of er in deze streek soldaten van Schotse Regimenten zijn blijven wonen. Al voor 1650 waren daar Schotse Regimenten gelegerd n.l. in Deventer, Zutphen, Doesburg, Nijmegen Grave en Roermond.

Het is natuurlijk ook niet onmogelijk dat in dezelfde tijd Schotse huursoldaten ingelijfd waren in Duitse Regimenten.

Over dit gegeven weten we echter op dit moment nog niets maar we kunnen dit zeker niet uitsluiten.

Eén ding is echter wel zeker: al vroeg (voor 1600) trokken Rossen uit Schotland weg om in andere delen van Europa een beter bestaan op te bouwen, kennelijk uitgaande van de leus: "Waar m'n brood is, is m'n vaderland".

FAMILIEBERICHTEN

Overleden:

Op 18 maart jl. is te Oldenzaal overleden de heer Gustav Adolf Ross, echtgenoot van Mevr. H.J. Ross-ter Voort De Heer Ross heeft de leeftijd bereikt van 86 jaar. Uiteraard hebben wij, mede namens onze clan-genoten, Mevr. Ross onze deelneming betuigd.

NIEUWE LEZER:

De Heer R.G.A. (René) Ros, Bastionweg 108, 1383 JD Weesp.
Van harte welkom in onze lezerskring !!