



# Ross Newsletter.

No. 29. december 1997 (1997 no. 3)



ONZE WENSEN VOOR AL  
ONZE LEZERS:

PRETTIGE KERSTDAGEN  
EN EEN  
VOORSPOEDIG  
NIEUW JAAR

OUR WISHES FOR ALL OUR  
READERS:

MERRY CHRISTMAS  
AND A  
HAPPY  
NEW YEAR

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX  
ROOSENDAAL

(De bovenstaande tekening hebben wij overgenomen uit de winter-  
editie 1996 van de Newsletter van de Clan Ross Ass. of New Zealand.)

---

## ROSS NEWSLETTER

---

Beste naamgenoten.

Zoals u op de front-pagina al hebt gezien laten we deze editie van de ROSS NEWSLETTER weer vergezeld gaan van onze beste wensen voor de komende feestdagen en het nieuwe jaar.

Daarnaast hebben we weer geprobeerd een gevarieerde inhoud samen te stellen, waarin ook enkele "inzendingen" van lezers zijn opgenomen. Aan u het oordeel of we daarin geslaagd zijn.

George en Wil Ross.

### International Clan News

#### Nieuw Zeeland.

Wij lieten u reeds eerder weten dat de clan-genealoge, Jennifer Mahoney naar Australië verhuisd is. Zij blijft die functie voorlopig nog vervullen. Voor het algemeen historisch gedeelte heeft men een andere geïnteresseerde gevonden: Bill Ross, wonend in Lyttleton, bij Christchurch.

In de Nwsletter van de Clan Ass. is hij een serie artikelen begonnen over het Clan-systeem in het verleden. Wellicht dat we daar in de toekomst nog het een en ander uit overnemen.

#### Canada.

In Canada is tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de Clan Association een nieuwe President gekozen. Ian Mackay Ross is opgevolgd door Christine Turnbull, die reeds vele jaren in de Clan actief was. Zij was commissioner voor Manitoba en eerste vice-president van de Clan Ass.

#### **INTERNET**

Clan Ross Association of the U.S.A.:

[http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan Ross/welcome.html](http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan%20Ross/welcome.html)

Clan Ross:

<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Tain & District Museum, Tain, Schotland:

<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>

**BEKENDE LEDEN VAN CLAN ROSS.**

**Margôt Ros.**

**THEATER ONDER DE STERREN.**

Onder deze titel verscheen deze zomer in DE KAMPIOEN van de ANWB een artikel over de unieke sfeer die nu al zomers lang heerst in het Theater Het Amsterdamse Bos. Deze zomer werd van 5 juli tot en met 30 augustus dagelijks (behalve op zon- en maandag) in dat openluchttheater een voorstelling gegeven van "Om de liefde van Laurenta".

Een van de deelnemende acteurs was **Margôt Ros**. Voor acteurs is Theater van het Amsterdamse Bos iets speciaals. **Margôt**, die deze zomer haar zesde seizoen onder de Amsterdamse sterrenhemel speelde, noemt het verslavend.

"Het is het leukste theater van Nederland", zegt ze. "Als we 's zomers ons kamp opslaan in het Amsterdamse Bos lijkt het wel een circus. Alsof je ineens één grote familie bent. Je eet samen, werkt samen en sommigen waken zelfs 's- nachts in het bos'. Maar hard werken is het wel. **Margôt**: "Je moet heel duidelijk weten wat je wilt zeggen. Vaagheden komen niet over in het bos. Het publiek is veel sneller afgeleid door de kou, een konijn, de wind of elkaar. Als je niet duidelijk bent, verlies je de aandacht". Het publiek verschilt van gewoon theaterpubliek, want een groot deel van de bezoekers gaat nooit naar een theater. Toch weten de acteurs en de regisseuse (met meer dan tien jaar ervaring in het Amsterdamse Bos) de bezoekers erbij te houden. **Margôt**: "Soms kun je ineens een vogel horen wegvliegen uit een boom. Dan zijn 2000 man absoluut stil. Dat is toch geweldig?".

Onverwachte geluiden (zoals van vliegtuigen) of gebeurtenissen kunnen de avond een verrassende wending geven. "Tijdens King Lear raakte een vrouw met boodschappentas op het toneel verzeild. Het is openbaar bos en zij had haar fiets tegen een boom gezet en was wat gaan wandelen. Omdat ze net zo liep als King Lear in die voorstelling, leek het er precies in te passen. Het duurde een hele tijd voordat ze in de gaten kreeg dat er tweeduizend man naar haar zaten te kijken!".

**TOT ZOVER DE KAMPIOEN. WIJ KENNEN GEEN MARGOT ROS.  
IEMAND VAN ONZE LEZERS WEL ? LAAT HET ONS WETEN.**

---

## ROSS NEWSLETTER

---

### BOB ROSS.

Bob Ross is bij velen bekend als de schilder die op televisie op de zender Euro7 schilder-cursussen geeft. Gaf, moeten we zeggen want Bob Ross is in 1995 al overleden.

In juni jl. verscheen in diverse dagbladen (w.o. het Brabants Nieuwsblad) een artikel over het probleem dat de fanatieke kijkers naar zijn programma "The joy of painting" hadden omdat Euro7 als zender had opgehouden te bestaan.

Wij wilden wel eens weten wie nu eigenlijk die Bob Ross was. We kwamen er achter dat Bob Ross in Nederland werd vertegenwoordigd door de Bob Ross Inc. in Asenray (bij Roermond) en met name door Bert Effing, de leidinggevende van het betreffende bedrijf.



De telefoniste (of secretaresse) van het instituut, waar volgens haar zeggen ook schilderlessen in Bob's trant worden gegeven, raadde ons aan schriftelijk contact met de heer Effing op te nemen om meer gegevens over Bob te krijgen. Het is nu meer dan 6 maanden geleden dat we de betreffende brief schreven. Tot nu toe hebben we geen enkele reactie ontvangen.

Wij houden aan een dergelijke handelwijze de indruk over dat men niet wil laten weten wie Bob Ross was, of dat hij mogelijk helemaal geen Ross was. Jammer !!

Toch zouden we graag meer willen weten. Misschien is er onder de lezers iemand die ons

meer kan vertellen? Zo ja, dan horen we dat graag en komen dan beslist op dit onderwerp terug.

GENEALOGIE.

*Een onverwachte vondst:*

Wie ooit denkt klaar te zijn met zijn opzoekingen in eigen familie kan wel eens bedrogen uitkomen. Wij hebben dit zelf ervaren toen we op het Centraal Bureau voor Genealogie aan het neuzen waren in de Ros(s)-gegevens van de Burgerlijke Stand in het voormalige Ned.Oost Indië.

We troffen daarin aan dat op 19 februari 1917 in Soerabaja geboren was een **David Cornelis Hendrik Ross**. Door de combinatie van voornamen waren we er bijna zeker van dat het iemand uit onze familie moest zijn. Gegevens omtrent de ouders ontbraken echter. We moesten dus verder spitten. Een brief naar het Rijksarchief in Djakarta werd niet beantwoord en in de Nederlandse archieven zijn de gegevens niet voorhanden. We zijn uiteindelijk terecht gekomen bij het Centrum voor familiegeschiedenis van de Mormomen in Rotterdam. Daar is het mogelijk films van door hen verfilmde bronnen te laten overkomen uit hun centrale archief in Salt Lake City in de U.S.A.

Na enkele weken was de film beschikbaar maar... wat we in de aktes van 1917 ook aantroffen, niet de geboorte van de gezochte. Tijdens een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bleek dat de geboorte was ingeschreven in het 1e Bijregister van geboorten in 1918, een soort register dat we in Nederland in de Burgerlijke Stand niet kennen. De film was in Rotterdam nog beschikbaar en dus weer naar Rotterdam en daar vonden we de onderstaande akte:

“Heden, de 25e November 1918 verscheen voor mij, Henrich Ludwig Rudolf Schilling, gewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soerabaja: **Hendrik Ross, oud 31 jaar**, van beroep sergeant-werkman, wonende te Soerabaja, die mij verklaarde dat op de negentiende Februari 1917, des namiddags te elf ure ten huize van hemzelf te Soerabaja uit de inlandse vrouw **Kanten** is geboren een kind van de mannelijke kunne aan hetwelk de voornamen **David Cornelis Hendrik** zijn gegeven, verklarende hij tevens dit kind voor het zijne te erkennen.

Verscheen tevens voor mij de inlandse vrouw **Kanten** voornoemd, oud, naar gissing 25 jaar, zonder beroep, wonende te Soerabaja, die mij verklaarde dat zij toestemde in de erkenning van het kind David Cornelis Hendrik voornoemd, door de vader.

Etc.etc. “

---

## ROSS NEWSLETTER

---

Onze puzzel was daarmee opgelost. Dat mijn oudoom Hendrik Ross (1887 - 1957) in de betreffende periode in Indië was geweest wist iedereen in de familie. Dat hij daar vader was geworden van een zoon die hij naar zijn vader genoemd had, heeft nooit iemand in de familie geweten. Het kind is op 21 februari 1919 overleden. Hijzelf is in maart 1924 vanuit Bandoeng weer naar Nederland teruggekeerd. Hij heeft in Nederland twee echtgenotes overleefd en is in zijn woonplaats Oudewater, tegelijk met zijn derde echtgenote, door kolendampvergiftiging om het leven gekomen.

Met deze gegevens konden we ons familieverhaal dus weer aanvullen!

### *Emigratie:*

Tijdens één van onze zoektochten op het centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag ontdekten we gegevens van de Volkstelling van 1850 in de U.S.A. in New York. Omdat ook gegevens vermeld werden omtrent de geboorteplaats vonden we al snel het uit Nederland afkomstige gezin van John en Catharine Ross met 7 kinderen. Het bleek een voor ons bekend gezin te zijn. We wisten dat vader, moeder en vier kinderen naar de USA geëmigreerd waren en dat ze tot de Familie Ross uit Zevenaar behoorden

De volledige gegevens laten we hieronder volgen:

Johannes Gerardus Ross, (in de USA John) zoon van Bernardus Ross en Gerarda van Vonderen, gedoopt te Bimmen op 18 april 1794, pianomaker.  
Hij trouwt in Rotterdam op 20 juni 1821 met  
Maria Catharina Korfje, dochter van Hendrik Korfje en Maria Anna Stevens, gedoopt te Delfshaven (Rotterdam) op 10 maart 1800.  
Het echtpaar vertrekt op 3 november 1831 naar Amerika.  
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Henricus Bernardus, geb. te Rotterdam 3-10-1821, overl. aldaar 17-5-1824.
2. Maria Gerarda (Mary) geb. Rotterdam 24-8-1823.
3. Frederika (Frederica), geb. Rotterdam 28-9-1825.
4. Henricus Bernardus (Henry), geb. Rotterdam 14-4-1828.
5. Johanna Catherina, geb. Rotterdam 26-6-1830. (Dit kind komt niet voor in de volkstelling-gegevens en is mogelijk voor 1850 in New York overleden)
6. George, geb. New York ca. 1831.
7. Catherine, geb. New York ca. 1835.
8. William, geb. New York ca. 1841.
9. Cecilia, geb. New York ca. 1844.

Dit is echter het enige wat we van het gezin weten. Wat is er verder met hen gebeurd? Leven er nog nakomelingen in de U.S.A.? Wellicht dat we ooit via de Clan Ass. in de USA er nog eens achter kunnen komen hoe het hen verder vergaan is.

### *Uit de kranten:*

Op gezette tijden ontvangen we van lezers gegevens over clanleden, waarover zij in de krant iets gezien hebben. Deze keer ontvingen we gegevens van Ton en Annet Ross uit Hoorn.

De ons niet bekende gegevens laten we hier volgen met de vraag ons te laten weten als iemand van u weet over wie het gaat.

1. **Overleden** op 26-7-1997 Frederik Johannes Ros, 75 jaar, echtgenoot van I. de Vlaming.

Het echtpaar heeft twee kinderen:

1. Reinold Ros, gehuwd met Gea Peters, wonend te Halsteren
2. Ferdinand Ros, gehuwd met Puck Geusebroek, wonend in Ter Aar.

2. **40 jaar gehuwd** waren op 19-9-1997 Cor Ros en Nel Wagemaker.

Ze wonen in Abbekerk. Het echtpaar heeft de volgende kinderen:  
Sjaak, Lisette, Annet, Diana, Jolanda en Laurine.

### **Straatnamen**

In de vorige ROSS NEWSLETTER hebben we iets geschreven over de Tjeerd Roslaan in Heerenveen.

Dit artikeltje was voor René Ros in Weesp aanleiding in een straatnamenbestand van Nederland te duiken. De meeste straatnamen waarin ROS voorkomt hebben te maken met paarden. Straatnamen als De Roskam, Rosakker e.d. hebben inderdaad niets met de familienaam te maken.



Straatnamen die wel met een familie te maken hebben zijn de volgende:

Dominee Rossweg in Veldhoven,  
Dr. Ir. Ross van Lennepstraat in Heerlen,  
Generaal Rosslaan in 's-Hertogenbosch,  
James Ross-straat in Enschede,  
James Ross-kade in Amsterdam,  
John Rosslaan in Gouda

---

## ROSS NEWSLETTER

---

Ross van Lenneplan in Sittard,  
Rosspad in Eindhoven,  
Rossweg in Laren (Gld.) en  
Tjeerd Roslaan in Oudeschoot (Heerenveen).

Niet van alle namen kennen we de achtergrond. We zullen uiteraard pogingen doen er achter te komen waarom die straten die naam hebben. We komen daar later op terug.

### HOGMANAY.

De Schotten stelden in 1600 het nieuwjaar vast op 1 januari en sindsdien is de vooravond het jaarlijkse hoogtepunt: **Hogmanay**. Overal ter wereld wordt oud-en-nieuw gevierd, maar nergens met zo'n overgave als in Schotland.

Het is een feest van verbroedering en verbondenheid, informeel en toch met vanouds gerespecteerde regels waaraan strikt maar ongedwongen de hand wordt gehouden.

Na de twaalfde galmslag van de kerkklok klinkt uit miljoenen kelen het befaamde lied van vriendschap van Robert Burns, **Auld Lang Syne**. Om het huis geluk te brengen, moet de eerste bezoeker die daarna over de drempel komt een lange donkere man zijn met een fles whisky en een klompje turf of



First Footing na klokslag twaalf

steenkool in de hand. In veel gevallen is het geloof daarin zo sterk, dat men de langste donkere man in het gezelschap de deur uit zet vlak voor de klok begint te slaan. Die traditie van **first footing** geldt voor de rest van de ochtend van 1 januari: men maakt de ronde, bezoekt naaste burens en verre vrienden - maar steeds met een eigen fles whisky in de jaszak!

### FAMILIEBERICHTEN

Op 6 november 1997 hebben **René Ros** en **Anja Doornekamp** in het gemeentehuis van Weesp elkaar het ja-woord gegeven.

Mede namens alle clan-leden hebben wij hen onze felicitaties gestuurd.

### NIEUWE LEZER:

Leo. P.A.Ros, E.Ouvrystraat 28, 3320 Hoegaarden, België.