



# Ross Newsletter.

No. 30. april 1998 (1998 no. 1)

Beste naamenoten,

De lente en de zomertijd is al weer begonnen en dus wordt het hoog tijd voor de volgende Ross Newsletter.

De meeste lezers hebben zeker gehoord van het gedicht "Een nieuwe Lente, een nieuw Geluid". Uiteraard kunnen we in de Newsletter geen geluid produceren, maar iets nieuws hebben we wel. De Clan-badge die in de kop van de Newsletter staat is n.l. vernieuwd. Het is tegenwoordig via Internet vrij eenvoudig allerlei informatie op te vragen. Zo ook clan-gegevens. De badge kon zowel in kleur als in zwart/wit opgehaald worden.

De laatste tijd ontvingen we hier en daar vragen over mogelijk interessante zaken in Schotland om tijdens een vakantie te bezoeken. Om die vraag meer in het algemeen te beantwoorden kwamen we op de gedachte hieraan in de Ross Newsletter aandacht te besteden; vandaar het artikel op pagina 3 met een lijstje van belangrijke evenementen deze zomer in Schotland.

De genealogische informatie is deze keer gericht op de familie Ros in West-Brabant. Uit het verhaal zal ook blijken dat twee van onze schoonkinderen in die familie gezamenlijke Ros-voorouders hebben.

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX ROSENDAAL

---

**International Clan News****Schotland**

Gekoppeld aan hun kerstgroeten ontvingen wij bericht van de Chief, David Ross of Ross en zijn echtgenote Eileen dat zij verhuisd zijn van Fettercairn naar STANLEY, Perthshire, Schotland.

**U.S.A.**

De zittende President van de Clan Ross Association in de U.S.A. heeft zich genoodzaakt gezien zijn functie beschikbaar te stellen. Tot aan de eerstvolgende jaarvergadering van de Association wordt de functie bekleed door Harold Andrews, de Vice-President.

De Stone Mountain Games die jaarlijks in oktober worden gehouden werden in 1997 voor de 25e keer georganiseerd. Men nodigt jaarlijks één van de clan-chiefs uit als eregast. Vanwege het jubileum werden alle voorgaande ere-gasten uitgenodigd. Onze Chief heeft aan die uitnodiging gevolg gegeven en bezocht de games. Op zondag werd in het Violette Restaurant ter plaatse een Ross-avond georganiseerd.

Voorafgaande aan de voornoemde Games bezocht David (zijn echtgenote Eileen kon hem niet vergezellen) de stad Atlanta waar hij o.a. de Zoo bezocht, mede in verband met het feit dat zijn dochter Ashley een P.R. functie heeft in de Zoo in Edinburgh.

**INTERNET**

Clan Ross Association of the U.S.A.:

*[http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan Ross/welcome.html](http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan%20Ross/welcome.html)*

Clan Ross:

*<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>*

Tain & District Museum, Tain, Schotland:

*<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>*

## Vakantie in Schotland.

De laatste tijd hebben we van enkele kanten de vraag gekregen om suggesties voor te bezoeken plaatsen in Schotland en dan met name voor plaatsen die voor Clan Ross van belang zijn.

Het leek ons daarom een aardig idee aan dit onderwerp in de ROSS Newsletter aandacht te besteden.

Alhoewel Edinburgh niet in het Ross-gebied ligt zal menigeen die plaats toch wel als uitgangspunt nemen. Na onze ervaringen in ander plaatsen blijft Edinburgh voor ons zeker de mooiste plaats van Schotland. Er is voor een bezoeker altijd wel wat te beleven. Zeker in de maand augustus als de hele stad in het teken staat van het Edinburgh-Festival, het Festival of Frings, het Jazz-festival en niet te vergeten de Military-tattoo. Maar ook buiten het seizoen is het er bijzonder goed toeven. Zelfs in de winter is een wandeling door Princes Street Gardens een waar genoegen en je wordt automatisch geconfronteerd met de naam Ross. Middenin de Gardens ligt nl. de Ross-Band Stand (het openlucht theater) en aan het eind staat de bekende Ross-fountain.

Na Edinburgh zal veelal een reis naar het Noorden volgen. De weg via Perth, Blair Atholl en Aviemore naar Inverness is de snelste met heel mooie passages door de Grampian Mountains. De route via Dundee en Aberdeen en van daaruit dwars door de Cairn Gorm Mountains is zeker ook een aanrader.

De stad Inverness (Capital of the Highlands) heeft op zich niet zo erg veel te bieden. maar het is een bijzonder goed uitgangspunt voor een tocht naar het ROSS-gebied.

### **THE CLAYMORE HOTEL**

**6 Royal Terrace  
EDINBURGH, EH7 5AB  
Telefoon : 0044-131-5562693.**

Het Claymore Hotel is een betrekkelijk klein hotel aan het mooiste terrace van Edinburgh, in de onmiddellijke nabijheid van het stadscentrum.

Mike en Fiona Pirie, de eigenaren willen u graag verwelkomen.

Mocht u in Inverness willen overnachten dan is, volgens onze Nieuw-Zeelandse clangenoten een aanrader het Guest-House van George en Maureen Hutcheson-Ross, 37 Kenneth Street in Inverness. Hun telefoonnummer is: 0044-463-231-005. Wij zijn er zelf nog niet geweest (op het moment dat we dat wilden waren ze bezig met een verbouwing) maar Nieuw-Zeelanders die er recentelijk geweest zijn schreven: "We had a lovely time and were treated like members of the family. We really recommend them. "

Het centrum van het ROSS-gebied is ongetwijfeld TAIN. Het plaatsje heeft op zich niets opwindends. Het werd gesticht in 1066 en veel van de oudere inwoners denken nog met plezier terug aan de viering van het 900-jarig bestaan in 1966. Die viering werd opgeluisterd door een bezoek van de Queen-mother, waarbij ook de vorige chieft van onze Clan, Miss Rosa Ross of Pitcalnie aanwezig was.

Het meest imposante gebouw is ongetwijfeld de Tolbooth, een massief-imposante vierkante toren in de bocht van de High Street. Aangrenzend, aan de Castle Brae, vindt u het door ons al meerder malen genoemde *Tain and District Museum*, waar behalve wetenswaardigheden over het plaatsje, de zilversmeden van Tain en de omgeving, ook een stuk geschiedenis over Clan Ross te vinden is. Veel buitenlanders beschouwen het museum als een *Clan Ross Centre*, maar dat is het, zeker in vergelijking met andere clan-centres zeker niet. Er is wel wat documentatie maar dat stelt niet zo veel voor. Eerlijk gezegd vinden wij dat erg jammer. Er zou wat dat betreft veel meer van te maken zijn. Zoiets staat of valt met geïnteresseerden in de omgeving en die zijn er kennelijk niet.



De Tolbooth, Tain.

Recht tegenover de Castle Brae vindt u de *Tower-bookshop*, een goed gesorteerde boekhandel. Als u het geluk hebt door de baas zelf geholpen te worden zal hij al snel in de gaten hebben dat u uit Nederland komt. Hij is nl. bevriend met Henk J. Meijer de Nederlandse schrijver van het boek SCHOTLAND uit de serie Genieten op Reis en spreekt zodoende een klein beetje Nederlands.

Als u in Tain bent is een bezoek aan de *Glenmorangie distillery* zeker aan te bevelen. De distilleerderij ligt even buiten Tain aan de weg naar het noorden. In het seizoen (juni - oktober) zijn er dagelijks, behalve op zondag rondleidingen vanaf 10.30 uur en de laatste om 15.45 uur. Reserveren wordt aangeraden. Tel (+44) (0)1862 892477.

Komend uit het zuiden ligt kort voor Tain het voor Clan Ross belangrijke Balnagown Castle. Zeker als de bomen begroeid zijn is het goed opletten want je bent er voorbij gereden voor je het weet. Het is jammer genoeg niet te

bezichtigen omdat het particulier eigendom is van de bekende Mohammed Al Fayed.



Ook het gebied ten oosten van Tain is bezienswaardig. Plaatsjes als Portmahomack, Fearn, Shandwick (waar de roots liggen van onze huidige Chief David Ross of Shandwick) en Nigg zijn zeker het bekijken waard.

Uiteraard is Schotland veel groter dan het Ross-gebied. Te groot om in dit kader alle interessante plaatsen op te noemen. Het Brits

Verkeersbureau in Amsterdam,

Auroragebouw, Stadhouderskade 2, tel. (020) 685 5051, kan u wat dat betreft veel beter voorlichten dan wij.

Bent u in het vakantie-seizoen in Schotland dan kunnen we een bezoek aan één van de Highland Games zeker aanbevelen. Onze voorkeur gaat uit naar de games in één van de kleinere plaatsen, omdat het daar veel minder toeristisch is.

Uiteraard wel toeristisch is het "Nessie-Centre" in Drumnadrochit, aan de noordelijke oever van Loch Ness. U kunt er zelfs met de boot heen varen vanuit Inverness. Het is best leuk om Schotland ook eens vanaf het water te zien. Bent u bij het Nessie-Centre dan moet u ook even bij de Kiltmaker naar binnen stappen. Alles wat Schots is, is daar te koop. Met een beetje geluk treft u in het Highland-Department (waar de kilts etc. verkocht worden) Mr. George Verhaere, de Nederlandse department-manager en goede bekende van onze familie.

Bij het Britse Verkeersbureau hebben wij de lijst van belangrijke evenementen deze zomer in Schotland opgevraagd.

Een greep daaruit volgt hieronder:

- 24 mei 1998: Blair Atholl Highland Gathering, Blair Castle.
- 26-28 juni 1998: Highland Traditional Music Festival, Dingwall.
- 21 juni 1998: City of Aberdeen Highland Games, Hazlehead Park, Aberdeen.

- 21 juli 1998: Inveraray Traditional Highland Games, Winterton Field, Inveraray.
- 7-29 aug. 1998: Edinburgh Military Tattoo, Edinburgh Castle, Edinburgh.
- 9-31 aug. 1998: Edinburgh Fringe Festival op diverse plaatsen in Edinburgh.
- 13 augustus 1998: Ballater Highland Games, Monaltrie Park, Ballater.
- 15 augustus 1998: World Pipe Band Championships, Glasgow Green, Glasgow.
- 16 aug.-5 sept. 1998: Edinburgh Festival, Edinburgh.
- 26-27 aug. 1998: Argyllshire Highland Gathering, Mossfield Park Oban.
- 28-29 aug. 1998: Cowal Highland Games, The Stadium, Dunoon.
- 5 september 1998: Breamar Royal Highland Gathering, Breamar.
- 12 september 1998: Pitlochry Highland Games, Recreation Ground, Pitlochry.

## GENEALOGIE.

### **Ros in West-Brabant.**

Ook in West-Brabant hebben we natuurlijk onderzoek gedaan naar personen met de naam Ros(s).

In onze woonplaats Roosendaal kwamen we ooit de naam ROSSEN tegen. Voor ons niet interessant dachten we en we besloten er niet op verder te gaan.

Dicht bij Roosendaal, in het dorp RUCPHEN, vonden we wel de naam ROS en daar hebben we toen ons onderzoek op gericht, tot we vast liepen in 1686, toen Henricus Marinisse Rosch in Rucphen trouwde met Ameelken Cornelisse Romme. Daarvoor was er in heel Rucphen geen Ros meer te bekennen. Helaas, dan maar noodgedwongen stoppen met deze familie.

Ondertussen hadden onze kinderen verkering gekregen en wat doe je als fanatieke amateur-genealogen? Juist, je begint hun kwartierstaten uit te zoeken. Na een tijdje zoeken, verbazing alom. Wat bleek? Een schoondochter en een schoonzoon hadden beiden in hun kwartierstaat één en dezelfde voorouder n.l. Cornelis Marijnisse Ros, wonende in Roosendaal. Dus toch een Ros in Roosendaal! Dan toch maar weer verder zoeken.

Wat bleek? In Roosendaal werd in de 17e eeuw zowel de naam Ros als

Rossen gebruikt. Later, na de 17e eeuw gaat de Roosendaalse familie als Rossen door het leven en de Rucphense familie als Ros en beide families bleken dezelfde voorvader te hebben.

Het plaatje ziet er nu als volgt uit:

**Hendrik Ros**, trouwt in Roosendaal in 1601 met **Maria Corneli**.

Uit dit huwelijk o.a.

**Marinus Hendrixx Ros.**

Hij trouwt te Roosendaal 22 mei 1640 met **Ameelken Cornelissen Rommens**.

Uit dit huwelijk o.a.

**1. Henricus Marinissen Rosch**

Hij trouwt te Rucphen 13 april 1686 met **Petronella Joannes Maes**

Hij is de stamvader van de Rucphense tak Ros

**2. Martinus Marijnisse Ros.**

Hij trouwt te Roosendaal 10 oktober 1683 met **Catharina Saren**.

**3. Cornelis Marijnisse Ros.**

Hij trouwt te Roosendaal 24 januari 1683 met **Joanna Ketelaer**.

Hoe kwam de naam Ros in West Brabant terecht?

Daar kunnen we nog geen antwoord op geven, omdat de gegevens voor 1600 erg schaars zijn.

Wel is ons uit de Vestboeken van Breda van 1594 - 1620 bekend dat er in die periode in Breda een Gijsbrecht de Ros woonde, een Schotsman van geboorte.

In dezelfde tijd was er in Breda een Engels-Hervormde Kerk, die met enige onderbreking bestaan heeft tot 1670.

Van deze kerk zijn echter geen doop- en trouwboeken bewaard gebleven. Mogelijk heeft de laatste predikant die mee teruggenomen naar Engeland.

Uit het verhaal blijkt echter wel dat je nooit te snel moet zeggen dat er niets te vinden is of dat een bepaalde afwijking in de naam niets met de familie te maken heeft.

Zelf zijn we van plan om ons onderzoek uit te breiden van Ros/Ross naar Ross/Rossen of zelfs Roos (in Leiden bijvoorbeeld).

Dat is echter een heel ander verhaal. Mocht dit ooit resultaat opleveren, dan zullen we u dat zeker in de Ross Newsletter laten weten.

### **ROS(S)-Bijeenkomst.**

Wij hadden gedacht in het najaar van 1998 weer een Ros(s)-bijeenkomst te organiseren.

We werden echter verblijd met de heugelijke aankondiging dat er binnen de gezinnen van twee van onze kinderen gezinsuitbreiding wordt verwacht.

Aangezien de organisatie van deze bijeenkomsten altijd door de gehele familie gebeurt leek het ons daarom beter een dergelijke bijeenkomst uit te stellen tot volgend jaar.

Uiteraard hoort u zo snel mogelijk van de nieuwe plannen.

### **FAMILIEBERICHTEN:**

Eind december 1997 ontvingen wij bericht dat op 7 december jl. is overleden Mevr. Elisabeth Tannetje Sint- Ross, geboren op 10 maart 1911. Mevrouw Sint behoorde tot de familie Ross uit Goes.

Tijdens het opmaken van deze editie van de Ross Newsletter ontvingen we een geboortekaart van **CARSTEN**, zoon van René en Anja Ros, Bastionweg 108 in Weesp. (Familie Ros afkomstig uit Friesland).

Wij vonden het erg leuk dat de oudste voornaam in die familie nu weer terug is.

Uiteraard gaan onze gelukwensen uit naar het jonge ouderpaar.

### **NIEUWE LEZERS:**

Via de Heer Leeman in Nuland zijn we in contact gekomen met de heer J. (Hans) Ros, Paul Desmondsingel 160 in Rotterdam. Wij hebben hem, maar ook zijn tante, Mevr. W.Briedé-Ros, Nic.Beetslaan 210 in Voorburg graag op onze verzendlijst opgenomen. Hans is een telg uit de Ros(s)-familie uit Sprang-Capelle.