



Ross Newsletter.

No. 31. augustus 1998 (1998 no. 2)

Beste naamgenoten,

De vakantie is hier in het Zuiden weliswaar nog niet helemaal voorbij maar we vonden toch dat de volgende Ross Newsletter voor eind augustus bij u zou moeten zijn.

Eén van de redenen dat we tot eind augustus gewacht hebben is dat we de geboorte van twee kleinkinderen wilden meenemen in de familieberichten. Dat dat gelukt is ziet u op de laatste pagina.

Pagina 2 bevat uiteraard weer het internationaal clan-news en Internet-adressen.

Op pagina 3 en 4 drie items over schrijvers (m/v) uit de Clan.

In de Rubriek Genealogie het eerste verhaal over door Nederland zwervende Rossen.

Pagina 6 en 7 bevatten het verhaal over Betsy Ross en haar vlag en de 5-puntige ster.

Op pagina 8 tenslotte de reeds eerder genoemde familieberichten en een Groet uit Schotland.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX ROSENDAAL

International Clan News

Nieuw Zeeland:

In Nieuw Zeeland is een nieuwe redacteur voor de Newsletter gevonden:
June Cave, 13a Kawi Road, LEVIN.
Email: jacave@clear.net.nz

Paul Anderson, sedert jaren secretaris van de Clan Ross Ass. in Nieuw Zeeland heeft wegens drukke zakelijke beslommingen moeten besluiten zich niet herkiesbaar te stellen. In november tijdens de Jaarvergadering van de Association zal een nieuwe secretaris gekozen worden.

Canada:

In Orillia, Ontario vierde Austin Cook, weduwnaar van Olive Ross en sedert jaren lid van de Clan Association op 5 februari 1998 zijn 100e verjaardag. Hij werd op 5 februari 1898 geboren in Zephyr, Ontario. Hij is naast de oudst nog in leven zijnde ex-mayor van Orillia, de laatste veteraan uit de Eerste Wereld-oorlog in zijn omgeving. Hij demonstreerde dit op zijn verjaardag door de gasten te vermaken met het zingen van zijn favoriete song "The Photo Of The Girl I Left Behind". Felicitaties werden ontvangen van Queen Elizabeth II, de Gouverneur-Generaal van Canada, de Candese Regering en van vele vrienden en bekenden.

Schotland

Op maandag 6 april jl is de nieuwe Internetsite van het General Register Office(zeg maar het centrale archief voor genealogie) in Edinburgh van start gegaan. Tegen betaling van £6 kunnen maximaal 30 pagina's (van ca. 15 regels) indexgegevens 'gekocht' worden. Extracten van gevonden records kosten £10 per stuk. Op de site zijn beschikbaar de indexen van alle geboorten en huwelijken in Schotland tot 1854 (de parochieregisters), de geboorte- huwelijks en -overlijdensgegevens van 1855 tot 1897 (de Burgerlijke stand) en de volkstelling van 1891. Het adres van de website: <http://www.open.gov.uk/gros/groshome.htm>

INTERNET

Clan Ross Association of the U.S.A.:

http://www.cyberramp.net/~nathan/Clan_Ross/welcome.html

Clan Ross:

<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Tain & District Museum, Tain, Schotland:

<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>

Bekende leden van Clan Ross

In deze rubriek deze keer wat korte items:

Johannes Ross.

Van Hans Ros in Rotterdam ontvingen we een artikel uit het weekblad "De Ster" van 23 december 1996, handelend over het dorp Kralingen in de Napoleontische tijd. Het was de tijd dat allerlei veranderingen werden doorgevoerd, zoals de invoering van de Burgerlijke Stand.

De gemeentebesturen moesten ook meewerken aan het werven van "vrijwilligers", voor het keizerlijk leger. Voor de keizerlijke garde werden weeskinderen gezocht. Het arrondissement Rotterdam moest er 58 leveren, waarvan Kralingen twee. Het bestuur gaf de namen door van vier kandidaten uit het Arm- en Weeshuis, met hun kwalificaties:

1. *Bastiaan Dirkzwager, oud 16 jaar, niet groot, doch sterk maar loch.*
2. *Hannes Hanswijk, oud 17 jaar, grof en sterk, doch onpoliet [= onbeschaafd].*
3. *Matthijs Hekking, oud 16 jaar, zeer kleijn van perzoon.*
4. *Johannes Ross, oud 17 jaar, gezond en sterk en meerder poliet.*

Gekozen werden Hannes Hanswijk en Johannes Ross, die inderdaad carrière gingen maken in Napoleons dienst.

Wij beschikken over veel materiaal uit Rotterdam, maar hebben een Johannes Ross die rond 1795 geboren is niet kunnen vinden. Uiteraard zullen we trachten iets meer over hem te weten te komen. Lukt dat dan komen we in de rubriek Genealogie op hem terug.

Heather Colyer Ross.

Door één van de leden van de Scots International Church te Rotterdam werden we opmerkzaam gemaakt op het boek "Bedouin Jewellery in Saudi Arabia", in 1978 geschreven door Heather Colyer Ross en uitgegeven door Stacey International in Londen.

Bij een gesprek daarover binnen de familie bleek zelfs dat het boek in de familie aanwezig was. We konden dus zelf over het boek oordelen. Heather is geboren in 1936 in Australië en ging in 1969 met haar echtgenoot Barry in Saudi Arabia wonen. Vanaf het begin was ze in de ban van de schoonheid van de locale juwelen die ze kocht op de 'souq' (markt) in Riyad. Het kopen en verzamelen begon tot een passie uit te groeien. Door haar werk bij een Engelstalig radioprogramma in Saudi kwam ze met velen in contact en kreeg ze in 1974 voor het eerst de gelegenheid haar collectie in het openbaar

ten toon te stellen. Haar belangstelling voor het onderwerp en de studie naar de achtergronden leidde uiteindelijk tot dit boek.

Na het met werkelijk prachtige foto's verlichtigde boek verschenen nog meer titels die met Arabië te maken hebben: *The Art of Bedouin Jewellery*, *The Art of the Arabian Costume* en in 1990 *Arabian Natural History with Precious Gold in Saudi Arabia*.

Door de zeer donkere achtergrond van de gefotografeerde juwelen is het moeilijk die in de Newsletter goed weer te geven. We hebben het er toch maar op gewaagd, zie hieronder:



Stewart Ross

Tijdens onze vakantie in Schotland, begin mei van dit jaar, werden we verblijd met een prachtig boek van de hand van Stewart Ross getiteld "Ancient Scotland", uitgegeven door Lochar Publishing Ltd.

Het boek behandelt de geschiedenis van ons moederland vanaf het vroegste begin tot ca. het jaar 1.000 na Christus.

Het grappige aan dit boek is dat de schrijver de lezer ook laat weten wat er van die heel oude geschiedenis nog terug te vinden is en waar.

Uiteraard is het boek ook voorzien van de nodige foto's in kleur en zwart/wit en van meerdere getekende illustraties.

Eerder verschenen van hem bij dezelfde uitgever "Monarchs of Scotland", en "Sottish Castles".

GENEALOGIE.

Ros/Ross zwervend door Nederland.

In de komende Newsletters willen we u meenemen op de zwerftochten die menige Ros(s) door Nederland maakte.

We gaan dan wel meer dan een eeuw terug in de tijd, een tijd waarin treinen en auto's een onbekend fenomeen waren en de postkoets, de trekschuit of eigen paard en wagen de enige vervoermiddelen waren!

Op 27 november 1761 werd in Gorinchem een meisje geboren. Haar ouders, Huybert Ross en Maria de Moor noemde haar **Isabella**.

Haar vader die als sergeant onder Capitein Mackensie door Nederland getrokken was had kennelijk genoeg van het reizen en trekken want na zijn huwelijk in Gorinchem is hij daar tot zijn dood blijven wonen.

Isabella groeide dus op in Gorinchem, maar daar trouwde ze niet.

Ze werd verliefd op een sergeant, Carel Willem Scheffers en zij trouwt met hem in Middelburg op 18 september 1795. Tja, en zoals het gaat met militairen, zij trekken weer verder.

In 1797 wonen Isabella en haar man in Kampen en in maart 1798 verhuizen zij van Kampen naar Zwolle. Daar stopt dan de reis want in Zwolle wordt Isabella "wollenaarster" en in 1806 wordt haar voor dat beroep zelfs een patent verleend.

Haar man overlijdt in Zwolle op 18 december 1823. Twee jaar later, op 15 december 1825 hertrouwt ze met Albert van Gelder. Binnen Zwolle verhuizen ze een paar keer, maar blijven in de stad. Isabella overlijdt er op 72 jarige leeftijd.

Ondanks het feit dat Isabella in een tijd leefde, waarin op reis gaan een hele onderneming was, heeft zij toch een aardig stuk van Nederland gezien.

BETSY ROSS.

In één van de vorige Ross Newsletters schreven we al eens over Betsy Ross. Van haar wordt gezegd dat ze de eerste Amerikaanse vlag maakte. Op Internet is er zelfs een **BETSY ROSS HOMEPAGE** (<http://www.libertynet.org/iha/betsy/index.html>) met plaatjes en tekst over Betsy en haar vlag.

Dat Betsy geen Ross van geboorte was is voor velen misschien nieuw. Ze werd geboren op 1 januari 1752 als achtste van 17 kinderen van het echtpaar Samuel en Rebecca **Griscom**. Haar schoolopleiding ontving ze op een "Friends"-school, waar ze een opleiding volgde in de naaldvakken en waar ze bekend stond om haar onafhankelijkheid.

Die onafhankelijkheid bewees ze in 1773 toen ze van huis wegliep, naar New Jersey verhuisde en trouwde met een **John Ross**.

Het echtpaar verhuisde via Christ Church naar Philadelphia, waar John een stofferingsbedrijfje opzette. John was naast z'n normale beroepsbezigheden ook betrokken bij de plaatselijke militia.

Zo'n 1 1/2 jaar na hun huwelijk, op 21 januari 1776 had John wachtdienst bij het lokale munitiedepot. Het depot vloog in brand, explodeerde en John overleefde de explosie niet. John's oom, George Ross (één van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring) schijnt het zich zeer lang aangetrokken te hebben dat juist hij er voor had gezorgd dat John z'n militaire verplichtingen bij het munitiedepot kon vervullen en daardoor dicht bij huis kon blijven.

Betsy hield het bedrijfje gaande en in juni 1776 zou ze uigenodigd zijn de eerste vlag te maken van de nieuwe U.S.A. In een artikel van de hand van Margaret Ross/Jean O'Brien in *Clan Ross News*, zomer 1998 wordt echter gesteld dat dat feit een familieverhaal is, dat in 1870 door haar kleinzoon William Canby openbaar gemaakt is. Bewezen is het nooit.

Betsy trouwde in juni 1777 met Capt. **Joseph Ashburn** die na enkele jaren door de Britten gevangen werd genomen en naar een gevangenis in Plymouth (Engeland) werd overgebracht, waar hij overleed. Het echtpaar had twee dochters.

Het bericht van zijn overlijden werd haar gebracht door **John Claypoole**, een vriend van het gezin. Met hem trouwde Betsy in 1783 en ze kregen nog 5 dochters. Ze overleefde ook haar derde echtgenoot (hij overleed in 1817). Betsy overleed op 30 januari 1836 en werd begraven op de Mount Moriah Begraafplaats.

Het verhaal gaat dat zij voorgesteld heeft het oorspronkelijke ontwerp van een

6-puntige ster te vervangen door een 5-puntige. Ze bewees hoe eenvoudig een dergelijke ster te maken was door een stuk papier te vouwen en met één knip van een schaar de ster te maken.

Ook die truuk hebben we van het Internet gevist en hieronder op papier gezet:

1. Vouw papier van $8\frac{1}{2}$ x 10 inch in tweeën.
2. Vouw het dubbele papier in twee richtingen in de helft (en vouw weer terug)
3. Breng hoek 1 naar rechts op de vouwlijn.
4. Vouw hoek 1 naar links tot op de rand van het papier.
5. Vouw hoek 2 naar links
6. Vouw hoek 2 naar rechts tot de tegenover liggende papierrand.
7. Knip met de schaar volgens het voorbeeld.
8. Bewonder uw 5-puntige ster. Klop het niet, dan maar weer van vooraf beginnen!!!!



GROETEN UIT SCHOTLAND

Begin juni kregen we uit Scourie (Schotland) een vakantiegroet:

“Edinburgh is erg mooi, Tain is wel aardig, maar ons hart ligt bij de Westkust. De ruige botsing van water en land blijft boeien. Vandaag (3 juni) op het vogelreservaat Handa Island voor ons zeer bijzondere vogels gezien, duizenden razorbills/guillemots, bijvoorbeeld.

In de omgeving van Tain struikel je wel over de Rossen, dead or alive.

*Groeten,
Petra en Hans Ross”.*

Iedereen die in Schotland z'n vakantie doorgebracht heeft maakt wel iets bijzonders mee. Schroom niet die ervaring op papier te zetten en ze ons op te sturen. Wellicht dat u er een naamgenoot voor een volgende reis een plezier mee doet.

FAMILIEBERICHTEN:

Geboren:

Roosendaal, 27 juni 1998:

William Matthew,

zoon van **Alec Ross** en **Evelien Ross-Schuurbiers**.

Geboren:

Roosendaal, 19 augustus 1998

Moira,

dochter van **David Ross** en **Marion Ross-Bogers,**

zusje van **George Ross**.