



# Ross Newsletter.

No. 32. december 1998 (1998 no. 3)

Wij wensen u prettige Kerstdagen  
en  
een voorspoedig 1999



We wish you a Merry Christmas  
and  
and Happy New Year

Beste naamgenoten,

Langzamerhand "traditiegetrouw" start deze december-editie van de Ross Newsletter met de beste wensen voor u en uw gezin voor de komende feestdagen en het aanstaande nieuwe jaar.

Deze keer hebben we ook belangrijk nieuws: Clan Ross Nederland is op Internet !!. Zie pagina 3

Verder een artikel over Mohammed Al-Fayed en daarop aansluitend een door Hans Ros uit Rotterdam ingezonden artikel over Balnagown Castle. Uiteraard zijn ook de bekende rubrieken weer gevuld.

Dat we altijd "in" zijn voor ingezonden kopij behoeft, denken wij, geen betoog.

Veel plezier !

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX ROOSENDAAL

### **International Clan News**

Uiteraard ontvingen we ook in de afgelopen maanden Newsletters uit andere landen.

Zowel de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland als Canada hadden echter geen nieuwsfeiten die wereldwijd van belang waren.

Vandaar dat we op deze plaats geen nieuws uit andere werelddelen hebben te melden.

Volgende keer beter!

#### **INTERNET**

*www.ClanRossAssociation.org* . Deze nieuwe web-site wordt beheerd door **Ben Ross jr.**, één van de officers van de Clan Ross Association van de U.S. Zijn emailadres is: *brossjr@juno.com*

*Een andere web site waar één en ander over Clan Ross te vinden is:*  
*<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>*

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:  
*<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>*

### **Bekende leden van Clan Ross**

#### **Jerry Ross.**

Op het moment dat ik dit stukje voor de Ross Newsletter schrijf is hij bij de meesten nog niet bekend. Vanaf 3 december a.s. zal dat ongetwijfeld anders zijn.

De Space Shuttle *ENDEAVOR* is op 3 december 1998 gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida en wordt twaalf dagen later weer op aarde terugverwacht.

De vlucht zal bij NASA bekend staan als vlucht STS-88 en is een historische missie in die zin dat tijdens de vlucht de Amerikaanse basis gelegd zal worden voor het nieuwe Internationale Space Station, ISS.

Eénmaal volledig opgebouwd zal het een vliegend laboratorium zijn van wereldklasse, geconstrueerd door zowel de U.S.A., Rusland als Europa.

Het zal het grootste ruimteschip zijn dat tot nu toe gebouwd is en zal, naar men zegt, met het blote oog vanaf de aarde zichtbaar zijn.

Clan Ross heeft voor deze vlucht speciale belangstelling omdat één van de mission-specialisten niet alleen een clangenoot, maar ook een lid van de Clan Ross Association in de U.S.A. is: **Jerry Ross.**

Wij namen dit bericht over uit Clan Ross News, van de Clan Ross Ass. of the U.S. Ongetwijfeld zal er in volgende uitgaven meer over Jerry en zijn ruimtevlucht verteld worden. Wij houden U op de hoogte.

### **ROSS NEWSLETTER OP INTERNET.**

Sedert enkele weken is Clan Ross Nederland ook te vinden op Internet.

Via onze zoon David zijn we te vinden op het adres:

**<http://www.gironet.nl/home/ross3/>**

We zijn begonnen met simpel de inhoud van de ROSS NEWSLETTER van augustus jl. Vanaf de voorliggende newsletter komt er ook een Engelse vertaling op het net, uiteraard ten behoeve van onze engels-talige clangenoten.

De bedoeling is ook genealogische informatie en/of vragen op te gaan nemen. Van de surfers onder u horen we graag of u onze site hebt kunnen bereiken. Ook houden we ons aanbevolen voor ideeën.

Eventuele reacties kunt u aan ons kwijt (per post) of op David's Email adres:

**[Ross3@gironet.nl](mailto:Ross3@gironet.nl)**

## VADER VAN DODI WIL NU SCHOT WORDEN.

**De Schotten hebben er opeens een fervent aanhanger van hun onafhankelijkheidsstrijd bij. Niemand minder dan Mohammed Al-Fayed, vader van prinses Diana's eveneens verongelukte minnaar Dodi en eigenaar van het superchique Londense warenhuis Harrods, wil zich tot Schot laten naturaliseren zodra het Britse Rijkdeel zich aan Londen heeft ontworsteld.**

*Dit is de introductie van een artikel in de TELEGRAAF van 30 oktober 1998. Niet omdat het gaat over Mohammed Al-Fayed, maar over zijn belangstelling voor Schotland en het "Ross-kasteel" "Balnagown laten we ook de rest van het artikel hier volgen:*

Al-Fayed is de eerste buitenlander die belangstelling voor een Schots paspoort toont. De Egyptenaar woont al 30 jaar in Engeland, heeft er miljoenen geïnvesteerd, maar wordt door het "establishment" met de nek aangekeken. Herhaalde pogingen, tot aan de rechter toe, om een Brits paspoort te verkrijgen zijn tot nu toe steeds mislukt.

"De Engelsen zien mij als die 'bloody' Egyptenaar die alleen maar last veroorzaakt, maar ik heb geen enkel probleem met Schotten. Ik word in Schotland behandeld als een koning", onthulde hij aan de in Glasgow gevestigde krant *Herald*.

"Het is geweldig voor het Schotse volk om een eigen parlement te krijgen en het lot in eigen handen te kunnen nemen. Ik ben daar helemaal voor".

Mohammeds liefde voor Schotland is niet van vandaag. Al sinds 1972 bezit hij zijn eigen vijftiende-eeuwse kasteel Balnagown Castle in Easter Ross in de Schotse Hooglanden. Hij zag het voorvaderlijke thuis van de Ross-clan indertijd vanuit zijn helicopter en was meteen verkocht.

Hij belde de toenmalige eigenaar, ene Lord Ventry, vroeg hoeveel deze voor de bouwval moest hebben en kwam dezelfde dag nog de gevraagde cheque van 60.000 pond brengen. Daarna renoveerde hij het kasteel voor ongeveer 10 miljoen gulden tot naar verluidt een van de meest luxueuze woonpaleizen van Schotland.

Al-Fayed assimileert er ook goed. Regelmatig trekt hij zijn Schotse rok (met de kleuren en ruitjes van de Ross-clan uiteraard) aan en in Londen heeft hij een doedelzakspeler aangesteld die op gezette tijden serenades brengt aan de bezoekers van Harrods. "De kledingdracht van de Hooglanders is gekopieerd van de farao's", meldt hij zonder blikken of blozen.

De Schotse Nationale Partij heeft Al-Fayed's naturalisatieplannen al verwelkomd en ziet geen directe hindernissen in de toekomst. Maar de 'Laird',

de Schotse Landheer, moet wel geduld hebben.

Volgend jaar worden verkiezingen gehouden voor het Schotse parlement dat naar verwachting het jaar erop wordt geïnstalleerd en beperkte bevoegdheden krijgt. Volledige onafhankelijkheid is voor Schotten zelf dan wel een brandende kwestie, maar is in Londen vooralsnog niet aan de orde.

*Tot zover het verhaal van De Telegraaf.*

*Er zijn uiteraard wel enkele opmerkingen te maken over de inhoud.*

*Alleen al het feit dat Al-Fayed een Ross-kilt (de uitdrukking Schotse rok etc. zullen we maar op het conto van de journalist van de Telegraaf schrijven) draagt geeft aan dat hij geen enkel gevoel en eerbied heeft voor de Schotse traditie. Het ontbreken van dat gevoel bleek al heel snel na zijn aankoop van Balnagown. Hij durfde toen al op het kasteel de persoonlijke banner van de Chieft van Clan Ross te hijsen. Inwoners van Tain hebben hem toen op niet mis te verstane wijze te kennen gegeven dat een dergelijk gedrag niet op prijs gesteld werd en zelfs volgende de Schotse wetgeving verboden was.*

Op het Telegraaf-verhaal over Mohamed Al-Fayed sluit prachtig aan een artikel dat we ontvingen van Hans Ross in Rotterdam:

### **BALNAGOWN, ANCESTRAL HOME OF THE CLAN ROSS**

Op zoek naar "clan boeken" troffen we tijdens onze vakantie in Tain een nieuw boek vol foto's en verhalen over Balnagown castle. Wij hebben het direct gekocht. Hieronder een korte impressie:

In 1997 verscheen dit prachtig uitgevoerde boek bij Brompton Press. Het gaat over Balnagown castle en zijn bewoners. Het boek bestaat uit twee delen.

Het eerste deel beschrijft in honderd bladzijden het land en de Earls of Ross. Hoe zij het uiteindelijke kasteel, de tuinen en landerijen vorm gaven en ontwikkelden. Het eerste hoofdstuk beschrijft het land Ross. De volgende acht hoofdstukken gaan over de opeenvolgende Earls of Ross. Op iedere bladzijde wordt de tekst ondersteund met kleurenfoto's van onderdelen van het kasteel, schilderijen, manuscripten, familiefoto's e.d. De laatste Earl of Ross, sir Charles, stierf in 1942 in Florida zonder wettige kinderen. Zijn weduwe en derde vrouw Dorothy Mercado erfde het kasteel en de landgoederen, die onder grote financiële druk stonden. Alleen door grote stukken land te verkopen kon zij de schulden betalen. In 1953 hertrouwde zij Francis Eveleigh de Moleijns, tweede zoon van een Ierse edelman. In 1957 overleed zij. De Moleijns streed verder om de verliezen een

halt toe te roepen. In 1964 overleed Francis de Moleijns. De familie Moleijns bleef nog een tijd in een deel van het kasteel wonen, terwijl het verder leegstond en verviel. Deel 1 van het boek eindigt bij de nieuwe eigenaars: de familie Al Fayed.

Het tweede deel beschrijft het exterieur, interieur en de tuinen. Het toont het kasteel in oude staat en na de grondige renovatie. In 1972 werd Balnagown castle verkocht aan Mohammed Al Fayed. Hij had het kasteel bij toeval gezien, toen hij er langs reed bij een bezoek aan de Dornoch Firth. Hij was getroffen door de romantiek en zijn oudheid, ontdekte dat het te koop was en kocht het dezelfde middag. Het kasteel werd hiermee gered van teloorgang. Al Fayed begon een groot renovatieprogramma dat in 1973 afgerond was. In 1978 verwierf hij de resterende landgoederen. Een onverwachte ramp trof het kasteel in 1990. Het gebouw bleek zwaar aangetast te zijn door houtrot. Het gebouw onderging de navolgende jaren een nieuw restauratieprogramma.

Conclusie:

Ook zonder een letter te lezen een prachtig (platen)boek.

Hans Ros, Rotterdam

Gegevens:

Balnagown castle; ancestral home of the clan Ross. A Scottish castle through five centuries. 160 pp, 1997, foto's Fritz von der Schulenberg. Brompton Press Limited, London, ISBN 1 900055 07 4. Prijs £ 20,00

*P.S. Het boek is ook te koop bij de Clan Ross Association U.S.A. voor \$ 38,00 (Paul R. Peak, 6251 Old Dominion Drive, Apt 306, McLean, VA 22101-4807.)*

## GENEALOGIE.

### Ross/Ros, zwerfend door Nederland

In de vorige Newsletter schreven we over Isabella Ross. In 1797/1798 woonde zij met haar man in Kampen.

In diezelfde periode was daar ook **Otto Willem Ross** gelegerd. Wie was Otto Willem en waar woonde hij zoal in Nederland?

Hij werd geboren in Waalre op 6 augustus 1769 en was een zoon van Jacob

Hendrik Ross en Anna Maria Sterk.

Op 15-jarige leeftijd werd hij cadet bij de artillerie en van 29 juni 1787 tot en met 1793 was hij luitenant bij de artillerie van de Hollandse Armée, onder de Prins van Oranje. Waar hij in die periode gelegerd was is tot nu toe niet geheel duidelijk. In 1795 begon in Nederland de Franse tijd. In 1798 vinden we hem als militair (rang onbekend) terug in Kampen.

In 1804 was hij gelegerd in Den Briel. Hij bleef daar kennelijk een tijdje, want op 14 augustus 1808 trouwde hij daar met Madeleine du Buij. Het jonge echtpaar bleef niet lang in Den Briel. In 1809 werd hij overgeplaatst naar Geertruidenberg, waar in 1810 een dochter geboren werd. Vijf maanden daarna werd Otto Willem over geplaatst naar Den Helder, waar in 1812 een zoon geboren werd. Dan begint er een eind te komen aan de Franse/Napoleontische overheersing. Op 15 november 1813 begon in Amsterdam het oproer tegen de Fransen. Het leger stond echter nog onder Frans bewind. Wellicht daarom deserteerde hij op 29 december 1813 "met groot levensgevaar" (zoals het in de stukken staat beschreven) uit dit onder Frans bevel staande leger.

Het gezin kwam weer terug in Den Briel waar Otto Willem door Koning Willem I, als beloning voor zijn desertie, werd aangesteld als magazijnmeester der Tweede Klasse der Artillerie met de rang van Kapitein. Kennelijk was dit een baan met een vaste standplaats want het gezin bleef in Den Briel wonen. In 1814 werd hij gekozen tot ouderling aldaar. Er werden nog vier kinderen geboren en zijn vrouw overleed er op 7 maart 1825. Op 29 november 1826 hertrouwde hij en wel met zijn schoonzuster Maria Jacoba du Buij. Op 18 mei 1831 overleed hij, ter gelegenheid waarvan de familie de volgende advertentie plaatste:

Het behaagde den vrijmagtigen Beschikker onzer aller lotgevallen, heden van hier weg te nemen, mijn waarden Echtgenoot, den Wel-Edel Gestrengen Heer OTTO WILLEM ROSS, in leven Kapitein en Magazijnmeester der Artillerie alhier, in den ouderdom van bijna 62 jaren; hooggeschat bij allen die hem kenden, mij nalatende vier nog onverzorgde kinderen, uit een vorig Huwelijk. de Wed. ROSS geb. du BUY.

Brielle, 18 Mei 1831.

Vrienden en Bekenden worden verzocht deze algemeene, als bijzondere kennisgeving aan te nemen. Op uitdrukkelijke begeerte van den Overledenen, zullen door de Familie geen uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen.

**GEZOCHT: Info over Herophilip Ross.**

Deze kop was vermeld boven de navolgende oproep die we van het Internet haalden:

Mijn naam is Rolf den Otter.

Ik ben op zoek naar informatie over de schilder Herophilip Ross, een Gronings/Friese schilder die leefde van ca 1770 tot 1830.

Hij staat beschreven in het standaardwerk van P.A. Scheen (over Nederlandse schilders). Van hem is een schilderij bekend (afb. van syb. Elzee Strangh, docent univers. Groningen ca. 1810?) Het hangt in de senaatskamer van de universiteit in Groningen.

Herophilip Ross heeft enige tijd in Kopenhagen (1790-95) gestudeerd en gewerkt en heeft samen met een adelijk persoon(?) een reis naar Italië gemaakt. Hij heeft aan het begin van de 19e eeuw ook in Hamburg en Bremen gewerkt. Dit zijn de vragen die ik graag wil stellen:

1. Zijn er nog meer schilderijen van Herophilip Ross bekend?
2. Bij welke instellingen kan ik hierover informatie krijgen?
3. Weet iemand het adres van familie van P.A.Scheen. In zijn boek staat dat hij door eigen onderzoek informatie over Herophilip Ross heeft gekregen.

*Alhoewel wij geen direct antwoord op de gestelde vragen konden geven hadden wij juist dit najaar gegevens over hem gevonden:*

*Hero Philip Ross is in de stad Groningen overleden op 9 september 1826. Hij was volgende de akte schilder van beroep en 56 jaar oud. Hij is geboren te Ihrhove (Oost-Friesland), was ongehuwd en zoon van Nicolaus Ross en Cornelia Wasmaht.*

**We hebben die gegevens uiteraard doorgespeeld.**

**Mocht iemand van U antwoord hebben op één van de gestelde vragen dan horen we dat graag en zullen ook die gegevens aan Rolf den Otter doorgeven.**

**FAMILIEBERICHTEN:**

In de vorige Ross Newsletter kondigden we met trots de geboorte aan van onze twee kleinkinderen. Nu zijn we genoodzaakt het overlijden van mijn broer David Cornelis Hendrik Ross (Kees) mede te delen.

Op 31 oktober 1998 overleed hij in Vlaardingen, op 51-jarige leeftijd. Zijn zo plotseling overlijden heeft ons uiteraard zeer geschokt. Wij hopen nog lang in staat te zijn vrouw Leni bij te staan.