



# Ross Newsletter.

No. 33. april 1999 (1999 no. 1)

Beste naamgenoten

De eerste aflevering van dit jaar ligt weer voor u. Wij prijzen ons gelukkig met een drietal bijdragen van lezers.

In oktober 1991 (waar blijft de tijd!!) namen we een artikel op over de oorsprong van de Schotten van de Heer W. Leenman te Nuland. Een vervolg daarop vindt u in deze Newsletter.

Ton en Annet Ross uit Hoorn zijn vorig jaar voor de eerste keer naar Schotland op vakantie geweest. Hun indrukken hebben zij aan het papier toevertrouwd en beschikbaar gesteld voor de Ross-Newsletter.

In de Ross-Newsletter van augustus 1998 hebben we een verhaaltje opgenomen over een Johannes Ross die ingelijfd werd in de Keizerlijke Garde van Napoleon. Speurwerk in het Gemeente Archief van Rotterdam door Hans Ros heeft aan het licht gebracht wie hij was. In de Rubriek GENEALOGIE kunt u er meer over lezen.

Enkele weken geleden ontvingen we een brief van de President van de Clan Ross Association in Nieuw Zeeland, de heer Doug Fake. Hij is bij de Jaarvergadering in 1998 gekozen tot president in de plaats van Donald Ross, die zich na 6 jaar om privé-redenen heeft moeten terugtrekken. Doug bleek een collega te hebben met een echtgenote van Nederlandse afkomst die onze Newsletter voor hem vertaald heeft.

Zodra hij over een Internet -aansluiting beschikt is dat niet meer nodig nu onze Ross-Newsletter op Internet in twee talen beschikbaar is.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal  
Telefoon 0165-556811.

## International Clan News

### U.S.A.

Chief David Ross of Ross bezoekt van 3 tot 6 juni 1999 de Glasgow Highland Games in Lucas, Kentucky.

De Clan Association is van plan in 2000 weer een reis naar Schotland te organiseren.

Belangstellenden voor een Ross-hunting tartan als achtergrond op hun computer kunnen deze gratis downloaden van de web-site: [www.uniq-orn.com](http://www.uniq-orn.com).

De Mormonen in Salt Lake City hebben nieuwe C.D.-Rom's uitgegeven, waaronder de Serie British Vital Records Index (1538-1888). De serie bestaat uit 5 C.D.'s. en kosten \$ 15,—.

### SCHOTLAND.

Wilt u regelmatig een Schotse krant lezen? De Scottish Journal kunt u bekijken op : [www.scottishjournal.com](http://www.scottishjournal.com).

### AUSTRALIË.

In Australië is een Clan Ross Ass. Opgericht. Het voorlopige contact adres luidt: Annette Ross, 37 Boundary Road, Pennant Hills, N.S.W. Australië.

### **INTERNET**

[www.ClanRossAssociation.org](http://www.ClanRossAssociation.org) . Deze web-site wordt beheerd door Ben Ross jr., één van de officers van de Clan Ross Association van de U.S.

Zijn emailadres is: [brossjr@juno.com](mailto:brossjr@juno.com)

*Een andere web site waar één en ander over Clan Ross te vinden is:*

<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:

<http://www.cali.co.uk/highexp/ttt>

Onze eigen Ross Newsletter vindt u op:

<http://www.gironet.nl/home/ross3/>

De Newsletter is zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen. Binnenkort wordt de site uitgebreid met een index op alle oude nummers en mogelijk ook genealogische informatie.

Eventuele reacties kunt u aan ons kwijt (per post) of op David's Email adres:

[Ross3@gironet.nl](mailto:Ross3@gironet.nl)

### Vakantie in Schotland.

Na 10 jaar "doen we het wel of doen we het niet" in 1998 dan toch eindelijk naar Schotland. Onze route was in grote lijnen van Newcastle via Edinburgh naar Inverness en Tain, om vandaar via Glasgow en Glenluce langs de Hadrianus muur weer in Newcastle uit te komen.

De eerste dag al veel kastelen bezocht, sommigen bezichtigd, zoals Warkworth Castle, Alnwick Castle van de familie Percy of Northumberland, Dunstanburgh Castle en Bamburgh Castle van Sir Armstrong en anderen alleen gefotografeerd.

De overnachting was in Berwick Upon Tweed, waar we Holy Island nog bezocht hebben. Dit is het eiland waar je voor een bepaalde tijd weer weg moet zijn want dan komt de weg onder water te staan vanwege de vloed.

De volgende dag door de Borders met zijn prachtige groene hellingen naar Gallashiels. Van hieruit weer een kastelentocht gemaakt naar o.a. Floor Castle in Kelso van de Duke of Roxburgh en in Lauder Thirleston Castle van de Earl of Lauderdale.

Vervolgens naar Edinburgh om de Tattoo te bekijken. Helaas, alle voorstellingen uitverkocht. Volgende keer maar in Nederland boeken, dan heb je meer kans. Even goed een mooie dag gehad in Edinburgh met vele straatoptredens op de Royal Mile en een bezoek gebracht aan het kasteel (wat ons erg tegen viel).

De dag er na Seaworld bezocht, een fascinerende belevenis waarmee we ons verblijf rond Edinburgh afsloten.

Door de Grampian Mountains zijn we naar Ballater gereden, een fantastische tocht door het paarse land. Om de 100 meter stoppen om te genieten van het uitzicht en niet meer weten wat je moet fotograferen.

Daarna voor drie nachten naar Inverness, de oude stad aan Loch Ness. We hebben er een hele dag over gedaan om het meer te ronden. Eerst de toeristische kant met Fort Augusta en langs de stille kant weer terug. Ook hier weer vele keren gestopt om van het uitzicht te genieten en natuurlijk om een glimp van het monster op te vangen. In Fort Augusta hebben we een visuele show over Schotland en de Schotten bijgewoond.

De volgende dag naar Fortrose op Black Isle, waar de eerste Dutchess of Ross begraven ligt. Zij was gehuwd met een Mackenzie, Earl of Ross-shire.

Vervolgens met een pontje (waar maar één auto tegelijk op kon) richting Tain. Hier hebben we het museum bezocht waar we in de "archieven" ook nog een

aantal Ross Newsletters vonden.

De laatste dag bij Inverness, Culloden bezocht, het slagveld waar de Clans vochten tegen de troepen van Bonnie Prins Charlie.

Na een goede nachtrust richting Glencoe, via een heel ruig gebied en de Falls of Dochard, door de prachtige groene Trossachs naar de Ben Nevis, waar je met een kabelbaan naar 1500 meter gaat en waar je van een prachtig uitzicht kunt genieten.

Op weg naar onze stopplaats Stirling hebben we in Callander nog een presentatie bezocht over Rob Roy McGregor, een veedief, waar een TV-programma over uitgezonden is.

Toen kwam de eerste grauwe dag met regen en mist, die onze tocht langs de kust naar Glenluce een speciaal tintje gaf. Onderweg, in Alloway, natuurlijk het huis van Robert Burns bezocht en daarna Culzean Castle van de Familie Kennedy (geen familie van de Amerikaanse President), waar vandaan je Mull of Kintyre kunt zien en bij goed weer zelfs Ierland.

De laatste dag zijn we door het prachtige Galloway Forrest Park naar Gretna Green gereden, gelegen op de grens met Engeland, waar vroeger de minderjarige Engelse bruidjes werden getrouwd door de blacksmith. Ook nu wordt er nog volop getrouwd. Tijdens ons bezoek werden 4 paren in de echt verbonden. Vervolgens via Dumfries (waar we cadeautjes kochten), langs de door de Romeinen aangelegde Hadrian Wall naar Hexham (waar we de cadeautjes hebben omgeruild). De laatste dag na een grandioze tocht van 2.000 KM door "Ons Schotland", naar de boot in Newcastle.

Groeten van Ton en Annet Ross, Hoorn.

## **GENEALOGIE.**

### **Johannes Ross, soldaat van Napoleon.**

In de Ross Newsletter 1998 no. 2 schreven we over een ons onbekende Johannes Ross uit het Arm- en Weeshuis in Kralingen, die in de dienst moest van de keizerlijke Garde van Napoleon.

Hans Ros, de inzender van het bedoelde artikeltje is het archief van de Gemeente Rotterdam ingedoken en heeft na zijn bezoeken het volgende artikel geschreven:

Johannes Ross werd geboren in Kralingen op 8 september 1796 als zoon van Johannes Ross en Elisabeth Kooij. Het echtpaar kreeg tussen 1790 en 1799 in Kralingen (waarschijnlijk) 6 kinderen: Maria Johanna, Woutertje, Elisabeth, Adriana en 2 x een zoon Johannes. Alle kinderen werden gedoopt in de Gereformeerde (= Hervormde) kerk op de Oude Dijk in Kralingen. Twee

kinderen zijn er ook begraven, in 1795 en 1797.

Vader Johannes blijkt in Kralingen carrière gemaakt te hebben. In 1798 staat voor het eerst zijn handtekening als schepen van Kralingen onder akten van boedelscheiding en akten van voogdijschap en vestiging. Vrij snel na elkaar overlijden Elisabeth en Johannes. De jonge kinderen gaan dan blijkbaar naar het weeshuis van Kralingen. Op 16-jarige leeftijd moet Johannes jr. in dienst van Napoleon. Zijn zuster Elisabeth vertrekt in 1812 uit Kralingen naar Hillegersberg. In 1823 huwt zijn zuster Maria Johanna in Kralingen met de weduwnaar Isaac Huisman.

Tot zover het artikel van Hans.

Mede aan de hand van de gegevens die we reeds in ons bezit hadden hebben we het gezin als volgt kunnen reconstrueren:

**Johannes ROSS**, gedoopt Gorinchem 21.09.1759 (ned. ger.), begraven Rotterdam 16.02.1801 (weduwnaar van Elisabeth Kooij, in de kerk), zoon van **Huijbert ROSS** (sergeant onder Mackensie) en **Maria DE MOOR**.

Hij is getrouwd Hoogblokland 03.11.1782 (ned. ger.) met **Elisabeth KOOIJ**, gedoopt Hoogblokland 16.03.1755, begraven Kralingen 07.11.1800 (in de kerk), dochter van Antonij KOOIJ en Ariaantje VOGELENZANG.

Uit dit huwelijk:

1 **Antonius ROSS**, zeeman, gedoopt Hoogblokland 09.04.1785 (ned. ger.) overleden Haarlem 17.09.1827.

Hij is in ondertrouw gegaan Maassluis 25.02.1808 en getrouwd aldaar 13.03.1808 met **Petronella Cornelia POORTERMANS**, gedoopt Brielle 17.08.1785, op 09.05.1829 vertrekt zij met haar kinderen van Haarlem naar Delft. Ze is dan kruidenierster. Ze overleed te Amsterdam 05.08.1871, dochter van Michiel Simon van der Meer POORTERMANS en Antonetta Petronella KOOLEN.

2 **David ROSS**, gedoopt Hoornaar 12.07.1786 (ned. ger.), overleden Rotterdam 05.05.1872.

Hij was gehuwd met **Catharina DAME**, geboren Zaandam 19.05.1790, dochter van Klaas DAME en Duijfe Klaasdr. DE GROOT.

3 **Maria Johanna ROSS**, gedoopt Kralingen 03.01.1790 (ned. ger.) (doopgetuige was Johanna Donkersloot), overleden Rotterdam

20.01.1850.

Zij is getrouwd Kralingen 26.10.1823 met **Isaac HUISMAN**, geboren Maassluis 30.03.1788, overleden Rotterdam 20.04.1870, zoon van Jacob HUISMAN en Elisabeth MEROPE.

4 **Wouterina ROSS**, geboren Kralingen 10.12.1791, gedoopt 18.12.1791 (ned. ger.) (doopgetuige was Woutertje Kooij), overleden Rotterdam 01.11.1871.

Zij was gehuwd met **Jan Hendrik VAN DER MOLEN**, gedoopt Rotterdam 19.04.1801, zoon van Jan VAN DER MOLEN en Hendrina DE BIE.

5 **Elisabeth ROSS**, geboren Kralingen 10.01.1793, gedoopt aldaar 16.01.1793 (ned. ger.) (doopgetuige was Adriana Kooij), overleden Rotterdam 14.11.1883.

Zij is getrouwd Rotterdam 30.05.1838 met **Willem Frederik VAN HELSDINGEN**, gedoopt Nijmegen 01.07.1787, zoon van Isaac Cornelis VAN HELSDINGEN en Maria HONINGMAN.

6 **Johannes ROSS**, geboren Kralingen 14.02.1795, gedoopt aldaar 25.02.1795 (ned. ger.) (doopgetuige was Willemina Kenniphaas), begraven Kralingen 21.04.1795 (op 't kerkhof).

7 **Johannes ROSS**, geboren Kralingen 08.09.1796, gedoopt aldaar 11.09.1796 (ned. ger.).

8 **Adriana ROSS**, geboren Kralingen 19.02.1799, gedoopt aldaar 20.02.1799 (ned. ger.) (doopgetuige was Adriana Kooij).

*We blijven na deze reconstructie toch nog met een probleempje zitten. In 1795 en in 1797 zijn kinderen van Johannes Ross (sr) en Elisabeth Kooij begraven. In het begraafregister staat daarbij alleen maar vermeld dat het een kind is van Johannes Ross, zonder naam van de kinderen. De oudste 5 kinderen zijn allen op latere leeftijd overleden. Het lijkt logisch dat de eerste Johannes, die geboren was in februari 1795, zeer kort daarna begraven kan zijn. Welk kind is dan in 1797 overleden? Is er nog een kind geweest, waarvan de geboorte nog niet gevonden is? Wellicht kunnen we dat raadsel ooit nog eens oplossen.*

## De oorsprong van de Schotten.

Dat de Schotten afkomstig zijn van Israël blijkt uit een verklaring van Robert the Bruce. Koning van Schotland, aan Paus Johannes XXII (zie Ross Newsletter nr. 13 dd. October 1991).

De volgende intrigerende vraag zou kunnen zijn: van welke der 12 stammen? Daar de historie dit niet vermeldt, moeten we gebruik maken van andere bronnen, met name de heraldiek.

Als de kinderen Israëls zich na de uittocht uit Egypte legerden rond de tabernakel, dan was dat altijd in carré-vorm, aan elke zijde drie stammen. De stam van Juda vertoonde op hun vaandel een leeuw en de stam van Ephraïm een eenhoorn.

Algemeen wordt aangenomen dat de eenhoorn een fabeldier is, maar dit moet naar het rijk der fabelen verwezen worden. Weliswaar is het dier uitgestorven, maar toendertijd leefden er nog. Het is immers onaannemelijk dat men een heidens motief als banier gekozen zou hebben. Bovendien wordt de eenhoorn in de Bijbel genoemd: "Kunt gij de eenhoorn met een touw in de vore dwingen?" (Job 39:13).

Een doorslaggevend bewijs dat het dier werkelijk bestaan heeft is te zien op een obelisk in het British Museum. Deze zuil werd door Henry Layard ca. 150 jaar geleden opgegraven in de buurt van het voormalige Ninevé en vermeldt de krijgsverrichtingen van Salamanassar II (858-824 v Chr.). In de tekst wordt o.a. koning Jchu van het toenmalige 10-stammenrijk genoemd en geeft afbeeldingen weer van overwonnen vorsten die schatten komen brengen.

Eén van deze voorstellingen geeft een eenhoorn te zien. Bekijkt men het wapen van Schotland, dan staat in het midden de leeuw van Juda, geflankeerd door 2 eenhoorns. De wapenspreuk luidt In defens nemo me impune lacessit (niemand valt mij straffeloos aan).

In het Hebreeuws wordt Ephraïm geschreven als, (van rechts naar links): אפריים en klinkt als "dubbel vruchtbaar". De letterlijke vertaling is echter:

אפ = Neus, אפריים = eenhoorn.

Kennelijk had deze baby een opvallend rechte neus, in tegenstelling tot de gebogen Semitische neuzen.

Ook op de afbeelding kan men zien dat de eenhoorn een rechte neus heeft. De eenhoorn behoort niet tot de paardachtigen. Hij heeft gespleten hoeven en de staart van een rund, vandaar de vertaling met "woudos", die echter twee horens heeft.

De conclusie is dus alleszins gerechtvaardigd aan te nemen dat de Schotten afkomstig zijn van de stam EPHRAÏM.

**ROSS-BIJEENKOMST**

Door omstandigheden die we vorig jaar geschetst hebben, hebben we toen moeten besluiten in 1998 geen bijeenkomst te organiseren.

We vonden dat het er dit jaar toch zeker van moest komen. Na overleg met deze en gene zijn we uitgekomen op zaterdag 30 oktober 1999.

Onze gedachten gaan uit naar een bijeenkomst in de Church-hall van de Schotse Kerk in Rotterdam.

Dat is ook de reden dat de bijeenkomst vrij laat in het jaar gepland is. De Church-hall wordt nl. ingrijpend verbouwd, terwijl ook een volledig nieuwe keuken wordt bijgebouwd, waardoor we de mogelijkheid krijgen zelf de lunch te verzorgen. We hopen nu maar dat de verbouwing tegen die tijd gereed is. Het programma staat nog niet helemaal vast. U hoort daar meer over in de volgende newsletter.

**HULP BIJ GENEALOGISCH ONDERZOEK.**

We prijzen ons gelukkig met de hulp die we steeds vaker krijgen bij archief-onderzoek. In het artikel over Johannes Ross hebt u kunnen lezen dat Hans Ros uit Rotterdam zich in het archief-onderzoek gestort heeft.

Helemaal blij zijn we met de hulp van Emiel Ros uit Amsterdam die zich bezig houdt met onderzoek in het gemeentelijk archief in zijn woonplaats.

Het is voor ons niet zo eenvoudig om even naar Amsterdam te gaan voor onderzoek aldaar. De hulp van een Amsterdammer wordt daarom ten eerste gewaardeerd!

**FAMILIEBERICHTEN:**

Geen opgaven ontvangen.

**Nieuwe lezers:**

Hartelijk welkom aan een nieuwe lezer:

De Heer C (Clemens) J.B. Ros,

Boeg 29,

9733 EL GRONINGEN.

Clemens is een ver familielid van Emiel Ros en behoort derhalve tot de Friese familie Ros.