



# Ross Newsletter.

No. 35. December 1999 (1999 no. 3)



We wish you  
a merry Christmas  
and  
a happy New Year

Wij wensen u allen  
prettige Feestdagen  
en een  
zeer voorspoedig  
2000

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal  
Telefoon 0165-556811.  
Gewijzigd Email-adres: G.Ross@zonnet.nl

Beste naamgenoten,

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar een wat anders uitzijnde Ross Newsletter.

Dit geeft ons de gelegenheid u allen prettige kerstdagen, een gezellige "millennium-overgang" en een zeer voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.

In dit nummer treft u naast enkele bekende rubrieken ook aan een vervolg op het verhaal over de soldaat Glaudi Ross en een boekrecensie over een door één van onze lezers geschreven reisverhaal.

Daarnaast uiteraard aandacht voor genealogie.

Op pag. 7 en 8 vindt u meer details over de eerstvolgende Ross-bijeenkomst op Zaterdag 26 februari 2000 in Rotterdam.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross.

## **International Clan News**

### **Australië**

De officiële oprichting van de Clan Association in Australië is een feit. De oprichtingsvergadering was onderdeel van de Scottish Heritage Week in Sydney.

De week startte met een speciale kerkdienst in de St. Andrews Cathedral waar veel clans zich presenteerden. In de dienst werd de "Gaelic Blessing" ten gehore gebracht door het koor van het Royal Scottish National Orchestra.

Na de dienst was er een parade in de straten van Sydney. Onder aanvoering van Clan Ross paradeerden vele Clans en diverse Pipe-Bands. De parade werd afgenomen door Chief David Ross of Ross.

De oprichtingsbijeenkomst van de Clan Ross Association werd gehouden op 3 augustus j.l. in bijzijn van de Chief.

President van de nieuwe association is Heather Pryor, Secretaris en Newsletter redacteur is Annette Ross, met wie wij inmiddels al contact gehad hebben.

**INTERNET**

*www.ClanRossAssociation.org* . Deze web-site wordt beheerd door Ben Ross jr., één van de officers van de Clan Ross Association van de U.S.

Zijn emailadres is: *brossjr@mindspring.com*

Een andere web site waar één en ander over Clan Ross te vinden is:

*http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html*

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:

*http://www.tainmuseum.demon.co.uk*

Onze eigen Ross Newsletter vindt u op:

*http://www.gironet.nl/home/ross3/*

De Newsletter is daar zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen. Binnen afzienbare tijd willen we ook een index en meer genealogische informatie op het net zetten.

*Http://www.rootsweb.com/~sctroc* Dit is de web-site van Ross & Cromarty. Er zijn genealogische bronnen op te vinden, maar ook gegevens over interessante plaatsen en over hotels en restaurants in het gebied. Het bekijken zeker waard !

### Activiteiten in Amsterdam.

Wij hebben al eerder gewag gemaakt van activiteiten op het gebied van genealogie in het Gemeente-archief in Amsterdam.

Zowel Emiel Ros als Corrie de Waal-Ros zijn regelmatig te vinden in de studiezaal van het betreffende archief.

We zitten daar n.l. met een mogelijke verwisseling van twee personen met de naam Jan Ros, de een geboren rond 1799 (komt niet voor in de doopregisters) en de andere geboren in 1704. De Jan van 1799 kreeg enkele jaren later (gedoopt 9-01-1701) een broertje met dezelfde naam. Gaan we er van uit dat de Jan van 1799 jong overleden is dan zou het niet onmogelijk zijn dat met de beide andere Jannen dezelfde wordt bedoeld.

Kan deze stelling bewezen worden dan zouden twee Amsterdamse families aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

"Ik zoek verder" liet Emiel ons eind november nog weten. We zijn benieuwd!



**Bekende leden van Clan Ross.****Ross pioniers op Vancouver Island.**

Charles George Ross wordt in 1967, in een artikel in "The Bay News" omschreven als de "vergeten" man van Victoria. Toen hij daar in 1843 arriveerde werd hij benoemd tot Chief Trader van de Hudson Bay Company en werd verantwoordelijk voor de bouw van Fort Victoria (later uitgegroeid tot de stad Victoria, hoofdstad van het huidige Brits Columbia in Canada.)

In 1977 werd hij in een ander artikel omschreven als de eerste "blanke" die op Vancouver Island overleed. Zijn echtgenote Isabella Mainville blijkt er zelfs de eerste blanke vrouw geweest te zijn.

Charles George Ross werd in 1794 geboren in Kincaig, in de buurt van Inverness. In 1818 kwam hij als klerk in dienst van de Hudson Bay Company. In 1822 trad hij in het huwelijk, waarschijnlijk in Rainy Lake in het noordwesten van Ontario. In 1824 trokken ze de Rocky Mountains over en werd Charles aangesteld als klerk op meerdere bont-handelsposten in wat toen New Caledonia genoemd werd (thans Brits Columbia).

In 1828 woonde hij in Fort George (thans de stad Prince George). In 1838 was hij klerk in Fort McLoughlin aan de Noordoost kust van Vancouver Island. Sir George Simpson, gouverneur van de Company schreef over hem dat hij zich verdienstelijk gemaakt had door de landerijen te bemesten met zeewier, een manier van bemesten die ook in Schotland bekend was.

Charles' vrouw is bekend geworden om haar heldhaftig optreden op een moment dat haar man afwezig was. Indianen bedreigden haar zoon met messen in de winkel van de Company. Toen ze dit in de gaten kreeg schijnt ze persoonlijk de indringers met een lans in de hand uit het fort verdreven te hebben. Het schijnt dat zelfs de indianen onder de indruk waren. Ze zouden gezegd hebben: "Als een blanke vrouw op deze manier optreedt, hoe zullen de blanke mannen dan wel niet zijn".

In feite was Charles niet zo blij met zijn leven in de wildernis. Het echtpaar had negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes. In 1843 schreef hij aan zijn zuster dat hij het jammer vond dat zijn kinderen in die omgeving moesten opgroeien en dat zij geen gelegenheid hadden een normale opleiding te volgen. Na het sluiten van Fort McLoughlin vertrok hij naar het nieuwe Fort Victoria, waar hij plotseling overleed op 28 juni 1844.

De weduwe, Isabella, kocht na Charles' overlijden een stuk grond en ging daar aardappelen verbouwen. Ze leefde nog 41 jaar en overleed op 23 april 1885. Ze werd begraven op de Ross-begraafplaats, genoemd naar haar overleden echtgenoot.

## RECENSIE.



Door de uitgever Servo in Assen werd ons een boek toegestuurd getiteld "Een tourist kwam naar ons dorp", geschreven door Leo Ross.

Helaas heb ik nooit eerder een recensie geschreven en dit stukje is dan ook alleen maar mijn persoonlijke mening.

Ik had wat moeite met het lezen omdat het boek bestaat uit heel kleine hoofdstukken en ik persoonlijk liever een boek lees met zo weinig mogelijk onderbrekingen.

Op de omslag staat dat het een reisverhaal is en inderdaad worden er heel wat plaatsnamen in genoemd. Wie dit boek gaat lezen met het idee om voor zichzelf een reisroute op te kunnen stellen, vergist zich.

Het boek is meer een dagboek van een toerist die naar Kreta kwam en die in de ban raakte van Griekenland, zijn cultuur en de vrijheid van mannen.

Bij het lezen van het boek kwam steeds meer de vraag naar voren: "Wanneer is dit boek geschreven?". Op pag. 11 wordt er b.v. geschreven over Koning Constantijn van Griekenland! Wie van de huidige lezers herinnert zich hem nog? Dertig jaar geleden zou dit boek beslist een best-seller geworden zijn!

"EEN TOURIST KWAM NAAR ONS DORP" ISBN 90 5786 01 71.

Leo Ross (1934) publiceerde eerder gedichten, verhalen en essays in o.a. het Hollands Maandblad, de Gids en Maatstaf, was docent aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster en vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte mee aan de revival van het proza van Jacob Israël en promoveerde op brieven van deze schrijver.

Leo Ross behoort tot de familie Ross die in onze documentatie bekend staat als de familie Ross uit Goes.



**GLAUDI ROSS.**

Hieronder een aanvulling op het verhaal uit de vorige Ross Newsletter over Glaudi Ross, de huursloodaat.

De heer Leenman te Nuland vond nog het onderstaande in het Rechterlijk Archief van Boxtel inv. No. 142 pag. 425v en 426:

“Staat ende inventaris van alsulke goederen ende effecten, als Glaudi Ross, gewesen soldaat binnen de Baronnie van Boxtel metter doot ontruijmt ende achtergelaten heeft ten huijze van Johannes Schellekens, bestaande op het aangeven van voornoemde Schellekens in het naarovolgende:

Een bruijne lakense rok en kamisool (*vest met mouwen*).

Twee hoeden en een paruyk.

Vijff stropdassen.

Item een langen dasch.

Item een seemleren broek.

Item een slaapmuts.

Item drie hemden.

Item een lakense broek.

Item twee paruyken.

Item een garnituur koperen knopen.

Item een wandelstok.

Item een hamer.

Aldus desen inventaris geformeert ende gesloten op het aangegeven als in het hoofd deses, den welke verclaarde ten voorschijn gebragt te hebben, omme hierop te stellen alles wat den gemelde Glaudi Rosch was toebehorende ende onder sich heeft, uitgenomen de acte van betalinge als gegageert soldaat van denselven Ross, belovende, indien ietwes van dezen inventaris gebleven mochte zijn, off naderhand tot sijne kennisse mogte komen, denselven ten allen tijde daar mede te sullen ampliëren ende vermeerderen.

Actum, Boxtel den achtsten October seventien hondert seven en dertig, ter presentie ende ten overstaan van de Heer Pieter Martens, Drossart, Jacob Tra ende Jan van de Ven, Schepenen.”

Antwoord op de vragen die wij vorige keer stelden heeft de heer Leenman in het archief van Boxtel niet kunnen vinden.

Wel is duidelijk dat Glaudi niet meer in actieve dienst was. De aanduiding “gegageerd” betekent n.l. dat hij met pensioen (kan zijn wegens gezondheid of leeftijd) was.

## GENEALOGIE.

### Emigratie tussen 1800 en 1900.

We zijn nieuwsgierig ! Wat is er gebeurd met de "Rossen" die in deze periode vanuit Nederland emigreerden naar andere landen?

In 1869 vertrekken van de Winterswijkse familie Ros drie gezinnen naar Wisconsin in de Verenigde Staten. Daarvoor was Jan Willem Ros als vrijgezel al naar de V.S. vertrokken. Is hij de pionier geweest voor de andere familieleden?

Hetzelfde zien we gebeuren bij de familie uit Goes:

Adriana Johanna Ross vertrekt op 22 augustus 1865 met haar man en kinderen naar de V.S. In 1892 vertrekt haar broer ook naar hetzelfde land en in 1887 en 1894 volgen nog twee neven.

Zij zijn niet de enigen van de in Nederland wonende Rossen die emigreerden. Toch roept het vragen op als van één familie meerder personen emigreerden. Correspondeerden zij na hun vertrek met de familie in Nederland en zijn daarom anderen hen gevolgd?

Hebben zij in de beginperiode in dezelfde plaats gewoond?

We zijn er van overtuigd dat we nog lang niet alle gegevens over emigratie hebben. Vooral blijft echter de vraag "Hoe komen we aan gegevens over de geëmigreerde Rossen?"

Als we daar ooit achter kunnen komen dan zouden we waarschijnlijk veel hiaten in de diverse familiegegevens kunnen opvullen.

Vindt U ooit een gegeven dat ons verder zou kunnen helpen, laat het ons dan weten !!.

## Ros(s) Bijeenkomst.

Zoals in de vorige Ross Newsletter beloofd volgen hier de gegevens betreffende de volgende Ros(s)-bijeenkomst.

Datum: Zaterdag 26 februari 1999,

Plaats: de "Lower-hall" van de Scots International Church, Schiedamse vest 121 in Rotterdam.

Programma: De zaal is open vanaf 10.30 uur. Vanaf dat moment is voor ieder een die binnenkomt de gelegenheid koffie of thee te gebruiken, met elkaar (nader) kennis te maken en zich te verdiepen in onze genealogische gegevens en gegevens over Schotland en de Clan.

Rond 12.00 uur zal voor degenen die zich daarvoor aanmelden een buffet-lunch gereed staan.

Rond 13.00 uur zal, de bij meerderen van u bekende, Jan Sterrenburg een bijzondere DIA-PRESENTATIE verzorgen. Jan is specialist op het gebied van Schotland-fotografie en zal deze keer echt "uitpakken" n.l. met drie dia-projectoren en drie schermen, wat hem de gelegenheid biedt ons fantastische panorama's te laten zien van Schotland. De problemen die Jan had met het verduisteren van de zaal, bij zijn presentatie in Amersfoort zal hij in Rotterdam zeker niet tegenkomen.

Na deze presentatie zal er nog ruimschoots gelegenheid zijn de bijeenkomst onder het genot van een drankje rond 16.00 uur te beëindigen.

Hoe komt u bij de Schotse Kerk?

Met de auto: Zie onderstaand kaartje. Over het algemeen is er voldoende (betaalde) parkeerruimte in de directe omgeving of in de parkeergarage (op 200 meter).

Openbaar vervoer: Met de metro Noord-Zuid-lijn vanaf b.v. Rotterdam C.S. Uitstappen halte "Leuvehaven" onder de Schiedamsedijk. Vlakbij de uitgang gaat er een straatje naar beneden (de dijk af). Het voert U langs de brandweer kazerne aan de Baan en langs de Waalse Kerk naar de Schiedamse Vest. Mocht u aan iemand de weg willen vragen, vraag dan naar het Oogziekenhuis. Recht daartegen over staat de Schotse kerk.

In verband met de bevoorrading zouden we graag van te voren willen weten wie er van plan is naar Rotterdam te komen.

Wilt u ons daarom voor uiterlijk 14 februari 2000 laten weten of u van plan bent naar Rotterdam te komen en zo ja met hoeveel personen, en of u al dan niet wilt meedoen aan de lunch.

De kosten bedragen fl. 2,50 per persoon , inclusief koffie bij aankomst. Wilt U ook de lunch gebruiken dan is het totaal bedrag fl. 12,50 per persoon.

