



AN CIREAN
CEANN CINNIDH

Ross Newsletter.

No. 36. April 2000 (2000 no. 1)

Beste naamgenoten,

Uiteraard willen we dit eerste nummer van het jaar 2000 beginnen met iedereen die ons ter gelegenheid van de feestdagen en de jaarwisseling 1999/2000 de beste wensen gestuurd heeft te bedanken. De clan-gedachte, die mede een saamhorigheidsgevoel inhoudt, wordt door die vele goede wensen zeker onderstreept.

Sorry voor de overlast die meerderen van u gehad hebben met het onjuiste E-mail adres dat vermeld was in de vorige Ross Newsletter. We hadden alleen de provider-aanduiding achter het @ aangepast en niet de gebruikersnaam. Gelukkig bleken we toch via via bereikbaar. Het juiste adres vindt u thans hieronder.

In het jongste exemplaar van Clan Ross News (U.S.A.) verscheen een artikel van Fran Bumann, de genealogisch adviseur, over interessante Websites. Op pagina 4 vindt u een uittreksel daarvan.

Uiteraard ook weer aandacht voor genealogie, met een vervolg op "Rossen, zwervend door Nederland".

Verder een reactie van Leo Ross betreffende zijn boek en de ontknoping van een verschil van mening tussen David Ross of Ross en Mohammed Al Fayed. We vinden het overigens jammer dit nieuws niet rechtstreeks van de Chieft ontvangen te hebben, maar via Clan Associations elders.

Op de laatste pagina tenslotte weer enkele familieberichten.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal
Telefoon 0165-556811.

Nieuw Email-adres: georgross@hetnet.nl

INTERNATIONAAL CLAN NIEUWS**CANADA**

Ook in Canada bestaan er plannen voor een gezamenlijke trip naar Schotland. Enige tijd geleden bleek er weinig belangstelling maar het blijkt nu toch dat er wellicht voldoende deelnemers zijn.

Men heeft in Canada dringend behoefte aan kandidaten voor de functie van 2e voorzitter en penningmeester. Het is te hopen dat zich voor juli a.s. enkele leden beschikbaar stellen. Wellicht dat er dan na de jaarvergadering weer een compleet bestuur is.

U.S.A.

In de laatste CLAN ROSS NEWS (Winter 1999) die we ontvingen is een uitgebreid artikel geschreven over belangrijke Internet Websites. In een apart artikel zullen we hier aandacht aan besteden.

EARL OF ROSS MARCH.

Op Internet ontdekten we dat deze "herkennings-melodie" van Clan Ross ook op internet staat. We hebben de file "binnengehaald". Bent u in het bezit van een PC met een MEDIAPLAYER dan kunt u de melodie zonder meer afluisteren. Bent u geïnteresseerd? Stuur een E-mailtje naar ons adres. U krijgt de file dan per omgaande opgestuurd.

INTERNET ADRESSEN:

www.ClanRossAssociation.org. Deze website wordt beheerd door Ben Ross jr., één van de officers van de Clan Ross Association van de U.S.A.

Zijn emailadres is: **brossjr@mindspring.com**

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:

<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:

<http://www.tainmuseum.demon.co.uk>

Onze eigen Ross Newsletter vindt u op:

<http://www.gironet.nl/home/ross3/>

De Newsletter is daar zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen.

We zijn bezig met een andere opzet van onze Homepage, met meer algemene informatie over de Clan Ross in het algemeen en over Clan Ross in Nederland en

**resultaten van genealogisch onderzoek in het bijzonder.
Zodra een en ander gerealiseerd is hoort u dat uiteraard.**

Http://www.rootsweb.com Dit is de website van Ross & Cromarty. Er zijn genealogische bronnen op te vinden, maar ook gegevens over interessante plaatsen en over hotels en restaurants in het gebied. Het bekijken zeker waard !

CLAN ROSS BIJEENKOMST.

Op Zaterdag 26 februari hebben een kleine 30 lezers en "aanhang" elkaar weer ontmoet in de lower hall van de Schotse Kerk in Rotterdam. Oude bekenden hadden elkaar weer snel gevonden, maar ook nieuwe lezers die voor het eerst op een dergelijke bijeenkomst waren hadden snel contact met al dan niet onbekende familieleden.

De genealogische- en claninformatie vond gretig aftrek. Ook de door David verzamelde internet-informatie, die middels een beamer op de muur geprojecteerd werd, ondervond veel belangstelling.

Het was al snel tijd voor het lunch-buffet dat alle eer is aangedaan. Na de lunch was het tijd voor het optreden van Jan Sterrenburg, onze onvolprezen Schotland-fotograaf. Op drie schermen (met een totale breedte van 4,50 meter!!) werden door hem panorama-dia's geprojecteerd en op de hem eigen wijze van commentaar voorzien.

Meerdere keren kwam uit de zaal een uitroep van herkenning van de voorgeschotelde beelden.

Uiteraard werden door Jan ook vragen beantwoord.

Jammer dat Jan, die wat problemen met zijn stem heeft, ondanks de goede geluidsinstallatie 's avonds geen stem meer over had. We hopen maar dat het inmiddels weer beter gaat.

René Ros uit Weesp die een digitale camera bij zich had heeft prima werk geleverd. Alle gemaakte plaatjes lagen de volgende dag reeds in onze E-mail brievenbus en staan voor een deel inmiddels ook op onze Homepage.

We kunnen echt niet anders zeggen dan dat de dag weer uitstekend geslaagd is, ondanks de wat mindere opkomst dan sommige vorige keren en het wegblijven van enkele lezers die zich wel hadden opgegeven.

GENEALOGIE EN INTERNET.

Fran Bumann maakt in de eerste plaats gewag van een nieuwe genealogische bron van de Mormonen. De volledige volkstelling van 1881 van Groot-Brittannië met index is thans beschikbaar op 14 Cd-rom's. Kosten : \$33,—. Te bestellen bij de Church Distribution Center, 1999 West 1700 South, Salt Lake City of via de Website www.familysearch.org

Op dezelfde website is ook aanwezig het gratis op te halen bestand van de nieuwste versie van het onder Windows draaiende genealogie programma Personal Ancestral File (PAF).

Eveneens op www.familysearch.org is een groot deel van de bestanden van de Mormonen on-line te raadplegen. De belangrijkste bestanden zijn: Ancestral File, International Genealogical Index en de Family History Library Catalog.

Andere belangrijke websites die genoemd worden zijn:

<http://istg.rootsweb.com/index1.html> Dit is een scheepspassagierslijst geïndexeerd op datum en haven van vertrek(wereldwijd).

<http://www.genealogy.com> Dit is een internationale verzameling van web-adressen die te maken hebben met genealogie.

<http://www.gendex.com> Deze site bevat genealogische bestanden van allerlei families, waaronder veel Rossen.

Alhoewel niet iedereen van Internet gebruik maakt vonden we het toch belangrijk wat extra aandacht aan diverse adressen te geven.

Dat de Internet-mogelijkheden de contacten met ander clanleden aanzienlijk vereenvoudigen blijkt wel uit een zeer snelle reactie door zowel Canada als Nieuw Zeeland op een door ons gestuurde E-mail naar allerlei adressen die we regelmatig in hun Newsletters vinden.

We hadden in dat E-mailbericht de Nederlandse situatie nog eens uiteengezet en gewezen op de 2-talige versie van onze Ross Newsletter op Internet. Prompt verscheen in de beide Newsletters een artikeltje.

We nemen aan dat binnenkort iets dergelijks ook gebeurt als de nieuwe editie van de U.S.A. verschijnt.

REACTIE.

Van Leo Ross ontvingen wij onderstaande brief naar aanleiding van de door Wil geschreven recensie in no. 35. Het leek ons goed de inhoud van de brief letterlijk en in de oorspronkelijke vorm weer te geven.

Diemen, 23 februari 2000

Dear George & Wil Ross!

Mijn dank voor uw recensie van mijn boek Een tourist kwam naar ons dorp! Ik wist dat mijn uitgeefster u een bericht zou sturen, maar ik wist niet dat het om een recensie-exemplaar zou gaan. U hebt 'nooit eerder een recensie geschreven', zegt u, en u geeft dan ook alleen een 'persoonlijke mening'. Dat lijkt mij een uitstekend uitgangspunt. U ziet mijn boek in de eerste plaats als het 'dagboek van een toerist die naar Kreta kwam' en daar hebt u gelijk in. Mijn boek is eens als dagboek begonnen, het dagboek groeide met de jaren uit tot een reeks reisverhalen en het reisverhaal verdiepte zich tot roman.

In het laatste hoofdstuk (het afscheid van Griekenland) denk ik dat de hoofdfiguur, in het eerste hoofdstuk een dertiger, ongeveer 100 jaar oud is. Dit lost uw probleem op: 'wanneer is dit boek geschreven?'

Nogmaals mijn dank!



—

GENEALOGIE

Rossen zwervend door Nederland.

Toen we voor het eerst iets vonden over Paulus Antonie Ros(s) woonde hij in **Utrecht**.

Zijn huwelijk was daar echter niet te vinden. Door toeval kwamen we er achter dat hij op 22 juli 1787 in **Nijmegen** in ondertrouw gegaan was met Theodora van Velten (ook genoemd: Veltuin, van Velder en van Veldhoven).

Wie schetst echter onze verbazing toen uit gegevens die we van Emiel Ros in Amsterdam ontvingen bleek dat zij vijf maanden voor hun huwelijk in **Amsterdam** een dochter Anna lieten dopen (9 februari 1787).

In de vijf maanden na de geboorte moeten ze dus naar **Nijmegen** verhuisd zijn. In de ondertrouwregistratie in Nijmegen staat dat zij beiden afkomstig zijn van Nijmegen. Met deze gegevens kunnen we nu wel aannemen dat zij daar niet geboren zijn, maar waar dan wel ??

Na hun huwelijk, dat mogelijk in **Heesch** gesloten is vertrokken ze met de baby van Nijmegen naar **Utrecht**, waar een jaar na de ondertrouw weer een dochter geboren werd.

Hun derde dochter, Arnolda Hendrica werd op 22 mei 1790 te Utrecht gedoopt.

Ook zij hield kennelijk van verandering want haar huwelijk werd in **Maas-tricht** voltrokken op 13 april 1825. Zij trouwde daar met Herman Joseph Ludvig. Jaren later blijkt zij in **Den Haag** te wonen, waar zij op 11 juli 1871 overleed.

Tegenwoordig is het niets bijzonders om in een ander deel van Nederland (of daarbuiten) te gaan wonen, maar in de tijd van paard en wagen en trekschuit moet het toch een hele onderneming geweest zijn.

Overigens: de andere kinderen zijn **Utrecht** wel trouw gebleven en nazaten wonen er tot op de dag van vandaag.

EEN HERALDISCH PROBLEEM OPGELOST.

Via de Newsletters van de Clan Ross Associations van Canada, U.S.A en Nieuw Zeeland kwamen we er achter dat Hare Majesteit Koningin Elisabeth, via de Lord Lyon, haar "Supreme Officer of Honour on matters of heraldry and genealogy" heeft toegestemd in een verzoek van David Ross of Ross, Chief van Clan Ross, hem te erkennen als David Ross of Ross and Balnagowan.

Gevolg daarvan is dat David, naast zijn titel van Chief van de Clan, nu ook de titel Baron of Balnagowan (Balnagown) mag voeren. Hij is daarmee de officiële opvolger van Baron David Ross 13th of Balnagowan, die in 1711 kinderloos overleed.

Vanaf dat moment zijn er nogal wat gerechtelijke dwalingen geweest over de opvolging tot uiteindelijk de titel Chief in 1903 weer bij de rechtmatige familie terug kwam.

Het kasteel Balnagown dat vanaf 1372 in het bezit was van de oorspronkelijke familie is na David's overlijden in 1711 in handen gekomen van een familie Ross die geen banden had met de oorspronkelijke familie maar waarvan de leden toch benoemd werden tot Chief. In 1973 kwam het kasteel in bezit van Mohammed al Fayed, die veel geld heeft gestoken in de restauratie, doch die dacht daarmee ook het recht te hebben de vlag met het persoonlijke wapen van David Ross of Ross te mogen laten wapperen. Dat kon uiteraard niet en de lokale autoriteiten meldden dat bij de Lord Lyon, Schotland's "heraldische waakhond", die hem verzocht de vlag te verwijderen. Met enige tegenzin gebeurde dat.

Balnagown nam contact op met David om over een oplossing te onderhandelen. Er was uiteraard echter maar één oplossing: Geen persoonlijk wapen van David Ross of Ross op het kasteel.

David zag in dit conflict gerechtelijk maar één oplossing: De Lord Lyon te verzoeken hem te erkennen als Baron of Balnagown. Zoals hierboven reeds is vermeld is die toestemming uiteindelijk gekomen. Het eigendom van het kasteel en de titel zijn daarmee geheel gescheiden.

De aandachtige lezer zal het wellicht opgefallen zijn dat de crest-badge op de titel-pagina thans vergezeld is van het bijschrift in gaelic: AN CIREAN CE-ANN CINNIDD (the crest of the Chief of the Clan). Waarom? De Crest is een onderdeel van het persoonlijk wapen van de Chief. Om misverstanden te voorkomen heeft David derhalve gevraagd dit bijschrift aan de crest toe te voegen.

FAMILIEBERICHTEN.

Huwelijk:

George Ross en Wil van Rooijen
stellen het zeer op prijs u te mogen berichten omtrent het
voorgenomen huwelijk van hun dochter
Mary Willeamena Ross met Julius Allan Norman den Hollander
op vrijdag 26 mei 2000 om 9.30 uur
op het stadhuis van St. Maartensdijk (Tholen)
en van de kerkelijke bevestiging
op zaterdag 27 mei 2000 om 11.30 uur
in de Scots International Church,
Schiedamsevest 121 te Rotterdam

Het adres van het bruidspaar is (en blijft):

Markt 7,
4693 CA Poortvliet.

Compilatie van foto's van in- en
exterieur van de Scots International
Church, Rotterdam.



Overlijden:

Direct na het verzenden van de december-editie van de Ross Newsletter ontvingen we bericht dat onze mede-lezer Johannes Christiaan (Hans) Ros in Lelystad op 18 december 1999 is overleden.
Hij is 70 jaar geworden en op 23 december begraven op de begraafplaats aan de Oostranddreef in Lelystad.
Hans was een 8e-generatie nakomeling van Jan Ross uit Sprang.
Onze gedachten gaan uiteraard uit naar zijn kinderen Ineke en Peter.