



AN GIREAN  
CEANN CINNIDH

# Ross Newsletter.

**No. 39. April 2001 (2001 no. 1)**

Beste naamgenoten,

Wel wat later dan onze bedoeling was ligt de eerste Ross Newsletter van dit jaar dan weer voor U. Drukke tijden liggen aan die vertraging ten grondslag.

We denken weer een afwisselende inhoud samengesteld te hebben:

- Op pagina 2 zoals gewoonlijk het International Clan News, ontleend aan de bladen uit de U.S.A., Nieuw Zeeland en Canada.
- Op pagina 3 de permanente Internetadressen met een toelichting op onze eigen vernieuwde Home-page.
- Pagina 4 bevat 2 items die indirect ook te maken hebben met genealogie. Een stukje over "De Heraut" en een stukje over een nieuw initiatief.
- TARTAN DAY is een overgenomen stukje uit Canada op pagina 5.
- De pagina's 6 en 7 zijn gevuld met "Ross"-vondsten in Rotterdam in de rubriek Genealogie.
- Pagina 8 tenslotte bevat weer een hele lijst nieuwe lezers met een korte aanduiding van de families waartoe ze behoren.

Veel leesplezier en u weet het: We zijn altijd "in" voor reacties.

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal  
Telefoon 0165-556811.

**International Clan News.****U.S.A.**

CRAUS (Clan Ross Association of the United States) bestaat 25 jaar !

De viering van dit zilveren jubileum wordt, gecombineerd met de Jaarvergadering, gehouden in het weekend van 12-15 juli 2001 in Grandfather Mountain in North Carolina, tijdens de aldaar gehouden Highland Games.

In de maart-editie van CLAN ROSS NEWS wordt uiteraard uitgebreid op dit 25-jarig jubileum ingegaan. Ook onze Chief, David Ross of Ross and Balnagowan heeft zijn bijdrage geleverd in de vorm van zijn herinneringen aan de oprichtingsvergadering.

Verder in CLAN ROSS NEWS o.a.:

- een soort reisverslag van Paul D. Ross over zijn ervaringen op zoek naar clanleden die in het Schotse leger tegen de Engelsen vochten.
- een verslag over de Clan Ross Foundation en de instellingen aan wie zij een financiële bijdrage hebben geschonken
- een verslag van Estelle Quick, de curator van het Tain & District Museum in Tain over de reis van CRAUS naar Schotland in september 2000 en
- een verslag over de aankoop van een bijzondere zilveren kom (vervaardigd door Hugh Ross uit Tain) door het museum. Een aankoop die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de Clan Ross Foundation.

**Nieuw Zeeland:**

De Jaarvergadering van Clan Ross N.Z. wordt gehouden op Zaterdag 19 mei 2001 in Tauranga.

In de nieuwsbrief verder een artikel over "Black Isle" en een vervolg in de serie "The Celts" van Bill Ross.

**Canada:**

De nieuwsbrief van Clan Ross Ass. in Canada bevat o.m.:

Een artikel over de naam "Dingwall", niet alleen plaatsnaam in het Ross-gebied maar ook familienaam als Sept van Clan Ross.

Een (korte) geschiedenis over het ontstaan van de Schotse kleding, waaronder de kilt en een "Toast to the Lassies" in dichtvorm gebaseerd op Robert Burns' "Toast to the Haggis"

**INTERNET ADRESSEN:**

Clan Ross Association of the United States of America (CRAUS):  
**[www.ClanRossAssociation.org](http://www.ClanRossAssociation.org)** .

Clan Ross Association of Canada:  
**[www.GreatClanRoss.org](http://www.GreatClanRoss.org)**.

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:  
**<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>**

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:  
**[www.tainmuseum.demon.co.uk](http://www.tainmuseum.demon.co.uk)**

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:

**<http://www.gironet.nl/home/ross3/>**

Deze is inmiddels geheel vernieuwd en bevat naast de inhoud van de laatste twee Ross Newsletters nu ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van families Ros(s) in Nederland.

We waren tot nu toe niet zo tevreden met de manier waarop we genealogische bestanden op Internet konden plaatsen. We hebben inmiddels een programma gevonden waarmee een genealogie op de juiste manier getoond kan worden, met familienaam-index waarmee het mogelijk is direct naar de gezochte naam te gaan.

Omdat die informatie ook door onze engels-talige clangenoten gelezen moet kunnen worden zullen de genealogieën in het Engels op Internet komen. We gaan er van uit dat onze Nederlandse lezers daar ook wel mee overweg kunnen.

Eind vorig jaar hebben we de redacties van alle Ross-Newsletters ingelicht over onze nieuwe Website. Alle redacties namen ons bericht over.

In Canada op onderstaande manier:

**CLAN ROSS – NETHERLANDS WEBSITE**

**<http://www.gironet.nl/home/ross3/>**

- from David C.H. Ross and George Ross

To all members of Clan Ross and all who are interested in Clan Ross, we would like to inform you of the renewed website of Clan Ross (Netherlands).

Unlike our previous site, which was based on our Clan Ross Newsletter, this site also contains information about Clan Ross in general and some of its history in the Netherlands. We hope you will visit our new site and enjoy it. Any suggestions will be gratefully received.

Genealogie**BOEKHANDEL / ANTIQUARIAAT "DE HERAUT"**

Schieweg 80A / 3038 BA Rotterdam / Ma.-Vr. 10.00-17.30  
 Tel: 0900 - 202.00.71 (75spn) Fax: 010 - 467.67.39 E-mail: genes@wss.nl



**GECERTIFICEERD EXCLUSIEF FAMILIEONDERZOEK!**

Hebt u ook die fraaie brief ontvangen van "De Heraut" ? Gelukkig hadden wij er al eerder voor gewaarschuwd: Ga niet op de aanbieding in. Wat zij voor fl. 99,95 aanbieden is waardeloos.

Er is nu eenmaal niet "een geslacht ROSS". Leden van families Ross in Nederland behoren tot zeker 6 of 7 verschillende families. Voor zover ons bekend is er slechts in één of twee families sprake geweest van een familiewapen. Er is dus niet een FAMILIEWAPEN ROSS.

Graag willen we weten wie van u kort geleden een dergelijke brief ontvangen heeft. We kunnen dan bij het Centraal Bureau voor Genealogie en de Consumentenbond melden dat De Heraut nog steeds bezig is naamgenoten te laten betalen voor gegevens die niets met hun familie te maken hebben.

Mocht één van u het geld er toch voor over gehad hebben, mogen wij de ontvangen gegevens dan ter inzage krijgen? We kunnen dan nog beter aantonen dat hier sprake is van fraude en/of bedrog.

**Een initiatief:**

De op genealogisch en heraldisch gebied altijd actieve heer Leenman uit Nuland stelde ons voor de lezers van de Ross Newsletter op te roepen tot een landelijke actie:

Op veel begraafplaatsen in Nederland staan grafmonumenten van naamgenoten. Vaak leveren de opschriften genealogisch materiaal op, soms zelfs van vrij recente datum.

Komt u een dergelijk grafmonument tegen, maak er dan een foto van en stuur die aan ons op. Vermeld er wel bij op welke begraafplaats en in welke plaats de foto gemaakt is.

Wij gaan die foto's dan archiveren en de gegevens proberen aan te sluiten op ons genealogisch materiaal.

Een goed idee!! Doen we allemaal mee? Graag.

## TARTAN DAY

Door Ian Ross (overgenomen uit de Canadese Ross Newsletter)

In Engelstalige landen is Tartan Day voor mensen van Schotse afkomst een dag om aan medeburgers te tonen dat zij trots zijn op hun Schotse verleden en hun respect te tonen voor hun geëmigreerde voorouders. Ze doen dit door op die dag gekleed te gaan in Schotse outfit, uiteraard met hun eigen tartan.

Tartan Day wordt jaarlijks in Canada en de Verenigde Staten gevierd op 6 april. Deze datum is gekozen omdat op die dag in 1320 de Schotse edelen (waaronder de Earl of Ross) de Declaration of Arbroath ondertekenden. Zij eisten onafhankelijk van Engeland te blijven en verzochten Paus Johannes XXII om Robert the Bruce als hun Koning te erkennen.

Gesteld wordt dat vele latere documenten waarin om nationale vrijheid werd gevraagd gebaseerd zijn op de Declaration van Arbroath. Dit was zeker het geval in de Onafhankelijkheids Verklaring van Noord-Amerika. Een van de beroemdste statements is:

*"Zolang er 100 mannen in leven zijn zullen we nooit de overheersing van de Engelsen dulden. We strijden niet voor overwinning, rijkdom of eer, maar alleen voor vrijheid en zijn bereid hiervoor ons leven te geven."*

Het initiatief tot Tartan Day is destijds genomen in Nova Scotia (Canada). Later volgden andere Canadese provincies.

In de U.S.A. is Tartan Day officieel ingesteld na een resolutie van de Senaat op 20 maart 1998.

In Australië en Nieuw Zeeland wordt Tartan Day ook gevierd, maar dan op 1 juli.

Schotland kent geen Tartan Day.

Mede als gevolg van de Highland Clearances in de 18e en 19e eeuw zijn er meer Schotten buiten Schotland dan in Schotland zelf. Ze overwonnen tegenslagen en moeilijke beginperiodes om zich daarna te ontwikkelen tot drijvende krachten in de opbouw van het land waarin ze terecht gekomen waren en waar ze hun persoonlijke vrijheid hervonden.



---

**GENEALOGIE.****ROSS in Rotterdam.**

Zoals sommigen van u wel weten zijn wij lid van de Scots International Church in Rotterdam.

Het zal u niet verbazen dat de naam Ross al veel vroeger in de archieven van deze kerk voor kwam.

De kerk werd gesticht in 1643 en al heel kort daarna vinden we de eerste naamgenoten:

In het doopboek vinden we het echtpaar William Ross en zijn vrouw Sarah Aiken. Zij lieten tussen 1644 en 1651 een viertal kinderen dopen: in 1644 James, in 1647 Robert, in 1650 John en in 1651 James.

Zoon Robert trouwde ook in Rotterdam. Daarna vinden we weinig meer over dit gezin. In ieder geval is William niet naar Schotland teruggegaan want later vinden we zijn naam nog terug in het notarieel archief in Rotterdam. Mogelijk dat we elders nog nakomelingen vinden

In dezelfde tijd was er nog een William Ros. Hij was gehuwd met Margaret Rowan. Zij lieten tussen 1644 en 1661 een 9-tal kinderen dopen: Jean (1644), James (1646), Elizabeth (1648), John (1650), William (1653), Jonet (1655), tweeling William en Elizabeth (1657) en tenslotte Derinna in 1661.

Het is dan even rustig tot Alexander Ross en Anna Stevenson tussen 1722 en 1728 vier kinderen laten dopen: Alexander (1722), John en Maans, tweeling in 1725 en William in 1728.

Peter Ross en Mary Jameson komen 15 jaar later in het doopboek voor met drie kinderen: Elisabeth (1743), Daniel (1748) en Dorothea (1748).

Dan is het ruim 100 jaar rustig met Rossen tot op 12-05-1855 mijn betovergrootvader George Ross en zijn echtgenote Sarah Milne mijn overgrootvader David Cornelis Hendrik laten dopen.

Deze ontdekking was voor ons een complete verrassing omdat George en Sarah in Alblasserdam woonden. Toch lieten ze hun eerste in Nederland geboren kind in Rotterdam in de Schotse Kerk dopen.

Ook vinden we door de eeuwen heen actieve Rossen in kerkelijke functies, bijvoorbeeld Alexander Ross die in 1794 diaken in de kerk was en begin 19e eeuw is er zelfs voor korte tijd een naamgenoot predikant in de kerk.

In het lidmatenregister komen voor:

- 1643 William Ros en James Ross
- 1653 William Ros
- 1738 Helen Ross, gehuwd met Daniel Mackloud
- 1739 Alexander Ross, gehuwd met Cicilia Stone
- 1794 William Anthon (wellicht de diaken van hierboven)
- 1798 Jannet Ross

Dat zelfs in de Schotse Kerk de familienaam wel eens fout geschreven werd blijkt bij de doop van kinderen van de hierboven genoemde Helen Ross. Haar naam komt voor als Ross, maar ook als Ros.

Ook huwelijken werden gesloten:

- 06-06-1692 Thomas Ross en Barbara Eaddis
- 19-11-1704 Jean Ross en George Wood
- 28-03-1725 Thomas Ross en Margaret Strang
- 21-10-1733 Alexander Ross en Cecilia Stone
- 12-09-1736 Alexander Ross en Mary Wallace
- 18-12-1737 Helen Ross en Daniel Mackloud
- 11-06-1742 Peter Ross en Mary Jameson
- 10-01-1748 Mary Ross en Thomas Irvin
- 08-09-1751 Margaret Ross en Samuel Morrison
- 10-10-1753 Helen Ross en Angus Cameron
- 02-11-1757 Margaret Ross en William Thomson

Vreemd is dat niet alle Rotterdamse Schotten trouwden of lieten dopen in de Schotse Kerk. We komen ook Rossen tegen in de reguliere Hervormde/Gereformeerde Kerk.

Waarom? Geen idee.

Al met al voor ons voldoende aanleiding om (als we weer eens tijd hebben) serieus in de boeken van de kerk te duiken.

Wie weet wat er nog voor onvermoede verhalen over Rossen te voorschijn komen.

**FAMILIEBERICHTEN:**

Geen familieberichten ontvangen.

We hebben het laatste jaar nogal wat nieuwe lezers mogen begroeten. Speciaal aan hen (maar het geldt ook voor de andere lezers) het verzoek familieberichten zoals geboorten, huwelijken en overlijdens aan ons door te geven. Denk niet te snel: "Een ander uit onze familie doet dat wel". Beter door ons meerdere keren ontvangen dan helemaal niet.

Stuur ons a.u.b. ook overlijdensadvertenties die u in de krant vindt en die niets met uw familie te maken hebben. Ze kunnen voor ons waardevol zijn.

**NIEUWE LEZERS:**

Mede dankzij opnieuw de inspanningen van Emiel Ros uit Amsterdam hebben we weer meerdere nieuwe lezers.

Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat u de Ross Newsletter met plezier zult lezen:

De heer C.J.W. Ros, Amstel 47, Amsterdam (Familie Ros/Gorinchem)

Mevr. M.C. de Bakker-Ros, Jan Tooropstraat 118/HS, Amsterdam (Familie Ros/Ros, Den Haag/Amsterdam)

De Heer H.F.L. Ros, Dorus Rijkershof 20bg, Amsterdam (Familie Ross/Ros Schuttorp)

De Heer P.F. Ros, Anske Lammingastraat 1HS, Amsterdam (Familie Ros/Ros, Den Haag/Amsterdam)

Mevr. E. van Doorn-Ros, Zon en Maanstraat 20, Hilversum (Familie Ros, IJsselstein)

De Heer R. Ros, Floralaan 3, Hilversum (Familie Ros, IJsselstein)

Mevr. M.P. Ros-Sprangers, Smallandstraat 10, Pernis (Familie Ros/Ros, Sprang)

Mevr. A. Bollen-Ros, van Oldebarneveldlaan 40, Zwijndrecht (Familie Ros, Katwijk)