



AN CÍREÁN
CEANN CINNIDH

Ross Newsletter.

No. 41. december 2001 (2001 no. 3)

Merry Christmas
and
Happy New Year



Prettige Kerstdagen
en
een Gelukkig Nieuwjaar

Beste naamgenoten,

Het is weer de hoogste tijd voor de december-uitgave van onze Ross Newsletter. Logisch dat die weer gepaard gaat met onze beste wensen voor de Feestdagen en de Jaarwisseling.

Verder een uit Canada overgenomen artikeltje over de Schotse traditie rond Oud en Nieuw: Hogmanay.

We vonden het, gezien de vele nieuwe lezers van het afgelopen jaar, wel weer eens tijd worden iets te schrijven over het ontstaan en de achtergrond van onze ROSS NEWSLETTER.

Als gewoonlijk bevat pagina 8 weer de familieberichten en een 6-tal nieuwe lezers.

Veel leesplezier en u weet het: We zijn altijd "in" voor reacties.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal
Telefoon 0165-556811.
Email-adres: georgross@hetnet.nl

INTERNET ADRESSEN:

Clan Ross Association of the United States of America (CRAUS):
www.ClanRossAssociation.org.

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:
<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:
www.tainmuseum.demon.co.uk

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:

<http://www.gironet.nl/home/ross3/>

Deze is inmiddels geheel vernieuwd en bevat naast de inhoud van de laatste twee Ross Newsletters nu ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

Informatie over reizen naar Schotland kunt u vinden op: <http://www.greatscot-tours.com>, een organisatie die wordt geleid door Gordon Ross vanuit Dumbarton.

International Clan News.

U.S.A.

In het Herfstnummer van Clan Ross News veel aandacht voor door leden gedurende de zomer bezochte Highland Games. Verder een artikel waarin oude spreekwoorden verklaard worden aan de hand van leefomstandigheden in vroeger jaren.

In het Winternummer dat we inmiddels ook ontvingen wordt ruim aandacht besteed aan het 25-jarig jubileum van de Clan Ross Association of the U.S. Het jubileum werd gevierd tijdens de Grandfather Mountain Highland Games op 14 juli j.l. Als bijlage was toegevoegd een foto-collage in kleur. Het zag er werkelijk erg Schots uit.

In het Winternummer ook een recept voor **Christmas Pudding**. Voor kerstmis 2001 komt het recept aan de late kant omdat de basis minstens een maand van tevoren gelegd moet zijn. Mocht u belangstelling hebben voor een volgend jaar, laat het dan even weten. We maken dan wel even een copie.

CANADA.

In de november-editie van de Newsletter van de Canadese Clan Ross Ass. een uitgebreid artikel over Halloween, de achterliggende gedachten en de bijbehorende tradities.

In Winnipeg, bij de Old Kildonan Presbyterian Church, is een oude begraafplaats waar ook nogal wat Rossen begraven liggen. De grafmonumenten zijn inmiddels zo slecht leesbaar geworden (de oudsten dateren van ongeveer 150 jaar geleden) dat het hoog tijd wordt er iets aan te gaan doen en tenminste beschrijvingen te maken. Aan de hand van genealogische gegevens die inmiddels verzameld zijn wil men trachten dit gezamenlijk te gaan doen. Leuk initiatief!
Een artikel over HOGMANAY vindt U, vertaald, verderop in onze Ross Newsletter.

NIEUW ZEELAND.

In het september-nummer van hun Newsletter o.a. een vervolg (deel 11) van de serie "The Celts" door Bill Ross.

THE CHIEF.

De chieff van Clan Ross, David Ross of Ross and Balnagown zal optreden als

gastheer tijdens de Schotse "Clan N'Ceilidh Cruise" van 3 t/m 10 maart 2002 op de Maasdam van de H.A.L. vanuit Fort Lauderdale.

De ROSS NEWSLETTER.

In oktober 1985 verscheen onze eerste ROSS NEWSLETTER, inmiddels dus al weer ruim 15 jaar geleden.

Voor al dit jaar zijn er veel nieuwe lezers bijgekomen. Speciaal voor hen, maar ook voor vele anderen die zich de laatste jaren aangemeld hebben, vonden wij het een aardige gedachte nog eens op dat begin terug te komen en uiteen te zetten wat de achterliggende gedachte was en nog steeds is.

Onze belangstelling voor genealogie en met name voor de relatie van onze familie met Schotland is al uit het begin van de 60-er jaren. We hebben toen al, na een eerste bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag gevonden hoe onze verhouding met Schotland was. Op die leeftijd zijn er echter vaak andere zaken die voor gaan en kwam er niets van verder eigen onderzoek. Na onze verhuizing naar Noord-Brabant en daardoor het kunnen vaarwel zeggen van allerlei bestuursfuncties in onze vorige woonplaatsen zijn we echt onderzoek gaan doen in de Nederlandse archieven naar alles wat te maken had met families ROSS in Nederland.

We kwamen er achter dat er in Nederland meerdere families zijn die de naam ROSS dragen en dat intrigeerde. Een zoektocht door de Telefoongids (toen nog handwerk) leverde een flinke lijst namen op, die we allemaal aangeschreven hebben en gevraagd hebben om gegevens uit hun familie. De reactie was zeer hoopgevend en, mede door het contact dat we kregen met David Ross of Ross, de Chief van de Clan, besloten we een ROSS NEWSLETTER te gaan uitgeven en die te sturen naar alle personen in Nederland die geïnteresseerd waren in het gebeuren binnen de Clan, wereldwijd.

We konden best beloven die informatie door te spelen omdat we inmiddels ook al contacten hadden in de U.S.A en in Canada, later gevolgd door Nieuw Zeeland.

Aanvankelijk waren we echt gericht op de naam ROSS. Uit genealogisch onderzoek bleek echter dat ook personen met de naam ROS van Schotse afkomst konden zijn omdat de naam in de kerken en bij de officiële instanties nogal eens verbasterd werd. Het is inmiddels duidelijk dat personen met de naam ROSS afkomstig kunnen zijn van oudste voorvaders met de naam ROS, maar ook dat personen met de naam ROS afkomstig kunnen zijn van oudste voorva-

ders met de naam ROSS. Wij maken daar geen onderscheid in. De naam ROS komt ook in Schotland voor en de Chief beschouwt iedereen, ook die de naam ROS draagt, te behoren tot de Clan Ross.

Omdat genealogie, het gebeuren in de Clan en onze belangstelling voor Schotland onze hobby was (en uiteraard nog steeds is) en een hobby nu eenmaal geld mag kosten besloten we voor de toezending aan belangstellenden geen bijdrage te vragen. De toezending was en blijft nog steeds gratis. We gaan er echter wel van uit dat lezers die zich aanmelden in de eerste plaats belangstelling hebben voor de geschiedenis en achtergronden van de Schotse CLAN ROSS.

Lezers die zich aangemeld hebben, via welk kanaal dan ook, die denken dat de Ross Newsletter een blad is waarin zij kunnen lezen hoe hun familie in elkaar zit moeten we echt teleurstellen. Het is niet onze bedoeling van de ROSS NEWSLETTER een puur genealogisch blad te maken. In vergelijking met de Newsletter van de clanorganisaties in andere landen besteden wij relatief veel aandacht aan genealogie.

Dit uitgangspunt betekent niet dat wij de genealogische gegevens waarover wij beschikken en die wij verzameld hebben in verschillende familiegenealogieën niet beschikbaar willen stellen aan onze individuele lezers. Hebt u belangstelling voor de samenstelling van uw familie dan willen we die informatie uiteraard graag verstrekken. We hebben inmiddels een kleine 20 verschillende families op papier (en in de PC) staan en beschikken daarnaast nog over zeker 4 tot 5 duizend 'losse' Rossen die we nog niet hebben kunnen onderbrengen in een bepaalde familie. De kans dat we over uw voorgeslacht niets weten is dus uitermate klein.



Ross Newsletter.

No. 1, oktober 1985.

STARY.

In onze brief van maart 1985 schreven dat we van plan waren te starten met een ROSS NEWSLETTER. Hierbij dan het eerste nummer.

Of de inhoud van de nieuwsbrief in de toekomst dezelfde zal zijn als van deze, of dat u een enigszins of een totaal gewijzigde inhoud tegemoet kunt zien, is mede afhankelijk van uw reactie.

Wilt u eens over de volgende vragen nadenken en als u er een antwoord op weet het ons laten horen?.

- Wie heeft er goede en/of leuke ideeën voor de volgende nieuwsbrieven?
- Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van onze Clan?
- Bent u geïnteresseerd in nieuws over clanleden in de U.S.A. en Canada?

Hebt u vragen over uw voorouders? Schrijf ze ons. Als we ze niet zelf kunnen beantwoorden nemen we ze op in een volgende Newsletter. Wellicht ontdekt u op die manier nog onbekende familieleden.

Wilt u ons op de hoogte houden van verhuizingen? Wij kunnen dan tijdig ons adresbestand aanpassen.

CHARLIE ROSS.

In Groot Brittannië is de eerste roman verschenen van Charlie Ross, 32 jaar oud, getrouwd en inmiddels vader geworden.

Het verschijnen van zijn boek wordt een droomdebuut genoemd.

De snelle aaneenschakeling van alledaagse gebeurtenissen wordt door Ross verpakt in levensechte dialogen. Het geeft een kijkje in het denken en omgaan met relaties in de jaren negentig. Het is zeer herkenbaar en met veel vaart en humor geschreven.

Twintigers, dertigers en ook nog veertigers zijn waarschijnlijk de doelgroep waarvoor dit boek geschreven is.

De titel van het boek is 'Your dreams'. In de Nederlandse vertaling heet het 'Droomvrouw'. Het is uitgegeven door Nijgh & van Ditmar en kost fl. 39,90.

Inderdaad een droomdebuut of een ééndagsvlieg die net iets anders is dan de gemiddelde roman?

HOGMANAY.

(Een vrij vertaald artikel van Christine Tumbull over de oudejaars traditie in Schotland)

Hogmanay, Oudjaarsavond, is een traditie die reeds bestond voor het Christendom zich over Europa verspreidde en is voor de volwassenen in Schotland eigenlijk de belangrijkste festiviteit van het jaar.

Oudejaarsdag is daarbij een dag om de balans op te maken. Men houdt er niet van het jaar af te sluiten met schulden; geleende spullen moeten teruggegeven zijn en openstaande rekeningen moeten vereffend zijn.

De traditie wil ook dat het huis volledig schoon is, gordijnen zijn gewassen, bedden zijn verschoond en de vuile was is gestreken voor 12 uur. Iedereen is in bad geweest, ook als het geen zaterdag is !!, en draagt schone kleren. De fles whisky staat klaar en blijft gesloten tot de klokken gaan luiden.

Enkele minuten voor middernacht wordt de as van het haardvuur naar buiten gebracht (alhoewel dat bij centrale verwarming wat moeilijk wordt). Dit omdat het dan beter mogelijk is het haardvuur tot de volgende morgen te laten branden. In de Highlands moet het vuur zelfs blijven branden tot 2 januari. Gebeurt dat niet dan zou ongeluk kunnen volgen.

Het belangrijkste voor nieuw jaar is de familie en het vernieuwen of verstevigen van vriendschappen. Iedereen brengt oudejaarsavond in eigen huis en met het eigen gezin door. Zodra de klok twaalf heeft geslagen wordt de whisky gretig geopend en worden handen geschud en gekust. Bij de whisky (dram) wordt shortbread en black bun geserveerd.

Het is ook gewoonte een zilveren munt door de voordeur het huis in te wer-

pen en die te laten liggen op de plaats waar ze gevallen is om er zeker van te zijn dat in het komend jaar door die deur voldoende geld binnen komt.

Daarna is het wachten op de 'first foot', de eerste bezoeker. De ideale 'first foot' is groot en heeft donker haar, man, en is liefst vrijgezel. Hij moet een goede whisky bij zich hebben, die hij aan de familie uitschenkt en krijgt ook omgekeerd een goede dram. Hij moet ook iets van voedsel bij zich hebben en een klompje steenkool of turf.

De kool zal de wens in vervulling doen gaan dat het vuur het ghele jaar zal blijven branden (figuurlijk gesproken) en het eten en de drank dat er het komende jaar voldoende te eten en te drinken zal zijn.

Een echte traditionele 'First Footer' moet een evergreen-takje bij zich hebben, voortdurend leven symboliserend.

Bij iedere 'First Footer' worden opnieuw drams uitgewisseld en die ceremonie gaat door tot ver in de nacht.

Nadat er een 'First Footer' in jouw huis geweest is staat het je vrij ook zelf op pad te gaan. Het feest is pas afgelopen op het moment dat de oververmoeidheid toeslaat of de drank teveel geworden is.

Ondanks de 'ontberingen' van hogmanay wordt er wel van je verwacht dat je op nieuwjaarsdag op tijd bent voor het New Year dinner, een gezamenlijk diner voor de hele familie.

HAPPY HOG-
MANAY!!

(Christine Turnbull, voormalig President van de Clan Ross Association in Canada, heeft voor dit artikel gebruik gemaakt van de Celtic Connection Newsletter, het boek "The Scots" van Clifford Hanley en "The little book of Scottish Folklore".)



First Footing na klokslag twaalf

FAMILIEBERICHTEN:

Geboren: Soest, 9 augustus 2001: Lars Christaan Ros, zoon van Laurens en Margriet Ros.

NIEUWE LEZERS:

De heer P.J. (Peter) Boekel, (Fam. Ros, Harlingen)
Staatsduinen 2, 1871 PB Schoorl.

De Heer R.H. (Rudi) Ros, (Fam. Ros, Harlingen)
Casa 3, 6561 Cugnasco, Zwitserland

De Heer A.R. (Lex) Ros, Fam. Ros, Harlingen)
Weg naar Fuik 183b, Curacao, Ned. Antillen

Mevr. Y.M. Ros (Fam. Ros, Harlingen)
Herenstraat 28, 4101 BT Culemborg.

Mevr. A.W.J. Ros-van der Horst, (Fam. Maarsen/Driebergen)
Virgo 5, 5175 VV, Loon op Zand.

De Heer G.J. Ros (Fam. Ross/Ros, Geetruidenberg)
Dr. Schaepmanplein 11, 5062 DA Oisterwijk.

De Heer A.J. Ros (Fam. Ros, Harlingen)
Hartenweidjtje 8, 1861 JG Bergen (N.H.)

De Heer J.B. Ros (Fam. Ros, Harlingen)
Karveel 8, 1423 BT Uithoorn

De Heer C.B. Ros, (Fam. Ros, Harlingen)
Mr. Muhrenlaan 14, 1132 CD Volendam

De Heer H. Ros, (Fam. Ros, Amsterdam)
Houtmankade 50, 1013 MX Amsterdam.

Welkom !