



AN CIREAN  
CEANN CINNIDH

# Ross Newsletter.

**No. 42. april 2002 (2002 no. 1)**

Beste naamgenoten,

Het is weer voorjaar en dus tijd voor de volgende Ross Newsletter.

Allereerst willen we iedereen bedanken die ons rond de jaarwisseling de beste wensen voor Kerst en het nieuwe jaar stuurde. Het al wel weer even geleden maar dit is de eerste gelegenheid.

Wereldwijd gaat het uitstekend met de belangstelling voor Clan Ross. Alle newsletters die we ontvangen geven enthousiast lijstjes met nieuwe leden. Een goed teken.

Ook in Nederland wordt de kring van lezers steeds groter. U hebt dat in het afgelopen jaar kunnen zien. Ook nu weer een drietal nieuwe adressen.

In dit nummer hebben we ook weer internationale zaken op een rijtje gezet, waardoor u ook een klein beetje op de hoogte blijft van de gang van zaken aan de andere kant van de wereld.

Mocht iemand belangstelling hebben voor bepaalde genoemde artikelen laat het dan even weten. Een copie is tegenwoordig eenvoudig te maken.

In deze Ross Newsletter o.a. een vertaald artikel uit de USA over Miss Rosa Williamson Ross, de vorige Chief van de Clan.

Daarnaast ook een ervaring hoe je tegen verschillende naamgenoten kunt aanlopen en die dan ook nog familie van elkaar zijn.

Veel leesplezier en u weet het: We zijn altijd "in" voor reacties.

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal  
Telefoon 0165-556811.  
Email-adres: [georgeross@hetnet.nl](mailto:georgeross@hetnet.nl)

**INTERNET ADRESSEN:**

Clan Ross Association of the United States of America (CRAUS):  
[www.ClanRossAssociation.org](http://www.ClanRossAssociation.org) .

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:  
<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:  
[www.tainmuseum.demon.co.uk](http://www.tainmuseum.demon.co.uk)

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:  
<http://www.gironet.nl/home/ross3/>  
Deze bevat naast de inhoud van de laatste twee Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

Informatie over reizen naar Schotland kunt u vinden op: <http://www.greatscot-tours.com>, een organisatie die wordt geleid door Gordon Ross vanuit Dumbarton.

**International Clan News.****U.S.A.**

De Jaarbijeenkomst van de Clan Ross Association zal dit jaar gehouden worden in het weekend van 2 t/m 4 augustus 2002 te Livonia, Michigan. Het is voor het eerst dat de jaarvergadering in het Midden-Westen van de USA wordt gehouden. Een goede gelegenheid voor leden in die omgeving de bijeenkomst bij te wonen. In dat weekend zijn er in die plaats ook Highland Games.

In de Rubriek "From the Genealogist" doet Fran Bumann verslag van de mogelijkheid de index op de Britse Census van 1901 op Internet te bekijken. De site is: [www.pro.gov.uk](http://www.pro.gov.uk)  
Origins ([www.origins.net](http://www.origins.net)) brengt ook veel Schotse records online, waaronder de Schotse kerkregisters uit de periode voor de Burgerlijke Stand, de Burgerlijke Stand zelf en de Censuses van 1881 en 1891.

In de Spring 2002 editie van Clan Ross News een herinnering aan Miss Rosa Williamson Ross, 34e Chief van Clan Ross.

CANADA.

In Canada is op 5 april jl. Tartan Day gevierd, wat in de USA in zomer gevierd wordt.

De Canadese Jaarbijeenkomst wordt dit jaar gehouden in het weekend van 14 t/m 16 juni in Victoria (Brits Columbia).

In de Canadese Newsletter de letterlijke tekst van een brief die David Ross of Ross, de Chieff van de Clan, stuurde naar alle Clan Associations inzake de voortgang in het probleem van de wapens op de poort van Balnagown Castle.

NIEUW ZEELAND.

Ook in Nieuw Zeeland is het tijd voor de jaarbijeenkomst van de Clan Association. Mocht u op 18 mei in de buurt zijn: U bent ongetwijfeld van harte welkom in de Te Kiri Hall in Te Kiri.

Verder in de Nieuw Zeelandse Newsletter deel 13 in de serie "The Celts" door Bill Ross.

LOOKING BACK (door Margaret Ross)



Miss Rosa Williamson Ross,  
34e Chieff van  
Clan Ross.

(Artikel overgenomen uit Clan Ross News U.S.A., Spring 2002.)

Toen ik in de avond Tain binnenreed had ik het gevoel beland te zijn in een scène van "Brigadoon" omdat velen in Ross-kilt onderweg waren naar het Hotel

waar voor het eerst sinds jaren weer een Gathering van Clan Ross gehouden werd.

De Clan Ross-banner hing aan de vlaggenmast en een jonge bagpiper liep voor het hotel heen en weer en speelde vrolijke bagpipe muziek. Na het spelen van de Clan Ross mars arriveerde Miss Rosa Williamson Ross, de 34e Chieftain van de Clan, samen met Sheriff Charles Ross.

De bijeenkomst was ter gelegenheid van Miss Rosa's 90e verjaardag en velen waren naar Tain getogen om haar geluk te wensen. Er was een grote groep Canadezen, ikzelf uit de USA en Col. Hardin Ross uit Engeland.

Ik had gecorrespondeerd met Sheriff Charles die me had uitgenodigd aanwezig te zijn, mede omdat er op dat moment plannen waren in de USA een Clan-organisatie te starten. Ik werd aan Miss Rosa voorgesteld en had een kort gesprek met haar dat hoofdzakelijk ging over de lange reis die ik had moeten maken en over onze plannen. Later begreep ik dat het idee van een organisatie in de USA haar wel aansprak.

De party was lang en voor mij geweldig temeer omdat het voor mij de eerste "ceilidh" was die ik ooit had meegemaakt. De Schotse dansen, de doedelzakmuziek en het zingen maakte de avond voor mij onvergetelijk. Ook de hapjes en drankjes, verzorgd door de Ross-dames uit Tain, maakten dat de reis naar Tain zeker de moeite waard was.

De volgende dag gingen we met z'n allen met de bus naar Balnagowan Castle. Uiteraard regende het en ofschoon de tuinen er prachtig bij lagen, was het toch geen dag er te fotograferen. Balnagowan is de oude zetel van de Ross-Chiefs en ondanks de modernisering is er toch een herkenbaarheid van het verleden. Het oudste deel bevindt zich aan de linkerzijde van het gebouw en stamt uit de vroege jaren 1400.

We kwamen het kasteel binnen via een grote hall waarin een ereplaats was gegeven aan een grote "troonachtige" stoel van zwart hout met leer bekleed. Er werd gezegd dat de stoel had toebehoord aan Sir William Wallace, één van Schotlands grootste helden in de strijd tegen Engeland, en gebruikt toen hij een van de drie commissioners in Edinburgh was en voor hij werd verraden. Ik vraag me af waar de stoel nu is. Bovendien heb ik me afgevraagd of het verhaal waar was.

Van het kasteel werden we naar Fearn Abbey gereden. Het is nu een ruïne, maar moet in de glorie-dagen een prachtig gebouwencomplex geweest zijn.

Op de begraafplaats moet Ferchar, Mac in t'sacairt (zoon van de priester) begraven zijn. Hij was de eerste Chieft en Earl of Ross.

Na de bijeenkomst in 1960 heb ik Tain meerdere malen bezocht en het was altijd heel plezierig Miss Rosa te bezoeken. Soms ging ik samen met Sheriff Charles, soms ook alleen.

Miss Rosa woonde in The Cottage, aan de buitenkant van het stadje. Vanuit de ramen boven had ze een prachtig uitzicht over Dornoch Firth. Ze wandelde dagelijks naar het centrum, zoals de echtgenote van de lokale boekhandelaar me vertelde, en zat vaak op de bank bij het postkantoor, kijkend over de Firth en naar de bergen van de Western Highlands het gebied dat al zo lang het woongebied van Clan Ross geweest was.

Wordt vervolgd.

In de volgende Ross Newsletter het vervolg op dit verslag, samen met de herinnering die wij persoonlijk hebben aan Mis Rosa.

*Overigens: De stoel van William Wallace, authentiek of niet, is nog steeds in het kasteel aanwezig.*

*Het toeval wil dat wij van Ko en Lia Spoor in Folsgare een artikel kregen toegestuurd uit de Sunday Express van 16 december 2001, waarin een foto van de huidige eigenaar Mohammed el Fayed bij de stoel op het voorplein van het kasteel.*



### Hoe komt een genealoog aan "jonge" gegevens?

In dit kader past ons verhaal over de familie Ross/Ros uit Geertruidenberg. Vorig najaar werd in het winkelcentrum naast ons appartementengebouw een Hobbyzaak geopend met de naam P&P. De afkorting bleek te betekenen "Plakken en Prutsen", een leuke vondst. In een artikeltje in een plaatselijk advertentieblad bleek de eigenaresse een Marian Ros te zijn. Bij ons eerste bezoek aan de winkel lieten we blijken ook Ros, maar dan met dubbel "s" te heten. Al snel was onze vraag of zij van de Roosendaalse Rossen afstamde (wat door ons eigenlijk als vanzelfsprekend werd aangenomen). Dat was niet het geval. Haar vader bleek in Helmond geboren te zijn en zijn ouders waren uit Gorinchem afkomstig. Eenmaal de namen van de grootouders kennende was de aansluiting snel gemaakt. Ze behoorden tot de familie Ros/Ross waarvan de oudste gegevens voor het eerst in Geertruidenberg opdoken.

We hadden reeds gegevens over een broer van haar vader die in Canada overleden was en zodoende was het een kleine moeite een stamreeks (de rechtstreekse lijn, terug naar de oudste bekende voorvader) te maken. Die stamreeks is via Marian bij haar vader terecht gekomen, die vanaf het eerste ogenblik zeer enthousiast was en beloofde gegevens te gaan verzamelen bij zijn vele broers en zusters.

Door gezondheidsproblemen is die actie pas kortgeleden gestart, maar juist vandaag hoorden we van hem dat hij al veel gegevens heeft ontvangen en ze binnenkort aan ons kan overhandigen.

De grootouders van Marian zijn begin 1900 geboren en aangezien de geboortegegevens die in de Burgerlijke Stand in Nederland zijn geregistreerd slechts tot en met 1900 openbaar zijn, is het niet onlogisch dat wij die gegevens niet kenden.

We zijn Marianne's vader daarom zeer erkentelijk voor het verzamelen van die gegevens en hopen na ontvangst van de gegevens weer een aanzienlijk stuk aan de genealogie "Geertruidenberg" te kunnen toevoegen.

Gisteren (4 april 2002) waren we in het Archief van de Gemeente Rucphen. We doen daar veel onderzoek naar Rossen uit Roosendaal en omgeving. We hadden een bouwvergunning gevonden die wel leuk bleek te zijn voor opname in een toekomstige publicatie. De archivaris ging naar de afdeling Gemeentewerken om er een kopie van de bouwtekening te laten maken. Daar bleek dat een medewerker van die afdeling, de Heer J. Broekhoven, gehuwd was met een Ros. Hij kwam mee naar de studiezaal en begon te vertellen

over de familie van zijn echtgenote. Al snel bleek dat ook zijn vrouw niet te behoorde tot de Rossen uit onze omgeving maar uit de familie Ros/Ross uit....., U raadt het al, Geertruidenberg.

De Heer Broekhoven vertelde dat zijn zwager uit Oisterwijk kort geleden contact met iemand had gehad over de familie. Dat klopte precies want de Heer Leenman uit Nuland, die een telefoonactie in zijn omgeving had gevoerd was met hem in contact gekomen en had het adres aan ons doorgespeeld.

Zo blijkt de wereld op dat gebied toch vrij klein te zijn.

Wij hebben tot voor kort altijd gedacht dat alles wat Ros heet en in onze omgeving woont wel zou behoren tot de Roosendaalse familie. Duidelijk is gebleken dat dit niet het geval is.

Gelukkig zijn de meeste personen met wie je in contact komt bereid familiegegevens af te staan, zodat wij in staat zijn gegevens van huidige generaties toe te voegen aan de oude archiefgegevens.

Uit dit verhaal mag blijken dat je er niet van kunt uitgaan dat ieder naamgenoot die je tegenkomt familie van je is.

Er zijn diverse families met de naam Ros en ze zijn over het gehele land verspreid.

Met name in de jaren na 1945 zijn veel families over het gehele land uitgewaaid, zodat een lid van de familie die oorspronkelijk uit Friesland komt de buurman kan zijn van een lid van de familie Ros die al in 1635 in Roosendaal voorkomt.

### **Aanbieding:**

Ko en Ria Spoor bieden wegens overcompleet aan:

Een zwart-fluwelen vaantje met daarop de groene tartan van Clan Ross en de badge van Clan Ross . Het geheel meet ca 25 bij 17 cm.

Prijs: € 5,—

Een print in passe-partout van 49,5 x 38,5 cm met daarop een wapenschild van Ross of Balnagown, het bekende clanmotto "Spem Successus alit" en in wapenschildvorm de tartan van Clan Ross en de Schotse vlag.

Prijs eveneens € 5,—.

Mocht iemand belangstelling hebben voor één of meer van deze items, neem dan contact op met de familie Spoor, Skeender 11, 8773 KS, Folsgare, telefoon: 0515-569915.

**Where to stay in Scotland.**

Mocht u deze zomer in Schotland een Bed and Breakfast zoeken ten noorden van Inverness dan bevelen Neville en Peter Ross uit Nieuw Zeeland het Guesthouse aan van:

**Miss J.Ross, 4 Gate Street, Embo IV25 3PS Dornoch, Sutherland.**

**FAMILIEBERICHTEN:**

**Geboren** op 1 maart 2002 te 's-Hertogenbosch: Marleen Adriana, dochter van Lina en Eelco Westerveld. Marleen woog bij haar geboorte 1.755 gram. Nogal aan de kleine kant dus. Ze deed het zo goed dat ze inmiddels gewoon thuis bij haar ouders is.

Onze felicitaties !!

De kleine is te bewonderen op <http://home.hetnet.nl/~eelcoenlina/index.html>

**Overleden** te 's-Gravenhage op 30 december 2001: Willem Ros, weduwnaar van Joke van Dorp, geboren te Blerick op 1 mei 1920.

Willem Ros is de vader van onze lezer Hans Ros te Rotterdam en behoorde tot de uitgebreide familie Ros/Ross uit Sprang-Capelle.

Weliswaar geen echt familiebericht maar toch belangrijk genoeg om te memo-  
reren:

De al vaak genoemde Emiel Ros uit Amsterdam (vaak in ons gezin aangeduid met "de beheerder van Bijkantoor Amsterdam") draaide half december plotse-  
ling het ziekenhuis in met hartproblemen. Inmiddels is hij geopereerd (5 by-  
passes) en weer geheel gezond thuis. Zelfs de revalidatiefase is al weer afge-  
sloten. Emiel, onze felicitaties met de snelle "recuperatie", zoals onze zuider-  
buren dat noemen.

**NIEUWE LEZERS:**

Als nieuwe lezers kunnen we deze keer verwelkomen:

De Heer L.C. (Leo) Ros, Staartmolenstraat 23, 4105 XH te Culemborg.  
Hij behoort tot de familie Ros uit Scheveningen.

De Heer G.J. Ros, Begoniastraat 37, 4702 CA, Roosendaal  
Mevr. M. Gijzen-Ros, Abdijberg 18, 4707 MV, Roosendaal.  
Zij behoren beiden tot de familie Ros/Ross uit Geertruidenberg,

Griendweg 10

4005 AE. Acht mool