



AN CIREAN
CEANN CINNIDH

Ross Newsletter.

No. ~~42~~⁴³ augustus 2002 (2002 no. 2)

Beste naamgenoten,

Het is al weer half augustus. In delen van Nederland zijn de schoolvakanties al weer voorbij. Het is dus de hoogste tijd weer een Ross Newsletter te laten verschijnen.

Wij hebben dit jaar zelf weer de schoonheid van Schotland op ons laten inwerken op een manier die wij nog niet eerder hadden ervaren: per bus.

Uiteraard, op zo'n reis "wordt je geleefd", maar het is toch een leuke ervaring, zeker als je in gebieden komt waar je nog niet eerder geweest bent.

Je ziet altijd weer plekken waar je, op een volgende reis naar Schotland, naar terug wilt en ik ga er van uit dat dat zeker zal gebeuren, maar dan met eigen vervoer, zodat je kunt stoppen waar je zelf wilt.

In deze Newsletter weer van alles wat. In de eerste plaats een vervolg op het artikel over Miss Rosa Ross, de vorige Chieft van de clan.

Dan een klein stukje over Jerry Ross, onze ruimtevaarder.

Daarnaast enkele oproepen betreffende naamgenoten waarover gepubliceerd is maar waarover we niets weten.

Tenslotte een klein stukje tekst over Clémence Ross, de nieuwe Staatssecretaris van WVS.

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal
Telefoon 0165-556811.

(gewijzigd) Email-adres: georgross@Home.nl

INTERNET ADRESSEN:

Clan Ross Association of the United States of America (CRAUS):
www.ClanRossAssociation.org .

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:
<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op:
www.tainmuseum.demon.co.uk

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:
<http://www.ross3.freeler.nl/index.htm> (**Let op!!!: gewijzigd adres**)
Deze bevat naast de inhoud van de laatste twee Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

Informatie over reizen naar Schotland kunt u vinden op: <http://www.greatscot-tours.com>, een organisatie die wordt geleid door Gordon Ross vanuit Dumbarton.

International Clan News.**U.S.A.**

In de ZOMER 2002 editie van Clan Ross News (U.S.A.):
Aandacht voor de 7e Shuttle-vlucht van Jerry Ross, onze beroemde ruimtevaarder en een vrij uitgebreid verhaal over de mysterieuze Euphemia, de echtgenote van William, 3e Earl of Ross.

Verder een bijdrage van Estelle Quick, curator van het "Tain and District Museum" over nieuwe items in het museum en aanpassingen binnenshuis om meer ruimte te creëren.

CANADA.

In de LENTE EDITIE 2002 een vervolg op de geschiedenis van de familie Dingwall in Manitoba (Canada).

NIEUW ZEELAND.

Het juni-nummer van de Newsletter in Nieuw Zeeland bevatte een verslag van de Jaarvergadering van de Clan Association. De inhoud van dit artikel is niet helemaal duidelijk geworden omdat één pagina dubbel was afgedrukt en de volgende ontbrak.

LOOKING BACK (door Margaret Ross)

Miss Rosa Williamson Ross, 28th Chief of Clan Ross. (vervolg).

The Cottage (het huis waarin Miss Rosa woonde) was interessant en boordevol met allerlei Ross-zaken. In het bijzonder herinner ik me het portret van David Ross, 13th Laird of Balnagown. Miss Rosa noemde hem de "slechte" Baron omdat hij het was aan wie het verlies van Balnagown voor de Clan te danken was.

We spraken meestal over het verleden van de clan en Miss Rosa was het er niet mee eens dat wij een oorlogszuchtige clan waren zoals zoveel van de Highland Clans. De oorlogen werden veroorzaakt door de omringende clans en niet door ons (was haar uitgangspunt). Ik geloof niet dat ik het altijd met haar eens was. Welke Highlander was geen vechtersbaas?

Miss Rosa serveerde altijd de zwartste thee die je maar kon bedenken, vergezeld van veel (koffie)broodjes en Dundee cake en ze stond er altijd op er ook nog voor onderweg mee te nemen.

Op een keer liet ze me haar "werk" zien dat op de tafel lag. Zeer oude charters uit de middeleeuwen, op perkament geschreven. Zij ontcijferde en vertaalde die. Een van de stukken was ondertekend door één van de oudste Henry's van Engeland.

Ik kon het niet lezen maar ze vertelde me over een oorkonde waarin toestemming werd gegeven aan een Engelsman om in Schotland grond te gebruiken en die ondertekend was door Edward I tijdens de Schotse Onafhankelijkheids Oorlog.

Ze was een erkend expert op dat gebied en werd regelmatig door musea, bibliotheken en archieven om hulp gevraagd.

Na haar overlijden zijn veel zaken die in de Cottage waren, ondergebracht in het museum in Tain.

Ik heb er nog steeds plezier in aan clangenoten te kunnen zeggen dat ik Miss Rosa persoonlijk gekend heb. Het leukste vind ik dat ik de gelegenheid gehad heb met haar kennis te mogen maken.

(Artikel overgenomen uit Clan Ross News U.S.A., Spring 2002)

Onze persoonlijke herinnering aan Miss Rosa.

Ook wijzelf hebben leuke herinneringen aan Miss Rosa. Toen wij er eenmaal van overtuigd waren bij de Schotse Clan Ross te behoren vonden we het wel leuk te proberen contacten te leggen. Via boekwerkjes over de clans en via de Ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Den Haag kwamen we achter de naam en bovendien het adres van Miss Rosa. De adressering was simpelweg "The Cottage, Tain, Schotland". Onze eerste brief werd op zeer korte termijn en met veel enthousiasme beantwoord. Ze vond het prachtig met "Nederland" contact te hebben. Contacten met de bekende Ross-landen (U.S.A., Canada etc.) waren vrij normaal maar contact met clangenoten op het vaste land van Europa was kennelijk iets bijzonders. Een van de brieven ging vergezeld van een groene Ross-stropdas, die ik uiteraard met veel trots heb gedragen.

Op zeker moment besloten we bloembollen te sturen. Dat was in die tijd niet zo eenvoudig want ze moesten voor export eerst gekeurd worden door de Plantenziektkundige Dienst.

Ze vond het prachtig en schreef later dat de bollen in haar tuin prachtig gebloeid hadden.

Het zal in 1965 geweest zijn dat we het idee kregen voor het eerst naar Schotland te gaan. We hadden twee kleine kinderen en het reizen was in die tijd toch nog heel wat minder comfortabel dan tegenwoordig. Ze raadde het ons eenvoudig af vanuit Nederland, met twee kleine kinderen, naar het noorden van Schotland te komen. We hebben het ook maar niet gedaan.

Op een gegeven ogenblik kregen we geen antwoord meer op onze brieven. We hadden geen idee wat er aan de hand was, tot we tijdens onze eerste reis naar Schotland in 1981 ook in het Register House in Edinburgh terecht kwamen, waar alle acten van de Burgerlijke Stand verzameld worden. Snel bleek toen dat zij op 24 maart 1968 op 99-jarige leeftijd in Tain was overleden.

Bij een later bezoek aan Tain zijn we nog bij "The Cottage" geweest nadat een bekende ons uitgelegd was waar het te vinden was.

"Jerry Ross up there again."

Onder dit kopje werd in Clan Ross News (U.S.A) de volgende vlucht aangekondigd van Jerry Ross, onze eigen "Clan Astronaut".

De vlucht was gepland voor 4 april 2002. Met een vertraging van enkele dagen vertrok de Atlantis op 8 april richting International Space Station.

De missie was gericht op het plaatsen van een 13 ton wegend apparaat ten behoeve van een ro-



Jerry Ross (rechts) tijdens een van de ruimtewandelingen in april 2002

bot-arm.

Met deze missie heeft Jerry diverse ruimterecords gevestigd. Hij was de eerste die 7 ruimtereizen gemaakt heeft en is recordhouder voor het aantal "ruimtwandelingen" (9 stuks) en het aantal uren dat die ruimtwandelingen duurden (58 uur en 18 minuten).

De Atlantis keerde op 19 april terug op aarde.

Jerry is inmiddels 54 jaar en de verwachting is dan ook dat dit zijn laatste ruimtevlucht geweest is, maar zoals de Amerikanen schrijven: "You never can tell". (Je weet maar nooit).



**De " Mission Patch"
van deze vlucht**

OPROEP:

Het volgende artikeltje ontvingen we van Emiel Ros in Amsterdam:

"Sinds begin van dit jaar ben ik bezig met het invoeren van foto's en documenten in het familieboek van de familie Ros uit Harlingen.

Hierin is o.m. opgenomen het album van Thom Ros met veel foto's betreffende de tak Harlingen.

Het geheel heb ik ondergebracht in een bestand dat gelezen kan worden door het programma Acrobat-Reader en omvat inmiddels zo'n 280 pagina's.

Het geheel zou een mooie aanzet kunnen zijn voor het maken van een compleet boekwerk over deze familie, maar hiervoor heb ik uw medewerking nodig. Indien u mij aan foto's (oud of nieuw, origineel of gescand) of interessante familiegegevens kunt helpen dan zal ik die invoeren. De stukken krijgt u uiteraard weer van mij terug, vergezeld van het tot dat moment

bijgewerkte bestand op CD-rom.”

Emiel Ros,

Del Court van Krimpenstraat 3

1067 SG AMSTYERDAM

E-mail: emiel@nikhef.nl

CLÉMENCE ROSS.

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat sedert het aantreden van het nieuw kabinet regelmatig de naam Ross in publicaties en op Radio en TV verschijnt.

Het gaat dan om Clémence Ross – van Dorp, Staatssecretaris op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wie is deze Clémence?

Gezien haar woonplaats was het voor ons duidelijk dat haar man moest behoren tot de inmiddels bij velen bekende familie Ross in Zevenaar. Na enig speurwerk bleek dat ook inderdaad zo te zijn. Haar echtgenoot Jos Ross behoort tot de 8e generatie uit die familie, uitgaande van de oudst bekende: **Bernardus Ross**, en **Henrica Sebus**.

OPSPORING VERZOCHT

In juni 2001 verscheen in HP|De Tijd een artikel in de serie “ZELFPORTRET” een zelfportret van **Margôt Ros**.

Volgens het artikel is ze geboren in Eindhoven in 1965. Ze is actrice en ontving vorig jaar tijdens de uitreiking van de VSCD Toeneelprijzen de Colombia voor haar rol in de theatervoorstelling “Onder mannen”.

In onze genealogische gegevens kunnen we haar niet plaatsen. Ongetwijfeld behoort ze tot één van de ons bekende families.

Normaal gesproken hebben we geen gegevens van personen die geboren zijn na 1939 dus ook niet van haar.

Vandaar de vraag aan onze lezers: Hebt u enig idee wie Margôt

Ros is. Mocht dat zo zijn, laat het ons dan weten, dan kunnen we haar wellicht plaatsen.

Hetzelfde geldt in feite ook voor **Johan Ros**.

In Visie, het omroepblad van de E.O, over de week van 2 t/m 8 maart 2002 verscheen een artikel over hem.

Hij werkt bij Jeugd met een Opdracht (YWAM) in Amsterdam en woont daar aan de Singel (of een zijstraat daarvan).

Van hem hebben we verder helemaal geen gegevens. Kent u hem en weet u uit welk nest hij stamt, laat het even weten!!

FAMILIEBERICHTEN:

Vorig jaar hadden wij vrij uitgebreid contact met de Heer *Victor Llewelyn Shillcock*, geboren te Sydney (Australië) op 10 november 1919.

Hij was gehuwd met *Alida Johanna Ros* uit de familie Amsterdam/Hamburg.

Helaas ontvingen wij nu het bericht dat hij op 1 juni 2002 te Son (N.B.), zijn woonplaats, is overleden.

Van Emiel Ros ontvingen wij bericht dat op 7 juli jongstleden overleden is *Franciscus Henricus Maria Reijn*, echtgenoot van *Elisabeth Maria Ros*, Emiel's zuster.

Blijft U ons op de hoogte houden van gewijzigde familiegegevens, zoals geboorten, huwelijken en overlijdens?
Bij voorbaat dank

NIEUWE LEZERS:

Deze keer geen nieuwe adressen.