



AN CÍREÁN
CEANN CINNIDH

Ross Newsletter.

No. 45. april 2003 (2003 no. 1)

Beste naamgenoten,

Het is weer hoog tijd voor de volgende ROSS NEWSLETTER.

In de vorige editie schreven we dat we naar Schotland zouden gaan voor een weekje archiefonderzoek.

Uiteraard is dat wel gebeurd, maar het resultaat van de onderzoeken was niet bepaald wat we er van verwacht hadden.

Volgende keer maar weer eens andere zoekwegen inslaan. We hebben dan in ieder geval een reden om weer terug te gaan.

Het grootste deel van deze Ross Newsletter is gewijd aan naamgenoten die slachtoffer geworden zijn van de Tweede Wereldoorlog. Sommigen van u zullen familieleden herkennen. Als bij één van hen niet vermeld is tot welke familie zij behoren en u zou dat wel weten: Laat het ons weten.

Op pagina 8 een stukje over een naamgenoot die ruim 106 jaar geworden is. Zeker geen alledaagse gebeurtenis, vandaar dat wij er ook wat meer aandacht aan besteed hebben door de tekst van het gedachtenisprentje weer te geven.

Ook aandacht voor goudsmeden met onze naam. Een korte beschrijving vindt u op pagina 7.

Tenslotte uiteraard het internationale nieuws betreffende de clan-organisaties elders in de wereld.

George en Wil Ross.
Evelindeflat 55. 4707 EX, Roosendaal.
E-mail: georgeross@home.nl

INTERNET ADRESSEN:

www.ClanRossAssociation.org : Clan Ross Ass. U.S.A.
www.GreatClanRoss.org : Clan Ross Ass. Canada
www.geocities.com/annetteross/ : Clan Ross Australië

Een andere website waar één en ander over Clan Ross te vinden is:

<http://www.tartans.com/clans/Ross/ross.html>

Informatie over het *Tain & District Museum*, Tain, Schotland is te vinden op: **www.tainmuseum.demon.co.uk**

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:

<http://www.homepages.hetnet.nl/~Clan-Ross/index.htm> (Let op!!!: gewijzigd adres)

Deze bevat naast de inhoud van de laatste Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

International Clan News**Nieuw Zeeland.**

De Clan Ross Ass. of New Zealand houdt haar jaarlijkse bijeenkomst op zaterdag 17 mei 2003 in Nelson (N.Z.)

In de inmiddels ontvangen no's 46 en 47 van de Newsletter weer een vervolg in de serie De Kelten door Bill Ross.

U.S.A.

Nadat de "Spring-editie 2003" van Clan Ross News al opgemaakt was kwam het bericht dat de president van de Clan Ross Ass. of the U.S.A., Douglas P. Ross op 31 januari 2003 is overleden. Hij overleed aan de gevolgen van kanker en heeft vooral de laatste maanden veel chemo-kuren en bestralingen moeten ondergaan. Douglas C. Ross, vice-president omschrijft hem als volgt: Iedereen die hem ooit ontmoette hield van hem. Hij was een heer in alle betekenissen van het woord. Hij was vriendelijk, met een zeer goed zakelijk hoofd op zijn schouders en bezat een bijzonder gevoel voor humor. In ieder geval zal hij in zijn omgeving ten zeerste gemist worden en ik vraag u dan ook hem en zijn gezin in uw gebeden te herdenken.



In de rubriek Genealogie maakt Fran Bumann, de genealogisch adviseur van Clan Ross USA gewag van de veranderingen in de Internet service van het centraal archief in Schotland. De vroegere site Scots Origins bestaat niet meer in de oude vorm omdat het contract met het General Register Office beëindigd is. Wanhopen is echter niet nodig want er is een nieuw contract met een andere instantie gesloten. De nieuwe site Scotlands People bevat 37 miljoen records met volledige zoekmogelijkheid in de geboorten van 1553 tot 1901, de huwelijken van 1553 tot 1926, de overlijdens van 1855 tot 1951 en de volkstellingen van 1881, 1891 en 1901. Er zit echter wel een addertje onder het gras: Er moet voor betaald worden, £ 6,— voor 30 credits binnen 24 uur.

De oude site Scots Origins bestaat nog wel en is gratis beschikbaar voor alle dopen en huwelijken in de periode voor de invoering van de Burgerlijke Stand en de volkstellingen van 1861 en 1871.



Chief David Ross en zijn echtgenote, Lady Eileen hebben in oktober de Stone Mountain games bezocht.

De organisatie had alle Chiefs die in het verleden ooit als eregast de spelen bezochten uitgenodigd. Zeven chiefs waren aanwezig, waaronder dus onze eigen David Ross of Ross.



Schotland

Nadat het vorige nummer van de Ross Newsletter was verzonden ontvingen we van Chief David Ross en zijn echtgenote, Lady Eileen de beste wensen voor Kerstmis en het nieuwe jaar. Vooral dat laatste willen we alsnog aan onze lezers doorgeven.



Door vergaande bezuinigingen heeft het Tain & District Museum in Tain geen eigen curator meer. Estelle Quick, die deze functie de laatste 8 jaar heeft vervuld, heeft een andere baan gevonden bij de overkoepelende organisatie van musea in de Highlands.



GENEALOGIE.

In deze rubriek deze keer iets anders dan we gewoon zijn. Op Internet vonden we de site van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.

De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is de aanleg, inrichting, instandhouding en verzorging van het Nederlandse oorlogsgraf, waar ter wereld dit zich ook moge bevinden. Dit geldt ook voor het onderhoud van de in Nederland verspreid liggende graven van leden van de geallieerde strijdkrachten, voor zover daarvoor niet door het betrokken land wordt gezorgd.

De Stichting onderhoudt ongeveer 50.000 Nederlandse oorlogsgraven die verspreid liggen over de hele wereld. Deze graven zijn te vinden op erevelden, maar ook op gewone begraafplaatsen in dorpen en steden.

Op hun website (<http://www.ogs.nl/>) is ook een slachtofferregister te doorzoeken en de bij de slachtoffers behorende gegevens op te vragen.

In het register troffen we 6 slachtoffers aan met de naam Ross en 11 met de naam Ros. In deze tijd van herdenken leek het ons een goed idee de namen van de slachtoffers de revue te laten passeren en de gegevens hier te publiceren.

We zullen de namen rubriceren in groepen en daarbij voor zover mogelijk bijzonderheden vermelden.

ONBEKENDEN, d.w.z. niet voorkomend in onze persoonsgegevens:

- Anthony Cornelis Ross, geboren Den Haag 07-01-1904, overleden te Birma op 13-09-1943. Hij is begraven te Birma op het Ereveld van Thanbyuzayat. Hij was Reserve 1e Luitenant bij het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger).
- Christiaan Ross, geboorteplaats en -datum onbekend. Overleden te Hatum in maart 1944. Begraafplaats onbekend. Hij was soldaat bij het KNIL.
- Petrus Henricus Ros, geboren te Rijsenburg op 24-07-1921, overleden te Hamburg, 28-07-1943. Hij was slager van beroep en is begraven op de begraafplaats Neuer Friedhof II te Hamburg. Wij hebben hem niet in onze gegevens kunnen vinden. Het lijkt logisch dat hij behoort tot de

familie Ros uit Maarsen/Driebergen.

- Klaas Ros, geboren te Katwijk op 06-08-1920, overleden te Rijswijk (Z.H.) op 10-05-1940. Hij was soldaat in het 5-4 Depot Bataljon. Hij is begraven op de Gemeentelijke begraafplaats te Katwijk aan Zee (Rij 18).
- Alfred Henri Jan Ros, geboren te Soerabaja op 22-04-1900, overleden te Kinsayok op 17-07-1943. Hij is begraven op het ereveld Kanchanaburi in Thailand (Rij C no. 14/15)

Slachtoffers die wij hebben kunnen traceren in onze gegevens:

- Maria Constance Ros- Baldinger, geboren te Batavia 30-03-1898, overleden te Bandoeng 14-07-1944. Uit onze gegevens bleek zij te Batavia op 18-11-1919 gehuwd is met Frans Arnold Ros.
- Martinus Ros, geboren in Den Haag 03-04-1923, overleden te Fremantle (Australië) op 15-10-1942. Hij was matroos bij de koopvaardij en is begraven op het Fremantle Anglican Cemetery. Hij behoort tot de familie Ros uit Scheveningen en is een zoon van Arie Ros (zeevisser) en Dirkje Bal.
- Bauke Johannes Ros, geboren te Leeuwarden op 25-02-1912 en overleden te Lubeckerbocht op 03-05-1945. Hij is begraven op de begraafplaats van het concentratiekamp Neuengamme (bij Hamburg). Hij was in dienst van de Waterpolitie en behoorde als verzetsman bij de L.O.—K.P. in Grijpskerk. Hij behoort bij de familie Ros uit Harlingen en was zoon van Lense Ros en Taetske Peschar, Op 16-06-1939 is hij te Leeuwarden in het huwelijk getreden met Klaasje van der Ven. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.
- Arinus Cornelis Ros, geboren te Gorinchem 23-06-1919, overleden te Rheinhasen, Landkreis Moers op 13-05-1943. Hij was matroos op een binnenvaartschip en is begraven op het Nederlands ereveld te Loenen (Apeldoorn). Hij behoort bij de familie Ros uit Sprang, zoon van Sandrikus Ros (schipper) en Lijntje Heijkoop.
- Maria Anna van Es-Ros, geboren te Den Haag 30-12-1920, overleden te Stutgart. Zij is begraven op het Nederlands ereveld te Frankfurt am Main. Zij behoorde tot de Scheveningse familie Ros en was een doch-

ter van Teunis Ros en Johanna Elisabeth Maria Maas. Het was ons niet bekend dat ze gehuwd was.

Slachtoffers die op zee gebleven zijn

- Jan Emile Robbert Ros, geboren te Soerabaja op 23-04-1904. Hij was officier bij de Koninklijke Marine en is overleden op 29-10-1942. Hij was aan boord van het SS Abosso dat door de Duitsers werd getorpedeerd bij de Azoren. 49 Nederlanders kwamen daarbij om het leven.

Binnen deze groep een aparte vermelding voor een drietal naamgenoten die allen op 18-09-1944 aan boord waren van de Junyo Maru.

- Cornelis Marius Ross, geboren op 11-09-1905 in Goes, zoon van Abraham Willem Adriaan Ross en Maria Johanna Kornelia Dentz. Hij was op 26-06-1934 gehuwd met Maria Emma Hacks. In onze gegevens komt hij voor als hotelier, in het slachtofferregister wordt hij vermeld als soldaat bij het KNIL. Hij behoort bij de familie Ross uit Goes.
- Johannes Cornelis Ros, geboren te Den Haag op 14-04-1894, zoon van Arie Ros en Agneta Kohnhorst. Voor zover ons bekend was hij niet gehuwd. Hij was sergeant bij het KNIL en behoorde tot de familie Ros uit Scheveningen.
- Cornelis Franciscus Wilhelmus Ros, geboren te Sabang op 03-12-1914, soldaat bij het KNIL.

Op 18 september 1944 was het Japanse vrachtschip Junyo Maru onderweg van Java



naar Sumatra toen het bij Benkoelen getorpedeerd werd door de Britse onderzeeër H. M.S. Tradewind.

Aan boord waren naast de bemanning en Japanse bewakers 2300 Nederlandse, Britse en Amerikaanse krijgsgevangenen en 4200 Javaanse arbeiders. Zij waren bestemd om aan de 220 km lange Sumatra Spoorweg tussen Pakan Baru en Muaro te gaan werken. Van de 6500 "passagiers" zijn er tenminste 5620 omgekomen waarmee deze zeeramp de grootste uit de 2e Wereldoorlog werd of zelfs de grootste zeeramp aller tijden.

De overlevenden werden toch tewerk gesteld aan de spoorlijn. Van de 100 Nederlandse overlevenden stierven er nog 10 bij het werk aan de spoorlijn.

Over deze verschrikkelijke ramp is meer te lezen op het Internet o.a. op de volgende pagina's:

<http://home.wanadoo.nl/bekkenk/wo2/vergeten.htm>

http://au.geocities.com/frans_taminiau/junyomaru.htm

Goudsmeden in de familie?

In de 19e eeuw komen we in Leeuwarden een goudsmid tegen. Het is Klaas Ros, zoon van Jan Ros en Janetje Gerrigje Wigmore. Hij is geboren in Leeuwarden op 8 december 1824 en is aldaar overleden op 13 juni 1905. Hij was gehuwd met Froukje Dijkstra.

Ook vandaag de dag zijn er goudsmeden onder onze naamgenoten. Op Internet hebben we er twee gevonden. We denken niet dat ze familie van elkaar zijn en ook niet van bovengenoemde Klaas Ros.

In Den Haag is er een juwelier/goudsmid Ros met twee vestigingen, één in de Driegenstraat 143 en de tweede in de Fahrenheitstraat 608

De Web-pagina (www.rosjuweliers.nl) is nog heel eenvoudig en geeft nog weinig nadere informatie omdat de pagina nog in opbouw is.

Een tweede hebben we gevonden aan de Vijzelmolen 25 te Mijdrecht. Het gaat hier om Gerard Ros, meester-goudsmid.

Hij heeft in Schoonhoven z'n opleiding genoten en is sinds 1979 als goudsmid gevestigd. Eerst in Amsterdam, vervolgens te Laren en sedert 1983 in Mijdrecht.

Op de web-site (www.gerardros.nl) die er uitstekend uitziet zijn voorbeelden te vinden van door Gerard eerder gemaakte ontwerpen.

Kent U één van beiden of weet u tot welke familie zij behoren? Graag een berichtje.



FAMILIEBERICHTEN:

- Op 18 januari 2003 is in Tiel overleden onze lezeres Mevr. **Henderika Maria (Henny) Blom**, weduwe van Nelis Janus Ros op de leeftijd van 61 jaar. Zij behoorde tot de familie Ros uit Harlingen.
- Na de vorige Ross Newsletter werden we door onze lezer A. Ros in Sprang-Capelle attent gemaakt op het overlijden van zijn oudtante **Huiberdina Ros**, geboren te Sprang-Capelle op 27 juli 1895 en overleden te Eindhoven op 11 april 2002. Ze werd ruim 106 jaar, een unieke leeftijd. Aan het bidprentje ontleen we de navolgende gegevens:

Huiberdina groeide op in een gezin van 13 kinderen waarvan 1 zusje zeer vroeg overleed. Huibertje zelf werd op 1,5 jarige leeftijd getroffen door een hersenvliesontsteking met volledige doofheid tot gevolg. Met 7 jaar verhuisde zij van Sprang-Capelle naar een pleeggezin in Rotterdam. Daar bezocht zij tot haar 16e jaar het doveninstituut Amman. Drie maal per jaar, tijdens de vakanties kwam zij thuis. Begin jaren '20 ontmoette ze via de dovenvereniging Bastiaan Versluis met wie zij in 1924 huwde. Tussen 1926 en 1936 werden drie zonen en een dochter geboren.

Het waren moeilijke jaren. Door werkloosheid van Bastiaan werd vanuit de woning een winkel in tabaksartikelen en suikerwerken geopend. De Tweede Wereldoorlog was een angstige tijd. Naast opvoeding en huishouding runde Huiberdina ook de winkel want het gezichtsvermogen van Bastiaan ging gestaag achteruit. Rond zijn 60e jaar was hij volledig blind. Zij was toen een grote steun. Dammen op een speciaal bord was voor hen beiden een aangenaam vertier. Slechts weinigen wisten haar te verslaan. Na een lang ziekbed is Bastiaan in 1967 overleden. Huiberdina was dol op haar vele kleinkinderen.

In 1978 overleed zoon Bas. Met zoon Piet woonde ze zelfstandig tot haar 94e jaar. Op 106-jarige leeftijd is zij op een haar kenmerkende wijze overleden: waardig rustig en gemoedelijk.

NIEUWE LEZERS:

De Heer E. Ros, Karveel 50-24,
8242 XA Lelystad.

Edwin en zijn echtgenote Brigitte horen thuis in één van de families uit Amsterdam.

De Heer P.R. Ros, Schaarweg 13,
8326 AJ Sint Jans klooster

Pim Ros is een nakomeling van Willem Ros, de vondeling in Amsterdam waar we al eens eerder over schreven.