



AN CÍREAN
CEANN CINNIDH

Ross Newsletter.

No.55 Augustus 2006 (2006 no. 2)

Beste naamgenoten.

Het eind van de vakantieperiode nadert weer en dus wordt het weer tijd voor een nieuwe ROSS NEWSLETTER.

Als gebruikelijk beginnen we met het nieuws uit het buitenland ontleend aan de diverse newsletters uit de U.S.A. Canada en Nieuw Zeeland.

Deze keer komt ook Schotland aan de orde in de vorm van een aankondiging van de Edinburgh Military Tattoo (die overigens a.s. zaterdag 26 augustus 2006 door de BBC wordt uitgezonden.)

In de Rubriek GENEALOGIE eerst een stukje verslag van onze bevindingen in Schotland dit voorjaar en vervolgens een stukje over op Internet raadpleegbare oude kranten op de site van de Koninklijke Bibliotheek en enkele voorbeeldjes van wat daar te vinden is.

Ongetwijfeld zullen we in de toekomst deze bron nog wel eens vaker gebruiken. Je vindt er zaken die een leuke aankleding kunnen zijn van een genealogie van een familie.

Tot slot op pagina 8 weer de familieberichten en één nieuwe lezer.

Wij hopen er ook nu weer in geslaagd te zijn wat interessante zaken te voorschijn te halen.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross,
Evelindeflat 55,
4707 EX Roosendaal,
Tel: 0165-556811
Email: georgeross@home.nl.

INTERNET ADRESSEN

www.clanrossassociation.org/USA.htm	Clan Ross Ass. USA.
www.GreatClanRoss.org :	Clan Ross Ass. Canada
www.geocities.com/annetteross/ :	Clan Ross Australië
www.clanrossassociation.org/NewZealand.htm	Clan Ross Nieuw Zeeland
www.tainmuseum.org.uk	Tain & District Museum

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:

<http://www.homepages.hetnet.nl/~Clan-Ross/index.htm>

Deze bevat naast de inhoud van de laatste Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

INTERNATIONAL CLAN NEWS**U.S.A.**

Aan de zomer-editie van Clan Ros News ontleen we het volgende:

De website van Clan Ross USA is overgebracht naar een andere server. Het omzetten had tot gevolg dat een aantal gegevens verloren zijn gegaan. Jeff Ross, de webmaster doet zijn best één en ander zo snel mogelijk te herstellen.

Van de hand van Gloria Ross, de clan historica, is een artikel over Ierse zendingen en hun invloed in Schotland.

Fran Bumann, schrijft een enthousiast artikel over de mogelijkheden die de website "Scotlands People" bied op het vlak van genealogisch onderzoek on-line.

Ze schrijft dat met uitzondering van de Census (volkstelling) van 1841, alles online is te zoeken. Ze loopt dan wel even achter want ook de vroegste census, die van 1841, is sinds enkele weken digitaal doorzoekbaar. Aan het zoeken zijn wel kosten verbonden, maar een reis naar Schotland en de toegang tot het archief krijg je ook niet voor niets.



Tenslotte vermelden we nog een artikel over de Stone of Scone die na ruim 700 jaar door de Britse regering uit de Londense Westminster Abbey teruggebracht is naar Edinburgh Castle, maar (tijdelijk) weer teruggebracht zal worden bij toekomstige kroningsplechtigheden in Westminster Abbey.

(Hiernaast de troon in Westminstere Abbey zonder Stone of Cone)

Nieuw Zeeland.

De Newsletter Juni 2006 uit Nieuw Zeeland staat voor een belangrijk deel in het teken van de op zaterdag 20 mei j.l. gehouden jaarvergadering in Lindale Lodge, Kapiti Coast.



Een aanzienlijk deel van het bestuur werd vernieuwd en het bestuur in nieuwe samenstelling werd vereeuwigd:

V.l.n.r.: staand: Paul Anderson (vice President), Prof. Michael Ross (gast uit Texas U.S.A.), Doug Fake Past president), Roslyn Hamlyn (councillor). Zittend: Mary Power (Treasurer), Isabel Gallo-way (Secretary and Newsletterreditor), John Ross (President), Dwyliss Thompson (Councillor), Allan Ross (councillor), Alex Ross (councillor)

Ook uit Nieuw Zeeland komt het bericht dat het Royal Scots National Orchestra dit voorjaar een poll heeft georganiseerd om er achter te komen wat in feite het Schotse volkslied zou moeten zijn nadat voor de Schotse medaille-winnaars tijdens de Commonwealth Games in Australië het “Scotland the brave” was gespeeld en waar niet iedereen het mee eens was.

De site trok ruim 40.000 bezoekers, waarvan er zo'n 10.000 hun stem uitbrachten.

Er waren 5 songs “genomineerd” . Winnaar werd:

Flower of Scotland,	41%
Scotland the Brave.	29%
Highland Cathedral	16%
A Man's a Man for a' That	7%
Scots Wha Ha'e	6%

U kunt alle songs beluisteren op de site van het RSNO:

www.RSNO.org.uk

Klik op **The RNSO National Anthem Poll winner** en vervolgens op **Click Here**

Canada

In de Newsletter van de Clan Ross Ass.aandacht voor de overleden Hugh Ross uit Treherne, Manitoba, Canada. Hij is geboren op 29 januari 1928 in Holland, Manitoba. Schoolopleiding volgde hij nauwelijks. Hij was een echte self-made man. Aanvankelijk werkte hij op de familie boerderij maar al spoedig begon hij voor zichzelf als loodgieter en verwarmings-specialist. Later richtte hij een aannemersbedrijf op dat vele huize in de omgeving van Treherne bouwde en reno-

veerde.

Na zijn pensioen begon hij zich bezig te houden met het vervaardigen van meubelen en het restaureren van oude auto's.

Verder een verslag van het Burn's Dinner op 28 januari 2006 en een uitgebreide toelichting op het programma voor de jaarvergadering van de Clan Ross Ass. op 24 juni 2006 in London, Ontario.

Schotland

Het zal u niet verbazen, maar ook dit jaar wordt weer de Edinburgh Military Tattoo gehouden. De 57e wel van 4 t/m 26 augustus.

Het gehele programma vermelden gaat wat ver. Belangstellenden kunnen op <http://www.edinburgh-tattoo.co.uk/programme/index.html> bekijken wat er dit jaar weer te zien valt.

Eén item van de RSNO-poll (zie hiervoor) wordt in ieder geval gespeeld: "Highland Cathedral". Uitgevoerd door de totale cast tijdens de finale. Zeker een moment dat in de herinnering zal blijven.



Beelden van de Tattoo in 2005.

De BBC zendt de Tattoo uit op zaterdag 26 augustus om 5.35 pm (18.35 Nederlandse tijd).

GENEALOGIE

Dit voorjaar zijn we weer naar Schotland geweest voor een vervolg op onze zoektocht naar onze voorouders. Omdat bij vorig onderzoek was gebleken dat Dundee de plaats was waar het voorgeslacht van mijn betovergrootvader gewoond heeft besloten we die plaats als bestemming te kiezen.

De eerste dag van ons bezoek regende het nogal flink en daarom besloten we een bezoek te brengen aan de centrale bibliotheek van de stad. Gelukkig bleek daar (zoals in de meeste Schotse bibliotheken) een "Historic Search Room" te zijn, waar veel over de geschiedenis van de stad en haar vroegere inwoners te vinden is. Ook over de families Ross dus. Adresboeken, kiezerslijsten foto's

en zelfs de microfilms van de oude kerkregisters en de volkstellingen bleken daar aanwezig te zijn. Werk genoeg dus.

Op dat moment is niet altijd te overzien of de gevonden gegevens rechtstreeks op de eigen familie betrekking hebben of niet. Dat blijkt dan wel als je later de gegevens gaat vergelijken met wat je al hebt. Daaruit bleek dat diverse gegevens in ons eigen verhaal passen. De “stamboom” is door die gegevens aardig wat groter geworden. Het verder uitspitten van de gegevens na thuiskomst, ook op internet via “Scotlands People” (zie hiervoor bij het nieuws uit de USA) leverde nog het een en ander op, zodat het weer hoog tijd werd de familie-database aan te passen.

Op het internet hadden we gezien dat op begraafplaats “The Howff” in het centrum van Dundee grafmonumenten aanwezig zijn van enkele van mijn voorouders.



Als je daar komt en door het hek kijkend netjes verwelkomd wordt (zie foto links) maar het hek om 09.30 uur gesloten is (foto rechts) dan voelt dat niet lekker aan.



Na telefonisch contact met de afdeling Beheer van de gemeente Dundee bleek dat er die ochtend iets niet goed gegaan was met het openen van de begraafplaats. Tien minuten later was er een mannetje met de sleutel !!

De monumenten die we zochten hebben we inderdaad gevonden. Eén er van vonden we erg leuk:



Een monument opgericht door Jean Abbot, ter herinnering aan haar echtgenoot Alexander Ross die overleed te Dundee op 6 augustus 1817. Hij was shipmaster te Dundee en zijn echtgenote heeft dat op het monument duidelijk laten uitkomen door het scheepje dat op de achterzijde van de steen is ingebeiteld, oorspronkelijk zelfs met gekleurde zeilen. Dat die kleur na bijna 200 jaar bijna verdwenen is zal niemand verbazen.

Oude kranten.

Op het internet komt steeds meer informatie beschikbaar. Uiteraard maken we daar zo nu en dan graag gebruik van.

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft op haar website een rubriek Krantencollectie. (<http://kranten.kb.nl>)

De volgende (landelijke) dagbladen zijn gedigitaliseerd en on-line raadpleegbaar:

Het Centrum	1910-1930
N.R.C.	1910-1930
Het Vaderland	1920-1945
Het Volk	1910-1920

Wij hebben zomaar eens een zoekopdracht gemaakt met Ross en Ros. Er komt dan een wereld aan informatie te voorschijn.

Een BEZIG echtpaar:

— Maandagavond heeft de Haagsche Afdeling van de Ned. Ver. van Staatsburgeressen haar jaarvergadering gehouden. Uit het jaarverslag van de secretaresse bleek dat het leden-tal 1565 bedraagt, uit dat der penningmeesteres, dat er een batig saldo is van f 13.18.

Het geheele bestuur trad af en werd vervangen door: mevr. Halfliede, mevr. Hartshalt, mevr. van Overveldt, mevr. Ros, mevr. Sibbe en mej. Vinke.

Tot presidentie werd gekozen mevr. Ros-Vrijman.

Zo vinden we op 28 januari 1920 het volgende berichtje:

Uiteraard ga je je afvragen wie deze mevrouw Ros-Vrijman dan wel is. Omdat het ging om een vereniging in Den Haag was het logisch te denken aan de familie Ros uit Scheveningen en dat bleek inderdaad zo te zijn.

Het gaat om Wilhelmina Augusta Louise Vrijman, geboren te Den Haag op 7 juni 1875, zonder beroep, dochter van Willebrordus Augustinus Marinus Vrijman en Louise Maria op den Hof.

Op 31 juli 1901 trouwt ze in Den Haag met Johannes Dominicus Ros, geboren te Den Haag op 14 juni 1875, leraar aan een ambachtsschool, wonende te Utrecht, zoon van Johannes Dominicus Ros en Petronella de Mos.

Twintig jaar later was Louise dus lid van de Vereniging van Staatsburgeressen, een vereniging die zich o.m. beijverde voor het krijgen van kiesrecht voor vrouwen.

Ook haar man was ijverig lid van meerdere organisaties. Bij zijn overlijden in 1952 (hij was toen sedert 11 juni 1948 weduenaar) was hij (naast Ridder in de

Orde van Oranje Nassau) Voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van Kunst en Nijverheid "Arti et Industriae", Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen, Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs en Voorzitter van de Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging Nederland.

Het enige kind van het echtpaar was de in 1905 geboren Helena Petronella Joanna, die getrouwd is met T. van den Berg.

Ten tijde van het overlijden van vader woonde dat echtpaar te Curitiba-Parana (Brazilië).

Theosofische Vereniging Loge „Den Haag”.

OPENBARE VOORDRACHT op **Maandag 13 October 1919**, acht uur in het Loregebouw, De Ruijterstraat 67, Den Haag.

Sprekerster: **Mevrouw W. A. L. ROS-VRIJMAN.**

Onderwerp: **„De Geestelijke Betekenis van de Democratie”.**

Toegangskaarten à f. 0.25 zijn verkrijgbaar bij de boekhandelaars Berkhout, Valeriusstraat; Boucher, Noordwal; Koons, Bankastraat; Nuchterius, Bezuidenhout en aan het gebouw.

Dat Wilhelmina Vrijman ook actief was in de Theosofische vereniging blijkt uit het berichtje in "Het Volk" dat zij op 12 oktober 1919 een lezing heeft gehouden over het

onderwerp "De Geestelijke betekenis van de Democratie".

Een drama op de "Noordzee".

Op 14 september 1915 verscheen in Het Volk een berichtje waarin werd vermeld dat verscheidene bemanningsleden van de logger "Noordzee V" krankzinnig zijn geworden. Zij doodden drie kameraden. Een Noors schip werd aangeroepen die het schip naar Grimsby in Engeland sleepte, nadat de krankzinnigen waren overmeesterd en in de boeien waren geslagen.

Gemengd Nieuws.

De krankzinnige bemanning. Naar wij vernemen, zijn de namen van de bij het drama op den logger "Noordzee" omgekomenen: P. van Duyn, stuurman, 28 jaar, gehuwd; J. Jonker, 33 jaar, gehuwd; K. Kuyt, 27 jaar. Verder bevonden zich aan boord de schipper K. de Haas, 39 jaar, gehuwd; R. Ros, 43 jaar, gehuwd; P. v. d. Plas, 31 jaar, gehuwd; J. Kuyt, 16 jaar; L. Vlieland, 17 jaar; T. Heemskerk, 29 jaar, gehuwd; D. de Mol, 13 jaar; A. Ros, 13 jaar; W. Huwaard en A. Vlieland, 23 jaar. Het schip zelf wordt vastgehouden tot de bergingskosten zijn voldaan.

De logger "Noordzee" behoort aan de rederij "Noordzee-Visscherij" te Katwijk van den heer N. Haasnoot.

Op 17 september 1915 verschijnt een vervolg op deze story: De omgekomenen zijn P. van Duijn, stuurman, gehuwd, 28 jaar, J. Jonker, gehuwd, 33 jaar en K. Kuyt, 27 jaar.

Aan boord bevonden zich verder o.a. R. Ros, gehuwd, 43 jaar en A. Ros, 13 jaar.

Aanvankelijk werd gedacht dat de drie slachtoffers gevallen waren tijdens een onderlinge vechtpartij, maar dat bleek niet waar. De slachtoffers zijn op verschillende tijdstippen simpelweg vermoord.

Een van de bemanningsleden vond dat hij Christus was en de opdracht had het schip van duivels te zuiveren. Bijgestaan door twee anderen werd eerst het schip zelf onder handen genomen en daarna werden de drie slachtoffers van het leven beroofd.

Wie de twee Ros-bemanningsleden waren hebben we niet precies kunnen achterhalen.

De 13-jarige A.Ros was mogelijk de in 1903 geboren Arie Ros, zoon van Cornelis Ros en Dirkje de Jong en in 1925 gehuwd met Johanna de Kraa.

HIERONDER NOG ENKELE ROS LOGO'S:

Nijkerk's dartsspecialist

ROS
PROFESSIONAL
DARTSHOP



FAMILIEBERICHTEN

Excuses aan Kevin en Sonja Ross (zie vorige nummer) voor het feit dat wij de jonggeborene Damian Petere Silvero als DOCHTER aangekondigd hebben. Uiteraard is het een ZOON.

Overleden:

Henrica (Riek) Ros, geboren Den Haag 11-11-1927, overleden Berg en Dal, 11-05-2006, dochter van Willem Ros en Geertje de Bruijn, echtgenote van Leen Hulsentop.

Riek behoorde tot de familie Ros uit Sprang.

NIEUWE LEZERS

Deze keer één nieuwe lezer:

De Heer W.Ros, Mercuriuslaan 11, 7771 EG te Hardenberg.

Hij is afstamming van de Amsterdamse vondeling Willem Ros, over wie we eerder al gepubliceerd hebben.