



AN CÍREÁN  
CEANN CINNIDH

# Ross Newsletter.

No.56 December 2006 (2006 no. 3)

## Goede Kerstdagen en een gelukkig 2007!!



## Merry Christmas and a happy 2007!!

Beste naamgenoten.

Hierbij dan weer het “Kerstnummer” van onze Ross Newsletter. Er staan naar ons idee weer een paar leuke items in en we hopen dat deze inhoud u zal bevallen.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX Roosendaal,  
Tel: 0165-556811  
Email: georgeross@home.nl.

### **INTERNET ADRESSEN**

**[www.clanrossassociation.org/USA.htm](http://www.clanrossassociation.org/USA.htm)**

Clan Ross Ass. USA.

**[www.GreatClanRoss.org](http://www.GreatClanRoss.org) :**

Clan Ross Ass. Canada

**[www.geocities.com/annetteross/](http://www.geocities.com/annetteross/) :**

Clan Ross Australië

**[www.clanrossassociation.org/NewZealand.htm](http://www.clanrossassociation.org/NewZealand.htm)**

Clan Ross Nieuw Zeeland

**[www.tainmuseum.org.uk](http://www.tainmuseum.org.uk)**

Tain & District Museum

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage:

**<http://www.homepages.hetnet.nl/~Clan-Ross/index.htm>**

Deze bevat naast de inhoud van de laatste Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland.

### **INTERNATIONAL CLAN NEWS**

#### **Nieuw Zeeland.**

De “Mairi Mhor Gaelic Song Fellowship” heeft in juni van dit jaar een nieuw songboek geïntroduceerd onder de naam “Orain nan Rosach” Deze Gaelic titel is in het Engels vertaald ”Songs of the Ross-shire Folk” In het songboek zijn 30 Gaelic songs opgenomen die geschreven zijn door inwoners van Ross-shire of door schrijvers die er geboren zijn. Het boek gaat vergezeld van een CD met daarop 21 van de songs.

Het Rode Plein in Moskou zal volgend jaar (in september) worden bezet door Schotten!!!.

Leuk idee, maar gelukkig wel vreedzaam. De Tattoo die volgende jaar in Edinburgh wordt gehouden krijgt dan een bijna compleet vervolg in Moskou.

Naar verwachting zullen tenminste 10 pipe-and drumbands naar Moskou gaan en de show zal door zeker 100 miljoen televisiekijkers in Rusland en andere ex-Sovjet republieken gezien worden.

Rusland heeft al vele jaren goede relaties met Schotland. Robert Burns is er zeer populair en de laatste jaren is de consumptie van Schotse whisky zeer sterk gestegen.

## **Canada**

Na een betrekkelijk korte periode is de functie van Newsletter editor in Canada sinds de jaarvergadering in juni j.l. overgenomen door Pat Ross.

Het gehele publiciteits-gebeuren is nu in handen van één echtpaar want Pat's echtgenoot is Doug Ross, de webmaster in Canada.



Verder komen in de newsletter van oktober de volgende onderwerpen aan de orde:

- Notulen algemene jaarvergadering in juni 2006.
- A Ross recipe: Porridge.... The one and only method.
- De geschiedenis van Highland-regimenten in Noord-Amerika in 1756-1767 (French and Indian War).
- En artikel over St., Andrew's Day
- A Ross recipe: Haggis (Het recept van Lady Logan uit 1856).
- Verslag van het "jaarvergadering"-weekend in juni 2006.

Tenslotte het bericht dat de Canadese Clan Ross Newsletter sedert kort ook in PDF-vorm te bekijken is op:

<http://www.electricscotland.com/familytree/newsletters/index.htm>

## **Schotland:**

### **Een leuke ontmoeting**

Dit voorjaar kregen we van Tjeerd de Wit, gehuwd met Goverdina Adriana Ros (Diny) Ros vanuit Zuid-Afrika het verzoek wat tips te geven voor een bezoek aan Schotland en het Ross-gebied.

Eind september bereikte ons een emailbericht met een kort verslag van hun ervaringen in Schotland. We laten dit bericht hier letterlijk volgen:

*“Subject: RE: Ros Scotland/Zuid Afrika*

*Hallo George*

*Na vele omzwervingen zijn we weer in ZA. De laatste week van Julie waren we in Scotland en hebben vanuit Nairn een deel van dit prachtige land bekeken. Nairn is een beetje uit de richting, maar we hadden er een prima gastenhuis, met vriendelijke eigenaars. Ze waren net een maand ofzo eerder ermee begonnen. Heel rustig gelegen en het strand is niet ver.*

*Ook naar Tain geweest natuurlijk en daar vonden we inderdaad het hele museum en Ross centrum gebeuren. Een uiterst vriendelijke dame verbonden aan het museum en ook werkzaam in het winkeltje, stond ons te woord (Morag Bremner). Ze is zelf een Ross en een foto van ons gezelschap plaatste ze later op de Website van het museum. Je zult het wel vinden al je wat rond snuffelt.*

(zie [http://www.tainmuseum.org.uk/ross\\_stories\\_g.asp?id=123](http://www.tainmuseum.org.uk/ross_stories_g.asp?id=123))

*In het Ross centrum kwamen we zelfs nog Ross(en) tegen uit Schiedam. Leuke ontmoetingen dus.*

*En op het kerkhof lag je naamgenoot, zal hem even aanhechten.*

*Verder hadden we er scitterend weer en genoten van het land, het strand, die taptoe (tattoo) in Inverness (met veel doedelzak gehuil en trom geroffel) en nog veel meer dingen. Met hetzelfde weer voor herhaling vatbaar, want er bleef teveel over waar geen tijd voor was.*

*Balnagown castle ook nog bezocht, maar alleen vanaf de muur gezien. Een lokale man wees ons de plek waar men vanaf de muur het kasteel het beste kon zien. De dame bij de ingang zei dat toegang wel mogelijk is maar dan streng op afspraak. De Schiedamse Rossen waren er echter diezelfde dag voor ons, en waren nog binnen geweest (binnen het terrein dan). Maar twee na mekaar was zeker teveel van het goede. Je kunt er trouwens ook heel luuks overnachten, we hebben maar niet naar de prijs gevraagd.*

*Eerst maar de groeten.*

*Tjeerd de Wit'*

Na ontvangst van een dergelijke email ga je je natuurlijk afvragen wie dan wel die mensen uit Schiedam waren die ook iets met Ros(s) te maken hebben.,

Dat de wereld dan toch weer erg klein is blijkt weken later: Ik wordt gebeld door een verre nicht (haar moeder heet Ross) die me vertelde dat ze o.a. naar Tain geweest waren en daar contact gehad hadden met een familie uit Zuid Afrika die Nederlandse voorouders hebben. Her cirkeltje was weer rond!!

Mijn nicht belde eigenlijk om het feit dat ze ook in Arbroath geweest waren en dat ze daar nogal wat documentatie-materiaal verzameld hadden over de tijd dat onze bet-overgrootvader daar met zijn gezin woonde. Alhoewel er in die documentatie geen directe gegevens voorkomen geeft het een uitstekend beeld van de situatie toen.

## **GENEALOGIE**

In **HISTORY of THE CLAN ROSS** door Alexander M Ross, voor het eerst uitgegeven in 1932, is één van de laatste hoofdstukken gewijd aan “Pruissische Rossen”. Daarin komt o.a. voor een John Matthias Ross, hoofdadministrateur en onderkoopman van de Oost Indische Compagnie.

Ook in Nederlandse archieven komt deze familie voor.

Door een bevriende medewerker van het archief te Roosendaal werden wij opmerkzaam gemaakt op een serie artikelen van Roelof van Gelder in NRC/Handelsblad onder de titel “Zeepost”.

Aanleiding voor deze serie is het feit dat in de National Archives in Londen duizenden Nederlandse brieven uit de 17e en 18e eeuw aanwezig zijn. Ze zijn geschreven in Nederland of in de verre gewesten en werden ooit buit gemaakt door Engelse kapers. Roelof van Gelder deed in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar deze vergeten post en schreef maandelijks een artikel over één van de gevonden brieven.

De eerste brief is gedateerd 10 januari 1781, geschreven door Mevr. H.A. Vernet aan haar zuster A. Vernet te Arnhem, waarin ze bericht dat haar dochter Jansie (gehuwd met Ramus) het leven heeft geschonken aan een welgeschapen dochter.

In een P.S. aan het eind van de brief schrijft ze dat ze hoopt dat “mijn waarde zuster Ross” etc.

In een brief aan haar zuster Elisabeth Gibert in Arnhem heeft ze het over haar weldoener en broeder Ross.

Ze verkeerde op dat moment niet in de beste omstandigheden want haar echtgenoot Georg Lodewijk Vernet, die directeur van de O.I.C. in Bengalen was geweest, was in 1775 overleden.

Uit het artikel van Roelof van Gelder blijkt dat ze veel steun heeft van “een familielid” Johannes Matthias Ross, op dat moment ook Directeur in Bengalen. Was Johannes Matthias haar broer? Zijn ouders waren Wilhelm Ross, predikant, o.a. te Wezel en Catharina Brinkman. Uit allerlei bronnen zijn 9 kinderen van dit echtpaar bekend, maar niet één dochter met een de voornam H.A.

Uit allerlei archiefstukken blijkt dat leden van deze familie in Duitsland een

adelstitel claimden in verband met afstamming van de Schotse Rossen van Inverchasley. Uit andere bronnen is gebleken dat die verzoeken niet gehonoreerd werden omdat de afstamming niet bewezen was.

Johannes Matthias trouwde in 1786 met de zeer jonge Johanna Catharina de Schubert. Het echtpaar kreeg één zoon, Johan Frederik (geb. 28-11-1787). In hetzelfde jaar nog overleed vader. Moeder hertrouwde in 1788 met Pieter Willem Motte, bankier, met wie zij zich in Polen vestigde. Ze overleed in Amsterdam op 25 april 1814.

Haar zoon Johan Frederik had een zeer goede relatie met de Europese vorstehuizen, hetgeen resulteerde in een adellijke benoeming in 1815, die in 1820 werd bevestigd in een adelsdiploma opgemaakt door de Duitse koning Frederik Willem.

Het schijnt een zeer excentrieke figuur geweest te zijn. Hij woonde in een groot huis in de Johannis Strasse in Berlijn, waar hij op 60-jarige leeftijd, ongehuwd overleed.

### **Oude kranten.**

In de vorige Ross Newsletter hebben we aan de hand van oude krantenartikelen het verhaal gebracht van de kaping van de logger “Noordzee V” door een drietal krankzinnige bemanningsleden.

Er waren twee leden van de familie Ros aan boord, waaronder R. Ros, gehuwd, 43 jaar. Aan de hand van onze gegevens konden we niet precies vaststellen wie die R.Ros zou moeten zijn.

Emiel Ros uit Amsterdam bracht uitkomst. Het kon bijna niet anders zijn dan Reijn Ros, geboren te Katwijk aan Zee op 14 oktober 1873, echtgenoot van Alida de Haas.

Zijn gezin en nazaten volgen hieronder:

**I**      **Reijn ROS**, z.v. *Arie ROS* en *Arentje PRONK*, geb. in Katwijk aan Zee 14.10.1873, visser en arbeider, ovl. in Egmond aan Zee 10.07.1949, 75 jr oud. Hij tr. in Katwijk aan Zee 31.12.1895 met **Alida DE HAAS**, geb. in Katwijk aan Zee 02.10.1873, ovl. in Velsen 24.08.1937, 63 jr oud.

Hij werd kort voor 14 september 1915 bijna slachtoffer van een moordaanslag aan boord van de logger “Noordzee V”.

Uit dit huwelijk:

- 1 **Anna ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 01.10.1896.
- 2 **Arentje ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 04.10.1898, ovl. in Leiden 28.01.1908, 9 jr oud.
- 3 **Jacoba ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 24.08.1900.
- 4 **Arie ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 19.09.1902, volgt onder II-a.
- 5 **Jannetje ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 23.08.1904.
- 6 **Alida ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 25.11.1906.

Zij had van een onbekende man 2 zonen en één dochter.

Zij tr. in Velsen 20.06.1940 (2) met **Berend MULLER**, z.v. *Friedrich Anton MULLER* en *Berendina SCHEPMAN*, geb. in Haarlem 11.10.1878, kapper en reiziger, ovl. in Haarlem 07.05.1943, 64 jr oud.

(Hij tr. eerder in Amsterdam 28.03.1901 met (en gesch. in Amsterdam 16.08.1935 van) *Dorothea Maria WITTE*, d.v. *Hendrik Christiaan WITTE* en *Dorothea Maria NASEMAN*.)

- 7 **Reijn ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 30.08.1908, volgt onder II-b.
- 8 **Arentje ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 24.08.1911.
- 9 **Arie ROS**, geb. in Katwijk aan Zee 06.09.1913, ovl. ald. 20.10.1913, 44 dg oud.

**II-a** **Arie ROS**, z.v. *Reijn ROS* (I) en *Alida DE HAAS*, geb. in Katwijk aan Zee 19.09.1902.

Hij tr. 03.05.1928 met **Geertruida DEKKER**, d.v. *Cornelis DEKKER* en *Aaltje ZWAAN*, geb. in Rotterdam ±1902.

Uit dit huwelijk:

- 1 **Geertruida Trijntje ROS**, geb. in Velsen 27.10.1935.
- Zij tr. in Velsen 16.08.1956 met **Johan Franciscus VAN OPBERGEN**, geb. in Velsen 15.04.1934, matroos en bootsman, ovl. in Velsen 03.06.2003, gecr. ald. 06.06.2003, 69 jr oud.

**II-b** **Reijn ROS**, z.v. *Reijn ROS* (I) en *Alida DE HAAS*, geb. in Katwijk aan Zee 30.08.1908, ovl. in IJmuiden 27.01.1983, 74 jr oud.

Hij tr. met **Maria WONING**, geb. 1906.

Uit dit huwelijk:

- 1 **Anna Alida ROS**, geb. in Velsen 16.05.1934.
- 2 **A.M.(Annie) ROS**, geb. in IJmuiden 30.06.1938.



De foto hiernaast is gemaakt in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. (een tehuis voor oud-zeelieden en -vissers) Hij is beschikbaar gesteld aan de website KOMBUIS-PRAAT en ingezonden door een kleinzoon van Reijn Ros (2e van rechts), die daar in 1949 is overleden.

## **FAMILIEBERICHTEN**

### **Geboren:**

Hoofddorp, 1 september 2006, Jeffrey, zoon van Marc Ros en Sharon de Rot. (Marc is een zoon van de bij velen uwer bekende Emiel Ros uit Amsterdam).

Arnhem: 12 september 2006, Daniël, zoon van Allan den Hollander en Mary Ross (Mary is onze dochter).

Met veel vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje

**Daniël**

12 september 2006  
5190 gram    58 cm

Allan, Mary en Meghan den Hollander  
Oosteind 16, 6681 VN Bommel  
0481 - 840045

Om Daniël te bewonderen vragen we u even te bellen voor een afspraak. Moeder en zoon rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

### **Overleden:**

Nuland, 21 mei 2006: Willem Leenman, geb. 's-Hertogenbosch 18 april 1924, weduwnaar van Ada Beijer.

Wim Leenman was een zoon van Frans Leenman en Jannigje Geertruda Ros. (Familie Ros, Sprang).

Hij was altijd een zeer geïnteresseerde lezer van onze Newsletter. Hij kwam zeer regelmatig met ideeën en tips voor de inhoud.

Het overgrote deel van de gegevens van de familie Ros/Ross uit Sprang hebben we aan hem te danken.

