



AN CÍREÁN  
CEANN CINNIDH

# Ross Newsletter.

**No. 60. April 2008.**

Beste naamgenoten.

De volgende Ross Newsletter is weer geboren.  
Het is weer een verzameling geworden van heel wat verschillende onderwerpen en dat maakt het, denken wij, aardig om te lezen.

We beginnen uiteraard weer met wat Internet-adressen . Let even op de naamsverandering van onze eigen site: Even de Favorieten bijwerken!!

In de rubriek Internationaal Clan Nieuws komen vanzelfsprekend weer diverse buitenlandse onderwerpen aan de orde.

Op pagina 5 een artikeltje over het Falkirk Wheel, een spectaculaire boot-lift tussen twee Schotse kanalen die het mogelijk maakt per boot van Edinburgh naar Glasgow te varen.

In de rubriek Genealogie deze keer aandacht voor de West-Friese familie Ros uit Abbekerk en omgeving.

We denken op de manier weer “voor elck wat wils” opgenomen te hebben.

Veel leesplezier,

George en Wil Ross,  
Evelindeflat 55,  
4707 EX Roosendaal,  
Tel: 0165-556811 Email: georgeross@home.nl.

**INTERNET ADRESSEN**

<b>www.clanrossassociation.org/USA.htm:</b>	Clan Ross Ass. USA.
<b>www.GreatClanRoss.org:</b>	Clan Ross Ass. Canada
<b>www.geocities.com/annetterross/:</b>	Clan Ross Australië
<b>www.clanrossassociation.org/NewZealand.htm</b>	Clan Ross Nieuw Zeeland
<b>www.tainmuseum.org.uk :</b>	Tain & District Museum

Deze websites kunt u overigens ook bereiken via onze eigen homepage

Deze bevat naast de inhoud van de laatste Ross Newsletters ook informatie over Clan Ross in het algemeen, Schotten in Nederland en genealogische gegevens van enkele families Ros(s) in Nederland. De site hebben we inmiddels overgebracht naar een andere webhost. en is nu te vinden op: [www.clan-ross.nl](http://www.clan-ross.nl)

We zijn overigens van plan de website aan te passen. We denken er aan de oude Ross Newsletters in PDF-formaat op de site te zetten alsmede meer genealogische data. Het probleem is nog even in welke vorm we dat gaan gieten. We willen in ieder geval niet dat iedereen misbruik kan maken van al onze genealogische gegevens. Wellicht dat bij het verschijnen van de volgende Newsletter er wat meer duidelijkheid is.

Het veranderen van Webhost betekent uiteraard dat links op andere sites naar onze nieuwe site aangepast moeten worden. Mocht u ergens een verwijzing tegen komen die onjuist is laat het dan even weten. We kunnen dan zorgen voor correctie.

**INTERNATIONAL CLAN NEWS****U.S.A.**

We hadden het nog niet eerder meegemaakt dat een nummer van Clan Ross News uit de U.S.A. niet aangekomen is, maar nu toch wel. Gelukkig is dat in de huidige tijd eenvoudig op te lossen: Eén mailtje naar de Newsletter Editor in Edgewater, (Colorado), en binnen enkele uren stond een PDF-versie van de Winter 2007/2008 editie bij ons in de computer, waardoor we in staat zijn het volgende te berichten:

Deze editie opent met een leuk verhaal van Billie Ross Watts uit Ma-

ryland over zijn vader George Will Ross die in het begin van de 20e eeuw gedurende 30 jaar postbezorger was rond Dodson, Virginia, op een route die ca 30 mijl lang was.

Aanvankelijk deed hij dat te paard met de post in lederen zadeltassen.

Toen de hoeveelheid post groter werd schafte hij een tweewielige wagen aan, zonder huif. Als het weer daartoe aanleiding gaf werd gebruik gemaakt van een grote paraplu. 's-Winters werden thuis grote platte stenen in de vuurplaats opgewarmd en op de bodem van de wagen gelegd om wat warmte onderweg te hebben..



Toen de wegen beter werden ging hij over tot een Model T Ford Roadster. Als het weer erg slecht was (en de wegen minder goed begaanbaar) liet hij de auto staan en ging te paard.

De plattelandspostbode was niet alleen een bezorger van de post maar tevens een vertrouwensman en gesprekspartner. Ze wachtten hem op voor een dagelijks praatje. Lief en leed werd gedeeld.

Ik denk dat de huidige postbodes zouden willen dat ze op die manier hun werk konden doen.

De pagina van de President is helemaal gericht op de Clan Gathering van 2009 die wij de vorige keer al vermeld hebben.

Ze zijn bezig een Clan Ross-reis te organiseren die na Edinburgh ook naar Tain en omgeving gaat.

In juli a.s. is er een bijeenkomst van de Council of Chiefs, waarna meer plannen omtrent de gathering bekend gemaakt worden.

De Clan Ross in Amerika boekte in het 2e halfjaar 2007 een ledenwinst van 48. Zeker geen slecht resultaat

In de rubriek evenementen o.a. ook een klein foto-verslag van de Ross-deelnemers aan de Master World Championships., met o.a. Malcolm Freeberg, de huidige Clan Ross News-editor, die zo vriendelijk was mij een elektronische Newsletter te sturen. (Zie foto)



Fran Bumann, de genealogisch adviseur in de U.S.A. vervolgde in deze Clan Ross News haar artikel voor beginnende onderzoekers en geeft met

name voorlichting over de mogelijkheid gebruikt te maken van de Volkstelling gegevens. Vanaf 1790 is iedere 10 jaar een volkstelling gehouden. Tot en met 1930 zijn de resultaten openbaar, uitgezonderd de volkstelling van 1890. De gegevens van die volkstelling zijn bij een brand verwoest. De resultaten zijn te bekijken in de Family History Centers van de Mormonen of, tegen betaling, in de online databases van Ancestry.com en Heritage-Quest.com.

Nieuws op genealogisch gebied was dat, na de staat Missouri, nu ook de staat Georgia een deel van de overlijdenscertificaten on-line beschikbaar heeft gesteld. Alle overlijdenscertificaten over de periode 1910-1927 zijn als scan op internet beschikbaar.

### **Nieuw Zeeland.**

Newsletter December 2007:

De jaarvergadering (Annual General Meeting) van Clan Ross in Nieuw Zeeland wordt dit jaar gehouden op 17 mei a.s. in de plaats Ross in het historic Empire Hotel aldaar. Uiteraard een zeer toepasselijke plaats om een Clan Ross meeting te organiseren.

*Hieronder: het Empire Hotel (links) en zo maar een plaatje in de plaats Ross.*



Newsletter Maart 2008:

In het weekend van 7 en 8 maart j.l. werden in Papakura de National Pipe Band Championships gehouden. Er waren twee clan vertegenwoordigers: Claire Ross van de McAlpines North Canterbury Band en Daniel Ashcroft van de Parapamaura & Districts Band.

Beide bands moesten in de stromende regen hun programma ten gehore brengen en vielen niet in de prijzen.

Winnaar werd de Manawatu Scottish Society, die ook de laatste 6 jaar het evenement gedomineerd heeft.

De straat parade op zaterdag en het finale-optreden was zeer indrukwekkend met 47 bands !!



De vermelding dat het be- hoorlijk regende bleek niet alleen uit de Nieuw Zeeland- se Newsletter maar ook uit een plaatje uit de plaatselijke krant !! (zie hiernaast)

In deze editie ook een ver- haal over het FALKIRK WHEEL.

Verderop komen we hier op terug.

### Canada



Naast het normale “verenigingsnieuws” een klein stukje met een verslag van een bezoek aan Schotland en (daar gaat het natuurlijk om) aan Balnagown Castle. Op advies van de plaatselijke boekhande- laar in Tain belden ze met de manager van Balnagown Castle en ja hoor, met een zielig verhaal (dure reis uit Canada etc.) kregen ze inderdaad toestemming het kasteel te bezoeken. Dat Donald Ross uit Halifax er inderdaad geweest is be- wijst de hierbij afgedrukte foto.

### Het Falkirk Wheel.

In Schotland hebben ze in het kader van het nieuwe millennium een unieke scheepslift gebouwd, genoemd naar het dichtstbijzijnde plaatsje: Falkirk.

De scheepslift is een roterende lift. Hij is 35 meter hoog en 30 meter lang.

De lift is gemaakt om een verbind- ing te maken tussen het Forth and Clyde Canal en het Union Canal. Het systeem is uitgedacht door een



Duitse ingenieur en uitgewerkt door zo'n 500 technici.



Twee bakken van 300 ton elk draaien rond een as. Zo zijn dus de bakken in balans en kunnen met weinig energie in beweging worden gebracht. 7000 m3 beton, 1000 ton speciaal staal, 1200 ton voorgefabriceerd staal en 35.000 m2 kanaalprofiel maken dit een uniek schouwspel om te zien.

Het project heeft 17,5 miljoen Pond Sterling gekost en is in 22 maanden gerealiseerd.



Het plaatje hiernaast geeft inzicht in de plaats waar u het Falkirk Wheel kunt vinden.

Hoe het wiel in de praktijk werkt kunt u zien op website:

[http://www.metacafe.com/watch/543974/falkirk\\_wheel\\_scotland/](http://www.metacafe.com/watch/543974/falkirk_wheel_scotland/)

## **GENEALOGIE.**

In dit kader hebben we nog nooit aandacht besteed aan de familie Ross uit Abbekerk (N.H.)

Mede omdat we uit deze familie ook een lezer hebben dachten we dat het wel

Gedenk in uw gebeden onze lieve  
man, vader en opa  
**JOHANNES ROS**  
echtgenoot van  
Catharina Josephina Paauw  
die na een zeer kortstondige ziekte, voor-  
zien van het Sacrament der Zieken, plotsel-  
ing van ons is heengegaan op 3 december  
1964. Hij werd geboren op 8 april 1898, en  
we hebben zijn lichaam ter ruste gelegd de  
7e d.a.v. in het familiegraf op het r.k. kerk-  
hof te 't Zand.

-----

Vader, zoals u onder ons geleefd heeft, is  
u ook van ons heengegaan: stil en onop-  
vallend. Er werd ons geen tijd meer gege-  
ven voor een afscheidwoord. Wij kunnen  
u alleen maar danken voor uw onvermoeide  
zorgen. U genoot samen met moeder zo  
heertlijk van een welverdiende rust, na een  
zware levenstaak. Maar God, de Vader die  
liefde is, wilde u de eeuwige rust al geven.  
Moeder, wees niet al te bedroefd om mijn  
onverwacht heengaan, we blijven verenigd,  
ook nu. En wees getroost en gesteund door  
de liefde van onze kinderen.  
Heer, God van het leven, geef Vader ewig  
leven bij U.

Hij ruste in vrede.

✠

Bid voor de Ziel van Zelfiger  
**CORNELIS ROS**  
echtgenoot van **JOHANNA BROERS**

geboren te Abbekerk 31 Aug. 1873 in leven ond-  
Kerkmeester van de parochie van Sint Lambertus  
te De Weere, geheel onverwachts overleden in het  
Sint Agnes gesticht te Wognum, nog voorzien van  
het H. Oliesel, op 4 Sept. 1949 en 7 Sept. d.a.v.  
begraven in het familiegraf op het R.K. Kerkhof  
te De Weere.

-----

Hij was een man van grote energie en werklust  
en belangloze ijver voor het goede.  
Hij was bemind bij God en bij de mensen.  
Wel smartelijk is de scheiding, maar troostvol  
de gedachte, dat de dierbare overledene, na een  
leven van liefdevolle zorg voor zijn gezin, van voort-  
durende arbeid voor Gods eer, te opgegaan naar  
de Meester. Die zijn trouwe dienaar belonen zal met  
het eeuwig geluk.

Mijn echtgenote, werpt Uw beklammering op de  
Heer want Hij draagt zorg voor U.  
Beste kinderen, wat eij geleerd, ontvangen, ge-  
hoord en gezien hebt van mij, bevestig dat en de  
God des vredes zal met U zijn, houdt Uw moeder in  
oore, bemint elkander.

Onze Vader Wees gegroet

Mijn Jezus hartochterigheids- (300 dgr. nll.)

eens tijd werd aan die familie aandacht te besteden.

Een stamreeks van onze lezer Loek Ros volgt hieronder:

I Laurentius Antonius(Loek) Ros, geboren te Abbekerk op 25 augustus 1931, onderwijzer, ontwikkelingswerker, woont op dit moment in Julianadorp.

II. Johannes Ros, geboren te Abbekerk op 8 april 1898, veehouder, overleden te 't Zand op 3 december 1964.

Hij is getrouwd te Sijbekarspel op 24 april 1921 met Catharina Josephina Paauw, geboren op 11 maart 1899, overleden te 't Zand op 3 april 1975, dochter van Johannes Paauw en Divera Boer.

III. Cornelis Ros, geboren te Abbekerk op 31 augustus 1873, overleden te Wognum op 4 september 1949.

Hij is getrouwd te Abbekerk op 23 april 1896 met Janna(Joanna) Broers, geboren te Opmeer op 28 oktober 1875, overleden te Wognum op 14 januari 1951, dochter van Jacob Broers en BaefjeGroot.

IV Johannes(Jan) Ros, geboren te Abbekerk op 28 september 1838, overleden aldaar op

25 maart 1892.

Hij is getrouwd te Medemblik op 3 mei 1868 met Catharina(Trijntje) Hetsen, geboren te Medemblik op 29 juli 1844, overleden te Abbekerk op 7 augustus 1885, dochter van Cornelis Hetsen en Catharina Laan.

V. Johannes(Jan) Ros, geboren te Abbekerk op 25 januari 1812, overleden aldaar op 28 januari 1883.  
Hij is getrouwd te Abbekerk op 11 januari 1835 met Maria (Maartje) Reuzenaar, geboren te Hoogwoud op 30 december 1813, overleden te Abbekerk op 22 januari 1899, dochter van Jan Reuzenaar en Maartje Schouten.

VI. Gerrit(Gerardus) Ros, geboren te Goor (Marktveld) ca. 1765, overleden te Abbekerk op 20 augustus 1820.  
Hij is getrouwd te Abbekerk op 15 juni 1800 (1) met Maartje Claas Pelt, geboren rond 1769, overleden te Abbekerk op 22 november 1807, dochter van Claas Jans Pelt en Anna Frans Hess.  
Hij is getrouwd te Abbekerk op 20 november 1808 (2) met Antje Jacobs Mul, geboren te Tuitjenhorn op 30 december 1781, overleden te Abbekerk op 2 november 1822, dochter van Jacobus Mul en Catharina Wiering.  
(Antje is later getrouwd te Abbekerk op 23 september 1821 met Jan Kuiper, zoon van Jan Kuiper en Geertje Wools.)

De oudste gegevens van deze familie blijven nog problematisch. Het is duidelijk dat de familie stamt uit Goor en omgeving maar een aansluiting op de daar inderdaad wonende familie is nog niet gevonden. Er zijn aanwijzingen dat die aansluiting via een vrouwelijke lijn verloopt, maar daar zijn wij nog niet van overtuigd.



**ROSS**  
DRESS FOR LESS



Links boven: Ross dresss for less is één van de grootste kledingbedrijven in de U.S.A. met ruim 700 winkels in 27 Staten  
Links: Ros-stempels, Spuistraat, Amsterdam  
Boven: Ros Zonwering, Nijkerk